



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Mogen we onze baard afscheren?

Als iemand tot de ontdekking komt dat de hele Bijbel, en niet slechts een deel ervan, van toepassing is, dan duurt het niet lang voordat hij wordt geconfronteerd met de vraag: “Mag jij je scheren”, een verwijzing naar Leviticus 19:27. Hoe moeten we daarop reageren? Is dat de betekenis van het gebod? Leert Leviticus 19:27 ons dat de mannen van Zijn volk zich niet mogen scheren? Of kan het zo zijn dat we de context en het doel van dit gebod missen?

Leviticus 19:27 (WV)

U mag aan uw hoofdhaar geen ronde rand knippen en de rand van uw baard niet wegnemen.

We hebben ontdekt dat hier zelfs binnen het Jodendom verschillend over wordt gedacht. Orthodoxe Joden bijvoorbeeld, laten de hoeken van hun hoofdhaar lang groeien, en maken er dan krullen in. Karäitische Joden echter, die de Hebreeuwse taal onderzoeken en naast de Orthodoxe traditie leggen, concluderen dat een dergelijk gebruik slechts traditie is en geen Torah.

Wat is de waarheid?

In elke studie die je doet is het verstandig om de oorspronkelijke taal, waarin het voorschrift werd gegeven, te bestuderen. Het Nederlandse woord “*rond*” komt van het Hebreeuwse woord Naqaf (נָקַף) [Strong's 5362] en in de kern betekent dat;

Al dan niet met geweld treffen (slaan, neervellen, aantasten); met opzet (van een aanval) in elkaar slaan, omgeven, circuleren – beraamen, neerslaan, vernietigen, rondgaan, afsluiten, rond

We merken op dat in het vers zowel het hoofdhaar als de baard worden genoemd, en we moeten overwegen of daar een bijzondere reden voor is. Daarnaast zal het je, nadat je de vertaling van Strong's hebt gelezen, opvallen dat er ten diepste een betekenis van geweld in dit specifieke Hebreeuwse woord zit. In het vers erna staat vervolgens,

Leviticus 19:28

U mag vanwege een dode geen inkerving in uw lichaam maken en geen tatoeages bij uzelf aanbrengen. Ik ben (JHWH) de HEERE.

Dit zijn allemaal heidense rituelen die in de zonnegodaanbidding voorkomen als rouwgebruiken, die ook in de Bijbel worden genoemd. Dat is dus de context en we moeten het gebod vanuit die context bekijken.

Nog een vers,

Leviticus 21:5

Priesters mogen op hun hoofd geen kale plek maken, de rand van hun baard niet afscheren en in hun lichaam geen inkervingen maken.

Zie je hoe in dit soortgelijke gebod er een verband wordt gelegd met het maken van inkervingen in het lichaam, net zoals in Leviticus 19? Als je dit leest, en je hebt je verdiept in de zonnegodaanbidding, dan herinnert dit meteen aan hun rituelen. Als de heidenen rouwden, dan trokken ze met geweld hun haren uit, zowel uit hun hoofd als uit hun baard, en ze sneden zichzelf. In sommige gevallen lieten ze vervolgens een tatoeage zetten om hun verloren geliefden te herinneren. Deze praktijken hebben allemaal met elkaar te maken, en dat kunnen we niet negeren. We moeten de context overwegen waarin het gebod moet worden gehouden.

De heidenen hadden ook de gewoonte hun hoofden te scheren als onderdeel van hun rouwrituelen.

Jesaja 15:2

Men gaat op naar Baïth en Dibon, naar de hoogten om te wenen. Over Nebo en over Medeba zal Moab weeklagen. Alle hoofden zijn kaalgeschoren, elke baard is afgesneden.

Een ander voorbeeld daarvan kun je vinden in Jeremia 47:4-5

Jeremia 47:4-5

Vanwege de dag die komt om alle Filistijnen te verdelgen, om elke overgebleven helper van Tyrus en Sidon uit te roeien. Want (JHWH) de HEERE zal de Filistijnen verdelgen, het overblijfsel van het kustland van Kaftor. Kaalheid is over Gaza gekomen, Askelon is uitgeroeid, samen met het overblijfsel van hun dal. Hoelang zult u uw lichaam kerven?

En ook in Jeremia 48:37-38

Jeremia 48:37-38

Want elk hoofd is kaalgeschoren, elke baard is afgesneden, op alle handen zijn insnijdingen, om de heupen is een rouwgewaad. Op alle daken van Moab, op alle pleinen, overal is rouwklacht, want Ik heb Moab stukgebroken als een pot waaraan niemand waarde hecht, spreekt (JHWH) de HEERE.

Of...

Ezechiël 7:18

Zij zullen zich omgorden met rouwgewaden, huiver zal hen bedekken, schaamte zal op alle gezichten zijn, en kaalheid op al hun hoofden.

We lezen hetzelfde in Ezechiël 27:30-31,

Ezechiël 27:30-31

Zij laten hun stem over u horen, bitter schreeuwen zij, stof werpen zij op hun hoofd, zij wentelen zich in de as. Vanwege u scheren zij zich helemaal kaal en omgorden zij zich met rouwgewaden. Zij bewenen u, bitter van ziel, met een bittere rouwklacht

En Amos beschrijft een tijd waarin de oordelen van Jahweh ervoor zullen zorgen dat de volken rouw bedrijven.

Amos 8:9-10

Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere (JHWH) HEERE, dat Ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan; op klaarlichte dag zal Ik het land duister maken. Ik zal uw feesten in rouw veranderen, al uw liederen in klaagzangen; om alle heupen zal Ik een rouwgewaad aanbrenge, elk hoofd zal kaal zijn, omdat Ik het land in rouw dompel als over een enig kind, en wat ervan overblijft zal zijn als een bittere dag.

Het is overduidelijk dat de profeten bevestigen wat we zojuist in de Torah, de Wet, hebben ontdekt, dat bij het rouwen van de heidenen in het lichaam wordt gesneden, en dat het haar van hoofd en baard werd afgeknipt. En Jahweh gaf Zijn volk heel specifiek de opdracht om niet te doen als zij. Jahweh wil niet dat wij heidense gebruiken, die te maken hebben met de aanbidding van afgoden, overnemen. Hij herhaalt dat steeds weer in Zijn Woord.

Deuteronomium 12:30, 31a

Wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt, en dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het ook doen. U mag ten aanzien van (JHWH) de HEERE, uw God, niet doen zoals zij!

Jeremia 10:2-5

Zo zegt (JHWH) de HEERE: U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren, en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel, omdat de heidenvolken zich daardoor ontstellen. Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig: het is immers een stuk hout, iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk met de bijl. Met zilver en met goud maken ze het mooi, met spijkers en met hamers zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen. Ze zijn als een vogelverschrikker op een komkommerveld, want spreken kunnen ze niet. Ze moeten helemaal gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten. Wees niet bevreesd voor hen, want kwaad kunnen ze niet doen, maar ook goeddoen is er bij hen niet bij.

Deuteronomium 12:4

U mag tegenover (JHWH) de HEERE, uw God, niet doen zoals zij!

Het komt erop neer dat we onszelf niet moeten snijden, of met geweld het haar uit ons hoofd of onze baard trekken, omdat het een gewoonte is die hoort bij de zonnegod aanbidding; we moeten ons niet inlaten met gebruiken die doen denken aan de aanbidding van heidense afgoden. Op die manier rouwden zij voor hun goden als ze een geliefde hadden verloren. Jahweh haat het als we gebruiken voor afgoden overnemen en ze toepassen op Hem. Jahweh geeft aan wat Hij wil en waar Hij van houdt, dat bepalen wij niet.

Er zijn ook talrijke Schriftplaatsen waar het scheren of bijwerken van het haar op hoofd of baard geen enkel probleem is. Bijvoorbeeld de Nazoreeër belofte in Numeri 6. Daarom moeten we onderzoeken welke verschillen er zijn en waarom en wanneer het al dan niet acceptabel is. De context is bepalend. Als we zeggen dat we er per definitie vanuit kunnen gaan dat het afknippen van de zijkanten van je hoofdhaar verboden is, dan doe je alsof de context er niet toe doet.

Zonde wordt gedefinieerd als het overtreden van Gods geboden (1 Johannes 3:4), en als iemand vervolgens zegt dat we ons haar nooit mogen knippen, dan zegt zo iemand dat Jahweh het prima vindt dat er in Numeri 6 wordt gezondigd. Dat slaat natuurlijk nergens op. Natuurlijk moeten we de Bijbel uitleggen aan de hand van de context, anders zullen er onnozele tegenstrijdigheden in onze theologie ontstaan. We moeten daarvoor waken en alle leerstellingen blijven toetsen aan Zijn Woord en aan de context waarin het is vermeld. Het verschil tussen wat al dan niet acceptabel is, wordt gemaakt op grond van de gelijkenis die er al dan niet is met zonnegod aanbedding. We moeten Bijbelse dingen op Bijbelse manieren doen, en geen afgodendingen op de manier waarop dat voor de afgoden wordt gedaan.

Om Leviticus 19:27 consequent toe te passen, moeten we onszelf een vraag stellen: “Knip jij je haar af, omdat het er daardoor netjes uitziet? Of trek jij je haar er met geweld uit zoals dat gebeurde in de rouwrituelen van afgodendienaars?”

Soms krijgen we in relatie tot dit onderwerp en onze conclusie de volgende vraag:

Vraag: In 2 Samuel 10 staat dat David twee spionnen uitzond die werden gevangen en van wie de baarden werden afgeschoren. Daarom vroeg hij hen om buiten het kamp te blijven totdat hun baarden weer waren aangegroeid. Waarom mogen we daaruit niet concluderen dat wij een baard horen te hebben?

Ons antwoord luidt als volgt: David zei dat inderdaad, maar we kunnen niet bewijzen dat hij dat zei omdat het in strijd is met Torah dat hun baarden waren afgeschoren. Als we gaan kijken wat er precies gebeurde, dan wordt wel duidelijk waarom David deed wat hij deed.

2 Samuel 10:4-5

Daarop nam Hanun de dienaren van David, schoor hun baard half af en sneed hun kleren halverwege af, tot aan hun billen, en liet hen gaan. Toen men *dit* aan David vertelde, stuurde hij hun *boden* tegemoet, want deze mannen waren zeer te schande gemaakt. De koning zei: Blijf in Jericho tot uw baard *weer* aangegroeid is en kom *dan* terug.

In vers 4 staat dat de mannen werden vernederd doordat slechts de helft van hun baard werd afgeschoren en de helft van hun kleding werd afgenomen. Dat werd gedaan uit rebellie tegen David, om David te bespotten omdat ze door Koning David naar Koning Hanun waren gestuurd.

In vers 5 lezen we dat de mannen zich erg schaamden; dus het lijkt erop dat David hen vriendelijkheid betoont voordat ze voor hem moeten verschijnen.

Hij liet ze in Jericho blijven om hun baarden weer aan te laten groeien zodat ze er weer normaal uitzagen. David zegt hen niet buiten de stad te blijven, maar naar een andere stad te gaan. Het lijkt erop dat hij dat zegt omdat ze daarmee worden gespaard voor vernedering, niet omdat ze hadden gezondigd.

Concluderend lijkt het er niet op dat het scheren van je baard tegen Torah is. Maar vanuit de Bijbel en de

Hebreeuwse cultuur is het wel gebruikelijk dat een man zijn baard laat staan.

Een van de redenen waarom Jah dit wellicht niet als vereiste heeft opgenomen in Torah is dat 1 op de 10 mannen geen of nauwelijks baardgroei heeft.

Als Jah een gebod zou geven dat door tenminste 10% van de mannelijke bevolking niet kon worden gehouden, dan zouden die mannen zich afgewezen kunnen voelen in een maatschappij die is gebaseerd op Torah, of zelfs afgewezen door hun Schepper.

Dus, alhoewel een baard geen gebod is, is het wel een algemeen gebruik in de Hebreeuwse cultuur.

We hopen dat deze studie voor jou tot zegen is geweest.

Vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom!

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl