



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Welke sluier?

Geschiedenis. We hebben allemaal wel gehoord dat als we ons niet verdiepen in de geschiedenis, we gedoemd zijn om in herhaling te vallen. Maar geloven we dat echt? Als je dat ECHT gelooft, dan stel ik je deze vraag: bestudeer jij de geschiedenis? Ik heb het dan over de Bijbelse geschiedenis. Zou dat wat er in de geschiedenis van de Bijbel is gebeurd een voorbode kunnen zijn van wat er in de toekomst staat te gebeuren? En zou kennis van de Bijbelse geschiedenis ons kunnen helpen om het Nieuwe Testament beter te begrijpen? Wij denken van wel. In het bijzonder ten aanzien van dit onderwerp.

Ik kan de keren niet noemen dat iemand 2 Corintiërs 3 citeerde om daarmee aan te tonen dat de Wet is afgedaan. We gaan deze verzen lezen en kijken wat wij eruit kunnen leren.

2 Corintiërs 3:13 (NBV)

En we zijn niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween.

Wat was het doel van de sluier waarmee Mozes zijn gezicht bedekte? Was dat om te voorkomen dat mensen zijn gezicht zouden zien of was dat om te voorkomen dat mensen de Wet zouden zien? Het was om ervoor te zorgen dat mensen zijn gezicht niet zouden zien.

Om dat te bewijzen, gaan we de gebeurtenis zelf bekijken.

Exodus 34:30-35

Aäron en al de Israëlieten keken Mozes aan, en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dicht bij hem te komen. Mozes riep hen echter bij zich. Aäron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug, en Mozes sprak tot hen. Daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij gebod hun alles wat (Jahweh) de HEERE met hem besproken had op de berg Sinai. Nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van (Jahweh) de HEERE kwam om met Hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij *weer* naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met Hem te spreken.

Lees vers 33 en 35 nog eens.

Vers 33: Nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht.

En vers 35: En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met Hem te spreken.

Pas NADAT Mozes de instructies van God had doorgegeven werd de doek over zijn gezicht gedaan. Pas DAARNA. Niet tijdens of zelfs ervoor. Maar alleen ERNA. De boodschap werd dus in alle openheid gegeven zodat ze daarvan konden leren. DAARNA bedekte hij zijn gezicht.

We gaan verder...

2 Corinthiërs 3:14 (NBV)

Hun denken werd verhard, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen.

Het moet ons opvallen dat hier staat dat hun denken WERD verhard. We moeten ons allereerst afvragen waardoor hun gedachten verhardden. En daarna WAAROM hun gedachten verhardden.

In het vervolg van het vers staat: “*en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt.*”

Dus we zien hier dat hun gedachten door een sluier zijn verhard. Dus nu weten we WAARDOOR hun gedachten zijn verhard. Het kwam door een sluier. Maar er staat dat die sluier er nog steeds is. Welke sluier is er nog steeds? Dezelfde sluier waarmee Mozes zijn gezicht bedekte? Zo op het eerste gezicht lijkt het er inderdaad op dat Paulus dat zegt. Maar zorgde die sluier ervoor dat ze de Wet die Mozes aan hen doorgaf niet begrepen? Natuurlijk niet. De Wet werd gegeven op het moment dat zijn gezicht glansde! Niet toen het was bedekt.

Hoe zou de sluier die het gezicht van Mozes bedekte op wat voor manier dan ook relevant kunnen zijn? Het had geen invloed op het geven of begrijpen van de Wet die door Mozes werd gegeven. Dus hoe kan de sluier nu nog van invloed zijn? Denk eraan dat de sluier over zijn gezicht werd gedaan NADAT hij het Woord van God had doorgegeven.

Zou het zo kunnen zijn dat Paulus ons laat zien dat, net zoals het gezicht van Mozes bedekt was zodat de anderen de glorie van God niet zouden zien, dat nu HUN gezichten zijn bedekt zodat ze de glorie van God niet kunnen zien? Zo zien wij het. Maar als dat zo is, welke sluier is het dan die hen bedekt? En waarom? WAAROM waren hun gedachten verhard?

En op dit moment is het belangrijk dat we de geschiedenis kennen, de Bijbelse geschiedenis wel te verstaan. Overweeg eens wat er in Jesaja staat.

Jesaja 6:10 (NBV)

Maak het hart van het volk ongevoelig, stop hun oren toe, smeer hun ogen dicht. Dan kunnen ze met hun ogen niet zien, met hun oren niet luisteren, en tot hun hart zal het niet doordringen. Ze zullen niet naar mij terugkeren en geen herstel vinden.

Waarom ter wereld zou de Vader NIET willen dat Zijn volk hoort of ziet? Waarom zou Hij willen dat hun harten ongevoelig zijn? Dat is toch niet logisch? Of toch wel? Allereerst moeten we niet vergeten dat het houden van de Wet zegen oplevert. Lees maar:

Deuteronomium 28:1-2 (NBV)

Mozes sprak: ‘Als u (Jahweh) de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen. En omdat u hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen toevallen:

Maar wat gebeurt er als ze Zijn geboden niet nauwkeurig naleven?

Deuteronomium 28:15 (NBV)

Maar als u de HEER, uw God, niet gehoorzaamt en zijn geboden en wetten, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, niet nauwkeurig naleeft, zullen deze vervloekingen u treffen:

Dus als ze ongehoorzaam zouden zijn, dan zou Hij Zijn zegeningen niet aan hen geven. En we weten dat zowel het Noordelijke als het Zuidelijke koninkrijk van Israël in opstand kwamen. Daarom heeft Jesaja het hier over HEEL Israël:

Jesaja 53:6

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.

Dat was de reden dat de Syrische en Babylonische invasies plaatsvonden in het Noordelijke en Zuidelijke koninkrijk. Gods volk leefde in rebellie. Hij kon en wilde Zijn volk niet zegenen omdat ze opstandig waren. Daarom moest Hij een sluier leggen over hun begrip van Zijn wegen, omdat ze anders in Zijn wegen zouden wandelen die vanzelfsprekend zegen zouden voortbrengen. Maar hoe deed Hij dat? Lees de woorden van Jeremia, die door velen de klagende profeet wordt genoemd.

Klaagliederen 3:65

Geeft U hun een deksel op het hart; laat Uw vloek over hen zijn!

Nogmaals:

Klaagliederen 3:65

Geeft U hun een deksel op het hart; laat Uw vloek over hen zijn!

Een deksel (bedekking) zou hun harten bedekken en Gods vloek zou op hen zijn. De vloek van de Wet die begint in Deuteronomium 28:15.

Het kennen van de Bijbelse geschiedenis werpt zeker licht op deze verzen van Paulus. Paulus, die de Wet en de Profeten kende, legt de bedekking uit waarover Jeremia, hier in Klaagliederen spreekt, evenals de vloek van de Wet: de vloek van zonde en dood, die door Paulus ook wel de wet van zonde en dood wordt genoemd in het boek Romeinen.

Romeinen 8:2

Want de Wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

Maar waarom noemde hij het een wet? Omdat het net zo werkt als de zwaartekracht. Als je iets omhoog gooit, dan komt het weer naar beneden. De wet van de zwaartekracht. Zo is ongehoorzaamheid aan Gods geboden zonde, en dat brengt vloek voort. Op ongehoorzaamheid volgt vervloeking. De wet van zonde en dood.

Alleen in Christus wordt deze bedekking en de vloek weggenomen, zoals in vers 15 en 16 staat;

2 Corintiërs 3:15-16

Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de Wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen

Dus de bedekking waar Jeremia het over had, is de sluier die onze harten bedekt en ervoor zorgt dat we niet begrijpen hoe we in Zijn wegen moeten wandelen vanwege de vloek van de wet. En alleen in Christus worden die sluier en de vloek verwijderd.

We behandelen dat ook in onze studie “*De Leermeester*” over Galaten 3.

Het is duidelijk dat NIET de sluier van Mozes ervoor zorgde dat de mensen de Bijbel vandaag de dag niet kunnen begrijpen, maar dat het gaat over de bedekking die de profeet Jeremia noemt. De sluier van Mozes heeft NOOIT voorkomen dat iemand het Woord van God zou zien of begrijpen. Nooit. Maar de bedekking die door Jeremia wordt genoemd heeft dat wel. En DIE bedekking blijft totdat hij wordt weggenomen in Christus. Maar als we de Bijbelse geschiedenis niet kennen, dan kunnen we dat makkelijk over het hoofd zien en herhaalt de geschiedenis zich.

Als je dit onderwerp interessant vond, dan moedigen we je aan om onze studie “*De verloren schapen*” te bekijken. In deze studie wordt dieper ingegaan op de Bijbelse geschiedenis en laten we zien waar wij vandaag de dag staan in het grote geheel van Gods tijdlijn.

We hopen dat je van deze studie hebt genoten.

Vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom!

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (*Engelstalig onderwijs*)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl