



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De Titanic

Niet zo lang geleden, na het naar bed brengen van de kinderen, besloten mijn vrouw en ik een film te bekijken. Dus gingen we ervoor zitten en begonnen door de categorieën te bladeren van onze internet-video service. Tijdens het bladeren zag ik in de categorie documentaires één film die mijn aandacht trok. De film was in 2012 gemaakt en was getiteld “Titanic: De Schokkende Waarheid”. Ik moet toegeven dat ik hard begon te lachen en zei “Dit kun je niet menen!” Ik kon niet geloven dat er ook maar IEMAND, met een beetje gezond verstand, echt zou kunnen denken dat de Titanic niet gezonken is.

Dus, uiteraard, MOEST ik dit bekijken.

De volgende 54 minuten keek ik in opperste verbazing terwijl de documentaire, stapsgewijs de argumenten liet zien. Er werd niet beweerd dat het schip niet was gezonken, er werd echter wel beweerd dat dát niet de echte Titanic was. Tegen het einde van de film was mijn mond opengevallen van verbazing. Er was een heleboel informatie die simpelweg niet over het hoofd gezien kon worden. Maar het laatste stukje bewijs was, zonder twijfel, de nagel aan de doodskist. Wat mij betreft in ieder geval.

Het overtuigende bewijs is vlak voor ieders neus. Omdat de "Titanic" is gevonden.

Dus, of je nu gelooft dat het de Titanic was die is gezonken of een ander schip, dat maakt mij niet uit. Maar het punt dat ik wil maken is het volgende...Het is een hele schok wanneer iemand je precies het tegenovergestelde vertelt van wat je je leven lang gehoord hebt. Maar het feit dat het een enorme schok voor je is wil niet zeggen dat het niet waar is. Maar vanwege de schok neigen we ertoe de informatie niet te geloven. We geven het niet eens een eerlijke kans om te kijken of het zelfs maar aannemelijk is; vooral niet met betrekking tot een onderwerp dat ons dierbaar is, zoals ons geloof. Niemand wil geloven dat er in hun geloof iets verkeerd is. Het is zelfs een beetje komisch dat iedereen al gauw aankomt met het argument niet perfect te zijn en zeker te zijn dat er zaken binnen het geloof niet juist zijn.

En toch, wanneer er informatie is die aantoont dat er iets in het geloof fout is, dan wijst men dit heel snel af en verdedigt de gangbare visie, ongeacht de logica, of het ontbreken daarvan in de verdediging. Niemand heeft graag ongelijk. Maar zijn we geroepen om onze visie te verdedigen of moeten we de waarheid zoeken?

Jesjoea citeerde Deuteronomium in Mattheus 4:4

Mattheus 4:4

⁴ Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Dus is het 'alle' woord of alleen het Nieuwe Testament? Dit ene vers zou iedere Christen moeten uitdagen die vasthoudt aan de stelling dat de Torah is afgeschaft. En toch zijn er velen die nog steeds willen geloven dat de wet werd afgeschaft aan het kruis. En ze verkondigen dit vol vuur. Toch zien ze vaak niet dat hun onderbouwing daarvan in dit alles hapert.

Bijvoorbeeld: Er wordt gezegd dat de wet aan het kruis is genageld, maar dat alle "voedsel" rein is verklaard door Jesjoea vóór de kruisiging.

Hoewel varkensvlees nooit als voedsel is gedefinieerd in de Schriften komt de volgende vraag naar voren: *...Is alle "voedsel" rein geworden vóór de kruisiging of ten tijde van de kruisiging?* De meesten zullen op verschillende manieren uitleggen dat het duidelijk vóór het kruis is gedaan, omdat Jesjoea de woorden vóór Zijn kruisiging uitsprak. Hierdoor maken zij Jesjoea tot zondaar volgens Deuteronomium 4:2

Deuteronomium 4:2

² Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt, die ik u opleg.

En ook volgens hoofdstuk 12...

Deuteronomium 12:32

³² Al wat ik u gebied, zult gij naarstig onderhouden; gij zult daaraan niet toedoen, noch daarvan afdoen.

Door deze redenering wordt Hij op grond van Deuteronomium 13 een valse profeet... Bovendien zou Hij door deze redenering Zijn eigen woorden in Mattheus 4:4 volledig tegenspreken.

Waar het volgende stond:

Mattheus 4:4

⁴ Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat."

Overduidelijk staat in Leviticus 11 beschreven wat door het Woord van God als voedsel wordt gedefinieerd. En varkensvlees staat niet op die lijst. Maar te stellen dat Jesjoea zegt dat het nu als voedsel beschouwd wordt, maakt dat Hij HET Woord uit Gods mond -zoals het geschreven is in Leviticus 11- volledig tegenspreekt. Daarmee worden de woorden van Leviticus 11 leeg en inhoudsloos. En daarmee worden de woorden van Deuteronomium, die Hij citeerde in Mattheus 4:4, leeg en inhoudsloos. Zodoende kunnen we niet meer spreken over: "ALLE woord dat komt uit de mond van God." Maar eerder over "Bepaalde woorden uit de mond van God."

Is dit de logica die je wilt volgen? Dat de Schriftwoorden die door Jesjoea zelf werden aangehaald vandaag de dag niet meer van toepassing zijn? Zo ja, dan moet je ook de woorden in 2 Timotheüs 3:16 negeren.

2 Timotheüs 3:16

¹⁶ Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,”

Je kunt er niet omheen: ELK woord betekent ELK woord.

Zoals al eerder werd gezegd, het is totaal onbelangrijk of je gelooft dat er een ander schip dan de Titanic is gezonken. Het mysterie van een verwisseld schip zal vast geen onderwerp zijn waar jij je druk over maakt. Het is echter zeer belangrijk of je gelooft in een Jesjoea die de Wet heeft afgeschaft...of in Iemand die hierin wandelde en ons het voorbeeld gaf om hetzelfde te doen.

We willen u vragen om de feiten te onderzoeken met een hart dat de waarheid nastreeft en niet zijn eigen overtuigingen verdedigt. Er is een heleboel informatie die niet over het hoofd gezien kan worden. En hoewel dit alles zeer heftig voor je kan zijn, zoals de Titanic documentaire voor mij was, bidden we dat je de schok te boven mag komen en dat je je in de feiten zult verdiepen. Feiten die alleen te vinden zijn in de Schriften, en in de Schriften alleen.

Bezoek ons op TestEverything.net. voor meer onderwijs over dit Onderwerp

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen. Sjalom! Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)