

Thematisch Studeren

- **Wat is Thematische Analyse?**
 - Thematische Analyse is een interpretatie techniek in de Schrift.
 - Hoe begrijpen we een passage op de manier waarop Adonai wil dat we het zouden begrijpen.
 - **We zoeken Zijn interpretatie, niet de onze!**
- **Overzicht van Thematische Analyse**
 - Thematisch studeren is het proces van het maken van connecties tussen passages die overeenkomstige woorden, frases, thema's, gebeurtenissen, situaties en/of omstandigheden hebben.



Thematisch Studeren

- **Overzicht van Thematische Analyse**
 - Adonai probeert ons voortdurend **connecties / associaties te laten maken tussen de passages in de Schrift**, d.w.z., thematische connecties, zodat Hij ons Zijn wegen kan onderwijzen.
 - **Thematische connecties zijn uw Goddelijke referentiebronnen!**
- **Vergelijk en Contrasteer!**
 - Als je eenmaal twee passages gevonden hebt met gelijkwaardige thema's, dan moet je ze vergelijken en contrasteren.
 - Dit proces van vergelijken en contrasteren zal je naar een nieuw begrip van de Schrift leiden.



Thematisch Studeren

- **De Basis Thematische Connectie**
 - De makkelijkste manier om thematische connecties te maken is **om vergelijkingen en metaforen op te merken** in de tekst. Deze zijn makkelijk want **de thematische connectie is besloten in het vers** waarnaar u kijkt, en er is geen noodzaak om het thema te verbinden aan een vers dat elders staat.
 - Vergelijkingen – Wanneer de tekst een verklaring maakt dat één ding **is als of gelijk is aan** iets anders.
 - Metafoor – Wanneer de tekst de verklaring maakt dat één ding iets anders **is**.



Thematisch Studeren

- **De Basis Thematische Connectie**
 - **Het Nummer Één Principe Betreffende Waarom Thematische Connecties Bestaan**
 - **Thematische connecties bestaan om gelijkwaardigheid te tonen tussen mensen, plaatsen, dingen en gebeurtenissen . . .**
 - Psalm 141:2 – Laat **mijn gebed als reukwerk** voor Uw aangezicht staan, laat **mijn opgeheven handen als het avondoffer** zijn
 - **Bemerk de vergelijking**



Thematisch Studeren

- Onthoud – Thematische connecties bestaan **om gelijkwaardigheid te tonen** tussen mensen, plaatsen, dingen en gebeurtenissen. Daarvoor . . .
 - **Gebed = Reukwerk**
 - **Opheffen van mijn handen = het avondoffer**
- Deze vergelijking stelt persoonlijk gebed gelijk aan reukwerk (welk reukwerk?)



Thematisch Studeren

➤ **Het Nummer Twee Principe Betreffende Waarom Thematische Connecties Bestaan**

- Thematische connecties bestaan om gelijkwaardigheid te tonen tussen mensen, plaatsen, dingen en gebeurtenissen **zodat we iets kunnen leren/begrijpen** dat we niet zouden hebben gezien zonder de thematische connectie.
- Is dit niet het idee achter vergelijkingen?
 - Ik ben de wijnstok; u bent de ranken



Thematisch Studeren

- **1 Johannes 2:15-16** – Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: **de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven**, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.



Thematisch Studeren

- **Genesis 3:6** – En de vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook *wat* aan haar man, die bij haar was, en hij at *ervan*.



Opstanding in de TANAKH

- **Job 14:7-10** – Want voor een boom is er, als hij omgehakt wordt, *nog* hoop dat hij zich weer vernieuwt, en zijn jonge loten niet ophouden *uit te lopen*. Al wordt zijn wortel in de aarde oud, en sterft zijn stronk in het stof, bij het ruiken van water zal hij *weer* uitlopen, en maakt hij *weer* een twijg, zoals een plant. Maar een man sterft en is krachteloos; als een mens de geest geeft, waar is hij dan?



Opstanding in de TANAKH

- **Jesaja 40:6-8** – Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van JHWH erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.



Opstanding in de TANAKH

- **Jesaja26:19** – Uw doden zullen leven – *ook* mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want de dauw zal zijn *als* dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren.



Opstanding in de TANAKH

- **Numeri 17:8** – De volgende dag gebeurde het, toen Mozes in de tent van het getuigenis kwam, dat, zie, de staf van Aäron voor het huis van Levi in bloei stond. Hij bracht bloesem voort en bloeiende bloemen, en droeg amandelen.



Opstanding in de TANAKH

- **Genesis 1:11-13** – En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was, Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.



Opstanding in de TANAKH

- **1 Koningen 17:17-24** ...Hij riep JHWH aan en zei: JHWH, mijn God, hebt U dan ook deze weduwe, bij wie ik als vreemdeling verblijf, zoveel kwaad gedaan dat U haar zoon gedood hebt? Hij strekte zich driemaal over het kind uit en riep JHWH aan, en zei: JHWH, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. JHWH luisterde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug, en heet werd weer levend.



Opstanding in de TANAKH

- **2 Koningen 4:8-37** ... Vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen en zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd warm. Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer. Hij ging *weer* naar boven en strekte zich over hem uit. Toen nieste de jongen tot zevenmaal toe ; daarna deed de jongen zijn ogen open.



Opstanding in de TANAKH

- **2 Koningen 13:20-21** Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. Nu kwamen er aan het begin van het jaar telkens bendes uit Moab in het land. En het gebeurde, toen men een man aan het begraven was, dat zij, zie, een bende zagen. Daarom wierpen zij de man in het graf van Elisa. Toen de man *daarin* terecht kwam en met de beenderen van Elisa in aanraking kwam, werd hij weer levend en rees overeind op zijn voeten.



Opstanding in de TANAKH

- **1 Koningen 17:17-24 – Lukas 7:11-17**
- **2 Koningen 4:8-37 – Lukas 8:40-56**
- **2 Koningen 13:20-20 – Johannes 11:1-37**



Opstanding in de TANAKH

- **Hosea 6:1-2** Kom, laten wij terugkeren naar JHWH, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen; Hij heeft geslagen, maar Hij zal verbinden. Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.



Opstanding in de TANAKH

- **Jeremia 38:7-13** – Toen Ebed-Melech, de Cusjiet, een van de hovelingen die toen in het huis van de koning was, hoorde dat zij Jeremia in de put hadden gezet – de koning verbleef in de Benjaminpoort – ging Ebed-Melech het huis van de koning uit en sprak tot de koning: Mijn heer de koning, deze mannen hebben slecht gehandeld in alles wat zij de profeet Jeremia hebben aangedaan, die zij in de put geworpen hebben, terwijl hij ter plekke zou kunnen sterven van de honger, want er is geen brood meer in de stad. Toen gebod de koning de Cusjiet Ebed-Melech: Neem van hier dertig man onder uw bevel, en trek de profeet Jeremia uit de put omhoog, voordat hij sterft. Zo nam Ebed-Melech de mannen onder zijn bevel, ging het huis van de koning binnen tot onder de schatkamer, en nam vandaar versleten kleren en versleten lompen mee. Die liet hij met touwen naar beneden, naar Jeremia in de put. En Ebed-Melech, de Cusjiet, zei tegen Jeremia: Doe de versleten kleren en lompen toch onder uw oksels, en daaronder de touwen. Zo deed Jeremia. Toen trokken zij Jeremia met de touwen op en haalden hem uit de put omhoog. En Jeremia verbleef op het binnenplein van de wacht.



Opstanding in de TANAKH

- **2 Koningen 20:1-11** – In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt JHWH: Regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot JHWHKeer terug en zeg tegen Hizkia, de vorst van mijn volk: Dit zegt JHWH, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, Ik ga u gezond maken; op de derde dag zult u naar het huis van JHWH gaan. Ik zal vijftien jaar aan uw levensdagen toevoegen, en zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad; Ik zal deze stad beschermen omwille van Mij en omwille van Mijn dienaar DavidHizkia nu had tegen Jesaja gezegd: Wat is het teken dat JHWH mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van JHWH zal gaan?....



Opstanding in de TANAKH

- **Genesis 40:20-23** – Op de derde dag, de geboortedag van de farao, gebeurde het dat hij voor al zijn dienaren een maaltijd aanrichtte, en hij gaf het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers een hoge plaats te midden van zijn dienaren. Hij herstelde het hoofd van de schenkers in zijn ambt van schenker, zodat hij de beker *weer* in de hand van de farao mocht geven. Maar het hoofd van de bakkers hing hij op, zoals Jozef hun uitgelegd had. Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem.



Opstanding in de TANAKH

- **Genesis 42:18** – Op de derde dag zei Jozef tegen hen: Doe dit, zodat u in leven blijft, *want ik vrees God.*



Opstanding in de TANAKH

- **1 Koningen 3:16-18** – Toen kwamen er twee vrouwen, hoeren, bij de koning, en zij gingen voor hem staan. De ene vrouw zei: Och, mijn heer, ik en deze vrouw wonen in één huis, en ik heb bij haar in huis *een kind* gebaard. Het gebeurde op de derde dag nadat ik gebaard had, dat deze vrouw ook *een kind* baarde.



Opstanding in de TANAKH

- **1 Koningen 18:1** – En het gebeurde na vele dagen dat het woord van JHWH tot Elia kwam, in het derde jaar: Ga, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem.



Opstanding in de TANAKH

- **2 Koningen 18:13-16** – In het veertiende jaar van koning Hizkia trok Sanherib, de koning van Assyrië, op tegen alle versterkte steden van Juda en nam ze in. Toen stuurde Hizkia, de koning van Juda, *deze boodschap* naar de koning van Assyrië, naar Lachis: Ik heb gezondigd, keer van mij af; wat u mij zult opleggen, zal ik dragen. Toen legde de koning van Assyrië Hizkia, de koning van Juda, driehonderd talent zilver en dertig talent goud op. Hizkia gaf al het zilver dat in het huis van JHWH gevonden werd, en in de schatkamers van het huis van de koning. In die tijd sneed Hizkia *het goud* af van de deuren van de tempel en de deurposten van de tempel van JHWH. Hizkia, de koning van Juda, had die *met goud laten* overtrekken. Hij gaf dat *goud* aan de koning van Assyrië.



Opstanding in de TANAKH

- **Zacharia 13:8-9** – Het zal gebeuren, spreekt JHWH, dat in heel het land twee *derde* ervan uitgeroeid zal worden *en* de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven. Ik zal dat derde *deel* in het vuur brengen en het louteren, zoals men zilver loutert. Ik zal het beproeven, zoals met goud beproeft. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is mijn volk; en zij zullen zeggen: JHWH is mijn God."



Opstanding in de TANAKH

- Exodus 32:1-35 –
- De Drie Matriarchen – Sarah, Rebecca en Rachel
- Romeinen 4:16-21



Opstanding in de TANAKH

- **Genesis 17:1, 17** – Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen JHWH Abram en zei tegen hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor mijn aangezicht en wees oprechtToen wierp Abraham zich met het gezicht *ter aarde* en lachte. Hij zei in zijn hart: Zal bij een honderdjarige een kind geboren worden en zal Sarah, die negentig jaar is, baren ?"



Opstanding in de TANAKH

- **Genesis 6:15-16 and 7:13**
 - Lengte = **300** el
 - Hoogte = **30** el
 - **Drie** verdiepingen
 - **Drie** zonen
 - **Drie** schoondochters



Opstanding in de TANAKH

- Exodus 4:3-9 –
- Leviticus 12:1-5



Opstanding in de TANAKH

- **Numeri 19:11-13** – Wie een dode, welk dood lichaam van een mens ook, aanraakt, die is zeven dagen onrein. Op de derde dag moet hij zichzelf met *water* ontzondigen, dan is hij op de zevende dag rein. Als hij zich echter op de derde dag niet ontzondigt, is hij op de zevende dag niet rein. Ieder die een dode, het dode lichaam van een mens die gestorven is, aanraakt, en zich niet ontzondigd heeft, die verontreinigt de tabernakel van JHWH. Daarom moet die persoon uit Israël uitgeroeid worden. Omdat het reinigingswater niet op hem gesprenkeld is, is hij onrein *en* zijn onreinheid is nog in hem.



Opstanding in de TANAKH

- **Genesis 3 – Dood en Verbanning**



Opstanding in de TANAKH

- **Ezechiël 37:10-14** – Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere JHWH: Zie, Ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik JHWH ben, als ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ik, JHWH, dit gesproken en gedaan heb, spreekt JHWH.



Opstanding in de TANAKH

- **Jozua 1:10-11** – Toen gebood Jozua de beambten van het volk: Ga midden door het kamp en gebied het volk: Maak proviand voor u klaar, want nog binnen drie dagen zult u deze *rivier*, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat JHWH, uw God, u geeft om in bezit te nemen.



Opstanding in de TANAKH

- **Genesis 34:25-26** – Het gebeurde op de derde dag, toen ze pijn leden, dat twee zonen van Jakob, Simeon en Levi, broers van Dina, ieder hun zwaard namen, brutaalweg de stad overvielen en al wie mannelijk was, doodden. Zij doden ook Hemor en zijn zoon Sichem met de scherpte van het zwaard, namen Dina uit Sichems huis mee en gingen weg.



Opstanding in de TANAKH

- **1 Kronieken 21:9-11** – JHWH sprak tot Gad, de ziener van David: Ga *op weg* en spreek tot David: Zo zegt JHWH: Drie dingen leg ik u voor; kies er voor u één daarvan uit, dan zal Ik dat bij u doen. Toen kwam Gad naar David, en zei tegen hem: Zo zegt JHWH: Kies voor u: óf drie jaar hongersnood, óf drie maanden weggevaagd worden voor uw vijanden, terwijl het zwaard van uw vijanden *u* inhaalt; óf drie dagen zwaard van JHWH: de pest in het land, met de engel van JHWH die in heel het gebied van Israël verderf aanricht. Welnu, wat voor ik Hem Die mij gezonden heeft, moet brengen.



Opstanding in de TANAKH

- **Deuteronomium 34:7-8** – Mozes nu was honderdtwintig jaar oud toen hij stierf; zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet vervlogen. En de Israëlieten beweenden Mozes in de vlakte van Moab, dertig dagen *lang*.



Opstanding in de TANAKH

- **2 Samuël 18:14** – Toen zei Joab: Ik blijf zo niet bij u wachten. Hij nam drie speren en stak ze in het hart van Absalom, terwijl hij nog levend in het midden van de eik *hing*.



Opstanding in de TANAKH

- **Exodus 15:22-25** – Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara (Bitter). Toen morde het volk tegen Mozes, en zei: wat moeten wij *nu* drinken? Hij riep tot JHWH, en JHWH wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft Hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.



Opstanding in de TANAKH

- **Genesis 32:29-30** – Jakob vroeg daarop: Vertel *mij* toch Uw naam. En Hij zei: Waarom vraagt u naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar. En Jakob gaf die plaats de naam Pniël (aangezicht van God) Want, *zei hij*: Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered.



Opstanding in de TANAKH

- **Richteren 13:22** – En Manaoch zei tegen zijn vrouw: Wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien.



Opstanding in de TANAKH

- **Exodus 24:9-11** – Vervolgens klommen Mozes, Aäron naar boven, en *ook* Nadab en Abihu met de zeventig oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. Onder Zijn voeten was *er iets* als plaveisel van saffier, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte Zijn hand niet uit naar de aanzienlijken van de Israëlieten. Nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij.



Opstanding in de TANAKH

- **Jesaja 6:5** – Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, JHWH van de legermachten, gezien.



Opstanding in de TANAKH

- **Exodus 19:10-16** – En JHWH zei tegen Mozes: Ga naar het volk toe, en heilig hen vandaag en morgen, en laten zij hun kleren wassen en over drie dagen gereed zijn . Op de derde dag zal JHWH namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinai.Hij zei tegen het volk: Wees over drie dagen gereed en nader niet tot een vrouw.



Opstanding in de TANAKH

- **Richteren 7:6-7, 16 and 22** – Het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond *brachten* om het op te likken, was driehonderd man. Maar de rest van het volk had zich op hun knieën gebukt om water te drinken. Toen zei JHWH tegen Gideon: Door de driehonderd man die gelikt hebben, zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het *overige* volk weggaan, ieder naar zijn *woonplaats*..... Toen verdeelde hij de driehonderd man in drie groepen en gaf iedereen een bazuin en lege kruiken in de hand, met fakkels binnenin de kruiken. En hij zei tegen hen: Kijk naar mij en doe *net* zo. Toen de driehonderd op de bazuinen bliezen, richtte JHWH het zwaard van de een tegen de ander, en *dat* in heel het kamp. En het leger vluchtte naar Beth-Sitta in de richting van Zerera, tot aan de oever van Abel-Mehola, boven Tabbath.



Opstanding in de TANAKH

- **1 Kronieken 11:11** – Dit nu is het aantal van de helden die David had: Jasobam, de zoon van Hachmoni, was de belangrijkste van de dertig. Hij doorboorde bij één gelegenheid met zijn speer driehonderd man.



Opstanding in de TANAKH

- **2 Samuël 23:18-19** – Abisai, de broer van Joab, de zoon van Zeruja – hij was het hoofd van *deze* drie – zwaaide een speer over driehonderd gesneuvelden; en hij had een naam onder *deze* drie. Was hij niet de meest geëerde van *deze* drie? Daarom was hij hun tot bevelhebber. Hij reikte echter niet tot aan het *eerste* drietal.



Opstanding in de TANAKH

- **2 Koningen 20:1-11** – In die dagen werd Hizkia ziek, tot stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem en zei tegen hem: Zo zegt JHWH: Regel de *zaken* van uw huis, want u zult sterven en niet leven. ⁵Keer terug en zeg tegen Hizkia, ...

