



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Genade & Waarheid

We hebben verschillende e-mails ontvangen over Johannes 1:17. Het wordt meestal geciteerd vanuit de NBG-vertaling. Hoewel dit niet zo’n goede vertaling is, willen we hem toch gebruiken. [Tenzij expliciet vermeld maken wij gebruik van de Herziene Statenvertaling.]

Het vers is als volgt:

Johannes 1:17 (NBG)

Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Als we dit vers geïsoleerd lezen, dan lijkt het alsof Jesjoea iets anders bracht dan Mozes. Maar, als we het voorgaande vers lezen dan zien we meer context. Vergelijk maar:

Johannes 1:16-17

En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade (zegen) op genade (zegen). Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

Vers 16 zegt genade op genade en vers 17 geeft voorbeelden van die genade. Maar wat is de samenhang tussen de genade die Jesjoea geeft en de genade die Mozes bracht. Is er een overeenkomst? Of overtreft wat Jesjoea zei dat wat Mozes zei?

Probeer te begrijpen dat wat Mozes bracht inderdaad genade en een zegen was.

Deuteronomium 28:1-2

En het zal gebeuren, als u de stem van (Jahweh) de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat (Jahweh) de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van (Jahweh) de HEERE, uw God, gehoorzaam bent:

Johannes zegt hier zonder twijfel, dat wat Mozes gaf inderdaad een zegen was. Hoe gaat dat dan samen met de zegen die Jesjoea gaf? Velen zeggen dat vanaf toen alles wat Mozes zei afgedaan had. Maar

feitelijk is precies het tegenovergestelde waar. In de studie ‘Verloren Schapen’, leggen we uit dat de Noordelijke stammen van Israël waren gescheiden van God. Het zuidelijke koninkrijk werd later nog slechter dan het Noordelijke. Volgens Jesaja:

Jesaja 53:6

Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

Al Gods kinderen waren van hem verwijderd. Totdat Jesjoea kwam. Bekijk onze ‘De Verloren Schapen’ en ‘Aan het Kruis genageld’ als u daar meer over wilt weten.

Jesjoea kwam om Zijn volk terug te brengen in het verbond met de Vader. Johannes zegt:

‘De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.’

Genade EN waarheid.

Wat is Waarheid?

Psalm 119:142 (NBG)

Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig, en uw Wet is waarheid.

Maar wat is waarheid volgens Johannes? Hetzelfde als dat van de psalmist? Johannes spreekt immers in hoofdstuk 1. Hoe hij het ook definieert, combineer het met genade, en dat is wat Jesjoea bracht. Dus, wat is waarheid volgens Johannes? Vergelijk...

Johannes 17:17

Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

Houd in gedachten dat Jesjoea genade en waarheid bracht.

Jesjoea zegt hier dat het Woord van God waarheid is. Meer details over het Woord van God vindt u in onze studie ‘Bekrompen’.

Kort gezegd, Jesjoea zegt hier dat het Woord/ Logos van God de Waarheid is. Het Woord van God is de Wet van God; daar kun je niet omheen. Jesaja verklaart dat het Woord van God voor altijd zal bestaan, Petrus citeert Jesaja...

1 Petrus 1:23

U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord (logos) van God.

En dan citeert hij Jesaja

1 Petrus 1:24

Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is gevallen. Maar het Woord (rhema) van (Jahweh) de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord (rhema) dat onder u verkondigd is.

Petrus spreekt over de 'logos van God' en legt dit nader uit door het Hebreeuwse boek Jesaja te citeren. Wat was voor Jesaja het Woord van God? De Wet. Geen twijfel mogelijk. Kijk nog eens naar Petrus 1:25.

1 Petrus 1: 25

Maar het Woord (rhema) van (Jahweh) de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord (rhema) dat onder u verkondigd is.

We zien dat Petrus 'Logos van God' in vers 23 gelijkstelt aan 'rhema van de Heere' in vers 25.

Waar komen we 'rhema van de Heere' nog meer tegen?

Romeinen 10:8

Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord (rhema), in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord (rhema) van het geloof, dat wij prediken:

Paulus citeert hier uit Deuteronomium 30. Vergelijk maar:

Deuteronomium 30:14

Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen.

Dus welk Woord moeten we doen? Lees maar verder.

Deuteronomium 30:15-16

Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden (Jahweh) de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

Het Woord dat Paulus citeert EN proclameert in Romeinen 10 is de WET. Hetzelfde Woord dat Petrus noemt in 1 Petrus 1:25, en dat hij gelijkstelt aan 'logos van God' in vers 23. Dus, de logos van God is de Wet van God. Wilt u meer weten over deze verzen in Romeinen bekijk dan onze studie 'Het Zondaarsgebed'.

Het is duidelijk dat het Woord of Logos van God verwijst naar de Wet van God. Jesjoea maakte duidelijk in Johannes 17:17 dat het Woord/Logos van God de Waarheid is.

Hij laat zien dat het Woord/ Logos, de Wet en de Waarheid hetzelfde zijn.

Wat zegt dat over Johannes 1:17?

Het laat zien dat Jesjoea ons hetzelfde bracht als Mozes, maar uit genade. Gods hele volk was gevallen. Zowel het Noordelijke als het Zuidelijke koninkrijk was rebels.

Jesjoea kwam om Zijn volk terug te brengen in de zegen die de Vader door Mozes gaf. Hij bracht het Woord opnieuw, in genade. Aldus de woorden van Johannes...

Johannes 1:16-17

En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade (zegen) op genade (zegen). Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

Het is alsof je zegt: 'Gisteren bracht ik het eten. Maar vandaag brengt hij het diner en dessert.' Met andere woorden, beiden brachten het eten, maar de tweede bracht het dessert.

Net als in Johannes 1:17. Hij maakt geen verschil tussen beide zaken, beiden brachten hetzelfde, maar de tweede keer voegt hij toe *hoe*. Door genade.

Terug naar de woorden in vers 16

Johannes 1:16

En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade (zegen) op genade (zegen).

Het is een zegen om op Gods weg te wandelen. Daarom kwam Jesjoea, Hij maakte het weer mogelijk voor ons.

Daarom zegt Jesjoea...

Mattheus 23:1-3

Toen sprak Jesjoea tot de menigte en tot Zijn discipelen: De Schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes; daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet.

Zijn doel was slechts om de mensen op de weg van de Vader te doen terugkeren.

Interessant is dat Johannes zowel Mozes als Jesjoea noemt in vers 17. Ik zeg dit omdat Jesjoea de profeet is gelijk aan Mozes die voorspeld was. Vergelijk maar.

Deuteronomium 18:15

Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal (Jahweh) de HEERE, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren,

Ook in Handelingen wordt hiernaar verwezen.

Handelingen 3:19-23

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden (dat is de Wet overtreden) uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Want Mozes heeft tegen de vaders gezegd: (Jahweh) de Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken. En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden.

Jesjoea is de laatste hoop om terug te kunnen keren tot het verbond. De Wet die Mozes ontving maakte een wandel in Gods zegen mogelijk. Maar Zijn volk verwierp dat en liep weg van Zijn weg. Door Zijn genade is er een weg terug naar Zijn zegen. Met de woorden van Johannes...

Johannes 1:16-17

En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade (zegen) op genade (zegen). Want de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)