



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Bruggen van Berea – Offers brengen

Eén van de meest ingewikkelde onderwerpen van de hele Bijbel is de reden van offers. Wat hebben offers te maken met onze zonden? Wat heeft Jesjoea te maken met offers?

Jesjoea zegt bij het Laatste Avondmaal, dat Hij opnieuw van het Pascha zal eten als Hij terugkomt (Lucas 22:16).

Hoe is dat mogelijk?

Was Jesjoea dan niet het perfecte offer?

Dat was Hij inderdaad.

Maar, offers *verwijzen* naar Jesjoea, ze vervangen Hem niet.

In Ezechiël 40-48 lezen we een profetie over het Duizendjarig Rijk en hoe daar een nieuwe tempel bij zal horen met een Levitisch offersysteem.

Hoe is dat mogelijk?

Is Jesjoea niet onze Hogepriester?

Ja, maar volgens de schrijver van Hebreeën, gaat het om een Hemelse ordening, niet om de Aardse ordening. Jesjoea kan niet functioneren als Hogepriester op aarde (Hebreeën 8:4) ook al is Hij voor eeuwig een Hemelse Priester.

Dus, als Jesjoea de tempel op aarde zal herbouwen, dan zullen *Levieten* het tempelsysteem onderhouden.

Dit is allemaal erg ingewikkeld, en we bestuderen het onderwerp intensief. We kunnen het materiaal van Rico Cortes aanbevelen aan ieder die beter wil begrijpen hoe het Tempelsysteem werkt, wat de Hebreeënbrief leert en hoe dat alles te maken heeft met het offer van Jesjoea.

We hebben er zelf een korte studie over gemaakt “*Offers in de achtertuin*” waar dit materiaal kort wordt

behandeld.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de offers voor en na het kruis altijd hebben verwezen naar Jesjoea, ze vervangen Hem niet, dus is er geen tegenstelling. De offers zijn een schaduw van onze Messias, dat is altijd zo geweest en het zal altijd zo zijn.

Het belangrijkste doel van de offers is dat ze ons leren over de Messias. (Wil je daar meer over weten, bekijk dan onze studie “*Offers in de achtertuin*”)

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)