



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De smalle weg

Mattheus 7:13-14

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

Een poosje geleden maakte ik een wandeling in de buurt van mijn huis. Het is een bestrate weg, maar hij is erg smal. In feite is de weg net breed genoeg voor een voertuig. Terwijl ik daar zo wandelde dacht ik erover na hoe small de weg is die naar het leven leidt? Hoe smal is de poort waardoor we naar binnen kunnen gaan? Hoe weten we of we “op de smalle weg die naar het leven leidt” zijn? Laten we eerlijk zijn – iedereen die zichzelf ziet als een “gelovige” denkt dat hij de “smalle weg” bewandelt. Maar is dat wel zo? Zorgt het feit dat je “geloofd in Christus” ervoor dat je op de smalle weg wandelt? Is dat eigenlijk wel logisch? Het lijkt erop dat die theorie een aantal verzen verderop wordt ontkracht. Lees maar...

Mattheus 7:21

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

De mensen die worden genoemd in de verzen 21-23 dachten blijkbaar dat ze gelovigen waren toen ze onze Redder aanriepen “Heer, Heer” en daarna noemden ze zelfs alle dingen die ze IN ZIJN NAAM hadden gedaan. Dus het feit dat je een “gelovige” bent, zorgt er niet automatisch voor dat je op de smalle weg komt, zelfs het doen van wonderen in Zijn naam zorgt daar niet voor. Maar hoe kom je dan op de “smalle weg”? Wat BETEKENT het om binnen te gaan door de smalle poort? Laten we eraan denken dat Christus zei dat Hij de deur is.

Lees maar...

Johannes 10:7

Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: *Ik ben de Deur* voor de schapen.

En 2 verzen verderop...

Johannes 10:9

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Dus, Jesjoea zegt dat Hij de deur is – de deur die naar het *leven* leidt.

Dat is logisch, omdat Hij in Johannes 14:6 ook zegt dat Hij de Weg is, de Waarheid en het Leven. Dus, Hij is de deur. We weten uit Johannes 1:14 ook dat Hij het Woord van God is.

Johannes 1:14

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Dus, *het Woord, Jesjoea, is de deur die naar het leven leidt*

Johannes 10:7,9

⁷ Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: *Ik ben de Deur* voor de schapen. ⁹ *Ik ben de Deur*; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Mattheus 7:13-14

*Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal **die naar het leven leidt**, en weinigen zijn er die hem vinden.*

Dus, de vraag wordt dan: “Wat is het ‘Woord van God?’” Niet volgens onze eigen definitie, maar vanuit de definitie die Johannes gebruikte toen hij hoofdstuk 1:14 schreef. Want dat alleen geeft ons de juiste definitie van Jesjoea, en dus de definitie van de deur. Het woord dat hier in Johannes 1 wordt gebruikt is “logos.” Het is hetzelfde woord dat Jesjoea gebruikte in de gelijkenis van de zaaier. Het zaad dat werd geplant is daar het symbool van.

Lees maar...

Lucas 8:5-8

Een zaaier ging eropuit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg, en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op. En een ander deel viel op de rots, en toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. En een ander deel viel te midden van de dorens, en de dorens, die mee opgroeiden, verstikten het. En een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

En verder in vers 11...

Lucas 8:11-15

*Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die *het* horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet*

geloven en zalig worden. Zij bij wie op de rots *gezaaid wordt*, zijn zij die het Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig. En *bij wie het zaad* in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen *vrucht* dragen. En waar *het zaad* in de goede aarde *valt*, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen.

Dat komt overeen met wat Jacobus onderwees.

Jacobus 1:21

Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het *in u geplante Woord (logos)*, dat uw zielen zalig kan maken.

Deze gelijkenis van de Heer gaat erover dat het Woord wortel moet schieten in ons leven en vrucht moet voortbrengen. Daarom zegt Jacobus in het volgende vers ...

Jacobus 1:22

En wees daders van het Woord (logos/λο/γου) en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.

Het is opmerkelijk dat NADAT Jesjoea de gelijkenis van de zaaier uitlegt in relatie tot het Woord van God, Hij zegt wat we moeten doen met het Woord van God. Lees deze verzen die verderop, in vers 20 staan maar eens...

Lucas 8:20-21

En sommigen berichtten Hem: Uw moeder en Uw broers staan buiten en willen U zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die het Woord van God horen en dat doen.

Nogmaals, slechts drie hoofdstukken later zegt Hij ongeveer hetzelfde.

Lees maar...

Lucas 11:27-28

Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen Hem zei: Zalig is de schoot die U gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan U gezogen hebt! Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord (logos/λο/γου) van God horen en het bewaren.

Het woord dat hier is vertaald met "bewaren" betekent ook beschermen, je eraan houden -*phulassontes*

Als we een appel planten, zal daar dan een sinaasappelboom uit voortkomen? Of zelfs een perenboom? Natuurlijk niet. Als je een appel plant, krijg je een appelboom.

Als het Woord van God in jou is geplant, dan moet het Woord van God uit jou voortkomen. Veel mensen wijzen op de betekenis van het Griekse woord "logos". Ze zeggen dat het geen betrekking kan hebben op de Wet van God. Maar, hoe kan het woord (logos/λο/γου) waarvan Jesjoea zegt dat we het moeten gehoorzamen en in praktijk brengen naar iets anders verwijzen dan naar de Wet die ons is gegeven in het Oude Testament? Overweeg eens waar Jesjoea het Woord (logos) van God mee vergelijkt:

Marcus 7:8-13

Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u. En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, en zo maakt u Gods Woord (logos/λογος) krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.

We zien hier dat Jesjoea Zelf het Woord (logos) van God gelijkstelt aan de geboden van God. Veel duidelijker kan het toch niet worden? Laten we gaan kijken hoe Petrus het woord “logos” gebruikt.

1 Petrus 1:23

U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar *uit* onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord (logos/λογος) van God.

Eerst zien we dezelfde verwijzing die ook Jesjoea en Jacobus geven, dat het wordt geplant als een zaad, en vervolgens wordt het levend en eeuwig blijvend genoemd. Maar wat is dan dat levende en eeuwig durende Woord van God?

Want zelfs de schrijver van Hebreëen zegt:

Hebreëen 4:12

Want het Woord (logos/λογος) van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Het volgende vers in 1 Petrus is ESSENTIEEL. Waarom? Omdat Petrus daar definieert wat dat levende en eeuwigdurende Woord van God is.

Lees maar...

1 Petrus 1:24

Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heere (rhema) blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord (rhema) dat onder u verkondigd is.

We lezen dat Petrus het in vers 23 heeft over de “logos van God”. Hij geeft daarvan de definitie door te verwijzen naar de Hebreeuwse geschriften van Jesaja. Wat was het woord van de Heer aan Jesaja? Zonder twijfel was dat de Wet. Kijk nog maar eens naar 1 Petrus 1:25.

Nogmaals, we zien dat Petrus de Logos van God in vers 23, gelijkstelt aan het rhema van de Heer in vers 25. Waar lezen we nog meer over de rhema van de Heer?

Lees maar...

Romeinen 10:8

Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord (rhema/ῥημα), in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord (rhema/ῥημα) van het geloof, dat wij prediken:

Hier citeert Paulus Deuteronomium 30.

Lees maar...

Deuteronomium 30:14

Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen

Dus aan welk woord moet worden gehoorzaamd? Laten we verder lezen...

Deuteronomium 30:15-16

Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar *ook* de dood en het kwade. Want ik gebied u heden JHWH, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal JHWH, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

Het woord dat Paulus citeerde EN proclameerde in Romeinen 10 is de WET. Dit blijkt hetzelfde woord te zijn dat Petrus proclameerde in 1 Petrus 1:25, dat werd gelijkgesteld aan de “logos van God” in vers 23. Daarom is de “logos van God,” de Wet van God. Wil je verder studeren op deze verzen uit Romeinen, bekijk dan onze studie “Het zondaarsgebed.”

Als we het kort samenvatten moeten we dus DOOR de smalle deur naar binnen gaan- die deur is Jesjoea; Jesjoea is het woord of de “Logos van God,” en de “Logos van God” is de Wet van God. Laten we niet vergeten dat die Wet van God door Jesjoea werd voorgeleefd, als voorbeeld voor ons. Denk aan de woorden van Paulus in 1 Corinthiërs.

1 Corinthiërs 11:1

Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.

En dat Johannes zei...

1 Johannes 2:6

Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.

Als je ervoor kiest om Jesjoea te volgen, zul je die keuze zichtbaar moeten maken door Zijn voorbeeld na te volgen, door gehoorzaamheid aan de Wet van God na te streven. Daarmee laten we onze liefde voor God zien.

Lees maar...

1 Johannes 5:3

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.

Het is verdrietig dat slechts een klein aantal mensen de smalle weg vinden. Dat betekent dat ze er wel naar zoeken, maar dat velen op de verkeerde plek zoeken. Omdat ze aan het zoeken zijn, zien ze zichzelf als “gelovigen.” Maar wat ze vinden en volgen is gebaseerd op onderwijs en tradities van mensen en NIET op het eeuwige Woord/ Logos/ rhema dat door Petrus, Paulus, en zelfs Jesjoea werd gedeeld. En als ze op dat pad blijven, dan zal er een dag komen dat ze de volgende woorden van Jesjoea te horen krijgen:

Mattheus 7:21-23

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Houd in gedachten dat er in het Grieks letterlijk staat:

Werkers van Wetteloosheid.

Dus in vers 13 zegt Hij dat we binnen moeten gaan door de smalle poort

Mattheus 7:13

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;

Hij is de poort; Hij is het Woord/Logos van God, en het Woord van God is de Wet van God. Vervolgens, 10 verzen later in vers 23, zien we dat die werkers van wetteloosheid (die de Wet niet volgen) de poort NIET mogen binnengaan. “... de weg is smal.” De Wet geeft ons richtlijnen waarlangs we ons leven kunnen leggen. Richtlijnen die de Vader ons heeft gegeven vanuit Zijn goddelijke en eeuwige wijsheid. Als we met opzet van deze richtlijnen afwijken, dan zeggen we ten diepste tegen God dat wij het beter weten, waardoor we de smalle weg verlaten die Hij voor ons heeft bereid. Het wandelen op de smalle weg gaat niet zonder vervolging. In feite betekent het woord dat in Mattheus 7:14 is vertaald als “smal” eigenlijk ‘verpletteren, verdrukken, onderdrukken en zelfs moeilijkheden.

Daardoor begrijpen we de woorden van Paulus in 2 Timotheüs 3 ook beter.

2 Timotheüs 3:12

En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

Het is geen wonder dat de massa’s predikers volgen die de oren strelen. En ik geloof oprecht dat de meeste predikers dat uit onwetendheid doen. Ik ken een lied dat dat heel goed verwoord: “Iedereen wil naar de hemel gaan, maar niemand wil de smalle weg bewandelen.” De smalle poort – de smalle weg.

Jeremia 31:33

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt JHWH: Ik zal Mijn Wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.

“Ik zal Mijn Wet in hun binnenste geven.” Dus, om op de smalle weg te wandelen, moeten we ons

binnenste kennen.

We hopen dat je van deze studie hebt genoten, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom

*Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)*

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#) (USA)