



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Tot Johannes...

Tot op heden...
Tot Johannes...
Tot...

Dit ene woord is een bron van verwarring binnen het lichaam in relatie tot de toepasbaarheid van de Torah voor “nieuwtestamentische” gelovigen.

Mattheus 11:12-13

En van de dagen van Johannes de Doper af *tot* nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de Wet hebben *tot* Johannes toe geprofeteerd.

Lucas 16:16-17

De Wet en de Profeten *zijn er tot* Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het geweld aan. En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één tittel van de wet wegvalt.

Als we de vertaling van deze verzen bekijken, dan snappen we dat mensen naar aanleiding hiervan zeggen dat de Torah en de profeten tot de tijd van Johannes de Doper profeteerden, maar dat er daarna iets is veranderd. Maar staat dat er wel echt? Is er na Johannes iets veranderd?

Om er zeker van te zijn dat we deze verzen correct begrijpen, moeten we de vertaling en de context grondiger gaan bekijken om erachter te komen wat er speelde in de tijd waarin dit werd geschreven.

We kijken eerst naar de verzen in Mattheus 11 om te zien of we sleutels kunnen vinden die ons iets kunnen vertellen over de betekenis.

Mattheus 11:12-13

En van de dagen van Johannes de Doper af *tot* nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de Wet hebben *tot* Johannes toe geprofeteerd.

We zien dat vanaf de komst van Johannes de Doper tot het moment waarop Jezus, Zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea, sprak, er iets aan de hand was. De HSV vertaalt de gebeurtenissen door te stellen dat het Koninkrijk der hemelen geweld wordt aangedaan en dat geweldenaars het grijpen. Verderop in deze studie gaan we daar verder op in.

Vers 13 vertelt ons dat de profeten en de Wet van God tot Johannes hebben geprofeteerd.

Dus de Wet en de Profeten profeteren totdat de profeet Johannes de Doper verschijnt. Er zijn vandaag de dag mensen die onderwijzen dat op het moment dat Johannes de Doper ten tonele verscheen, de Wet niet meer van toepassing was. Maar die uitleg is nogal problematisch. We hebben zojuist gelezen dat de Wet en de Profeten profeteerden tot Johannes.

Als we uitgaan van de idee dat de Wet niet meer gold vanaf Johannes, dan moeten we ook zeggen dat de Profeten niet meer gelden vanaf Johannes. Dat zou betekenen dat we de profeten niet meer kunnen gebruiken ten aanzien van wat ze voorzeiden over de Messias en over andere eindtijdgebeurtenissen.

Met deze uitleg zouden de Wet en de profeten allemaal vervuld moeten zijn VOORDAT Johannes de Doper kwam. Let op, er staat in het vers “**tot**” Johannes, en dat betekent dat op het moment dat Johannes ten tonele verscheen, de Wet en de Profeten af waren; tenminste daar zou het op wijzen als dat de juiste uitleg is van die woorden.

Hebben de profeten vandaag de dag nog steeds waarde voor ons? Moeten we nog steeds uitkijken naar de tweede komst van de Messias? Moeten we nog uitzien naar het einde der dagen als 1/3 van alle sterren van de hemel zal vallen en zowel de Antichrist als het beest op aarde verblijven? Moeten we nog steeds op onze hoede zijn voor alles waarvoor de Messias waarschuwde in Mattheus 24? En hoe zit het met de gruwel der verwoesting waarover Daniel spreekt?

Zijn ALLE profetieën die in de Profeten zijn opgeschreven vervuld op het moment dat Johannes de Doper verscheen?

Natuurlijk niet.

Het is duidelijk dat de Profeten vandaag de dag nog steeds van waarde zijn. Ze profeteren nog steeds over wat komen gaat. Ook Gods Wet onderwijst ons nog steeds hoe we naar Gods wil, heilig moeten leven.

We weten dat nog niet alle profetieën zijn vervuld, dus de Profeten zijn nog steeds van toepassing. Als de Profeten nog steeds van toepassing zijn, dan kunnen we concluderen dat de Wet ook nog steeds van toepassing is. De Wet en de Profeten profeteerden allebei; nergens staat dat de Wet is opgehouden, maar de Profeten nog steeds gelden. Ze worden samen genoemd en moeten in dit geval op dezelfde manier worden behandeld.

De boodschap in Lucas 16:16 komt daarmee overeen. Maar, als we verder lezen tot vers 17, dan zien we dat het idee dat de Wet en de Profeten tot Johannes waren niet kan betekenen wat wij in eerste instantie denken.

Lucas 16:16-17 (NBG)

De Wet en de profeten gaan tot Johannes; sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin. **Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan,**

dan dat er van de Wet één tittel zou vallen.

We zien nogmaals dat het niet zo kan zijn dat de Wet en de Profeten niet meer van toepassing zijn, omdat het makkelijker is dat de hemel en aarde voorbijgaan. Wil je meer weten over het voorbijgaan van de hemel en de aarde, bekijk dan onze studie "[Hemel en aarde en de Wet van God.](#)"

Een snelle opmerking om te onthouden voor later, de woorden "het evangelie... van het" (NBG) staan niet in de Griekse tekst. Vers 16 kan beter worden vertaald als "De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes; Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd..." (HSV)

Dus, hoe nu verder? Wat veranderde er vanaf Johannes?

Om die vraag te beantwoorden, moeten we eerst overwegen wie Johannes was. Johannes zegt over zichzelf dat hij de stem is van een die roept in de woestijn, en die de weg van de Heer voorbereidt. Jesjoea noemt hem in het vers erop de profeet zoals Elia.

Mattheus 11:14

En als u het wilt aannemen: hij is Elia, die komen zou.

Dit vers is een verwijzing naar de woorden van Maleachi:

Maleachi 4:5-6

"Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van (JHWH) de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende *dag*. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan."

In welk opzicht leek Johannes op Elia?

Hij profeteerde vol vuur en had een krachtige boodschap; hij riep Gods volk op tot bekering. Ja, elke profeet riep op tot bekering, maar Johannes en Elia waren twee van meest dappere en vasthoudende profeten. Zij brachten een ernstige boodschap die tot haast aanspoorde.

Wat onderwees Johannes de Doper? Luister naar de haast die uit zijn woorden klinkt.

Mattheus 3:2

"**Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.**"

En

Mattheus 3:7-12

Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen *na* te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.

Dat is nogal wat, ze hebben haast **omdat het koninkrijk van God nabij** is, het is niet ver weg! Die haast is er omdat de Messias kwam met zijn wan om de dorsvloer schoon te vegen, Zijn tarwe te verzamelen en het kaf te verbranden.

Weet je nog hoe er in Mattheus 11 en Lucas 16 werd aangegeven dat er iets aan de hand was met het Koninkrijk van God op het moment dat Johannes verscheen?

Weet je nog dat we aangaven dat de zin “het evangelie van” niet in het Grieks staat? Op dit punt komen die dingen op een heel interessante manier samen als we beide gedeeltes dieper bestuderen.

We weten van Lucas dat vanaf de dagen van Johannes het Koninkrijk van God werd gepredikt. We weten dat Johannes, de profeet zoals Elia, een krachtige, dringende boodschap van bekering bracht. Waarom? **Omdat het koninkrijk van God aanstaande was.**

Wat is hier nou zo interessant aan? Het feit dat er een zekere haast is, speelt een belangrijke rol in hoe we deze verzen moeten uitleggen en vertalen.

In Lucas 16 staat dat het Koninkrijk van God was verkondigd en dat iedereen uit alle macht probeert naar binnen te dringen.

In Mattheus 11 staat dat “**het Koninkrijk der hemelen geweld wordt aangedaan en dat geweldenaars het grijpen.** (HSV)”

Het is interessant om te weten dat, net zoals er woorden zijn toegevoegd aan Lucas 16, er ook aan Mattheus 11 een woord is toegevoegd, namelijk “aangedaan”. Het staat niet in het Grieks. In feite staat er in de ESV een voetnoot bij dat de zin kan worden vertaald als “is met geweld gekomen”! (of “breekt het Koninkrijk der hemelen zich met baan” (NBG))

Het woord dat in Lucas 16 wordt vertaald als “binnendringen” (NBG) heeft in het Grieks een andere betekenis dan over het algemeen wordt onderwezen en uitgelegd. Het woord dat in Lucas 16 staat is: (biazetai) βιάζεται, het kan de betekenis dragen van geweld gebruiken in de zin van “*iemand die streeft om bepaalde privileges te verkrijgen met uiterste ijver en inspanning*” (#973 van Thayers Grieks-Engels Lexicon van het Nieuwe Testament). In het Mounce Griekse Woordenboek staat dat het ook kan betekenen: “*naar voren duwen, oprechte haast*” zoals het in Lucas 16:16 wordt gebruikt, of “*een object bij een krachtige beweging zijn*” zoals gebruikt in Mattheus 11:12.

Deze dingen zijn van *essentieel belang* voor de manier waarop wij deze verzen uitleggen!

Als we de algemene Bijbelse Griekse bronnen gebruiken dan moeten we Mattheus 11:12-13 op de volgende manier lezen:

‘Vanaf de dagen van Johannes de Doper tot op dit moment, is het Koninkrijk van de hemel met geweld gekomen (*krachtig*), en toegewijde/ sterke/ krachtige mensen pakken het gretig!’

En Lucas 16:16 zou moeten worden vertaald als:

‘De Wet en de Profeten profeteerden (*context Mattheus 11*) tot Johannes, vanaf het moment dat het Koninkrijk van God wordt gepredikt en iedereen zich naar voren werkt (*heel hard z'n best doet*) om er binnen te komen!’

Als we de boodschap en het doel van Johannes de Doper in deze uitleg combineren als zijnde in de geest en kracht van Elia, dan begrijpen we deze verzen veel beter dan op de manier waarop het meestal wordt vertaald.

Er wordt het Koninkrijk van de hemel geen geweld aangedaan; in plaats daarvan is het Koninkrijk van God, vanaf de tijd van Johannes, met kracht en met gezwinde spoed gekomen! Dat wordt duidelijk als we het feit overwegen dat Johannes een dringende, krachtige boodschap bracht dat het Koninkrijk van God eraan kwam! De tijd was gekomen! Er was geen tijd meer over voor geneuzel.

Wat gebeurde er volgens de verhalen met de mensen die naar die prediking van Johannes de Doper luisterden? De mensen gingen hem volgen! Ze zochten hem op en wilden met zijn doop gedoopt worden! De mensen waren oprecht op zoek naar het Koninkrijk en het was aanstaande omdat Messias op dat moment in beeld kwam.

Johannes zorgde voor een bepaalde mate van haast. Tot die tijd waren het de Wet en de Profeten geweest die hadden gewezen op de aanstaande komst van de Messias en de noodzaak tot bekering. Vaak wordt uitgelegd dat er ongeveer 500 jaar stilte was geweest van de kant van de Vader voordat Johannes de Doper kwam. Met die vele jaren van stilte, zonder profeten die de mensen voortdurend opriepen tot bekering, waren de mensen misschien niet zo ijverig meer. Natuurlijk keken ze uit naar de komst van de Messias, ooit, in de hoop dat Hij zou komen en hen op zeker moment zou redden van de Romeinen. Maar zonder de voortdurende roep van de rondwandelende profeten waren het alleen de Wet en de Profeten die hen konden vertellen wat God zei. De Wet en de Profeten waren hun gids en hielden hun hoop, dat de Redder aanstaande was, levend.

Kan je je voorstellen dat je na 500 jaar stilte, waarin je gewend bent geraakt dat de Profeten je sturing gaven, een beetje zelfvoldaan bent geworden? Zou het zo kunnen zijn dat je het gevoel dat de komst van de Messias aanstaande is een beetje bent kwijtgeraakt?

Kijk maar eens naar onszelf, 2000 jaar na de Messias. Ja, er zijn veel gelovigen, maar verwachten wij Hem nog steeds spoedig en vol verlangen zoals de mensen die de eerste 100 jaar na Zijn opstanding leefden? Waarschijnlijk niet. Met het naderen van de eindtijd **zijn** we ons er meer bewust van; meer en meer mensen worden wakker en geven gehoor aan de roep van hun Schepper om terug te keren naar Zijn Woord. Toch zullen wij er nog niet zo opgewonden over zijn als toen de apostelen er nog waren. En in tegenstelling tot hen begrijpen wij niet goed welke grote wijsheid Paulus kwam delen.

In Lucas 16:16-17 en Mattheus 11:12-13 wordt ons verteld dat er iets veranderde met de komst van Johannes de Doper. Voor zijn komst riepen de Wet en de Profeten de mensen op tot bekering en verwezen ze naar de Messias, maar toen Johannes kwam, was de komst van de Messias zeer dichtbij en het Koninkrijk van God werd werkelijkheid, springlevend en dringend voor het volk. De Messias was eindelijk gekomen!

Deze verzen zijn er niet om ons te zeggen dat de Wet en de Profeten niet meer van toepassing zijn voor het volk. Nee, deze verzen vertellen ons dat het Woord tot leven is gekomen voor de mensen, te beginnen met Johannes, de eerste profeet in 500 jaar die de weg bereidde voor de Heer die eraan kwam.

Ook al ontkende Johannes zelf dat hij de profeet "Elia" was, waarover was geprofeteerd, Messias Jesjoea noemde hem wel degelijk Elia in Mattheus 11:14 wat we zojuist lasen. Toch zei Jesjoea ook in Mattheus 17:11 dat Elia nog komt, voor de grote en geduchte dag van de Heer.

Dat betekent dat Elia *opnieuw* zal komen, of tenminste iemand in de “geest van Elia” zoals Johannes, met een vernieuwde, krachtige oproep tot bekering en met haast. Hij zal opnieuw de weg van de Heer bereiden vlak voordat Messias terugkomt.

We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest.

Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)