



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De Rots, de Hoeksteen

Mattheus 16:18 (NBV)

En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.

Dit vers is door veel mensen gebruikt om te onderbouwen dat de kerk is gebouwd op Petrus. We gaan tot op zekere hoogte op dat onderwerp in, in onze studie [“De Fout van de Bedelingenleer”](#) vanuit de invalshoek dat JHWH geen tweede kerk hoeft te bouwen omdat Hij er al een heeft.

We gaan nu kijken naar wat het betekent om de rots te zijn waarop de kerk gebouwd zou worden.

En daarom gaan we ook laten zien waarom Petrus niet de rots kan zijn waar welke kerk van JHWH dan ook op kan standhouden.

We gaan eerst kijken hoe het woord “rots” wordt gebruikt in de Bijbel.

Mattheus 7:24-27

“Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een **verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft**; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het **stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd**. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.

De rots is in deze gelijkenis een stevig fundament waarop een huis moet worden gebouwd, toch? Dus waarom kon Petrus dat fundament niet zijn?

We gaan verder op zoek.

Psalm 78:35

Dan dachten zij eraan **dat God hun rots was** en God, de Allerhoogste, **hun Verlosser**.

2 Samuel 23:3

**De God van Israël heeft gezegd,
de Rots van Israël heeft tot mij gesproken:**

*Er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige,
een Heerser in de vreze Gods.*

Jesaja 44:8

Wees niet angstig en wees niet bevreesd.

Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt?

Want u bent Mijn getuigen:

is er ook een God buiten Mij?

Er is geen andere rots, Ik ken er geen.

Deuteronomium 32:4

Hij is **de rots**, Wiens werk volmaakt is,

want al Zijn wegen zijn *een en al* recht.

God is waarheid en geen onrecht;

rechtvaardig en waarachtig is Hij.

Psalms 94:22

Maar de HEERE (JHWH) is mij een veilige vesting geweest,

mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht.

Psalms 18:2

De HEERE (JHWH) is **mijn rots** en mijn burcht en mijn Bevrijder,

mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem,

mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.

Psalms 19:15

Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart

welgevallig zijn voor Uw aangezicht,

HEERE (JHWH), **mijn rots** en **mijn Verlosser!**

Psalms 95:1

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE (JHWH),

laten wij juichen voor **de rots van ons heil.**

2 Samuel 22:47

De HEERE (JHWH) leeft, en geloofd zij mijn rots,

geroemd zij de **God en rots van mijn heil**

Bijna elke keer als er in de Bijbel wordt gesproken over een rots gaat het over JHWH, de Verlosser, of redding. Er zijn nog veel meer Schriftgedeeltes die je kan opzoeken als je deze studie onderzoekt. JHWH is al die dingen, maar Petrus niet.

We weten dat redding enkel en alleen komt door het geloof in de Messias. Jesjoea is JHWH's plan voor redding. Door het offer van Jesjoea zijn wij verlost. De enige weg tot de Vader is door de Messias.

Wij gaan er dan ook van uit dat niet Petrus, maar Jesjoea de rots is.
Dus, als Petrus niet de rots is, wat zei Jesjoea dan in Mattheus 16?

Wij geloven dat de Messias het over Zichzelf had toen Hij de woorden “*op deze rots*” sprak.

Er zijn talrijke redenen waarom wij dat als het meest aannemelijke scenario zien, we noemen er drie:

- 1.) Messias is het vleesgeworden Woord, Petrus niet.
- 2.) Het Woord is het fundament.
- 3.) Messias wordt de hoeksteen genoemd.

Messias, het vleesgeworden Woord

In Johannes 1 staat dat Messias het vleesgeworden Woord is, niet Petrus.

Messias deed en zei alleen wat de Vader zei en deed. (Joh. 5:18-20, Joh. 12:49, Joh. 8:28)

We kunnen geen aanwijzing vinden dat dit ook geldt voor Petrus. Petrus wordt in feite zelfs meerdere keren door de Messias bestraft vanwege zijn woorden en daden.

Het is niet erg aannemelijk dat de kerk zou worden gebouwd op een man die door de Messias werd bestraft, in plaats van op een smetteloos Lam. Door de Messias vinden wij de weg tot de Vader.

Messias gaf het voorbeeld hoe wij moeten leven naar Torah. We moeten leven zoals Hij. (1 Joh. 2:6)
Dat staat er niet over Petrus.

Omdat de Messias het Woord en ons voorbeeld is, is Hij ons fundament.

HET WOORD IS HET FUNDAMENT

Als we zeggen dat het Woord het fundament is, dan moeten we weten wat het betekent dat iets een fundament is.

Op basis van de definitie die wij hebben gevonden in het Random House Woordenboek, is een fundament/ fundering:

1. **De basis of het grondwerk van iets:** het morele fundament van zowel maatschappij als religie.
2. **De natuurlijke of voorbereide grond of basis waarop een structuur rust.**
3. **Het onderste deel van een gebouw, muur, of iets dergelijks, meestal van metselwerk en deels of helemaal onder de oppervlakte van de grond.**
4. De daad van oprichting, stichten, vestigen, etc.: een beleid dat van kracht is sinds de fundering.
5. Staat waarin iets gefundeerd is.
6. Een instituut dat wordt gefinancierd door een donatie of erfenis om onderzoek, onderwijs, kunst etc. te sponsoren: het Ford fonds
7. Een gift voor een dergelijke instelling.

De eerste drie definities zijn van toepassing op hoe wij het begrijpen in de Bijbel, metaforisch dan wel letterlijk. We zien het Woord als de basis voor hoe we moeten leven, ons geloof moet daarop gebaseerd zijn, we moeten het beschermen, of diep vanbinnen bewaren, in de kern van ons wezen. Dat zijn ook de definities die het beste passen bij de voorbeelden die we in de Bijbel vinden zoals de gelijkenis in Mattheus 7 die we eerder noemden.

Wat heeft dit te maken met de vraag of Petrus of Jesjoea de rots is?

Nou... wat is volgens jou het fundament dat de Schepper wil voor Zijn volk? Zijn vleesgeworden Woord? Of... een oprechte apostel die zich soms niet kan beheersen en die meerdere malen moest worden vermaand.

Ja, Petrus was een man met een groot geloof en de Messias vertrouwde Hem; maar hij was niet de Messias.

Wat we niet zien in de Bijbel, is dat de Messias, of iemand anders, ons zegt dat we alles wat Petrus zei moeten gehoorzamen en moeten leven zoals hij leefde. We zien dat alleen *bij* de Messias. We zien ook dat de Messias rechtstreeks het fundament wordt genoemd.

1 Corinthiërs 3:11

Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. (Jesjoea HaMasjiach).

PETRUS...DE ROTS?

Jullie hebben vast weleens, net als wij, gehoord dat Messias Petrus de rots noemde als een woordspel omdat het Griekse woord voor rots “petra” of “petros” is. In het vers waar het om gaat zou de naam “Petrus” in het Grieks “petros” (G4074 in Strongs) zijn, en dat betekent kleine rots, afgebrokkeld, een kiezel. Het woord dat de Messias gebruikte voor rots is “petra” (G4073 in Strongs). Petra is een grote rots, of een enorm rotsblok, zoals een klif.

Hoewel we kunnen begrijpen waarom veel mensen zeggen dat dit een woordspeling is, en misschien was dat inderdaad zo, toch is dat niet echt een onderbouwing voor de idee dat Petrus de rots is waarop JHWH Zijn kerk zou bouwen. Als het iets zegt, dan juist het tegenovergestelde.

Weet je nog dat namen iets betekenen, in het bijzonder in die tijd en cultuur? Messias noemde Simon, “Petrus”, en dat betekent ‘kleine rots’, iets dat is afgehaald van iets groters. Zal JHWH Petrus, een klein kiezeldeeltje, tot een fundament maken? Kan een enkel afgebroken steentje worden tot dat wat eerder werd omschreven als fundament?

1. **De basis of het grondwerk van iets**
2. **De natuurlijke of voorbereide grond of basis waarop een structuur rust.**
3. **Het onderste deel van een gebouw, muur, of iets dergelijks, meestal van metselwerk en deels of helemaal onder de oppervlakte van de grond.**

Wij denken van niet. Inderdaad, de critici, of liever aanhangers, van een dergelijke doctrine, zullen zeggen dat het een prachtig voorbeeld is van hoe JHWH iets kleins en onbelangrijks gebruikt om iets groots te doen. We begrijpen die invalshoek, maar als we kijken naar de keren waarop JHWH iets kleins

gebruikte voor iets groots, werd er dan naar het individu verwezen of naar Zijn eigen glorie? Overal waar dat gebeurt, zul je ontdekken dat het voor Zijn glorie was. Als Petrus op deze manier zou worden gebruikt, zou het niet voor Zijn glorie zijn, maar zou het om een feilbare mens gaan.

Mocht je nog niet overtuigd zijn, dan willen we er ook op wijzen dat Messias en Petrus allebei Hebreeërs waren die in Israël leefden. Het is aannemelijk dat ze tegen elkaar Hebreeuws of Aramees spraken, en geen Grieks. De evangeliën zijn dan misschien vertaald naar het Grieks, maar de gebeurtenissen die plaats vonden gebeurden met Hebreeërs, niet met Grieken. De twee woorden voor Rots en de naam Petrus hebben voor zover wij weten niet dezelfde relatie in het Hebreeuws of Aramees.

Het lijkt er nogmaals op dat de Messias de betere uitleg is. Alleen Messias zei en deed wat de Vader zei en deed.

Johannes 5:19

Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.

Johannes 5:30

Ik kan van Mijzelf niets doen. Zoals Ik hoor, oordeel Ik en Mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

Johannes 12:49

Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.

Als laatste opmerking over Petrus die de rots zou zijn, het fundament waarop JHWH de kerk bouwde, willen we nog opmerken dat Petrus nooit de hoeksteen werd genoemd, Messias wel.

Marcus 12:10

Hebt u ook dit Schriftwoord niet gelezen:

*De steen die de bouwers verworpen hadden,
die is tot een hoeksteen geworden*

In Marcus 12 zien we dat Messias verwijst naar een gedeelte uit Psalm 118 waar staat dat de Messias de steen is die de bouwers hebben verworpen; en dat die steen de hoeksteen is geworden. Dat betekent dat Messias, niet Petrus, de hoeksteen is waarop de dingen zijn gebouwd.

MESSIAS IS DE HOEKSTEEN

Voor degenen die niet weten wat een hoeksteen is:

“Een hoeksteen van een gebouw is een belangrijk deel van de constructie omdat het de eerste steen is die wordt gelegd en die de positie van alle overige stenen, die erna worden gelegd, bepaalt. Hoekstenen zijn al sinds de Grote Pyramides onderdeel van een gebouw.” (<https://www.reference.com/home-garden/cornerstone-building-9d8b9413986edfa1#>)

“Tot de ontwikkeling van moderne constructie, kwam die steen meestal op een hoekpunt, mogelijk als eerste van de funderingsstenen, en hij was er ter ondersteuning.”

(<https://www.britannica.com/technology/cornerstone>)

Dus, in aloude tijden was de hoeksteen een enkele steen die de basis was voor de rest van de structuur; het WAS het fundament. Dit is nog een aanwijzing dat de juiste uitleg van Mattheus 16 moet zijn dat de Messias (die het Woord is) de rots is, en niet Petrus.

In de Bijbel lijken de woorden die voor hoeksteen worden gebruikt veel op elkaar en het wordt meerdere malen gebruikt.

Hieronder de manier waarop vier lexicons het woord (κεφαλή) dat in het Grieks wordt gebruikt definiëren.

- (a) “het hoofd,”
- (b) 1) het hoofd, (2) daarbij: een hoeksteen, schakelstuk tussen twee muren;
- (c) Hoofd, heerser, heer, het hoofd (als het deel dat onmiddellijk wordt aangesproken), letterlijke of figuurlijk; Afgeleid: van de eerste κάπτω (in de zin van pakken);
- (d) 1) het hoofd, zowel van mensen als vaak van dieren. Omdat het verlies van het hoofd ervoor zorgt dat het leven verloren gaat, wordt dit woord gebruikt in de zinnen die te maken hebben met de doodstraf en andere extreme straffen.
2) metafysisch: iets uitmuntends, belangrijk, prominent
3) van dingen: de hoeksteen

Zoals je kunt zien is de plaats van een hoeksteen erg belangrijk. De hoeksteen is het “hoofd”, of het hoofd van alle stenen. Het is de belangrijkste, uitmuntendste, meest prominente steen. Als er onder stenen sprake zou zijn van leiderschap, dan was de hoeksteen die leider.

Wij zijn het dan ook niet eens met geloofssystemen die Petrus aanwijzen als het hoofd van de kerk. Als Petrus het “hoofd” van de kerk is, dan is hij het hoofd, de heerser, de heer, uitmuntend, belangrijk en de meest prominente.

Wordt Petrus op een dergelijke manier beschreven in de Bijbel? Wordt het “hoofd” van de kerk gedefinieerd of geïdentificeerd als Petrus?

Efeziërs 1:20–23

...die Hij gewerkt heeft in **Christus (Messias)**, toen Hij Hem uit de doden opwekte en **aan Zijn rechterhand zette** in de hemelse gewesten, ver **boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam** die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En Hij heeft **alle dingen aan Zijn voeten onderworpen** en **heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente**, die Zijn lichaam is *en* de vervulling van Hem Die alles in allen vervult

Efeziërs 4:15

...maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het **Hoofd is, namelijk Christus (Messias)**,

Efeziërs 5:23 (WV)

...want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus (**Messias**) **het hoofd is van de kerk**. Hijzelf is de verlosser van zijn lichaam

Kolossenzen 1:13-18 (WV)

Hij heeft ons ontrukkt aan de macht van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van **zijn geliefde Zoon**, in wie wij de bevrijding hebben, de vergeving van de zonden. **Hij** is het beeld van de onzichtbare God, de **eerstgeborene van heel de schepping**. Want **in Hem is alles geschapen**, in de hemel en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen. **Hij bestaat vóór alles** en alles bestaat in Hem. Hij is ook **het hoofd van het lichaam** dat de kerk is. **Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden, om in alles de eerste te zijn, Hij alleen.**

De Bijbel is heel duidelijk over wie het hoofd is van het lichaam, en het is niet Petrus. Het “hoofd”, de hoeksteen, de eerste in alles... dat is de Messias.

Als dat nog niet genoeg is, kijk dan eens wat de profeten getuigen:

Jesaja 28:16

Daarom, zo zegt de Heere HEERE:
Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag,
een beproefde steen,
een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is.
Wie gelooft, zal zich niet weghaasten

Psalm 118:22 (al eerder genoemd)

De steen *die* de bouwers verworpen hadden,
is tot een hoeksteen geworden.

1 Petrus 2:7-8 (WV), in aanvulling op het citaat van de Messias in Marcus 12 uit Psalm 118:22
Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de ongelovigen geldt:

*De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd,
die is de hoeksteen geworden, maar ook*

*een steen waaraan men zich stoot,
een rots waarover men struikelt.*

Zij stoten zich omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen; en daartoe waren zij ook bestemd.

Tenslotte zien we in Handelingen 4 en Efeziërs 2 dat Messias specifiek de hoeksteen wordt genoemd. Dat is opnieuw bewijs dat het niet Petrus is die de rots, de steen, het fundament of de hoeksteen is waarop de kerk was gebouwd.

Handelingen 4:11

Deze **Jesus (Jesjoea)** is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar **Die de hoeksteen is geworden.**

Efeziërs 2:19-22

Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus (**Jesjoea de Messias**) **Zelf de hoeksteen is**, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere;

Er zijn mensen die Efeziërs 2 gebruiken om aan te tonen dat Petrus de rots, het fundament, is. Maar, zoals we zojuist hebben gelezen, zijn de apostelen (meervoud) **en** de profeten het fundament omdat ze allemaal zijn gebaseerd op **de rots, de Hoeksteen**, Messias Jesjoea. Als het echt om Petrus zou gaan, die de rots zou zijn, dan zou Paulus dat hier hebben gezegd, maar dat deed hij niet.

We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)