



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Van kinderen voor kinderen: Het 5^e gebod

Deuteronomium 5:16

Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

Dit is het 5de gebod dat Jahweh ons gegeven heeft om te volgen. Wist je dat dit het ENIGE gebod van de 10 geboden is waarbij wordt beloofd dat je zegen ontvangt als je gehoorzaamt? Het is echt waar. Als we dit gebod gehoorzamen, dan zullen we gezegend worden. Dus, eer jij JOUW vader en moeder? Dat is immers wat we zouden moeten doen. Toch? Inderdaad.

Maar wat betekent het WERKELIJK om onze vader en moeder te eren? Het betekent dat we ze moeten respecteren en waarderen. Dat we naar hen luisteren en doen wat zij zeggen vanuit hun poging om Jahweh te gehoorzamen.

Dus, vind je dat wel eens moeilijk? Dat weet ik toch? Natuurlijk vinden we dat wel eens moeilijk! Soms is het heel moeilijk. Maar het is altijd de moeite waard. Soms zeggen ze tegen ons dat we onze kamer moeten schoonmaken terwijl we daar echt geen zin in hebben. Soms zeggen ze dat we de tafel moeten schoon maken of ons huiswerk moeten maken OF zelfs de afwas moeten doen. Het is niet altijd makkelijk. MAAR... het KAN makkelijk zijn als we ervoor kiezen.

Wij denken dat de dingen die wij willen belangrijker zijn dan de dingen die zij ons vertellen. Maar we moeten niet vergeten dat zij onze ouders zijn en dat ze HEEL VEEL van ons houden. En we moeten niet vergeten dat we gezegend zullen worden als we DAADWERKELIJK onze ouders eren! Dat is nogal wat.

Wil jij de zegeningen van Jahweh in jouw leven? Natuurlijk wil je dat! Ik wil dat ook! Dat is toch een vreemde vraag? Maar het gaat hier niet alleen om het gehoorzamen van onze ouders. Het gaat erom dat we hen eren. Het gaat erom dat we hen respecteren. Het gaat erom dat we hen elke dag laten zien dat we van hen houden en hen respecteren. Als we gehoorzaam zijn en hen respecteren, dan laten we zien dat we van hen houden.

Zo is het ook met Jahweh. Als we Zijn geboden gehoorzamen, laten we ook aan Hem zien dat we van Hem houden. En in dit geval is het eren van onze ouders het eren van Jahweh. Is dat niet mooi?

Dus, eer je vader en je moeder. Laat dat elke dag je doel zijn. En als je dat elke dag doet, zal het je eraan herinneren dat we Jahweh, onze HEMELSE vader, ook moeten gehoorzamen.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)