



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Geloof en Redding

In het Torahgedeelte Lech Lecha loopt een rode draad die verband houdt met geloof en het proces van redding in het bijbehorende gedeelte uit het Nieuwe Testament. Het bevat een beeld van hoe het allemaal in zijn werk gaat, als we tenminste de tijd nemen om de puzzelstukjes bij elkaar te leggen.

Vandaag gaan we ons eerst richten op wat geloof is volgens de Bijbel, en daarna gaan we kijken naar het proces van redding zodat we kunnen zien hoe we door ons geloof worden gered.

Hebreeën 11 wordt vaak genoemd als de “Lijst met Geloofshelden” of het “Geloofshoofdstuk” van de Bijbel, omdat het gaat over een groot aantal voorbeelden van mensen uit Gods volk die naar hun geloof leven. Het is dan ook logisch dat ook wij deze reis beginnen met Hebreeën 11:1. Ook al hoort dit vers niet bij het hierboven genoemde Torahgedeelte, een deel van hoofdstuk 11 hoorde er wel bij en vers 1 is onderdeel van de context van dat gedeelte.

Hebreeën 11:1

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Veel mensen kennen dit vers omdat het de definitie geeft van geloof, maar het wordt vaak niet verder uitgelegd dan als abstracte gedachte of gelieerd aan eenvoudig geloof. Dat we een bewijs hebben van dingen die we niet zien, betekent niet slechts dat we ergens op mogen hopen, zoals een kind een konijn als huisdier of het nieuwste speelgoed wil.

Het gaat hier niet over iets dat wij willen of wensen. Als we het binnen de context van dit hoofdstuk bekijken, dan zijn de dingen waar de grote geloofshelden “op hoopten”, dingen waarvan de Schepper had beloofd dat ze zouden gaan gebeuren. Ja, deze personen hadden misschien hoop voor iets in de toekomst, maar voor die hoop is geen geloof nodig.

Geloof is verbonden aan de beloften dat zulke dingen zullen gaan gebeuren.

We weten dat Abram hoopte dat hij een erfgenaam zou hebben die zijn eigen zaad was, zijn fysieke erfgenaam in plaats van de nakomeling van een familielid.

We lezen van Abram niet dat hij geloofde dat JHWH deze erfgenaam zou geven voordat hij daartoe een belofte kreeg; we zien dat hij erom vroeg. Maar pas op het moment dat JHWH hem die erfgenaam beloofde, had hij geloof nodig.

Genesis 15:1-3

Na deze dingen kwam het woord van JHWH tot Abram in een visioen: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abram: JHWH Elohim, wat zult U mij *dan* geven, aangezien ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis deze Eliëzer uit Damascus zal zijn? Verder zei Abram: Zie, mij hebt U geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn.

Zie je hoe het werkt?

Op basis van gebeurtenissen in Genesis 14 werd aan Abram een beloning toegezegd; hij vroeg JHWH wat het zou zijn en vertelde toen wat hij wenste.

Hier wordt geen geloof getoond of uitgevoerd. Hij vertrouwde zijn wens gewoon aan JHWH toe, dat hij graag een erfgenaam uit zijn eigen huis zou hebben. Op dit moment had Abram nog geen enkele verzekering van de “hoop” dat hij inderdaad een erfgenaam zou krijgen.

Die komt pas nadat de Schepper hem een belofte deed.

Genesis 15:4, 6

⁴ Maar zie, het woord van JHWH kwam tot hem: Deze *man* zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw *eigen* lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. ⁶ En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat *tot* gerechtigheid.

We zien in vers 4 dat Abram de belofte krijgt en vervolgens gelooft Abram die belofte in vers 6; nu is hij ervan verzekerd dat zijn hoop ooit werkelijkheid zal worden. Hij had geen geloof voor een erfgenaam voordat JHWH het aan hem beloofde.

Dit laat ons per definitie zien dat Hebrreeën 11:1 ons onderwijst dat we het Woord van God moeten geloven; geloof het omdat het de waarheid is.

Op dat Woord moeten wij hopen. Dat weerklinkt meerdere malen in de Psalmen.

Psalm 62:6 (NBV)

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem **blijf ik alles verwachten**.

Psalm 130:5

Ik verwacht JHWH, mijn ziel verwacht *Hem* en ik hoop **op Zijn woord**

Psalm 119:81

Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil, **op Uw woord heb ik gehoopt**

Psalm 119:74

Wie U vrezen, zien mij en verblijden zich, omdat **ik op Uw woord gehoopt heb**.

Psalm 39:8

“En nu, wat verwacht ik, Heere? **Mijn hoop, die is op U!**

De Schepper vertelt ons zelfs dat wat Hij ons vertelt, zal gebeuren; wat Hij zegt is waarheid.

Jesaja 55:11

Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat:
het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren,
maar het zal doen wat Mij behaagt,
en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

Jeremia 1:12

Toen zei JHWH tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen.

Dus wat is geloof volgens Hebreëën 11?

Geloof is: de wetenschap dat wat ons is verteld/ uitgesproken/ beloofd, werkelijkheid zal worden; het is het sterke geloof (een sterke overtuiging) in dingen die nog niet zijn gerealiseerd (zijn vervuld) in ons leven.

Wij geloven dat echt geloof veel meer inhoud krijgt door Hebreëën 11:1, Hebreëën 11:6 en Jacobus 2:18.

Geloof is: geloven dat alles wat God heeft gezegd waar is, je eraan toewijden te doen wat Hij zegt, om vervolgens te doen wat er in het Woord staat.

Met andere woorden, geloven/vertrouwen, je toewijden aan gehoorzaamheid om het vervolgens ook echt te gaan doen/ gehoorzamen.

Een andere manier om het te zeggen is: **Geloof is het geloven in, je toewijden aan en vertrouwen op God en Zijn Woord.**

Nu we een stevige basis vanuit de Bijbel hebben over wat geloof is, gaan we ontdekken hoe het Torahgedeelte Lech Lecha (met de lezingen uit het Nieuwe Testament die we erbij lezen) ons een prachtig plaatje laat zien van het proces van redding door geloof.

WAT REDDING INNERLIJK BEWERKT

Zoals je misschien weet zijn er volgens de Torah 2 of 3 getuigen nodig om een kwestie te bevestigen en om iemand ter dood te veroordelen. Maar realiseer je je ook dat dit geldt voor de schuld die wij hebben bij de Vader?

Deuteronomium 19:15

Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde, bij elke zonde die men *ook* zou kunnen doen. Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast.

Dit patroon wordt meerdere malen herhaald in de Bijbel, bijvoorbeeld wanneer Mozes de hemel en de aarde als getuigen van de Torah roept (Deuteronomium 30:19) of als Jesjoea zegt dat de Vader een getuige is voor Hem en dat Hij zelf de tweede getuige is (Johannes 8:12-19). Dus, net zoals er op aarde 2-3 getuigen nodig zijn, zo geldt dat ook voor onze schuld bij de Vader.

Oké, dus we weten wat geloof is en we weten dat er twee getuigen nodig zijn om onze schuld te bevestigen. We gaan verder.

Romeinen 3:19-20

Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde.

De vraag die we eerst moeten beantwoorden is: welke personen zijn “onder de wet”? Omwille van de tijd zullen we hier volstaan met noemen dat de hele mensheid “onder de wet” is, totdat ze het verbond binnengaan door het geloof in de Messias en redding ontvangen door genade door dat geloof.

Er waren mensen die onderwezen dat redding alleen kan worden verkregen door gehoorzaamheid aan de Wet. We behandelen die misvatting in de Paulinische Paradox serie over het boek Galaten.

“Onder de wet” zijn, betekent dat je onder de straf van de Wet bent, namelijk de dood. Dit wordt ook wel de Wet van zonde en dood (Romeinen 8:2) genoemd. Paulus zegt even daarvoor in Romeinen dat het loon van de zonde de dood is (Romeinen 6:23).

We behandelen die onderwerpen in andere studies. (Bekijk onder andere [Geloven](#), [De verloren schapen](#), [Wees niet onder de wet](#), [Paulinische Paradox Deel 5: Romeinen](#), en [Paulinische Paradox Deel 5: Galaten](#)). Als iemand eenmaal tot geloof is gekomen, is hij niet langer onder de straf van de Wet waarover werd gesproken in Romeinen 3; ofwel niet meer onder de wet van zonde of de wet van zonde en dood.

Nu we een antwoord hebben gegeven op de vraag wie er onder de wet is, zien we in dat gedeelte dat elke mond tot zwijgen zal worden gebracht en de hele wereld verantwoordelijk zal worden gehouden. Hoe kan dat?

Nou, weet je nog dat er twee getuigen zijn voor onze daden, elke keer als we zondigen? Enerzijds de Torah die zonde definieert (Romeinen 7:7 & 1 John 3:4) en daarnaast wordt elke daad opgeschreven in een boek, volgens Openbaring 20:12.

Deze getuigen zijn de reden dat elke mond tot zwijgen wordt gebracht voor onze Schepper; onze zonde is bevestigd. Er zijn misschien mensen die zeggen dat we vergeven zijn, en dat is ook zo, maar blijf nog even luisteren dan komen we er zo op terug.

We gaan een ander Bijbelgedeelte bekijken in Galaten 3; veel mensen zijn misschien al bekend met het concept van de leermeester, oppasser of tuchtmeester, afhankelijk van de gebruikte vertaling.

Galaten 3:24-26

Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus (Messias Jesjoea).

De “wet van zonde en dood” vergezelt, of brengt ons bij Christus door erop te wijzen dat we gebonden zijn/ onder de vloek. Als de "wet van zonde en dood" ons leert dat we vervloekt zijn en gebonden, kunnen we tot geloof komen in de Messias als onze Redder. Zonder die kennis zouden we geen enkele reden hebben om tot Hem te komen. Wil je meer weten over de oppasser of leermeester, bekijk dan onze studies “[De Leermeester](#)” of “[Paulinische Paradox Deel 5: Galaten](#)”.

Dit is allemaal basismateriaal over Redding, toch?

Dus is het nodig dat de "vloek van de wet" of de "wet van zonde en dood" ons leert dat we gebonden zijn (onder de zonde- Romeinen 3:20) zodat die ons kan "vergezellen" naar de Messias. Wij moeten daardoor leren dat we geloof en vertrouwen moeten hebben in Zijn perfecte genade als de perfecte uitvoerder van het vleesgeworden Woord die voor ons een vloek werd aan het kruis.

Galaten 3:25

[Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester.](#)

Nu moeten we even terugdenken aan de definitie van geloof. Deel van geloof is geloven dat wat het Woord ons vertelt waar is.

Het Woord, waaronder de Torah of Wet van God, laat ons zien dat we de dood verdienen omdat we hebben gezondigd en dat de Vader een manier heeft zodat we toch kunnen worden gered van die dood. Die manier is door geloof in Messias, het Woord.

Met andere woorden, de manier waarop wij kunnen worden gered is geloven dat we hebben gezondigd en de dood verdienen, omdat dat is wat het Woord zegt. We vertrouwen erop dat wat de Vader ons vertelde waar is, dat we om rechtvaardig te zijn, Zijn Woord moeten volgen, en het daarna gaan doen.

Daarbij horen ook de Bijbelgedeeltes waarin JHWH ons heeft verteld dat Hij een Messias zou sturen door Wie redding mogelijk zou worden gemaakt. Wij onderschrijven die waarheid, en vervolgens gaan we ernaar leven zodat we laten zien, of bewijzen, wat wij als waarheid geloven.

Als we dat doen, is dat het uitoefenen van ons geloof in het Woord; door dat geloof en door de genade van JHWH, kunnen we redding ontvangen.

Nadat we dat geloof hebben, nadat we realiseren dat we de dood verdienen en het verlossingswerk van de Messias nodig hebben, en ons geloof omzetten naar daden (onze gehoorzaamheid), zijn we niet meer onder de vloek (wet van zonde en dood).

Voordat we het geloof in Messias hadden, waren we onder de wet van zonde en dood (de vloek), maar als we geloof hebben zijn we niet meer onder de wet van zonde en dood.

De wet van zonde en dood is de leermeester, de oppasser. Nogmaals, wil je daar meer over weten, bekijk dan onze studies die ingaan op dat onderwerp: “[De Leermeester](#)” of “[De Paulinische Paradox Deel 5: Galaten](#)”.

De leermeester is niet meer nodig omdat we niet meer “onder de wet” (van zonde en dood) zijn. Als we tot geloof komen, begrijpen we dat de Messias de straf van de wet voor ons heeft betaald.

Begin je te zien hoe dit allemaal met elkaar samenhangt? De Torah werd gegeven zodat wij konden definiëren wat zonde is, er is een straf voor zondigen, namelijk de dood. Niemand kan ter dood worden veroordeeld tenzij er twee getuigen zijn.

JHWH Zelf is één getuige. Maar wat is de tweede getuige?

Openbaring 20:11-15

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats *meer* voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de **boeken werden geopend** en *nog* een ander boek werd geopend, *namelijk het boek* des levens. En **de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond**, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. *Ook* de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Zie je dat?

Al onze daden worden opgeschreven in boeken; die boeken zijn de tweede getuige.

Maar, als we tot geloof zijn gekomen in Messias, ontdekken we dat we niet meer onder de straf van de Wet zijn omdat Hij die straf heeft betaald. Maar, hoe kan dat dan?

Er zijn nog steeds twee getuigen, dus zouden we niet nog steeds de eeuwige dood verdienen?

We vinden het antwoord op deze vraag als we lezen in Kolossenzen 2:13-14.

Kolossenzen 2:13-14

En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al *uw* overtredingen te vergeven, **en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht**, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen.

Vers 13 bevestigt dat we dood waren in onze zonden, maar door Messias zijn onze zonden vergeven. Dus... wat gebeurt er als onze zonden zijn vergeven?

Het "handschrift dat tegen ons getuigde" is uitgewist. Het is betaald door Messias en aan het kruis genageld.

Waar was dat verslag van onze schuld opgeschreven? Het was opgeschreven in het boek waarin al onze daden werden opgetekend, de tweede getuige die onze schuld bevestigt. Als die schuld eenmaal is betaald, wordt het uit ons verslag geschrapt; en op dat moment zijn we zonder vlekken.

Er is nu nog maar één getuige! We kunnen niet ter dood worden veroordeeld met slechts één getuige!

We hebben nu eeuwig leven! Messias betaalde de straf en vernietigde daarmee het verslag van onze overtredingen, zodat ze niet meer tegen ons konden worden gebruikt!

Geloof in de Messias is effectief, maar niet omdat de Wet van ons werd weggenomen, zoals sommigen

menen dat in Kolossenzen 2 staat.

Redding werkt binnen de grenzen of parameters die zijn neergezet in de Torah, omdat de tweede getuige die nodig is om ons te veroordelen tot de eeuwige dood, is weggedaan.

JHWH gaat niet buiten Zijn eigen Wet om; als Hij dat wel zou doen, hoe kunnen we dan geloven dat wij rechtvaardig kunnen of mogen worden genoemd?

Onze Schepper is ontzagwekkend, perfect, eerlijk, rechtvaardig en goed. Hij geeft ons instructies waarin Hij heeft uitgewerkt hoe Hij wil dat wij leven als apart gezet volk. Zoals een goede vader is er een straf voor ons, als wij de regels overtreden; en het is een ernstige straf. Maar, omdat Hij zoveel van Zijn volk houdt heeft Hij zelfs voorzien in een manier binnen Zijn eigen regels, waardoor wij kunnen worden verlost van die straf.

Zijn Wet is echt perfect; daarbinnen ligt alles waarin Hij voor ons voorziet.

We bidden dat je door deze studie bent gezegend.

Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom!

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)