

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom kan het gebeuren dat de tekst in dit transcript niet altijd even vlot leest of dat bepaalde teksten vreemd klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Is je vrije wil gebondenheid?

Er zijn mensen die zeggen dat kiezen om te leven binnen de wil van God, Zijn instructies volgen, gebondenheid is en iets dat we niet zouden moeten doen. Tegelijkertijd geven die mensen gretig toe dat *“wij minder moeten worden en Hij groter”* en dat *“Zijn wil geschiede”*. Ze stemmen ermee in dat Jezus, Zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea, het voorbeeld is voor ons allemaal, en ze merken op hoe Hij bad in de Hof van Gethsemane en Hij de Vader vroeg dat niet Zijn wil, maar die van JHWH zou worden gedaan.

Maar, ook al geven ze toe dat Jesjoea ervoor koos om naar de wil van JHWH te handelen, toch zeggen ze dat we dat voorbeeld niet moeten volgen, ten minste hun uitleg van dat voorbeeld. Dus daaruit herleiden wij de vraag: *“Is je vrije wil gebondenheid?”*

Voor sommigen betekent het volgen van de wil van JHWH dat je Jesjoea aanneemt als de Messias en dat je doet wat de Heilige Geest je vertelt wat je wel en niet moet doen. Deze uitleg is niet perse verkeerd, maar wel onvolledig.

Onderdeel van het dienen en liefhebben van onze Schepper is het aannemen van Jesjoea als de Messias, JHWH's plan voor onze redding. Daarbij hoort ook dat we luisteren naar de Heilige Geest die naar ons is gestuurd als Trooster en Leraar die ons leidt in alle waarheid. Maar daaruit volgt de vraag *“Wat is waarheid”* als de Heilige Geest ons in de volheid daarvan moet leiden?

Psalm 119:142 (NBG51)

*Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig,
en uw Wet (Torah) is waarheid.*

De Torah is waarheid. De Heilige Geest zou ons moeten leiden, of moeten wijzen op Zijn Torah, de perfecte instructies van onze Schepper, waarin wordt uitgewerkt hoe Hij wil dat Zijn volk leeft. Zijn Torah bevat de basisprincipes voor degenen die in Zijn wil willen zijn.

JHWH heeft het behoorlijk duidelijk gemaakt dat Zijn volk een apart gezet volk moet zijn, dat een ander leven leidt dan de rest van de wereld. We leven anders en apart gezet als we ervoor kiezen om Hem te volgen en in Zijn wegen te wandelen.

Messias herhaalde voor ons dat we de Schepper moeten liefhebben, omdat dat het grootste gebod is. Maar waarom houden we van Hem? Volgens 1 Johannes 4:19 is het omdat Hij eerst van ons hield. Hij toonde Zijn liefde voor ons door Zijn Zoon te sturen, de Messias, voor onze redding.

Johannes 3:16-17 (HSV)

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Wil je meer weten over Johannes 3:16-17, bekijk dan onze studie “[Geloven](#)”.

Hij liet ons ook Zijn liefde zien door ons de regels, of wetten, te geven waarvan Hij wil dat Zijn apart gezette volk zich daaraan houdt. Het navolgen van die instructies zal ervoor zorgen dat Zijn volk wijs is in de ogen van de wereld, de heidenen.

Deuteronomium 4:5-8 (HSV)

Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de HEERE (JHWH), mijn God, mij geboden heeft; om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. **Neem ze in acht en doe ze; want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen: Werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk!** Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de HEERE (JHWH), onze God, bij ons is, altijd als wij tot Hem roepen? En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet, die ik u heden voorhoud?

Op die manier liet JHWH ons Zijn liefde voor ons zien, maar hoe laten wij vervolgens onze liefde aan Hem zien? Nou, op dezelfde manier als we aan anderen laten zien dat we van hen houden, door wat we doen. Daden spreken luider dan woorden; zelfs voor onze Schepper.

1 Johannes 5:1-5 (HSV)

Ieder die gelooft dat Jezus (Jesjoea) de Christus (Messias) is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. **Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.** Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus (Jesjoea) de Zoon van God is?

Wat betekent het om Zijn geboden te houden? Het betekent dat je ze doet, bewaart, gehoorzaamt.

En wat is gehoorzaamheid anders dan het opgeven van onze vrije wil om de wil te volgen van degene die groter is dan wij? Als wij aan onze Schepper willen laten zien dat we van Hem houden; als wij willen beweren dat we Zijn kinderen, Zijn bruid, zijn, moeten we onze wil onderwerpen aan de Zijne.

Als we onze vrije wil beteugelen om die onder de wil van de Schepper te stellen, laten we zien aan wie wij de autoriteit geven in ons leven. Het is ook een uitdrukking van liefde. We kiezen ervoor om JHWH's leiderschap en instructies te erkennen.

Ervoor kiezen om de wil van de Schepper te gehoorzamen, laat Hem zien dat we vertrouwen op Zijn leiding: dat we Hem verlangen in onze levens en niet onszelf. We laten de Schepper zien dat we zoveel van Hem houden dat we bereid zijn om onze eigen vrije wil op te geven en te kiezen voor Zijn wil.

Zijn wil is niets anders dan dat we Hem liefhebben, door Hem te gehoorzamen en Zijn geboden te onderhouden. Als we die daden combineren met ons geloof in Messias laten we onze volledige liefde voor Hem zien.

Onze vrije wil opgeven om de Schepper te volgen, is geen gebondenheid, het is liefde.

Wat is het tegenovergestelde van liefde tonen? Hatén. Haat jij je Schepper?

Wat is het alternatief voor kiezen om te lezen binnen de wil van JHWH? Het is kiezen voor je eigen wil, waarbij we onszelf tot “God” maken en de instructie van de Schepper afwijzen. Ben jij de Allerhoogste?

Niet kiezen voor de Allerhoogste is vernietiging; voor Hem kiezen, is kiezen voor het leven.

Misschien laat Jozua het beste zien wat het inhoudt om je vrije wil op te geven, toen hij de volgende woorden sprak:

Jozua 24:15 (HSV)

Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE (JHWH) te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: ... Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE (JHWH) dienen!

We hopen dat je door deze studie bent gezegend.

Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom!

Wil je meer weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website www.testeverything.net

Sjalom, en mag Jahweh je zegenen in het wandelen in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)