



*“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”*

## **Antwoorden op Jouw Vragen (Bloedtransfusie, Broeken dragen, Enzymen en Gelatine van Varkens en meer)**

119 Ministries ontvangt duizenden e-mails per jaar. Zoals je kunt verwachten, staan er vooral veel vragen in die e-mails. Heel vaak ontvangen we verschillende vormen van dezelfde vragen. Idealiter maken we voor elke vraag een studie, maar sommige vragen kunnen we vrij kort beantwoorden en daarvoor is geen afzonderlijke studie nodig. Dat is het doel van deze reeks studies. Zo beantwoorden we de veelgestelde vragen op toegankelijke wijze.

In deze reeks studies lezen we een aantal zorgvuldig geselecteerde vragen voor die we per e-mail ontvingen. Daarna geven we, voor wat het waard is, een kort antwoord en helpen we geïnteresseerden in de juiste richting om de antwoorden te vinden die ze zoeken.

Dus, laten we beginnen. De eerste vraag:

Hoe zit het met bloedtransfusies? Jehova Getuigen accepteren geen bloedtransfusies omdat de Bijbel zegt dat we geen bloed mogen eten, dus moeten we geen bloed van een ander levend wezen in ons lichaam hebben. Waar staan jullie op het gebied van bloedtransfusies?

Dus eigenlijk is de vraag of we het verbod op het drinken van bloed kunnen vergelijken met bloedtransfusies. We begrijpen de redenatie achter deze vraag, maar wij hebben geen enkel probleem met bloedtransfusies. Het lijkt erop dat de context van het verbod op het drinken van bloed, verband houdt met heidense afgodsrituelen die voorkwamen in afgodentempels. In Handelingen 15:20 staat bijvoorbeeld dat heidenen, nadat ze tot geloof waren gekomen, zich onmiddellijk moesten onthouden van vier zaken. Deze zijn:

- Afgoden
- Het verstikte
- Seksuele immoraliteit
- Bloed

Deze hebben allemaal te maken met religieuze tempelactiviteiten, zoals afgodenaanbidding, het offeren van verstikt vlees, het drinken van bloed en tempelprostitutie.

Bloedtransfusies hebben een heel ander doel en zijn bedoeld om levens te redden. De Torah spreekt voortdurend over het behoud van het leven. In het ergste geval, als iemand toch vindt dat je bloedtransfusies op dezelfde wijze moet definiëren als het drinken van bloed, dan valt dit onder het principe van "Belangrijker Zaken". Als dit je interesseert, zoek dan de studie "[Belangrijker Zaken](#)" op de 119 website. De "Belangrijker Zaken" gaan altijd over het behoud van het leven, en bloedtransfusies vallen zeker in die categorie. Nogmaals, we zien geen enkel Bijbels verbod op bloedtransfusies voor medisch herstel.

**Hallo. Mijn zoon is een atheïst en daagde me uit over de volgende vragen, die ik niet echt kon beantwoorden. Ik zou dankbaar zijn voor alle hulp die jullie kunnen geven bij het volgende: Waarom doodt (zijn aanduiding was 'vermoordt') God zoveel mensen in het oude Testament? Ik legde uit dat God rechtvaardig is, dus het was geen moord. Maar toch kon ik niet uitleggen waarom er zoveel mensen werden gedood.**

Eén ding dat wij mensen moeilijk kunnen vatten, is het feit dat we zijn geschapen met een doel en dat doel is om JHWH te verheerlijken. Alles wat dat doel in de weg staat, en Zijn meesterplan om dat doel te volbrengen, wordt dan een zaak die tegen JHWH ingaat. JHWH wil dat we voor Hem kiezen om dat doel te dienen, en door dat te doen, schenkt Hij ons het eeuwige leven. Hij heeft alle dingen geschapen en al het leven is van Hem. Hoewel het voor ons ongemakkelijk klinkt om dat toe te geven, zijn wij niet de eigenaar van ons leven - ons leven werd ons gegeven, maar met de bedoeling om JHWH te dienen. En net zoals JHWH het volste recht had om ons te scheppen, behoudt Hij ook elk recht om het weg te nemen als we het doel van ons bestaan niet dienen.

Een atheïst zal moeite hebben met dat antwoord, omdat een atheïst gelooft dat zijn bestaan door toeval is ontstaan, zonder enig doel, en dat hij zijn eigen leven bezit.

We gaan hier veel dieper op in bij de studie: "[Geeft God Opdracht voor Genocide](#)"

Laten we naar de volgende vraag gaan ...

**Ik heb maar één vraag, en dat heeft betrekking op jullie naam. Mag ik vragen hoe het "119" werd? Zit er een betekenis achter dat nummer? Bedankt voor jullie tijd en alles wat jullie doen.**

119 Ministeries ontleent zijn naam aan Psalm 119, het langste hoofdstuk in de Bijbel. Het is een geweldig hoofdstuk. We moedigen iedereen aan om het vaak te lezen. Daarin spreekt koning David over hoe wonderbaarlijk Gods Wet - dat wil zeggen, Zijn Torah - werkelijk is, en hoeveel hij ervan houdt. Omdat we in onze bediening aan christenen willen laten zien hoe prachtig Gods Torah eigenlijk is, hebben we besloten om de naam van onze bediening op deze psalm te baseren.

Laten we verder gaan naar de volgende vraag ...

**Goedemorgen! Mijn man en ik proberen Deuteronomium 22:5 echt te begrijpen, met betrekking tot vrouwen die een broek dragen. Als jullie er al een studie over hebben gedaan, dan zou dat ons erg helpen. Of, als jullie het niet erg vinden om er een studie over te maken, dan zou dat ons helpen om dit onderwerp beter te begrijpen. We zouden heel dankbaar zijn. Mag de zegen van Jah op jullie neerdalen en op elke studie.**

Weer een goede vraag. Het antwoord is eenvoudiger dan je misschien verwacht. Deuteronomium 22: 5 instrueert mannen om geen vrouwenkleding, en vrouwen om geen mannenkleding te dragen. Als het gaat om broeken, is het heel duidelijk dat sommige broeken zijn ontworpen en op de markt worden gebracht voor mannen, en andere broeken zijn ontworpen en op de markt gebracht zodat ze vrouwen beter passen. Er is ook kleding die niet specifiek voor mannen of vrouwen is, zoals een t-shirt. Maar zelfs t-shirts hebben vaak een specifiek vrouwelijk of mannelijk model. Er bestaat niet zoiets als 'alle broeken zijn voor mannen'.

Voor de meeste mannen zit een vrouwenbroek niet comfortabel. De Bijbel definieert niet wat wel of geen herenkleding is of wat wel of geen dameskleding is. De maatschappij bepaalt dat. De essentie van Gods instructie is dat mannen niet zichtbaar mogen worden verward met vrouwen, en vrouwen niet zichtbaar mogen worden verward met mannen. Zolang mannen zich kleden als mannen en vrouwen zich kleden als vrouwen, is er geen verwarring. Dan wordt aan de bedoeling van het Torah-gebod voldaan.

Laten we naar de volgende vraag gaan ...

### **Wat vinden jullie van enzymen en gelatine van varkens?**

Oké, dit is een geweldige vraag, maar eerst moeten even uitleggen waarom we deze vraag krijgen. Deze vraag ontstaat omdat dit betrekking heeft op Leviticus 11. Volgens Leviticus 11 is een varken één van de dieren die voor ons geen voedsel is en mogen we het niet eten.

Dus dan is de vraag: worden varkensenzymen en van varkens afkomstige gelatine nog steeds gezien als varkens waardoor ze onrein zijn voor ons om te eten of te gebruiken?

Wanneer een dier wordt verwerkt of ontleed, krijgen mensen de vraag op welk punt iets nog geldt als afkomstig van een varken.

Een varken bevat bijvoorbeeld ook calcium of magnesium. Uiteindelijk gaan deze mineralen terug naar de natuur en voeden de planten die ons dan weer voeden. Als magnesium of calcium afkomstig zijn van varkens, maakt dat die mineralen dan voor altijd onrein? Niet erg aannemelijk. Dat zou een beetje te ver gaan. We hebben waarschijnlijk moleculen in ons lichaam die op een gegeven moment deel waren van iets dat onrein was. Dat kan gelden voor een banaan of een tomaat.

Dus hoe zit het met enzymen? Enzymen zijn reeksen van aminozuren. Ze zijn de katalysatoren voor chemische reacties in levende wezens. Waarom zouden we ons daar druk om maken? Omdat sommige kaasproducten enzymen bevatten die afkomstig zijn van varkens, en andere voedseltoevoegingen ook varkensenzymen kunnen bevatten.

In de eerste eeuw, of in de tijd van Mozes, hadden ze dit probleem of deze discussie niet. Varkensvlees was varkensvlees. Op die manier waren dingen veel makkelijker om te begrijpen.

Maar op welk punt is een varken niet meer een varken? Frustrerend genoeg is dat een heel moeilijke vraag om te beantwoorden. Zelfs de Joods-orthodoxe rabbijnen, die in het verleden een heel duidelijk standpunt innamen over dit onderwerp, geven toe dat ze het niet echt weten. Enzymen breken zo snel af, dat er niet langer echte moleculaire kenmerken zijn, dus ook bij de enzymen die afstammen van varkens.

Sommige mensen vermijden dergelijke enzymen in z'n geheel. Dat is begrijpelijk. Anderen geloven dat dergelijke enzymen niet meer varken zijn, en die positie is ook logisch. Als het erop aankomt is het vrij moeilijk om definitief te concluderen dat een enzym nog steeds een varken is.

Gelatine is wat moeilijker om te beantwoorden en daarover is nog steeds discussie. Sommigen beweren dat het nog steeds varken is, anderen beweren dat dit niet zo is. Wij vinden het wel zo is, maar geven toe dat het misschien niet zo is. Het lijkt erop dat het waarschijnlijk nog steeds varken is. Het is gemalen bot. De critici kunnen zeggen dat het zo zwaar is bewerkt dat het op moleculair niveau niet echt meer een varken is en dat kan inderdaad waar zijn.

Uiteindelijk kunnen we niet definitief zeggen of we het nog steeds als varken moeten zien en dat het daarom volgens JHWH nog steeds onrein is.

Laten we naar de volgende vraag gaan ...

**Goedemorgen. Allereerst wil ik jullie bedanken voor jullie inspanningen om het echte evangelie van Jesjoea en de Torah te verspreiden, en wat het betekent om in de wegen van Jesjoea te wandelen. Dan heb ik een vraag. Als mensen mij vragen of ik christen ben, vind ik het moeilijk om daar ja op te zeggen. De reden hiervoor is dat het christendom ver is afgedreven van de oorspronkelijke kerk van Jesjoea, en ik merk dat ik niet geassocieerd wil worden met het reguliere christendom. Dus ik heb hierover gebeden en vanmorgen besloten om jullie mening te vragen. Wat stellen jullie voor dat ik voor antwoord geef als ik die vraag krijg?**

Dit is echt een goede vraag en het laat het open hart van deze persoon zien die probeert te onderscheiden "wat God wil dat we doen?" En ook: "Hoe kunnen we omgaan met anderen in het geloof, die anders denken over dingen dan wij?" Wanneer we voor het eerst ontdekken dat de hele Bijbel, inclusief de Torah, op ons als gelovigen van toepassing is, dan gaan we ons soms afzetten tegen het reguliere christendom. Zaken zoals het houden van de Sjabbat en de feestdagen, het naleven van de spijswetten of andere geboden die het reguliere christendom is vergeten, zijn aanzienlijk anders. Aan de andere kant is het reguliere christendom het eigenlijk voor het grootste deel met ons eens over de Torah.

Wanneer men ons vraagt tot welke "denominatie" we behoren, of iets dergelijks, zeggen we meestal dat we Torah-houdende christenen zijn. Dat roept meestal vragen op en dan gaan we van daar verder. Christen zijn betekent eigenlijk alleen maar dat je de Messias volgt.

Door onszelf "Torah-houdende christenen" te noemen hopen we, in plaats van bruggen te verbranden en ons los te koppelen van anderen, te benadrukken dat we het over de meeste dingen eens zijn. Daarnaast geven we aan dat er verschillen zijn. Dit vormt een basis en een platform voor serieuze gesprekken. We kunnen broeders en zusters in de Messias misschien helpen om te begrijpen dat we het hele Woord van God moeten naleven, zoals Jesjoea dat bedoelde.

Dat zijn al de vragen die we in dit deel van deze serie behandelen. Als deze serie en deze wijze van studie je interesseren, dan zijn er nog veel meer vragen die we in de volgende delen van deze studiereeks zullen behandelen. Als je vragen hebt voor 119 Ministeries, gebruik dan de Contactpagina op onze website, <http://119ministries.com/contact-us>.

En als je contact met ons opneemt, bedankt voor je geduld. Ons team gaat aan de slag voor een reactie.

*Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen. Sjalom!*

**Dat Jahweh je mag zegenen in jouw wandel in het volledige Woord van God.**

EMAIL: [Info@119ministries.com](mailto:Info@119ministries.com) (USA); [info@119ministries.nl](mailto:info@119ministries.nl)

FACEBOOK: [www.facebook.com/119Ministries](http://www.facebook.com/119Ministries); [www.facebook.com/119ministriesnederland](http://www.facebook.com/119ministriesnederland)

WEBSITE: [www.TestEverything.net](http://www.TestEverything.net) & [www.119ministries.nl](http://www.119ministries.nl)

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries#](http://www.twitter.com/119Ministries#) (USA)