



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Onbeantwoorde Vragen

Zijn we ons ervan bewust dat we ons geloof voortdurend moeten onderzoeken? We moeten alles wat we geloven toetsen aan het Woord van God. We moeten ook alles toetsen wat onze leraren ons onderwijzen en vaststellen of het waar is. We moeten onze leraren en ons geloof blijven onderzoeken. We zijn daar allemaal verantwoordelijk voor.

In deze studie stellen we een aantal uitdagende vragen. Kijk maar hoe goed je deze vragen kunt beantwoorden, zonder dat er conflicten ontstaan met de Schrift. Misschien wil je enkele of alle vragen ook voorleggen aan je favoriete voorganger of leraar. Je vindt misschien dat er vragen zijn die conflicten opwerpen in de Schrift, maar daar denken wij anders over.

Bij een aantal van deze vragen, denk je misschien meteen aan Bijbelse hoofdstukken zoals Handelingen 10 of Handelingen 15, of aan bekende verzen van Paulus, die ons op deze punten zo vaak met de paplepel zijn ingegoten.

Wij willen deze vragen beantwoorden met behulp van het hele Woord van God, in de overtuiging dat alles wat de Bijbel onderwijst waarheid is. Er zijn geen tegenstrijdigheden, en als het daarop lijkt willen we dat niet accepteren. In plaats daarvan willen we ze oplossen, de waarheid naar boven brengen.

Dus, laten we beginnen.

- 1) Als de Wet van God is verbeterd, en de Wet van God volmaakt is, betekent dat dan dat wat volmaakt is beter gemaakt kan worden?
- 2) Als we bevrijd zijn van de Wet van God, en de Wet van God vrijheid is (Ps 119:44-45), betekent dat dan dat we bevrijd zijn van de vrijheid?
- 3) Kan Waarheid tot Onwaarheid worden gemaakt? (Ps 119:142, 160 (NBG))
- 4) Is de weg van de rechtvaardigen niet langer de weg van de rechtvaardigen? (Deut 4:8, Spr 2:20; Jes 51:7, 2 Petr 2:21; 1 Tim 3:16)

- 5)** Kunnen de Wegen van God veranderen in een andere weg? (Exo 18:20; Deut. 10:12; Joz. 22:5; 1 Kon 2:3; Ps 119:1; Spr 6:23; Jes 2:3; Mal 2:8; Mark 12:14; Hand 24:14)
- 6)** Als de Wet van God voor eeuwig is, en de Wet van God is beëindigd, betekent dat dan dat eeuwig kan eindigen? Kan eeuwig leven dan ook eindigen? (Lev 16:31; 1 Kro 16:15; Ps 119:160; Jes 40:8)
- 7)** Kan iets dat zonde definieert, ongeldig worden gemaakt? Kan zonde op de ene dag zonde zijn en de volgende dag niet meer? Verandert de definitie van zonde? (Num 15:22-31; Dan 9:11; 1 Joh 3:4)
- 8)** Kan iets dat licht is veranderen in ander licht? (Job 24:13; 29:3; Ps 36:10; 43:2-4; 119:105; Spr 6:23; Jes 2:5; 8:20; 51:4; 2 Kor 6:14; 1 Joh 1:7)
- 9)** Kan wat leven is, niet langer leven zijn? (Job 33:30; Ps 36:10; Spr 6:23; Opb 22:14)
- 10)** Als God het Woord is, en God niet kan veranderen, hoe kunnen we dan suggereren dat het Woord van God is veranderd? (Joh 1:1; Mal 3:6)
- 11)** Als we ons moeten verheugen in de Wet van God, geldt dat dan nu niet meer? (Ps 1:2; 112:1; 119:16; 119:35; 119:47; 119:70; 119:77; 119:92; 119:174; Jes 58:13; Rom 7:22)
- 12)** Als we de opdracht kregen om in Zijn wegen te gaan, toen de Wet werd opgeschreven (Deut 10:11-13), en we de volle overtuiging hebben dat Christus volgens dezelfde Wet wandelde, en Johannes zei dat we precies zo moeten wandelen zoals Hij wandelde (1 Joh 2:5-6), en Paulus zei dat we het voorbeeld van Christus moeten navolgen (1 Kor 11:1), moeten we dan niet dezelfde geboden navolgen die Christus wandelde?
- 13)** Als Christus het vleesgeworden Woord is, en het Woord van God (Joh 1:14; Opb. 19:13), en een deel van het Woord van God zogenaamd is afgeschaft, is Hij dan aan het kruis gegaan om ook een deel van Zichzelf af te schaffen?
- 14)** Als de Wet van God helemaal gaat over God liefhebben en je naaste liefhebben, is God liefhebben en onze naaste liefhebben dan veranderd? (Exo 20:6; Deut 5:10; 6:5; 7:9; 11:13; 11:22; 30:16; Lev 19:18; Neh 1:5; Dan 9:4; Mat 22:35-37; 10:39; 16:25; Joh 14:15; 14:21; Rom 13:9; 1 Joh 5:2-3; 2 Joh 1:6)
- 15)** Als het altijd de bedoeling is geweest dat de Wet van God ons zou zegenen en goed voor ons was, waarom nam Hij die dan van ons weg bij het kruis? (Deut 11:26-27; Ps 112:1; 119:1-2; 128:1; Spr 8:32; Jes 56:2; Mat 5:6; 5:10; Luk 11:28; Jak 1:25; 1 Petr 3:14; Opb 22:14; Ps 119)
- 16)** Als de mens tot doel heeft de geboden van God te houden (Pred 12:13), is dat dan niet langer zo?
- 17)** Als de gehele Schrift instructies van rechtvaardigheid zijn (2 Tim 3:16), en wij de rechtvaardigheid moeten toepassen (1 Joh 2:23; 1 Joh 3:7; 1 Joh 3:10), waarom vinden we het dan acceptabel om de hele Schrift niet meer toe te passen?
- 18)** Mattheüs 5:17-19 onderwijst ons heel duidelijk dat er geen geboden zullen verdwijnen totdat de Hemel en de Aarde voorbijgaan en alles van de Wet en de Profeten is vervuld.

Daarnaast zullen gelovigen, die anderen onderwijzen dat de geboden zijn afgeschaft, gering zijn in het Koninkrijk der hemelen, maar zullen zij die ernaar streven om de gehele Wet te doen, en anderen onderwijzen om dat ook te doen, groot zijn in het Koninkrijk. Hoe kunnen we dan tevreden zijn met onderwijs dat minder is dan wat Mozes schreef en wat Christus wandelde en onderwees?

19) Als Christus ons opdraagt om alles te horen en te doen wat vanuit de stoel van Mozes wordt gesproken (Mat 23:1-3), of alles wat Mozes schreef, en dat altijd zo is geweest, waarom willen we dat dan niet doen, vooral omdat Hij ons opdraagt om alle natiën te onderwijzen wat hij heeft geboden, een daar hoort uiteraard ook alles bij wat werd onderwezen vanuit de stoel van Mozes.

20) Als Paulus verschillende malen zegt dat hij de Wet van God (zoals opgeschreven door Mozes) gelooft, deze doet en onderwijst - (Hand 21:20-26; 24:13-14; 25:8), en ook zegt dat er in Christus geen onderscheid is tussen Jood en Griek (1 Kor 12:12-14; Gal 3:27-29; Kol 3:10-12), hoe kunnen we dan aannemen dat Paulus in zijn brieven zegt dat we ons niet meer hoeven te houden aan de hele Wet van God?

Hoe kan Paulus tegelijkertijd vóór de Wet van God (zoals opgeschreven door Mozes) zijn, en tegen de Wet van God onderwijzen?

Wat doen we met het feit dat Mozes gehoorzamen ook inhoudt dat we heidenen, buitenlanders en vreemdelingen van Israël, onderwijzen om als gelovige naar dezelfde Wet van God te wandelen? (Exo 12:19; 12:38; 12:49; Lev 19:34; 24:22; Num 9:14; 15:15-16; 15:29). Ook Jes 42:6; 60:3; Mat 5:14; Efe 2:10-13; Hand 13:47; Rom 11:16-27; Jer 31:31-34; Eze 37; 1 Joh 2:10; 1 Joh 1:7)

Dat betekent dat er in het geloof nooit enig verschil is geweest tussen Joden en heidenen. Kan het zo zijn dat de voortdurende beschuldigingen, dat Paulus tegen de Wet van Mozes onderwees, niet waar zijn, en juist valse beschuldigingen zijn, zoals Paulus beweerde en liet zien? Waarom wordt Paulus er nog steeds van beschuldigd dat Hij tegen de Wet van God onderwees, zoals geschreven door Mozes? Waarom moet hij zichzelf nog steeds verdedigen tegen zulke absurde beweringen, zelfs wanneer het boek Handelingen tegen die bewering getuigt?

21) Als het N.T. aangeeft dat we Gods geboden moeten houden en we Hem op die manier liefhebben (1 Joh 5:2-3), als antwoord op Zijn genade en Zijn liefde voor ons (1 Joh 4:19), hoe kunnen we dan concluderen dat we slechts enkele van Zijn geboden moeten houden?

Zijn de geboden in Leviticus 23 of Leviticus 11 de geboden van God of niet?

22) In Jesaja 66:15-17 waar vanuit de context blijkt dat het gaat over de wederkomst van de Heer, dat Hij duidelijk niet te spreken is over het feit dat mensen varkensvlees eten. Als Hij het op dat moment belangrijk vindt, waarom nemen wij dan aan dat Hij het nu niet erg vindt?

23) In Zacharia 14, als de Heer terugkeert om te regeren, zien we duidelijk dat iedereen wordt geacht om het Loofhuttenfeest te vieren, dat door Mozes is beschreven. Waarom zouden we het Loofhuttenfeest vieren vóór het kruis, niet meer na het kruis, om het dan wel te vieren als Hij zal terugkeren?

24) Als Christus het vleesgeworden Woord is (Opb 19:13), en Hij gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid dezelfde is (Hebr 13:8), hoe kan het Woord van God dan niet meer hetzelfde zijn als gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, zoals Jesaja 40:8 aangeeft?

25) En tenslotte, behalve de misverstanden over Handelingen 10 en 15, komt bijna alle vermeende steun voor de overtuiging dat Gods Wet is veranderd uit de interpretatie van stukjes uit de brieven van Paulus. Waarom worden vooral de brieven van Paulus gebruikt om te bewijzen dat de Wet van God zou zijn afgeschaft, terwijl Petrus duidelijk zegt dat de brieven van Paulus vaak worden gebruikt om de fout van wetteloosheid te maken, omdat Paulus moeilijk te begrijpen is? Veel lezers kennen het Woord van God onvoldoende en zijn onkundig en onstandvastig (2 Petr 3: 15-17). Petrus waarschuwt ervoor om Paulus niet te gebruiken om te onderwijzen tegen Gods Wet? Waarom gebeurt dat dan?

Dit is nog maar een deel van de vragen die we hebben voor mensen, die geloven dat de Wet van God is veranderd. We kunnen er veel meer noemen, maar hopelijk zet het je aan het denken.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#) (USA)