

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Honger

Mattheüs 5:6

Zalig zijn zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Honger... ooit honger gehad? Ik bedoel echt HONGER. Weet je wel, als je maag echt aan het grommen is? Als je echt honger hebt, dan ben je maar op één ding gericht ... voedsel.

Heb je wel eens gevast? Het is een bijzondere ervaring. Want na een paar dagen begint zelfs het voedsel dat je niet lekker vindt er erg aantrekkelijk uit te zien.

Sreuken 27:7 komt ineens in onze gedachten:

Spreuken 27:7

Iemand die verzadigd is, vertrapt honingzeem, maar voor een hongerige is al het bittere zoet.

En als iets dat we *niet* lekker vinden er goed uit begint te zien, dan kunnen we ons misschien voorstellen hoe het voedsel dat we WEL lekker vinden er uit begint te zien.

Maar we hebben het hier over het *hongerig zijn naar de gerechtigheid*. Dus komt de vraag op, wat is gerechtigheid? Vooral de gerechtigheid waar Jesjoea over spreekt in Mattheüs 5:6?

Dit vers is ontleend aan de beroemde Bergrede. We krijgen enig inzicht over de definitie die Messias gaf aan het woord gerechtigheid door naar een ander vers uit Zijn preek te kijken waar Hij hetzelfde woord gebruikt:

Mattheüs 5:20

Want Ik (Jesjoea) zeg u: als uw **gerechtigheid** niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Hier zien we dat Jezus, Zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea, Zijn volgelingen oproept de weg van gerechtigheid te gaan, die overvloediger moet zijn dan de gerechtigheid van de schriftgeleerden en de Farizeeën. In de context gaat dit over het naleven van de Torah - dat wil zeggen: het houden van Gods Wet. We weten dit vanwege de drie verzen die hieraan voorafgaan. Jesjoea was in vers 17 net klaar met het bevestigen van de altoosdurende geldigheid van de Wet van God, doordat Hij zei Dat Hij niet was gekomen om die af te schaffen, maar om die juist te vervullen (Mattheüs 5:17). Daarna zei Hij dat er niets van de Wet voorbij zou gaan totdat de hemel en de aarde voorbij zullen gaan en alles is geschied - dat wil zeggen, het einde van het tijdperk en de voltooiing van het Koninkrijk, wanneer de hemel en de aarde voorbijgaan (Mattheüs 5:18; Openbaring 21 en verder). Ook moedigde Hij de deelnemers van het Koninkrijk aan om "groot" te zijn, door zelfs de geringste geboden van Gods Wet te onderhouden (Mattheüs 5:19).

Dan komen we bij vers 20, waar Jesjoea zegt dat de deelnemers van het Koninkrijk een gerechtigheid moeten hebben die overvloediger moet zijn dan de gerechtigheid van de schriftgeleerden en de Farizeeën. Met andere woorden, Jesjoea zegt dat de deelnemers van het Koninkrijk van de Messias de Wet van God beter moeten volgen dan de schriftgeleerden en de Farizeeën. Hoe doen we dat? Dat is waar de rest van de Bergrede over gaat. Jesjoea zet Zichzelf neer als de allerhoogste uitlegger van de Wet van God, door de volledige uitleg te geven, in tegenstelling tot de leringen van de schriftgeleerden en de Farizeeën.

Zoals de geleerde Donald Hagner schrijft:

Aangezien Jezus in Mat 5: 21-48 de gerechtigheid definieert door de ware betekenis van de wet uit te leggen, in tegenstelling tot het verkeerde of oppervlakkige begrip dat er bestond, kunnen we de term [*plerosai*] hier het beste begrijpen in de zin van "vervullen", in de zin van "de bedoelde betekenis ervan geven"- dat wil zeggen, om een vaststaande uitleg van de wet te geven, iets dat nu mogelijk is vanwege de aanwezigheid van de Messias en Zijn Koninkrijk. In plaats van de wet te vernietigen, wordt in het onderwijs van Jezus – hoe vreemd het soms ook klinkt - de goddelijk bedoelde (d.w.z. de teleologische) betekenis van de wet zichtbaar.

-Donald A. Hagner, Mattheüs 1-13 (Word Biblical Commentary, 1993), blz. 106

Dus als Jesjoea zegt: "**Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid**", dan heeft Hij het over degenen die hongeren naar een leven van het opvolgen van de Torah in overeenstemming met de leringen van Jesjoea.

Dit soort "gerechtigheid" of "rechtvaardig leven" is voor ons als geestelijk brood. Het is iets waar we *deel aan moeten hebben* en waar we echt naar moeten *hongeren*. Maar hoe doen we dat dan? Hoe bereik je dat in je dagelijkse leven? Hongeren is *najagen*, of *verlangen*, en deelnemen is *gehoorzamen*.

Als je Zijn wegen gehoorzaamt, volg je *ZIJN* gerechtigheid. Elk ander type "gerechtigheid" is onvoldoende voor het Koninkrijk van de Messias.

Sommigen begrijpen het misschien verkeerd wanneer Jesjoea zegt dat je het Koninkrijk nooit zult binnengaan tenzij jouw gerechtigheid overvloediger is dan die van schriftgeleerden en Farizeeën. Dit betekent niet dat we worden gered als we de rechtvaardige daden van de Torah beter naleven dan de schriftgeleerden en de Farizeeën. De uitspraak van Jesjoea in Mattheüs 5:20 is vergelijkbaar met wat Jakobus leert over geloof en werken in zijn brief. Jakobus leert niet dat werken ons zullen redden; hij leert dat een oprecht geloof zal resulteren in het doen van goede werken. Op dezelfde wijze zegt Jesjoea dat de deelnemers van het Koninkrijk op een rechtvaardige manier zullen leven.

Nogmaals, gerechtigheid is volgens de Messias - de gerechtigheid waarnaar we moeten hongeren - gebaseerd op Jesjoea's hoogste en gezaghebbende interpretatie van Gods Wet. Er kan nog veel meer worden gezegd over wat dit inhoudt, maar als je het onderwijs van Jesjoea in de Evangeliën onderzoekt, ontdek je dat Zijn primaire nadruk steeds weer lag op de liefde. Hij leerde een gerechtigheid - een naleving van de Torah – die gevoed wordt door liefde.

Mattheüs 22:34-40

Toen de Farizeeën gehoord hadden dat Hij de Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. **Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.**

Als je Jesjoea's definitie van gerechtigheid vergelijkt met de zogenaamde gerechtigheid van de schriftgeleerden en Farizeeën, kun je duidelijk zien hoe die van hen tekortschiet. Allereerst waren het vaak huichelaars - ze verkondigden de Torah maar doen het zelf niet (Mattheüs 23:3). Bovendien werd hun naleving van de Torah niet gevoed door liefde, maar door een verlangen om zich superieur te voelen aan anderen (Mattheüs 23:5). Hoewel ze geprezen konden worden voor het naleven van de lichtere geboden van de Torah, negeerden ze de belangrijker zaken van de Wet (Mattheüs 23:23). Uiteindelijk hadden ze slechts een schijn van gerechtigheid aan de buitenkant, maar in hun hart waren hebzucht, genotzucht en trots (Mattheüs 23:25, 28).

Het is geen wonder dat Jesjoea de deelname aan het Koninkrijk niet baseerde op de zogenaamde gerechtigheid van de schriftgeleerden en de Farizeeën! Nee, Jesjoea roept ons op tot echte gerechtigheid. We zijn gezegend als we hongeren naar de echte naleving van de Torah, gevoed door de liefde.

Nu zijn er sommigen die op basis van Filippenzen 3: 8-9 bezwaar maken tegen deze definitie van gerechtigheid.

Filippenzen 3:8-9 (WV)

Sterker nog, ik beschouw alles als verlies, want het kennen van mijn Heer Christus Jezus [Jesjoea de Messias] gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven, en ik beschouw alles als vuilnis als het erom gaat Christus te winnen en één te zijn met Hem; **mijn gerechtigheid steunt niet op de wet** maar op het geloof in Christus: zij komt van God en steunt op het geloof.

Sommigen zullen misschien zeggen: "Hoe kan gerechtigheid iets te maken hebben met Gods Wet, als Paulus schrijft dat gerechtigheid "die op de wet steunt" onvoldoende is?"

Ten eerste kan Paulus niet zeggen dat het volgen van Gods Wet onverenigbaar is met ware gerechtigheid, aangezien hij elders precies het tegenovergestelde zegt:

2 Timotheüs 3:16-17

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en **op te voeden in de rechtvaardigheid**, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

“Heel de Schrift,” omvat uiteraard ook Gods Wet. En Paulus zegt dat heel de Schrift nuttig is om "op te voeden in gerechtigheid." De definitie van Paulus voor rechtvaardig leven is dus gebaseerd op de Schrift, inclusief de Wet van God.

Dus wat staat er dan in Filippenzen 3: 8-9? Om te begrijpen wat Paulus hier zegt, moeten we naar de voorafgaande verzen kijken.

Filippenzen 3:2-7

Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus [Messias Jesjoea] roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer: besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreëer uit de Hebreëen, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd.

Paulus opent dit gedeelte van zijn brief met een waarschuwing om op te passen voor bepaalde mensen, namelijk honden, slechte arbeiders en die van de "valse versnijdenis".

De term "honden" wordt gebruikt om degenen te beschrijven die Gods waarheid verwerpen.

De Messias spoort zijn volgelingen aan:

Mattheüs 7:6

Geef het heilige niet aan de honden en werp uw paarden niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten, zich omkerende, u verscheuren.

Deze mensen worden ook wel "slechte arbeiders" en "van de versnijdenis" genoemd. Hoewel er onder geleerden verschillende meningen zijn over wie Paulus hier precies bedoelt, geloven de meesten dat hij verwijst naar Joodse beïnvloeders die proselieten wilden maken voor hun eigen specifieke sekte van het Jodendom. Dit zouden dezelfde onruststokers zijn waarmee Paulus in Galaten te maken heeft. Deze valse leraren maakten misbruik van het gebod van de besnijdenis en legden het op aan heidenen als een voorwaarde voor redding en opname in Gods volk.

Zoals geleerde J.K. McKee uitlegt:

We moeten ons vaak bewust zijn hoe de "besnijdenis" (Grk. Peritome), op de verschillende plaatsen in de Apostolische Geschriften, meer omvat dan het enkel verwijderen van de voorhuid van de penis van een man. Bij "Besnijdenis" wordt in de Apostolische Geschriften meestal niet alleen verwezen naar een fysieke operatie, maar eigenlijk meer specifiek naar de daad van bekering tot het Judaïsme. Wanneer Paulus zich in dit kader lijkt uit te spreken tegen een lichamelijke operatie, is dit eigenlijk meer een uitspraak tegen het voor heidenen bedoelde bekeringsritueel tot het Judaïsme dat vereist was om opgenomen te worden in de gemeenschap van God.

-J.K. McKee, *Philippians for the Practical Messianic* (McKinney, TX: Messianic Apologetics, 2012), blz. 94

Paulus was niet tegen de besnijdenis, als Bijbelse daad van gehoorzaamheid aan God. Op andere plaatsen bevestigt hij de waarde van de besnijdenis (Romeinen 2:25; 3:1-2).

Waar Paulus tegenin ging, was het misbruiken van de besnijdenis. Hij was tegen de valse leerstelling dat iemand zich moest laten besnijden voordat men echt deel kon uitmaken van Gods volk. Paulus benadrukt in zijn brieven steeds opnieuw dat het onderdeel zijn van de gemeenschap van Gods volk niet is gebaseerd op etnische komaf of van rituele bekeringsprocedures; het is gebaseerd op je geloof in de Messias. Dat is hoe we deelnemers worden van Gods Koninkrijk. En dat deelnemerschap van het Koninkrijk betekent als eenheid leven - wat, nogmaals, door de Messias wordt gedefinieerd als het leven in gerechtigheid (Mattheüs 5:20).

Maar om terug te komen op onze passage, gaat Paulus verder en zegt:

Filippenzen 3:3

Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus [Messias Jesjoea] roemen en niet op het vlees vertrouwen.

Nogmaals, Paulus zegt dat degenen die van de "ware besnijdenis" zijn, hun vertrouwen stellen in de Messias. Ze zijn niet zoals degenen van de versnijdenis, die hun vertrouwen stelden in hun lichamelijke besnijdenis - dat wil zeggen, hun rituele status als "Joden", zoals de valse leraren in de tijd van Paulus het definieerden. Net als in Romeinen wil Paulus zeggen dat de lichamelijke besnijdenis alleen nuttig is als deze op de juiste manier wordt begrepen en toegepast. Het kan zeker niet worden gebruikt om gered te worden van de zonde en om opgenomen te worden in Gods volk, en dat is hoe de valse leraren het misbruikten.

Paulus zegt vervolgens dat als iemand een reden zou kunnen hebben om "op het vlees" te vertrouwen, hij dat zelf zou zijn. Het staat absoluut vast dat Paulus een Jood was. Hij werd op de achtste dag besneden; hij was van de stam Benjamin, een Hebreëer uit de Hebreërs.

Belangrijk is dat Paulus het met de Farizeeën eens is in hun toepassing van de Wet: "wat de Wet betreft een Farizeeër". Dit betekent dat Paulus het waarschijnlijk ooit eens was met de leraren, waar hij zich nu tegen verzet, namelijk dat de besnijdenis als voorwaarde wordt gesteld om opgenomen te worden in Gods volk. Hij beschouwde ooit het hebben van een Joodse status, zoals dit wordt gedefinieerd door zijn sekte van het Judaïsme, als de weg naar verlossing.

Dit is een belangrijke context voor zijn volgende uitspraak, "wat de rechtvaardigheid betreft die in de Wet is, onberispelijk" (Filippenzen 3:6).

Als het ging om de mate van rechtvaardigheid in de Wet, was Paulus volgens zijn sekte van het Judaïsme onberispelijk. Maar Paulus ontdekte dat zelfs dit niet genoeg was. Ondanks de uitzonderlijke geloofsbrieven van Paulus, gezien vanuit een menselijk perspectief, zegt hij verder dat het allemaal zinloos is vergeleken met het kennen van de Messias.

Sommigen zullen deze passage gebruiken om de woorden van Paulus te verdraaien, dat hij de Torah niet langer belangrijk vond. Maar niets is verder weg van de waarheid. Paulus zegt dat hij nu rechtvaardigheid heeft "... dat door het geloof in Christus [de Messias] is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof" (Filippenzen 3:9).

Met andere woorden, het is het verlangen van Paulus om de Messias als Heer en Redder te kennen – en het is vanuit die basis dat *echte* gerechtigheid kan worden bereikt. Het niet de gerechtigheid die enkel wordt afgeleid van de Torah of zelfs van het volgen van de meest gekwalificeerde Farizeïsche geleerden. Nee, het is een gerechtigheid die dat van de schriftgeleerden en Farizeeën overtreft. Het is een naleving van de Torah die wordt gevoed door liefde en geloof, in overeenstemming met het onderwijs van Jesjoea.

Het punt is dat de Messias altijd centraal moet staan. Als we een echt in rechtvaardigheid willen wandelen, dan moet dat voortkomen uit geloof in de Messias.

We zien in Filippenzen dat Paulus hongerde naar deze gerechtigheid. En dat brengt ons terug bij Mattheüs 5: 6.

Mattheüs 5:6

Zalig zijn zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Streef naar Zijn gerechtigheid. Streef ernaar als nooit tevoren. Laat het de lucht zijn die je ademt. Laat dat het bloed zijn dat door je aderen stroomt.

Laat die honger naar **ZIJN** gerechtigheid in jouw leven een drijfveer zijn, waar je vol vuur, ijver en energie naar streeft. Laat niets je weerhouden om weer op te staan als je wordt neergeslagen.

Jesjoea is het doel in dit leven. Laat NIETS tussen jou en Hem inkomen. Als je 's morgens opstaat, wees dan vastberaden om een doelgericht leven te leiden, **ZIJN** doel. Laat jouw honger naar **ZIJN** gerechtigheid de basis zijn van elk onderdeel in je leven.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#) (USA)