



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De Leermeester

Als het over Galaten gaat wordt vaak verwezen naar ‘de Wet als leermeester’ in Galaten 3. We moeten de context van Galaten niet uit het oog verliezen. De brief gaat namelijk over mensen die geloven dat ze gered worden door werken van de wet.

Galaten 5:4

⁴ U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.

De Wet is nooit bedoeld om iemand te redden. Nooit. Ze is gegeven als instructie, niet als redding. In feite betekent Torah (de Wet) letterlijk: onderwijs. Het onderwijs kwam 50 dagen nadat het Pesachlam was geslacht en het bloed op de deurposten werd gestreken. Dus de redding kwam eerst, daarna de instructies. Het gaat in Galaten 3 over de vloek van de wet zoals vermeld in vers 13, waarvan we vrijgekocht zijn;

Galaten 3:13

¹³ Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door Zelf voor ons een vloek te worden – want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die hangt aan het hout.

Als Paulus het heeft over de vloek van de wet refereert hij aan de wet van zonde en dood zoals ook vermeld in Romeinen 8.

Romeinen 8:2

² Want de Wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods

En dit is de wet waarnaar hij verwijst in Galaten 3:19

Galaten 3:19

¹⁹ Waartoe dient dan de wet? Die is erbij gekomen met het oog op de overtredingen, tot de komst van het nageslacht op wie de belofte betrekking heeft. Ze is uitgevaardigd door engelen door tussenkomst van een middelaar.

Een leermeester leert iets, toch? Als u klaar bent met de leermeester, gooit u dan de schoolboeken ook weg? De leermeester was de vloek van de wet, de wet van zonde en dood. Hij wees ons op onze behoefte aan Christus.

Laten we nog een keer naar vers 19 kijken:

Galaten 3:19

¹⁹ Waartoe dient dan de wet? Die is erbij gekomen met het oog op de overtredingen, tot de komst van het nageslacht op wie de belofte betrekking heeft. Ze is uitgevaardigd door engelen door tussenkomst van een middelaar.

Er staat: *Waartoe dient de wet dan?* Over welke wet wordt hier geschreven? De meeste mensen nemen aan dat het over de Wet van Mozes gaat, maar zoals u zult zien gaat het in vers 13 over de vloek van de wet. Dat is immers het onderwerp van het hoofdstuk. Paulus verwijst naar de vloek van de wet waarover ook in Romeinen 7 wordt geschreven.

Romeinen 7:22-23

²² Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de Wet van God. ²³ Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is.

Dit is de wet die hij in vers 19 een vloek noemt als hij zegt; “*Die is erbij gekomen met het oog op de overtredingen...*” Het Griekse woord voor overtreding is “parabaseon” en het betekent simpelweg “ongehoorzaamheid”. Dus deze wet is erbij gekomen vanwege overtredingen. Waarvan? Van de Wet van Mozes. Je kunt niet ongehoorzaam zijn als er geen wet is. Zo kwam dus de vloek van de wet (de leermeester) vanwege de overtreding van de Wet van Mozes. En daarmee zijn, zoals we in vers 25 kunnen lezen niet langer onder de vloek van de wet, die in vers 13 werd bedoeld.

Galaten 3:25

²⁵ Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester.

De leermeester kwam ná de Wet door onze ongehoorzaamheid aan de Wet. Het doel van de leermeester was om ons naar Christus te wijzen die ons hiervan zou vrijkopen. Onthoud goed dat Christus het Woord IS. De Wet (Torah) is een deel van het Woord. Hij kwam niet om een gedeelte van Zichzelf weg te doen. Hij kwam om onze ongehoorzaamheid weg te doen.

Bekijk het volgende vers eens, pas daarna de Bijbelse definities toe en kijk er nog eens naar.

Romeinen 6:14-15

¹⁴ De zonde mag niet over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar onder de genade.

¹⁵ Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de Wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

De zonde (OVERTREDING van de Wet 1 JOH 3:4) mag niet over u heersen, want u staat niet onder de wet (DE VLOEK), maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen (Wet OVERTREDEN), omdat wij niet onder de wet (DE VLOEK), maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!

Paulus vraagt of het feit dat je niet langer onder de straf valt vanwege het breken van de Wet, een reden is om de gift van genade te gebruiken om de Wet te overtreden. Volstrekt niet!

Paulus gebruikt het woord wet niet alleen voor de Wet van Mozes. Hij gebruikt het ook voor de wet van zonde en dood en zelfs voor wat later bekend werd als de Talmoed. Dat maakt het zeker moeilijk als we zijn brieven bekijken door een “Griekse” bril. Maar sta me toe u te herinneren aan de waarschuwing die Petrus gaf ten aanzien van de brieven van Paulus.

2 Petrus 3:15-17

¹⁵ Bedenk dat het geduld dat de Heer met ons heeft, onze redding is. In deze geest heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de hem verleende wijsheid. ¹⁶ Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften. ¹⁷ U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van wettelozen wordt meegeslept en afvalt van uw eigen vastheid.

Bekijk de serie “*The Pauline Paradox*” (nog niet ondertiteld) om de brieven van Paulus beter te begrijpen.

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen. Sjalom! Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@receive-and-go.com

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/Receive.Go

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.receive-and-go.com

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

Vertaling van: The Tutor