



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Kunnen we God behagen?

Heeft u ooit iemand horen zeggen dat we God niet kunnen behagen? Of, dat we Hem al ten volle behagen, onafhankelijk van wat we doen.? Dit wordt vaak gezegd als reactie op de opmerking dat God niet meer van ons verlangt dat we gehoorzaam zijn aan al Zijn instructies, alsof gehoorzaamheid Hem niet behaagt.

Is God zo hardvochtig dat er niets is dat we kunnen doen om Hem te behagen? Of, is Hij zo apathisch aangaande ons gedrag bij het naleven van Zijn woord, dat het Hem simpelweg niet interesseert of we doen wat Hij zegt of niet? Is het overtreden van Gods Wet dan geen zonde? (1 Johannes 3:4) Maakt het God niet uit of we zondigen? Behaagt het God niet als we kiezen om niet te zondigen? Is gehoorzaam zijn niet hetzelfde als niet zondigen? Als we Hem al volledig behagen, waarom draagt Hij ons dan op om Zijn geboden te gehoorzamen als we hem liefhebben?

In de geest van het testen van alle dingen gaan we kijken wat er in de Schrift staat.

Spreuken 16:7

Als de HEERE (Jahweh) behagen scheidt in iemands wegen, zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met hem doen sluiten.

Prediker 7:26

Ik vond iets wat bitterder is dan de dood: de vrouw die een vangnet is. Haar hart is een sleepnet, haar handen zijn boeien. Wie goed is voor het aangezicht van God, zal aan haar ontkomen, maar een zondaar wordt door haar gevangen.

2 Korinthe 5:9

Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn.

Efeze 5:10

...en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.

Laten we dit vers in de context bekijken.

Efeze 5:7-10

Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu *bent u* licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht (want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid) en beproef wat de Heere welbehaaglijk is.

Het is heel duidelijk dat God wil dat we Hem gehoorzamen en in Zijn licht -Zijn Torah- wandelen. En dat zal Hem behagen. We weten dat Zijn licht in Zijn Wet is. Spreuken 6:23 laat dat duidelijk zien. We weten dat Jezus, Zijn Hebreeuwse naam Jesjoea, het Licht is want Hij is het vleesgeworden Woord zoals omschreven in Johannes 1:14. Jesjoea kwam om het Woord van God te onderwijzen, en we weten al dat de Wet van God licht is. Dus begrijpen we waarom Jesjoea Zichzelf het Licht van de wereld noemde. Laten we verdergaan.

Filippenzen 4:18

Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u *gezonden was, als* een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God.

Laten we ook dit vers in de context bekijken.

Filippenzen 4:14-18

Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het Evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgave en ontvangst, dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een- en andermaal *iets* gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed; ik ben geheel voorzien, nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u *gezonden was, als* een aangename geur, een welgevallig offer, welbehaaglijk voor God.

Hier spreekt de apostel Paulus tegen de Filippenzen. Eigenlijk prijst hij hen voor de hulp die ze hem hebben gegeven in zijn behoeftes. Paulus geeft aan dat hun hulp een aangename geur is, een welgevallig offer, en welbehaaglijk is voor God.

Kolossenzen 3:20

Kinderen, wees *je* ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk voor de Heere.

Hebreeën 13:15-16

Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.

Hebreeën 13:20-21

De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

1 Johannes 3:22

...en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is.

We zien in de volgende verzen dat zelfs Jezus (Jesjoea) ernaar zocht om God te behagen.

Mattheüs 11:26

Ja, Vader, want zo was *het* Uw welbehagen.

Lukas 10:21

Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was *het* Uw welbehagen.

Johannes 8:29

En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is.

Door de Schriftteksten te lezen, hebben we verschillende manieren gezien om God te behagen:

- 1) In het licht wandelen (dat is Zijn Wet, de Torah). Efeze 5:10
- 2) Anderen helpen. Filippenzen 4:18, Hebreeën 13:16
- 3) Ouders eren (dat is onderdeel van Zijn Geboden). Kolossenzen 3:20
- 4) Lofoffers geven aan God. Hebreeën 13:15
- 5) Zijn wil doen (en we weten dat het Zijn wil is dat we de Torah volgen). Hebreeën 13:21
- 6) En dus AL Zijn Geboden houden. 1 Johannes 3:22

Aangezien Jezus (Jesjoea) altijd deed waar God welbehagen in had, en Hij ons voorbeeld moet zijn (1 Petrus 2:21), zouden we er dan niet altijd naar moeten streven om God te behagen? Absoluut! Het is zelfs zo dat we altijd het verlangen zouden moeten hebben om God te behagen. En dat het simpelweg heel erg vreemd is om te denken dat het God niet behaagt als we doen wat Hij opdraagt. Of we dat nu willen toegeven of niet, God vindt het belangrijk wat we doen, en als we dat weten, zou het dan voor ons, afhankelijk van onze hartsgesteldheid, ook niet belangrijk moeten zijn?

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Wil je hier meer over weten of onze andere studies bekijken, bezoek dan onze website www.testeverything.net

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)