

Introductie

- 1. Begrijpen hoe de Tanakh ons leert over dood en opstanding*
- 2. De Tanakh—Het gaat allemaal over de Messias*
- 3. De Tanakh—Een schaduw van goede dingen die komen*
- 4. Het Teken van de Messias*



Het gaat allemaal over de Messias !

- Lukas 24:25-27 – En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben! Moest de Messias dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? **En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.**



Het gaat allemaal over de Messias !

- Lukas 24:44-49 — En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, **dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.** Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: **Zo staat er geschreven en zo moest de Messias lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden verkondigt worden, te beginnen bij Jeruzalem.** En u bent van deze dingen getuige. En zie: IK zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in d stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.



Het gaat allemaal over de Messias !

- Johannes 5:46—Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; **want hij heeft over Mij geschreven.**
- Johannes 5:39—, U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, **en die zijn het die van Mij getuigen.**



Het gaat allemaal over de Messias!

- Psalmen 40:7-9—U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U hebt mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik: Zie, ik kom, **In de boekrol is over Mij geschreven**. Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag ik diep in mijn binnenste.”
- Romeinen 1:1-2 en Hebreëën 4:2



Het gaat allemaal over de Messias!

De essentie van Alles?

Openbaring 19:10—En Ik viel voor Zijn voeten *neer* om Hem te aanbidden, maar

Hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknacht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jeshoea hebben. **Aanbid God! Het getuigenis van Jeshoea is namelijk de geest van de profetie.**



Een schaduw van goede dingen die komen

- Hoe leert de Tanakh ons over de Messias?
- Kolossenzen 2:16-17—Laat dus niemand u veroordelen in zake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of Sabbatten. **Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar de substantie/het lichaam is van de Messias.**



- Hebreëën 10:1a

Restoration of Torah Ministries

Een schaduw van goede dingen die komen

- Hebreëën 10:1a (SV) – Want de wet, hebbende een schaduw van toekomstige goederen, niet het beeld zelf der zaken,...



Een schaduw van goede dingen die komen

- Anatomie van de schaduw van de dingen die komen gaan
- Waarom schaduwen?
 - Zodat de Heilige op Zijn Eigen tijd Zijn plan kon openbaren (Efeze 3:1-13)
 - Het voorbeeld van Abram en Saraï!



Schaduw van Dood en Opstanding

- De Schaduw van Dood en Opstanding
 - Hoe leert de Torah ons over dood en opstanding?
 - Zoek naar mensen die in alle normale omstandigheden zouden moeten zijn doodgegaan.
 - Mozes, Izak, Jona, Daniël
 - De tekst hint naar hun dood!



Opstanding—Het Teken van de Messias

- De schaduwen van de Torah zoals onderwezen door de Messias
- Mattheüs 12:38-40—Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en Farizeeën: Meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar Hij antwoordde en zei tegen hen:...” **Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn..**”



Opstanding—Het Teken van de Messias

- Wat zou er gebeurd moeten zijn met Jona?
- Leven, Dood en het Getal Drie—Het meest belangrijke hermeneutische hulpmiddel dat je moet kennen.
- Dit is de schaduw/het beeld in de Torah van opstanding—leven uit de dood.



Opstanding—Het Teken van de Messias

- Het teken van Jona is het teken van de opstanding!!!
- Jeshoea openbaarde het ware doel van het verhaal van Jona en de grote vis
- Dit teken is niet uniek voor Jona!!!
- Bijna elk Messiaans figuur is gekend door het Teken van de Opstanding!



Opstanding—Het Teken van de Messias

<i>Gebeurtenissen in het leven van Jona</i>	<i>Messiaanse Betekenis</i>
Jona werd opgeslokt door een grote vis	Een beeld van dood
Jona was drie dagen en drie nachten in de buik van de vis	Een beeld van begraven zijn in de aarde gedurende drie dagen en drie nachten
Jona werd uitgespuugd uit de buik van de vis	Een beeld van opstanding



Opstanding—Het Teken van de Messias

Het teken van de Messias

- 1) beeld van *opstanding*
- 2) beelden van vernieuwd *leven* als resultaat van bevrijding van een dreigende *dood* en
- 3) Overwinning en *vernieuwd leven* als een gevolg van *dood*
- 4) Het getal *drie*.



Opstanding—Het Teken van de Messias

- Jona, die in de buik van de grote vis was, zou **dood** moeten zijn. Maar op de **DERDE** dag kwam hij **LEVEND tevoorschijn!** De dood was werkelijk opgeslokt door de overwinning!
- De eerste **LEVENDE** dingen (planten, gras, enz..) werden op de **DERDE** dag geschapen!



Opstanding—Het Teken van de Messias

- De Heilige Dag, die een schaduw is van de **OPSTANDING** van Jeshoea is de **DERDE** Heilige Dag, de Dag van het Omer Beweegoffer (Leviticus 23)
- De Akeida (binding van Izak). Hebreeën 11:17-19 schrijft dat Abraham ***Izak van de dood terug kreeg door de figuurlijke OPSTANDING (in een gelijkenis)!***



Het Getal 4

Betekenis van het Getal 4 – Testen, Oordeel, Oorlogvoering

- I Samuël 17:16 – Goliath, 40 dagen
- Jozua 5:6 – Israël in de woestijn, 40 jaar
- Ezechiël 29:12 – Egypte
verwoest/verstrooid, 40 jaar

Het Getal 4

Betekenis van het Getal 4 – Testen, Oordeel, Oorlogvoering

- Jona 3:4 – Jona en Ninevé, 40 dagen
- Lukas 4:2 – Jeshoea verzocht, 40 dagen
- Genesis 15:13 – Kinderen van Israël onderdrukt 400 jaar

Het Getal 4

Betekenis van het Getal 4 – Testen, Oordeel, Oorlogvoering

- 2 Kronieken 18:5 – Toen riep de koning van Israë de profeten bijeen, **vierhonderd man**, en zei tegen hen: **Zullen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken, of zal ik ervan afzien?** Zij zeiden: **Trek op, want God zal hen in de hand van de koning geven.**

Het Getal 4

Betekenis van het Getal 4 – Testen, Oordeel, Oorlogvoering

- 1 Samuël 25:13 – David zei tegen de mannen: **Laat ieder zijn zwaard aangorden.** Toen gordde ieder zijn zwaard aan, en ook David gordde zij zwaard aan. **Ongeveer vierhonderd man trok achter david aan** en tweehonderd bleven er bij de bagage.

Het Getal 4

Betekenis van het Getal 4 – Testen, Oordeel, Oorlogvoering

- Handelingen 5:36 – Want vóór deze dagen stond Theudas op, die zei dat hij wat was, en hij had een aanhang van ongeveer vierhonderd man; maar hij is omgebracht en allen die naar hem luisterden, zijn verstrooid en tot niets geworden.

Het Getal 4

Betekenis van het Getal 4 – Testen, Oordeel, Oorlogvoering

- 2 Kronieken 9:25 – Verder had Salomo vierduizend stallen voor paarden en strijdwagens,...
- Handelingen 21:38 – Bent u dan niet de Egyptenaar die enige tijd geleden oproer ontketende en die vierduizend gewapende opstandelingen naar de woestijn leidde?”

Het Getal 4

Betekenis van het Getal 4 – Testen, Oordeel, Oorlogvoering

- 2 Kronieken 13:3 – En Abia bond de strijd aan met een leger van strijdbare helden, vierhonderdduizend van de beste mannen. Jerobeam stelde zich op voor de strijd tegen hem met achthonderdduizend van de beste mannen, dappere helden.
- $800,000 = 2 \times 400,000$

Het Getal 4

Betekenis van het Getal 4 – Testen, Oordeel, Oorlogvoering

- Richteren 20:17 – Ook de mannen van Israël werden geteld, Benjamin niet meegerekend; vierhonderdduizend man die het zwaard konden hanteren. Dit waren allemaal strijdbare mannen.

Opstanding—Het Teken van Mozes

- Waarom het getal DRIE?
 - Getallen leren ons dingen
 - Wat is de betekenis van het getal vier?
 - Israël in de woestijn
 - Jeshoea's verzoeking
 - Ezau' s mannen
 - Jona' s prediking
 - Goliath' s hoogdravende taal



Opstanding—Het Teken van Mozes

- Waarom het getal DRIE?
 - Let op het aantal drieën in het leven van Simson, een groot messiaans figuur!
 - Let op het thema van de opstanding toen Jeremia in de put werd gegooid (Jeremia 38)!
 - Dit begrip wordt ook chiastisch onderwezen!



Opstanding—Het Teken van Mozes

- Exodus 2:1-10—Het verhaal van de geboorte van Mozes
 - Wat zou er voor Mozes gebeurd moeten zijn toen hij geboren werd?
 - Hoelang de moeder van Mozes hem verborgen?
 - Waar heeft de moeder van Mozes hem verborgen, hoe heeft ze hem verborgen en wat heeft ze met hem gedaan?
 - Betekenis van het mandje?
 - Het beeld van zijn dood afmaken.



Opstanding—Het Teken van Mozes

- Exodus 2:1-10—Het verhaal van de geboorte van Mozes
 - Wat deed de dochter van de Farao door Mozes uit de rivier Nijl te halen?
 - Zoals Jona, zou Mozes hebben moeten sterven. Dit is het **Teken van Mozes**, dat het **Teken is van de Messias**, wat het **Teken is van de Opstanding!**



Opstanding—Het Teken van Mozes

- De betekenis van het Teken van de Messias?
 - Het is een teken.
 - Het is een bedekte profetie van de dood, begravenis en opstanding.
 - Let op het leven van deze persoon want hij zal je leren over de Messias.



Opstanding—Het Teken van Mozes

- Dus wat leert het ons over de Messias?
 - Aangaande welke aspecten van het leven van de Messias Jeshoea denk u dat het leven van Mozes een profetie is?
 - Mozes was de beloofde verlosser.
 - Herinnert u zich het decreet van Herodes (de dood van mannelijke baby's)!



Opstanding—Met teken van Jozef

- Genesis 40—Het verhaal van de Jozef in de gevangenis
 - Welk Teken van de Messias is aanwezig in dit verhaal?
 - Leven, dood en het getal drie (**drie druiven, drie manden en drie dagen**)
 - Let op de **drieën** in het verhaal van Simson



Opstanding—Met teken van Jozef

- Het Teken van de Messias gebeurt niet altijd meteen in het leven van de Messiaanse figuur.
 - Denk aan Izak, Jona, Daniël en Mozes
 - Merk op hoe de schenker en de bakker thematisch verbonden (equivalent) zijn aan Jozef!



Opstanding—Met teken van Jozef

- Hoe is het feit dat de schenker zijn leven ontving en de bakker de dood ontving thematisch verbonden aan de executie van Jeshoea?
- Hoe werd de bakker geëxecuteerd (Genesis 40:19)?
- De betekenis van de mand? Jona (Jona 2:5) & Izak!
- Genesis 40:14 met Lukas 23:39-42
 - Denk aan mij



Daniël in de Leeuwenkuil

- Daniël 6:1-29 – Kunnen we het Teken van de Messias (Opstanding) vinden in het leven van Daniël?
- Zou moeten sterven in de leeuwenkuil, maar hij kwam er levend uit!
- Daniel 6:3—Daniël was één van de **drie** rijksbestuurders die regeerden over de 120 satrapen van het koninkrijk.



Daniël in de Leeuwenkuil

- Daniël 6:8 and 13—Gedurende **dertig** dagen mocht niemand tot iemand anders bidden dan Koning Darius.
- Daniël 6:11—Daniël bad, volgens zijn gewoonte, **drie** maal per dag.
- Daniël 6:14—Daniël ging door om **drie** maal per dag te bidden, ondanks het decreet van de koning.



Daniël in de Leeuwenkuil

- Zijn dit toevalligheden?
 - De Babylonische satrapen waren tijdgenoten van Daniël.
 - We weten dat de religieuze leiders tijdgenoten waren van Jeshoea.
 - The Babylonische satrapen waren jaloers op de wijsheid van Daniël en op zijn positie.
 - De religieuze leiders waren extreem jaloers op de succesvolle bediening van Jeshoea.



Daniël in de Leeuwenkuil

- De Babylonische satrapen beraden zich om te bespreken hoe ze Daniël konden belasteren.
- De religieuze leiders beraden zich om te bepalen hoe ze de Messias Jeshoea konden doden.



Daniël in de Leeuwenkuil

- Volgens Daniël 6:5-6 konden de satrapen niets verkeers vinden bij Daniël!
- Volgens Mattheüs 26:59-61 konden de religieuze leiders niets verkeers vinden in Jeshoea.



Daniël in de Leeuwenkuil

- Nu, toen Daniël wist dat het bevelschrift getekend was, ***ging hij*** naar huis. En in zijn bovenvertrek, met de ramen open richting Jeruzalem, ***knielde hij***, gedurende drie tijdstippen per dag, ***neer op zijn knieën***, en ***bad*** en dankte voor God, **zoals** voordien **zijn gewoonte was** (Daniël 6:10-11).



Daniël in de Leeuwenkuil

- Daaruit komend, **ging Hij** naar de Olijfberg, **zoals Hij gewoon was**, en ook Zijn discipelen volgden Hem. Toen Hij op de plek aankwam, zei Hij tegen hen: Bid dat u niet in verzoeking komt. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp **afstand**, **knielde neer** en **bad**. (Lukas 22:39-41)



Daniël in de Leeuwenkuil

- Daniël, een Joodse man, werd voor een heidense koning gebracht.
 - Jeshoea, een Joodse man, werd voor een heidense heerser gebracht!
- Valse beschuldigingen werden tegen Daniël ingebracht.
 - Valse beschuldigingen werden tegen Jeshoea ingebracht!



Daniël in de Leeuwenkuil

- De satrapen zetten ijverig druk op Koning Darius om Daniël te executeren.
- De religieuze leiders zetten ijverig druk op Pilatus om Messias Jeshoea te executeren!



Daniël in de Leeuwenkuil

- Volgens Daniël 6:15, probeerde Koning Darius, tot middernacht, zijn best te doen om Daniël te bevrijden.
- Volgens Johannes 19, probeerde Pilatus tot drie maal toe om Jeshoea vrij te laten, omdat hij hem niet wilde doden omdat hij voelde dat Jeshoea onschuldig was!



Daniël in de Leeuwenkuil

- Volgens Daniël 6:15-16, beriepen de satrapen zich, toen ze zagen dat Koning Darius probeerde om Daniël te bevrijden, op de wet van de Meden en de Perzen, waarvan zij zeiden: **het een wet van Meden en Perzen** dat geen enkel verbod of besluit, dat de koning heeft opgesteld, veranderd mag worden.



Daniël in de Leeuwenkuil

- Volgens Johannes 19:7 toen de religieuze leiders zagen dat Pilatus Jeshoea probeerde vrij te laten, beriepen zij zich op de Torah (wet) van God, waarover ze zeiden: **Wij hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven ...!**



Daniël in de Leeuwenkuil

- Volgens Daniel 6:19-20, Koning Darius vastte en kon niet slapen gedurende de nacht dat Daniël in de leeuwenput was.
- Volgens Mattheüs 27:19, had de vrouw van Pilatus in een droom (terwijl ze sliep) veel om Jeshoea geleden!



Daniël in de Leeuwenkuil

- Volgens Daniël 6:18, verzegelde Koning Darius de steen over de leeuwenkuil met zijn zegelring.
 - Volgens Mattheüs 27:65-66, beval Pilatus dat het graf beveiligd zou worden door de steen te verzegelen!
- Het leven van Daniël is een profetisch beeld van het leven van Jeshoea!



Het Getal Drie in het Leven van Simson

- Richteren 14:13– Maar als u het mij niet kunt uitleggen, **dan moet u mij dertig stel onderkleren en dertig stel bovenkleren geven**. Daarop zeiden zij tegen hem: Geef uw raadsel op en laat het ons horen.



Het Getal Drie in het Leven van Simson

- Richteren 14:14 – Hij zei tegen hem: Eten kwam uit de eter, en zoetheid kwam uit de sterke. **En drie dagen lang konden zij het raadsel niet uitleggen.**
- Richteren 15:4 – En Simson ging op weg en **ving driehonderd vossen.** Hij nam fakkels, keerde de staart aan staart en maakte in het midden tussen **elke twee staarten een fakkel vast.**



Het Getal Drie in het Leven van Simson

- Richteren 15:11 – **Daarop kwamen drieduizend man uit Juda** naar de kloof van de rots Etam en zij zeiden tegen Simson: Wist u niet dat de Filistijnen over ons heersen? Waarom hebt u ons dit aangedaan? Maar hij zei tegen hen: Zoals zij bij mij gedaan hebben, zo heb ik bij hen gedaan.



Het Getal Drie in het Leven van Simson

- Richteren 16:15– Daarop zei zij tegen hem: Hoe kun je zeggen: Ik heb je lief, terwijl je hart niet met mij is? Je hebt mij nu **drie** keer bedrogen en mij niet verteld waarin je grote kracht ligt.



Het Getal Drie in het Leven van Simson

- Richteren 16:27– Nu was het huis vol mannen en vrouwen. Ook waren alle Filistijnse stadsvorsten daar—en op het dak waren **ongeveer drieduizend mannen en vrouwen**, die toekeken terwijl Simson *hen* vermaakte.



Het Getal Drie in het Leven van Simson

- Richteren 16:27– Nu was het huis vol met mannen en vrouwen. Ook waren alle Filistijnse stadsvorsten daar—En op het dak waren **ongeveer drieduizend** mannen en vrouwen, die toekeken terwijl Simson *hen* vermaakte.
- Richteren 14:11 – En het gebeurde, zodra zij hem zagen, dat **zij dertig metgezellen uitkozen**, die bij hem zouden blijven.



Het Getal Drie in het Leven van Simson

- Richteren 14:19– Toen werd de Geest van JHWH vaardig over hem: **hij ging naar de Askelonieten en sloeg dertig man van hen dood. Hij nam hun kleren en gaf een stel daarvan aan elk van hen die het raadsel hadden uitgelegd. Hij was echter in woede ontstoken en keerde weer terug naar het huis van zijn vader.**



Bewijzen dat Simson een Messiaans Figuur is

- Ziet u het teken van de Messias in het leven van Simson?
- Richteren 16:23-31—De Dood van Simson in de Tempel van Dagon
 - Richteren 16:30b—En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Het is het teken van de Messias, *overwinning op iemands vijanden door de dood*. We zullen later op deze passage terugkomen om de ware betekenis te begrijpen.



Messiaanse Simson

Richteren 15:1-13

- De Filistijnen heersten over Israël.
- De Romeinen heersten over Israël gedurende het leven van Jeshoea.
- De mannen van Juda waren bezorgd dat Simsom ervoor zou zorgen dat de Filistijnen hen zouden aanvallen.
- Johannes 11:48 zegt het volgende; Als wij hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven, en **de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen.**



Messiaanse Simson

Richteren 15:1-13

- De mannen van Juda arresteerden Simson.
- De mannen van Juda (Joden) arresteerden Jeshoea. Verder was zijn verrader Juda(s) genoemd (in de meeste Nederlandse Bijbels Judas Iskariot)!
- De mannen van Juda geven Simson over aan de Filistijnen.
- De mannen van Juda gaven Jeshoea over aan de Romeinen.



Messiaanse Simson

- Wat leert dit verhaal ons over de Messias?
 - Geliefden, het verhaal van de arrestatie van Simson en de overgave aan de Filistijnen is het verhaal van de arrestatie van Jeshoea en de overgave aan de Romeinen door de Joodse (afstammelingen van de ***stam van Juda***) natie.



Messiaanse Simson

- Is het toeval dat het de stam Juda (die later de Joden werden) was die Simson overgaven aan de Filistijnen?
- Hoe zit dat met Jozef? En Mozes? Wat te denken van David? En hoe zit dat met Jefta?
- Simson liet zich vrijwillig binden en overgeleverd worden aan de Filistijnen.



Messiaanse Simson

- De 3,000 (hint) mannen van Juda zweerden dat ze Simson niet zouden doden.
 - De Joden wilden Jeshoea niet doden.
 - Herinner u zich de broers van Jozef? Weet u nog toen iemand zei: Wat hebben wij er voor baat bij, als wij onze broer doden en zijn (Jozef) bloed verbergen?
 - Wat was zijn naam? Juda! Net als Judas die de Messias Jeshoea verraadde.



Messiaanse Simson

- Wanneer gebeurden deze zaken in het leven van Jeshoea?
- Zoals je kan zien is het leven van Simson een profetisch beeld van de gebeurtenissen in het leven van Jeshoea, dat begon in de Tuin van Gethsémané!



Messiaanse Simson

- Gethsémané is een transliteratie en betekent olijfpers. Deze olijfpers was een rots!
- Is daar een connectie?
- Richteren 16:4-22—Simson en Delila
 - Richteren 16:16 (SV)—En het geschiedde, toen zij hem alle dagen met haar worden perste en hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd (niet langer verdragen kon HSV) tot stervens toe.



Messiaanse Simson

- *Hem perste*
 - Jeshoea was in Gethsémané waar een *olijpers* was.
 - De olijpers perst de olie uit de olijf op dezelfde manier als het sap uit een druif wordt geperst. Bloed van Druiven!
 - Jeshoea was in de olijpers (Gethsémané) waar Hij druppels bloed zweette (Lukas 22:39-44). Hij stond onder intensieve druk toen de last van redding op Hem drukte.



Messiaanse Simson

- ***Geërgerd tot de Dood***
 - In Lukas 22:44, Jeshoea was in [mentale/emotionele?] doodsangst.
 - Markus 14:34—En Hij zei tegen hen: Mijn ziel is ***zeer bedroefd, tot de dood toe...***
- Simson's mentale marteling was a profetische kijkje in het verdriet van Messias Jeshoea!
- Hoe heeft Delila Simson verraden in de handen van zijn vijanden?
 - 1,100 ***stukken zilver***
 - Jeshoea werd bedrogen door Juda voor 30 ***stukken zilver.***



Messiaanse Simson

- Jeshoea werd bedrogen door Juda voor 30 stukken zilver.
- Delila's verraad van Simson was een profetisch kijkje in het verraad door Juda van de Messias Jeshoea!
- Drie keer probeerden de vijanden van Simson hem vast te nemen, maar zijn kracht manifesteerde zich, waardoor hij vastname voorkwam.
 - Toen de vijanden van Jeshoea Hem probeerden vast te nemen, straalde kracht van Hem uit, waardoor zij op de grond vielen (Johannes 18:5-6)!

