



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Verdraaide Woorden

Handelingen 17:11 (NBV)

De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en **bestudeerden dagelijks de Schriften** om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.

Heb je je weleens afgevraagd wélke “Schriften” door de Joden in Berea werden bestudeerd en waarmee ze de geschriften van Paulus vergeleken?

De enige Schriften die ze hadden was het Oude Testament, ook wel bekend als de Tenach. Bestaande uit de Torah (het “onderwijs”, ook wel bekend als de Vijf Boeken van Mozes), Nevi'im (de “Profeten”) en de Chetoebiem (de “Geschriften”) – oftewel de TeNaCH.

Dus, alles wat Paulus zei MOEST voor de volle honderd procent in overeenstemming zijn met het Oude Testament. Inclusief de Wet. Waaronder....

Deuteronomium 13:4

Achter de HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, **Zijn geboden moet u in acht nemen** en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden.

Als dat niet het geval was zouden ze hem hebben geïdentificeerd als een valse profeet, waarover in Deuteronomium 13 wordt gesproken. De Joden uit Berea bewijzen ons dat Paulus in overeenstemming met de Wet van God predikte, zoals we kunnen lezen in Handelingen 17.

We weten ook dat Paulus in overeenstemming met de Wet van God leefde....

Handelingen 21:24

Neem die bij u, reinig u samen met hen en betaal voor hen de kosten van de offers, zodat zij zich het hoofd kunnen laten scheren **en allen kunnen weten dat er niets waar is van wat hun over u verteld is, maar dat u zo wandelt dat u ook zelf de wet in acht neemt.**

Dus, Paulus hield zich aan de Wet en onderwees de Wet. Overweeg nu de woorden die Petrus schrijft over de brieven van Paulus...

2 Petrus 3:15-17 (NBV)

Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. **Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen, tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid**; dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften. Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen,

Dus, zegt jouw voorganger dat het onderwijs van Paulus negatief is over de Wet van God? ... ook al bewezen de Joden uit Berea dat hij er juist mee instemde?

Als jouw voorganger dat inderdaad leert, dan verklaart hij Paulus tot een hypocriet door te veronderstellen dat Paulus zei "Doe wat is zeg, maar doe niet wat ik doe."

We mogen niet vergeten dat Paulus de kerk in Corinthe, geboren heidenen, het volgende leerde ...

1 Corinthiers 11:1

Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.

Het is duidelijk dat Paulus de Wet van God onderwees, zoals de Joden uit Berea in Handelingen 17 lieten zien. En we weten dat hij ernaar leefde, zoals genoemd in Handelingen 24.

Dus IEDEREEN die onderwijst dat de brieven van Paulus negatief zijn over de Wet van God, is zo iemand geworden waarvoor Petrus ons heeft gewaarschuwd. En deze waarschuwing moeten we serieus nemen anders zal ons hetzelfde overkomen als hen en zullen we onze standvastigheid verliezen.

Aan de ene kant zeggen ze dat ze Gods Woord verkondigen, terwijl ze zich er nauwelijks van bewust zijn dat ze er aan de andere kant negatief over zijn. Want ze nemen de woorden van Paulus en verdraaien ze zodanig dat ze in strijd worden met het eeuwige Woord van God. Ze passen ze aan zodat het hun goed in de oren klinkt, terwijl ze niet meer in overeenstemming zijn met Gods Woord.

Wie volg jij?

Het Woord dat eeuwig is?

Of de verdraaide woorden?

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs.

Denk eraan om altijd alles te toetsen.

Sjalom!

*Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)*

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)