

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

God Wil dat we Leven

Heb je wel eens het gevoel gehad dat God je heeft opgegeven? Heb je ooit tegen jezelf gezegd: "Als God naar mij verlangt, waarom is het leven dan zo onaangenaam?" Misschien denk je dat je zoveel fouten hebt gemaakt dat God je niet langer wil redden. Misschien heb je jezelf afgevraagd of God ooit naar je heeft verlangd. Het zal je misschien verbazen om te horen dat veel andere mensen hetzelfde over zichzelf hebben gedacht. Eigenlijk dachten heel veel mannen van God op enig moment dit ook. Dit is bijvoorbeeld wat de schrijver van Prediker zei:

Prediker 2:17

Daarom haatte ik het leven, want het werk dat plaatsvindt onder de zon, leek mij kwaad. Het is immers alles vluchtig en najagen van wind.

Sommige profeten vonden het leven zo ellendig en zinloos dat ze wensten dat ze dood waren. Dit is wat Jona zei:

Jona 4:3

Nu dan, HEERE (JHWH), neem toch mijn leven van mij weg; het is immers voor mij beter te sterven dan te leven.

Zelfs Mozes, die toch vaak God van aangezicht tot aangezicht sprak, verviel soms in dit soort wanhoop. Hij deed een soortgelijk verzoek:

Numeri 11:15

En als U mij zo wilt behandelen, dood mij dan toch meteen, als ik genade in Uw ogen gevonden heb, en laat mij mijn onheil niet aanzien!

(zie ook: Genesis 30:1)

Dus zelfs rechtvaardige mensen kunnen in dit soort denken vervallen en zelfs zover gaan om God te vragen om hen uit hun lijden te verlossen. Maar God kwam Jona of Mozes niet tegemoet bij hun verzoek. God wilde dat ze bleven leven. Waarom was dat? Was het alleen maar omdat ze profeten waren? Of wil God dat we allemaal leven? Laten we eens gaan kijken wat de Bijbel zegt.

God begon de mensheid met de bedoeling dat we allemaal het leven zouden ontvangen:

Genesis 2:8-9

Ook plantte de HEERE (JHWH) God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. En de HEERE (JHWH) God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

God plaatste ons vlak naast de Boom des Levens. Er was een tweede boom in de tuin, een boom die de dood zou voortbrengen, en God waarschuwde ons om niet van die boom te eten:

Genesis 2:16-17

En de HEERE (JHWH) God gebod de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

Maar we aten toch van deze boom van de dood. Dus, wat heeft God toen gedaan? Heeft Hij ons gewoon in de steek gelaten om te sterven? Nee! Hij bleef ons leren hoe we moesten leven. Bij de Sinaï sloot God een verbond. Hij schreef Zijn geboden op steen, die tot het leven leiden, zodat ze voor iedereen beschikbaar zijn, om te horen en te gehoorzamen:

Deuteronomium 30:16

Want ik gebied u heden de HEERE (JHWH), uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. **Dan zult u leven** en talrijk worden, en zal de HEERE (JHWH), uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

Spreeken 7:1-2

Mijn zoon, neem Mijn woorden in acht, berg Mijn geboden bij jou op. **Neem Mijn geboden in acht en leef**, en neem Mijn onderricht in acht als je oogappel.

Lukas 10:25-28

En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. **Doe dat en u zult leven.**

God wilde dat iedereen toegang had tot de woorden van het leven. Hij bleef erop aandringen dat Hij de mensen het leven had gegeven, ook al bleven ze dingen doen die tot de dood leidden. Hij zorgde voortdurend voor een manier waarop we konden leven, en dat doet Hij nog steeds. Tegenwoordig hebben we Zijn Woord tot onze beschikking als nooit tevoren. Naarmate de tijd verstreekt, heeft God het steeds gemakkelijker gemaakt om toegang te krijgen tot de woorden van het leven. Hij wil nog net zo graag dat we leven als toen.

Nu zou je kunnen zeggen: "Ik ben ongehoorzaam geweest aan God. Ik heb Zijn Wet overtreden, wat tot de dood leidt. Dus God wil niet dat ik leef; Ik ben een zondaar. Hij wil dat ik doodga". Maar niets is minder waar. De dood is het natuurlijke gevolg van de zonde, maar God wil onze zonden vergeven en ons leven redden. God legt Zijn bedoelingen voor de zondaar uit in het boek Ezechiël:

Ezechiël 18:23

Zou Ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddeloze? spreekt de Heere HEERE (JHWH). Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven?

Ezechiël 18:32

Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE (JHWH), dus bekeer u en leef.

JHWH maakt soortgelijke opmerkingen in het boek Maleachi; Eigenlijk legt Hij daar uit dat Hij wil dat we leven, ook al hebben we vanaf de eerste dag voortdurend gezondigd:

Maleachi 3:6-7

Want Ík, de HEERE (JHWH), ben niet veranderd, ú, kinderen van Jakob, bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vaders bent u afgeweken van Mijn verordeningen, en hebt u ze niet in acht genomen. Keer terug naar Mij, en Ik zal naar u terugkeren, zegt de HEERE (JHWH) van de legermachten ...

Petrus zegt ongeveer hetzelfde:

2 Petrus 3:9

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

God wil niet dat we sterven, ook al hebben we gefaald, ook al hebben we Hem verraden, ook al verdienen we dat misschien wel. Vanaf onze schepping heeft Hij ervoor gepleit dat we zouden leven en Hij heeft ons gewaarschuwd voor de dodelijke boom. Hij gaf ons telkens weer Zijn Woord via Zijn profeten, zodat we ernaar zouden luisteren en gingen leven. Hij scheidt geen genoeg in onze vernietiging. Hij vindt ons leven zelfs zo belangrijk dat Hij Zijn eigen Zoon heeft gestuurd om ons te redden:

Johannes 3:16-17

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Christus is gekomen zodat we niet zouden omkomen, maar in plaats daarvan gered worden. Nadat Christus is teruggekeerd, zal Hij voor altijd een eind maken aan de dood:

Openbaring 21:4

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

1 Korinthe 15:54

En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning.

God wil dus dat we leven. Ook al zijn we gestruikeld en gevallen, toch wil Hij dat we overeind blijven. Ook al hebben we gefaald, Hij wil nog steeds dat we slagen. Ook al zijn we ziek geworden, Hij wil dat we gezond zijn. Ook al hebben we Hem verraden, Hij wil ons nog steeds aan Zijn kant. De vraag is: wil jij leven? Wil jij jouw waarden afstemmen op die van God en jouw leven zien als het goddelijke geschenk, wat het in werkelijkheid is?

Veel dingen kunnen maken dat we ons eigen leven niet meer zo belangrijk vinden. Onze baan verliezen, in de steek gelaten worden door onze vrienden, spijt hebben van onze fouten uit het verleden - al deze dingen kunnen ons bang maken voor onze eigen toekomst. Maar God zegt ons dat er een mooie toekomst in het verschiet ligt. Het is geen toekomst die wij of wie dan ook kan creëren. In feite kunnen we ons die toekomst geeneens voorstellen. Het is een toekomst die God Zelf tot stand brengt:

1 Korinthe 2:9

... Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

Dus als je jezelf ooit afvraagt wat God aan het doen is, waar Hij je naartoe brengt, of waarom je leven is zoals het is, onthoud dan het volgende: Hij heeft verbazingwekkende dingen gepland en Hij wil dat je leeft.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)