

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Hij deed het voor mij

Bij het presenteren van de waarheid, dat de gehele Bijbel nog steeds van toepassing is op alle gelovigen, ontvangen we af en toe interessante reacties. Als wij uitleggen wat het betekent om de hele Bijbel te geloven en toe te passen, volgt vaak direct het weerwoord: "maar we kunnen de hele Wet niet correct houden". Het directe gevolg van deze stelling is dat, aangezien niemand de volledige Wet kan houden, we de Wet daarom helemaal niet hoeven te houden.

Vaak worden daarbij Gods voedselinstructies bedoeld, in Leviticus 11, of de Sjabbat, die wordt beschreven in Leviticus 23. Ironisch genoeg zijn dit de gemakkelijke instructies om je aan te houden, misschien wel de makkelijkste. Maar als je dan iemand vraagt of ze ooit hebben gelogen, een moord hebben gepleegd, of lustgevoelens hebben gehad in hun hart, en de wetten daarover dus hebben overtreden, nou ... dan hebben we een probleem. Want als we die wetten niet kunnen houden, moeten we dan alles dan maar overboord gooien en zeggen, "die hoef ik niet te houden, want dat kan ik niet"?

Dit denkbeeld komt voort uit het feit dat Jezus, Zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea, Zich volledig aan de Wet van God hield, waardoor Hij de weg heeft vrijgemaakt voor onze redding door genade toen Hij aan het kruis stierf. Dat is absoluut waar. Jesjoea hield Zich volledig aan de Wet van God, maar voor twee redenen: (1) om ons te redden, zoals we al hebben vermeld en (2) wat velen vergeten en zich niet beseffen, is dat Hij ons wilde leren hoe we de Wet van God op de juiste manier kunnen houden; om ons Licht te zijn, onze Weg in het leven, ons de Waarheid te laten zien, en het Leven te zijn.

Klinkt dat bekend?

Johannes 14:6

Jezus zei tegen hem: Ik ben **de Weg, de Waarheid en het Leven**. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

En ...

Johannes 12:46

Ik ben een **licht**, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft.

Dit zijn allemaal termen voor het Woord van God. Daarom wordt Jesjoea het Woord van God genoemd (Openbaring 19:13).

Dus, we hoeven de Wet van God niet te houden om gered te worden, dat klopt, omdat we allemaal zouden falen. Maar in plaats daarvan moeten we nog steeds de Wet houden omdat dit betekent dat we dan niet zouden zondigen (1 Johannes 3:4). Dan zijn we een licht, wandelend op de weg, levend in Zijn waarheid, en volgen we Zijn manier van leven (Johannes 14:6).

Met andere woorden, Jesjoea kwam niet om de Wet perfect te houden, zodat wij de Wet helemaal niet meer hoefden te volgen. Maar Hij hield Zich volledig aan de Wet om ons voorbeeld te zijn in hoe we de Wet moeten houden. Dus niet als een excuus om het niet te doen.

Je kent de verzen: "Wandel zoals Hij gewandeld heeft", "Volg Zijn voorbeeld", "Neem je kruis op je en volg Hem". We hoeven deze verzen niet te citeren, maar we moedigen je aan om deze verzen echt te geloven. Jesjoea zei niet: "Je hoeft niet te doen wat Ik deed of onderwees" of "niet te wandelen zoals Ik wandelde". Natuurlijk moeten we die dingen wel doen. Niet omdat wij de Wet van God beter kunnen houden dan Jesjoea, en niet om daardoor gered te worden, maar omdat ze de perfecte instructies zijn voor onze levenswandel. Het zijn zegeningen. Ze zijn waarheid. Zijn hele Woord is waarheid. Wie wil nou niet in de waarheid leven?

Psalm 119:142 (NBG)

Uw gerechtigheid is gerechtigheid voor eeuwig en Uw Wet (Torah) is waarheid.

Moeten we dan, omdat Jesjoea de waarheid perfect naleefde, de waarheid negeren en in tegengestelde richting wandelen? Natuurlijk niet. Dus, als we het gehele Woord van God willen leven, zoals Jesjoea, onze Messias, dan worden wij ook een licht in de wereld, net zoals Jesjoea zei:

Mattheüs 5:14

U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.

Hij zegt niet, "Wees geen licht want Ik was het licht". Dat zou raar zijn.

Spreuken 6:23

Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht, bestraffingen en vermaning zijn de weg van het leven.

Jesaja 8:20

Terug naar de Wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad (licht) zijn.

Het is waar dat we allemaal weleens zullen falen in het houden van de Wet van God, niet moedwillig, maar doordat ons vlees in de weg zit. Maar moeten we daarom de Wet van God buiten werking stellen, óf ernaar streven om die te houden ondanks onze imperfecties in het vlees? Dus, in plaats van te zeggen: "Jesjoea heeft dat al gedaan, daarom hoef ik dat niet meer te doen", moeten we misschien zeggen, "Jesjoea deed dat als een voorbeeld voor mij, daarom ga ik het ook doen".

Gewoon een gedachte ...

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)