

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De Tallit en de Kippah

Soms krijgt 119 vragen over de tallit en de kippah. Waarom worden deze attributen gebruikt? Kunnen we ze dragen volgens de Bijbel? En moeten we ze dragen als we God willen gehoorzamen? In deze studie gaan we in op deze vragen over de tallit en de kippah.

De Tallit

Laten we beginnen met de tallit. De tallit is een vierhoekig kledingstuk met kwastjes, die we *tzitzit* noemen, die op de hoeken worden vastgemaakt. Er zijn twee soorten tallit: één daarvan is de tallit gadol, ofwel de grote tallit, waarmee Joden zich bedekken als ze bidden in de synagoge. De andere vorm is de tallit katan, ofwel de kleine tallit, die Joden overdag onder hun gewone kleding dragen. Het doel van de tallit is om te voldoen aan het gebod om *tzitzit* te dragen, waarover we lezen in Numeri 15:

(*Sjoelchan Aruch*, Orach Chayim 8:11)

Numeri 15:37-40

De HEERE (JHWH) sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren [*begeed*]. Aan de kwastjes aan de hoek moeten zij een blauwpuurperen draad bevestigen. Die zal voor u aan de kwastjes zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de HEERE (JHWH) denkt en die doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in hoerij achteraan gaat; opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor uw God.

Toen dit gebod werd gegeven, was het niet ongebruikelijk om kwastjes of franjes op de hoeken van je kleding te hebben. Veel oude culturen, zoals de Egyptenaren (1) de Assyriërs (2) en de Grieken (3) droegen kleding waarvan de hoeken waren versierd met franjes of kwastjes. Het was vrij simpel om een blauwe draad aan deze kleding vast te maken om het gebod van God uit Numeri 15 te gehoorzamen. Later, toen de kledingstijl veranderde en vierhoekige kledingstukken met franjes niet zo gewoon waren, begonnen de Joden de tallit te gebruiken om daarmee aan het gebod om *tzitzit* te dragen te voldoen (4).

1. (Bertman, Stephen. "Tasseled Garments in the Ancient East Mediterranean." *The Biblical Archaeologist*, deel 24, nr. 4, The American Schools of Oriental Research, 1961, blz. 119-28)
2. (Kim, Moon-Ja (2010) "A study on the Assyrian Costume" *Fashion Business Vol. 14, No. 3*, blz. 1-19)

3. (Homer, *Iliad* 2.446)
4. (*Sjulchan Aruch*, Orach Chayim 23:1).

Hier bij 119 Ministries vinden we dat we ons moeten houden aan het gebod om *tzietziets* te dragen. Voor meer informatie over de *tzietziet*, bekijk dan onze studie: "[Bruggen van Berea: Tzietziets](#)", "[Moeten vrouwen tzietziets dragen?](#)", "[Tzietziets Veelgestelde Vragen](#)" en "[Punten uit de Parashja - Shelach](#)" (Deze laatste is niet vertaald). De traditionele Joodse methode om dit gebod te houden, door het dragen van de *tallit katan* met *tzietziets* eraan, is een prima manier om dit gebod te houden. Er zijn echter twee dingen waarop we willen wijzen.

Allereerst staat er geen gebod in Bijbel om de *tallit* te dragen. We worden wel opgedragen om de *tzietziets*, de kwastjes met de blauwe draad, te dragen. Numeri 15:38 draagt ons op om de *tzietziets* aan een "kledingstuk" te bevestigen. Het Hebreeuwse woord dat wordt vertaald als kledingstuk is niet de *tallit*, maar het is *beged*, wat elk soort kledingstuk kan zijn.

(Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon #899; Strong's Concordance H899).

In feite wordt het woord *tallit* nergens in de Hebreeuwse Geschriften gebruikt. De *tzietziet* kan dus worden vastgemaakt aan iemands shirt, broek, jas of een ander kledingstuk. Wij denken niet dat het nodig is om een *tallit* te gebruiken. Het tweede wat we willen opmerken is dat het in veel Joodse synagogen verboden is voor een heiden om een *tallit* te dragen. In één van hun uitspraken verklaarde de Centrale Raad van Amerikaanse Rabbijnen:

"Als een heiden een *tallit* draagt tijdens een openbare eredienst, iets wat hij of zij niet hoeft te doen om aan die gebeurtenis deel te nemen, dan identificeert hij zich fysiek als één van ons ... hij of zij mag geen *tallit* dragen in onze synagogediensten."

- CCAR Responsa Committee, 5765.5 "May a Non-Jew Wear a Talit?" (www.ccarnet.org)

Dus als je niet Joods bent en toch besluit om een *tallit* te dragen, dan moet je op de hoogte zijn van de Joodse normen met betrekking tot de *tallit* als je ooit een synagoge bezoekt.

De Kippah

De kippah is een kleine ronde bedekking die Joodse jongens en mannen op hun hoofd dragen. De reden voor het dragen van een kippah is om mannen eraan te herinneren dat God boven hen staat. De Talmoed zegt:

"Bedek je hoofd zodat de vrees voor de hemel op je zal zijn en bid om Goddelijke genade."

- *Shabbat* 156b:6

Er staat geen gebod in de Torah om een kippah te dragen. De priesters, de zonen van Aäron, werden bevolen om tulbanden te dragen (Exodus 28:4, 36-38), maar het gewone volk kreeg geen gebod om een tulband of enige andere vorm van hoofdbedekking te dragen. De Joodse leer geeft toe dat de kippah geen deel uitmaakt van de Torah en dat het is ontstaan als een optionele traditie. Zoals Baruch Davidson van Chabad.org uitlegt:

"De traditie om een kippah te dragen is niet ontleend aan enige Bijbelpassage. Het is eerder een gewoonte die is ontstaan als een teken van onze erkenning dat er Iemand "boven" ons is die al onze handelingen in de gaten houdt. In de tijd van de Talmoed was het dragen van een hoofdbedekking voorbehouden aan mannen van aanzien. In de latere generaties werd het echter de geaccepteerde gewoonte voor alle Joodse mannen om altijd een kippah te dragen, en vooral tijdens het gebed. Zoals met alle Joodse gebruiken, worden ze halachisch verplicht zodra ze een universeel aanvaarde Joodse praktijk worden."

- Baruch S. Davidson, "Why Do We Wear a Kippah?", www.chabad.org

Jay Stein, een conservatieve rabbijn, bevestigt deze mening. Hij zei:

"In de tijd van de Talmoed was het niet gebruikelijk om het hoofd te bedekken. Het hoofd bedekken was een daad van extreme vroomheid, niet voor iedereen een norm. "

- Rabbi Jay M. Stein, "Non Jews and Kippah in the Synagogue" OH 91:3, 2009 (www.rabinnicalassembly.org)

Er is aanvullend bewijs dat aangeeft dat de kippah pas later in de Joodse geschiedenis werd gedragen. De Talmoed zelf verwijst naar het bedekken van het hoofd als een gewoonte, niet als iets dat door de Bijbel wordt geboden.

(*Shulchan Aruch*, Orach Chayim 91:3; *Shabbat* 156b:6).

Bij de weinige historische kunstwerken, die de vroegere Israëlieten uitbeelden, wordt nergens een man afgebeeld die een kippah draagt. De hoofden van de mannen zijn onbedekt afgebeeld of met andere hoeden die in die tijd gebruikelijk waren.

(zie Jonathan Lipnick, "What Did Ancient Israelites Look Like?", Israel Institute of Biblical Studies, 18 maart 2015, <https://blog.israelbiblicalstudies.com>).

Nog iets dat we willen opmerken is dat de Bijbelse symboliek voor het bedekken van het hoofd verschilt van de symboliek achter de kippah. De kippah wordt gedragen als herinnering aan de toewijding van een man aan God .

(Rabbi Yisroel Cotlar, "Can I Cover My Head With a Kippah?" www.chabad.org).

Maar in de Schrift is het bedekken van het hoofd iets dat een man doet als hij zich schaamt of in nood is (Jeremia 14:2-4; 2 Samuël 15:20), en mogelijk iets dat een vrouw doet om te laten zien dat ze onder de autoriteit staat van haar echtgenoot (Numeri 5:16-22; 1 Korinthe 11:2-16). De symboliek die de kippah rechtvaardigt, lijkt dus niet uit de Bijbel te komen.

Voor alle duidelijkheid: we vinden het niet beschamend of verkeerd om een kippah te dragen. Soms wijzen mensen erop dat Paulus de mannen, in 1 Korinthe:4, opdraagt om hun hoofd niet te bedekken. Maar Paulus verwijst in deze passage niet naar de kippah; voor zover we weten bestond de kippah nog niet eens toen 1 Korinthe werd geschreven. Voor meer hierover, en over de algemene Bijbelse symboliek achter het bedekken van het hoofd, willen we je onze studie aanraden: "**Hoofdbedekking (1 Korinthe 11)**". We willen ook heel duidelijk zijn dat de kippah niet wordt aanbevolen. Het wordt nergens in de Torah of in enig ander Bijbelboek opgedragen; in feite wordt het daar nergens genoemd.

Er is nog iets dat we willen opmerken: in tegenstelling tot de tallit, wordt het geaccepteerd als een heiden een kippah draagt in een synagoge. Sterker nog, vaak wordt het vereist dat heidenen een kippah dragen als ze bij een synagoge binnen zijn.

(-Rabbi Jay M. Stein, " Non-Jews and Kippah in the Synagogue" OH 91:3, 2009, www.rabinnicalassembly.org).

Dus als een heiden een tallit draagt in de synagoge wordt dat gezien als een teken van disrespect, maar als hij een kippah draagt, wordt dat gezien als gepast en respectvol.

Conclusie

Om alles samen te vatten, de Bijbel draagt de mensen op om tzietsiets te dragen, franjes met een blauwe draad, als herinnering aan de Geboden van God. De traditionele Joodse manier om tzietsiets te dragen is het dragen van een tallit met tzietsiets eraan. Maar deze traditie ontwikkelde zich pas veel later; het is een manier, maar niet de enige manier om tzietsiets te dragen. Wat betreft de kippah, er bestaat geen Bijbels gebod om die te dragen of om op een andere manier je hoofd te bedekken. Het dragen van de tallit en de kippah zijn Joodse tradities en geen geboden van God.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)