



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Waarom de moeite?

We onderwijzen dat het volledige Woord van God nog steeds van kracht is en toepasbaar is voor hedendaagse gelovigen.

Dat betekent dat de instructies die we in Leviticus 11 kunnen vinden vandaag de dag net zo waar zijn als toen ze voor het eerst werden opgeschreven (Leviticus 11).

Het betekent ook dat de Sabbat vandaag de dag moet worden onderhouden (Exodus 20:8).

Echter, soms krijgen we als reactie “je kan de Wet niet houden” en een dergelijk uitgangspunt wordt een excuus om het niet eens te proberen.

Waarom zouden we de moeite doen om de hele Wet van God te onderhouden?

Mensen menen dit oprecht, maar snijdt een dergelijke redenatie hout?

Ten eerste, het basisgebod voor de Sjabbat is te rusten.
Hoe moeilijk is het om te rusten?

In Leviticus 11 wordt ons geboden om bepaalde dingen niet te eten.
Hoe moeilijk is het om dingen, waarvan gezegd wordt dat ze onrein zijn, niet te eten?

Hun punt is dat de Wet van God er alleen maar is om aan te tonen dat je die niet kunt houden. En daarin hebben ze gelijk. De Wet van God laat onze onvolkomenheid, onze zonde, zien.

Zonde wordt gedefinieerd als het overtreden van de Wet van God (1Johannes 3:4).
We hebben allemaal gezondigd (Romeinen 3:23). En we zullen allemaal opnieuw zondigen.

MAAR, alleen het feit dat we de Wet van God niet altijd perfect zullen kunnen houden, mag toch geen excuus zijn om de Wet van God opzettelijk voortdurend te overtreden?

Laten we eens naar de 10 geboden kijken, die in Exodus 20 staan. Welke van die geboden heb jij overtreden? Misschien heb je er geen fysiek overtreden, maar misschien heb je ze in je hart overtreden (Mattheus 5:28). Dat is nog steeds een overtreding van de geboden.

Wie kan oprecht zeggen dat hij nooit meer één van de 10 geboden zal overtreden? Niemand.

Moeten we daarom concluderen dat we ons aan geen van de 10 geboden hoeven te houden omdat ze te moeilijk zijn en we ze niet kunnen houden? En hoe zit het dan met het liefhebben van God en het liefhebben van onze naasten (Lucas 10:27)?

Zijn we schuldig aan het liefhebben van onszelf ten koste van het liefhebben van God of het liefhebben van anderen?

Natuurlijk...

Zijn we ooit liefdeloos voor iemand anders geweest?

Helaas wel....

Zal het je opnieuw kunnen gebeuren dat je liefdeloos bent voor iemand anders?

Waarschijnlijk wel. Dat zal gebeuren.

Moeten we het gebod om God en anderen lief te hebben maar afschaffen, omdat het gewoonweg te moeilijk is, of omdat we een neiging hebben om die te overtreden?

Natuurlijk niet.

Is het logisch om een gebod voortdurend te overtreden alleen maar omdat je het soms zou kunnen overtreden?

Is het logisch om te zeggen “waarom de moeite doen de Wet van God te onderhouden, we zullen hem toch overtreden omdat niemand in staat is hem perfect te onderhouden.”?

Dat is hetzelfde als zeggen: “Waarom zou ik eten, ik zal toch weer honger krijgen.”... “of waarom zou ik een bad nemen of douchen?... Ik zal toch weer vies worden.”

We zouden ons in de volledige Wet van God moeten verheugen (Psalm 1:2; Romeinen 7:22).

De hele Wet van God is goed en perfect (Romeinen 7:12; Psalm 19:7; Jakobus).

De hele Wet van God is vrijheid (Psalm 119:44-45; Jakobus 1:25).

De hele Wet van God is waarheid (Psalm 119:43; Psalm 119:142).

Als deze dingen allemaal waar zijn, dan is ook het volgende waar:

Niet de volledige Wet van God doen, is iets onvolledig doen.

....of iets niet goed doen.

....het is het tegenovergestelde van vrijheid.

....het is het verkeerde doen.

Onze Schepper heeft ons door Zijn genade niet bevrijd van het overtreden van de Wet van God (zonde) zodat we onze gang kunnen gaan en altijd de Wet van God kunnen overtreden.

Als we gelovig worden, en de belofte ontvangen dat we gered zijn door Zijn genade, zouden we de volledige Wet van God moeten zien als een toegevoegde vreugde, de perfecte manier om onze levens te leven. We zouden de Wet van God op dezelfde manier moeten zien als de schrijven van Psalm 119.

Het is niet zo dat je de hele wet van God ineens moet houden, je mag daarin groeien.

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen. Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#) (USA)