



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Vertrouw op de Heer

Spreuken 3:5-6

⁵ Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. ⁶ Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.

Ik las eens een artikel waarin het volgende stond...

In mei 1995 was Randy Reid, een 34-jarige bouwvakker, aan het lassen bovenop een watertoren die bijna klaar was, nabij Chicago. Volgens de schrijfster van het artikel, Melissa Ramsdell, maakt hij zijn veiligheidskabel los om beter bij een aantal pijpen te kunnen toen een metalen kist weggleed en tegen de steiger aanbotste waar hij op stond. De steiger wankelde, en Reid verloor zijn evenwicht. Hij viel ruim 30 meter naar beneden en landde plat op zijn gezicht bovenop een berg afval, waarbij hij rotsen en bouw- en sloopafval rakelings miste. Een collega belde 112. Toen de ambulance arriveerde, was Reid bij bewustzijn, hij bewoog en hij klaagde over een zere rug. De val had hem klaarblijkelijk zijn gevoel voor humor niet gekost, want terwijl de verplegers hem op een brancard naar de ambulance droegen, had Reid maar één verzoek: “Laat me niet vallen”. Reid werd later uit het ziekenhuis ontslagen met slechts een gekneusde long.

Hoe vaak lijken wij op meneer Reid? God beschermt ons voor een grote val, maar we zijn nog steeds bang als we slechts een meter boven de grond zijn.

Waarom lijkt het op sommige momenten in ons leven zo moeilijk om God te vertrouwen? Om God echt te kunnen vertrouwen, moet je weten dat hij écht van je houdt...zelfs als het erop lijkt dat Hij je is vergeten.

Maar we mogen niet vergeten hoeveel Hij van ons houdt...

Romeinen 5:8

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.

“Christus is voor ons gestorven, toen wij nog zondaars waren.”

Terwijl er niets liefs aan ons was, hield Hij van ons...streckte zich naar ons uit...en nam het vuil van ons weg.

Sinds ik kinderen heb, begrijp en ontdek ik steeds een beetje meer hoe God van ons houdt. En hoe hij echt het beste voor ons wil.

We weten dat God van ons houdt en dat Hij werkelijk alleen het beste voor ons wil. Maar geloven we dat ook als het allemaal niet zo goed met ons gaat? Echt waar? Denk daar eens over na!

Als je moeilijke tijden hebt meegemaakt, dacht je er toen aan hoeveel God van je hield? Op zulke momenten is dat best moeilijk, of niet? Maar we mogen niet vergeten....

1 Thessaloniëzen 5:18

Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u

Vroeger hield ik ervan om te kijken naar TV-programma's waarin mensen oude huizen opknaptten. Het heeft mij altijd verbaasd om te zien hoe iemand een oud huis kan nemen en het kan veranderen in iets ongelooflijk moois. Iemand die dat kan heeft echt visie.Iets zien dat er nog niet is.

Ik weet nog dat ik naar zo'n programma keek waarin iemand zijn eigen huis aan het maken was en ze lieten een aantal geheimen zien hoe je ervoor zorgt dat dingen er mooi uit zien, zonder dat het heel veel geld kost. Ze lieten zien dat de eigenaar net klaar was met het fundament. Het volgende beeld laat de eigenaar zien met een betonzag. Hij maakte lijnen van een centimeter in de bovenkant van het fundament waardoor hij vierkantjes van 40 cm² maakte op de bovenkant van het fundament. In het volgende beeld zie je dat hij verschillende kleuren beits over de gehele oppervlakte gooit, waarna hij die kleuren met elkaar mengt. Nadat alles was gedroogd, lakte hij het af.

Ik dacht bij mezelf: *“Dit is geweldig. Hij heeft zojuist een plavuizenvloer gemaakt zonder een cent uit te geven aan tegels.”* Daarna kwam de volgende gedachte bij me op...*“Wat als ik dat huis in opbouw was? Wat zou ik ervan vinden?Mijn basis was net gelegd. Het zag er prachtig uit en was stevig. Daarna begon mijn maker in mij te graven en lijnen in mij te trekken. En daarna gooide hij beits over me heen. Wat denkt hij wel? Ik zie er vreselijk uit! En daarna maakt hij het ook nog definitief door het af te lakken!”*

Perspectief.....

Veel te vaak zien we niet het grotere plaatje van wat de Vader in onze levens doet. En als die moeilijke tijden komen, is het moeilijk om te vertrouwen, omdat we geen zicht hebben....op het grotere geheel.

Romeinen 8:28

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.

Dat betekent niet dat alles er meteen goed uit ziet, of meteen goed voelt, maar wel dat het uiteindelijk allemaal ten goede zal keren.

Soms moeten we door moeilijke tijden heen gaan. We zullen het aan deze zijde van de eeuwigheid misschien wel nooit begrijpen. Maar Hij begrijpt het wel. We moeten ook begrijpen dat alleen het feit dat we ergens doorheen moeten gaan, niet betekent dat Hij wil dat we daar doorheen gaan.

Jaren geleden had een van mijn kinderen medische problemen die ervoor zorgen dat we regelmatig een dokter moesten bezoeken. Elke keer dat we gingen, kreeg mijn kind een injectie. Het was echter geen reguliere prik. Het was een injectie die elke keer 2 tot 3 minuten duurde. De injectie was nodig om dingen uit het bloed te verwijderen die de hersens aantastten. DAAROM was de injectie noodzakelijk. Maar het was niet leuk. Er waren naast mijzelf altijd verscheidene verpleegsters nodig om mijn kind gedurende deze 2-3 minuten vast te houden. Ik zal nooit die ene keer vergeten, toen mijn kind tijdens zo'n injectie naar mij keek terwijl de tranen over zijn wangen liepen alsof hij wilde zeggen "Waarom laat je het toe dat ze dit met me doen?" Toen we die dag terug reden van het kantoor van de dokter, was het stil in de auto, terwijl ik dat beeld maar niet uit mijn gedachten kon zetten. Ik bedacht me..."*Hoe vaak heb ik niet hetzelfde gevraagd aan God, toch moest het gebeuren, omdat Hij weet wat het beste is.*"

Vertrouwen we Hem, zelfs als het pijn doet? Geloven we écht dat Hij het beste met ons voorheeft?

We moeten begrijpen dat de Vader zoveel van ons houdt dat Hij ons karakter veel belangrijker vindt dan ons gemak.

Ik kan de keren niet tellen dat mijn kinderen ergens om hebben gevraagd, terwijl ze dat toch echt niet zouden krijgen. Op een dag wilde mijn oudste buiten spelen. Ze bleef maar vragen of het mocht. Maar het zou niet gaan gebeuren. Waarom niet? Omdat het buiten erg koud was en er een ijzige wind waaide.

Hebreeen 12:7-11

⁷ Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? ⁸ Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. ⁹ En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? ¹⁰ Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. ¹¹ En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.

God houdt van ons als Zijn eigen kinderen. Hij weet wat het beste voor ons is. Denk hier eens over na, Toen ze complimenten kreeg voor haar zelfgemaakte koekjes, vertelde de kok op een populaire christelijke conferentie aan Dr. Harry Ironside, "*Denk eens wat er voor nodig is om deze koekjes te maken. Het bloem op zich smaakt niet goed, en ook het bakpoeder is niet lekker, en ook de andere ingrediënten niet. Als ik alles echter door elkaar mix en het in de oven doe, worden ze precies goed.*"

Onthoud goed, dat we op het moment misschien niet zien wat Hij aan het doen is, maar op een dag zullen we het begrijpen.

Spreuken 3:5-6

⁵ Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je *eigen* inzicht niet. ⁶ Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.

We hopen dat je van deze studie hebt genoten. Denk eraan om altijd alles te toetsen.

*Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)*

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)