

LECH LECHA (ga voor uzelf) - Genesis 11:1-9

De Parasja onderzoeken

Doel – We zullen leren hoe we

- 1) Het thema (onderwerp) van een passage kunnen ontdekken,
- 2) Hoe we dat thema in verband kunnen brengen met andere tekstgedeelten en
- 3) Een beter begrip krijgen hoe we het oorspronkelijke tekstgedeelte moeten uitleggen, waarbij we uitgaan van de thematische verbinding met andere tekstgedeelten.

De belangrijkste thema's van Parasja Lech Lecha

Laten we een snelle blik werpen op de sidra (Torah gedeelte) van deze week om de belangrijkste thema's te ontdekken.

Laten we om te beginnen een samenvatting maken. Schrijf voor de hieronder staande verzen een aantal woorden op die de belangrijkste thema's uit het tekstgedeelte weergeven. Denk eraan om met steekwoorden te werken, zodat het overzichtelijk blijft. Probeer om alleen korte zinnen op te schrijven die het belangrijkste thema/onderwerp beschrijven. Daardoor leer je om naar de meest voorkomende woorden en zinnen te zoeken die het belangrijkste punt beschrijven. Probeer ook de antwoorden op de volgende vragen zo kort mogelijk te houden.

- **Genesis 12:1-3—De roeping van Abram.** Wat is het hoofdthema van deze verzen? _____

Verhuizen naar een ver land om een volk te worden

Vergeet niet, dat de Heilige zei dat Hij drie specifieke dingen zou doen voor Abram;

- 1) Hij zal hem een bijzonder land laten zien.
- 2) Hij zal zijn nakomelingen tot een groot volk maken, en
- 3) Hij zal Abram zegenen.

Laten we eens kijken hoe vaak de **thema's** land en nakomelingen worden genoemd in deze sidra (Torah gedeelte)

- **Genesis 12:4-9—Aankomst in Kanaän.** Wat is het belangrijkste thema in deze verzen? _____

Het land Kanaän

Zie je hoe vaak het woord **land** in deze paar verzen wordt genoemd? Onthoud goed dat je **het thema** van een gedeelte vaak kan vinden door te letten op **woorden die meerdere keren voorkomen**.

- **Genesis 12:10-20—De reis (afdaling) naar en van (opgang) Egypte.** Het belangrijkste thema van dit verhaal gaat over gebeurtenissen in Egypte, maar welk verband is er met het **land Kanaän**?

Een hongersnood in het land Kanaän zorgde ervoor dat ze moesten reizen (afdalen) naar Egypte

- **Genesis 13:1-18—Abram en Lot scheiden hun wegen.** Waarom moesten ze uit elkaar gaan?

Er waren in het land niet voldoende middelen om hen allebei te onderhouden (Genesis 13:6)

We zien dus dat het thema van het land opnieuw verschijnt. Wat zijn de twee thema's van Genesis 13:14-18?

Het belangrijkste thema is het _____. Het tweede thema is _____

Weet je nog dat Genesis 13:14-15 en Genesis 13:17-18 allebei over **het land** gaan?!

- **Genesis 14:1-24—De strijd van de koningen.**

- **Genesis 15:1-21—Het verbond met Abram.** Wat is het belangrijkste thema van deze verzen?

Het belangrijkste thema is _____ in Genesis 15:1-6. En het belangrijkste thema is _____ in Genesis 15:7-21.

- **Genesis 16:1-16—Ismael en Hagar.** Het belangrijkste thema is _____

- **Genesis 17:1-27—Het verbond van de besnijdenis.** Wat is het belangrijkste thema van deze verzen? De belofte van een zoon zodat Abraham een ontelbaar aantal _____ zal hebben.

Het lijkt erop dat het thema nakomelingen het thema land gaandeweg in de sidra heeft vervangen.

Over het algemeen kunnen we in onze samenvatting zien

Dat de nadruk in Genesis 12:1-13:18 vooral lijkt te liggen op het **thema van het land**.

Dat de nadruk in Genesis 15:1-21 zowel ligt op de het **thema land als op het thema nakomelingen**.

Dat de nadruk in Genesis 16:1-17:27 vooral lijkt te liggen op het **thema nakomelingen**.

We zien dus dat land en nakomelingen de belangrijkste thema's zijn in deze sidra. Deze twee thema's zullen regelmatig terugkomen in het vervolg van het boek Genesis. Daarom moeten we deze thema's **altijd in gedachten houden** als we de verhalen in dit boek bestuderen. Denk eraan dat dit boek voornamelijk gaat over **een land voor de toekomstige nakomelingen van Abram**. Bij onze verdere studie van het boek Genesis zullen deze thema's je helpen om de verhalen beter te begrijpen.

De Torah thematisch begrijpen

I. Het is erg belangrijk dat je leert om de Torah thematisch te begrijpen. Alleen dan zul je de grote wijsheid van deze boeken ontdekken. Laten we eens gaan kijken hoe een thematische analyse ons kan helpen om de Torah beter te begrijpen.

A. Hoe zijn de verhalen van 1) Adam en Chava [Eva], 2) Kain en Abel, 3) de generatie van de zondvloed en, 4) de generatie van de Toren van Babel thematisch met elkaar verbonden? Omcirkel het juiste thema:

Zonde en straf

Leven in de Hof

Water, bomen en de mens

De verhalen staan in **Genesis 1-11**. In **Genesis 12** verschuift de Torah haar focus naar Abraham. **In feite, gaat de rest van het boek Genesis over Abram en zijn nakomelingen!**

Vertaald door Geke van Halteren

B. Laten we het grotere geheel gaan bekijken. Wat is het belangrijkste verschil tussen Genesis 1-11 en Genesis 12-50 als we kijken naar de dingen die de Heilige op aarde doet? Teken een lijn om de thema's met de juiste hoofdstukken te verbinden:

Genesis 1-11 Hij openbaarde Zichzelf aan een mens

Genesis 12-50 Hij openbaarde Zichzelf aan de Mensheid

Gen.1-11 aan de mensheid, Gen.12-50 aan één mens

In Genesis 1-11 probeert de Heilige te werken door ALLE mensen. Hij heeft zich daar nog niet geopenbaard aan één specifieke persoon. Hij heeft Zichzelf geopenbaard aan de hele mensheid, in de hoop dat ze Hem ALLEMAAL zouden aanroepen.

Vanaf Genesis 12 verandert dat. We hebben gelezen dat de HELE mensheid erin faalde om de Heilige aan te roepen in de periode die wordt beschreven in Genesis 1-11; we zien vervolgens hoe Adonai probeert om deze situatie te veranderen door bij een man te beginnen. Hopelijk zullen de nakomelingen van Abram in staat zijn de Ene en Enige Ware Elohim (God) te openbaren aan ALLE mensen

1. De zegen van Abraham zal een zegen worden voor de hele wereld. Laten we Genesis 18:18-19 lezen.

Hoe is Genesis 18:18-19 thematisch verbonden met Genesis 12:1-3? Verbind het juiste antwoord.

Ze laten ons allebei zien dat de nakomelingen van Abraham

Een groot probleem zullen zijn voor alle volken Een zegen zullen zijn voor alle volken op aarde op aarde

Onthoud dat de zegen voor de volken zal komen vanuit een volk dat recht en gerechtigheid in praktijk brengt, en daarin is de mensheid tot nu toe niet geslaagd. De mensheid is, tot op dit moment, alleen maar bezig met zichzelf, en niet met een relatie met Adonai. In het nieuwe plan is het nodig dat er een volk ontstaat – de nakomelingen van één man- dat bekend zal staan vanwege recht en gerechtigheid. Op deze manier, zal dit volk een zegen zijn voor de hele mensheid, waardoor ze de Ene en Enige Ware Elohim laten zien.

De gebeurtenissen in het leven van Abram thematisch begrijpen

I. Als we de verhalen van de Torah thematisch gaan bestuderen, dan zullen we een wijsheid zien die we daarvoor niet zagen. Maar wat betekent het om de Torah thematisch te bestuderen? Het betekent dit – leren om de gebeurtenissen in de Torah te bekijken vanuit het licht van de belangrijkste thema's. Laten we een paar voorbeelden gaan bekijken.

A. Lees Genesis 12:1-3. Deze verzen leren ons over het thematische plan waarin de Heilige werkt met Abram en zijn nakomelingen. **Wat is het Goddelijke plan in Genesis 12:1-3? Wat hebben we geleerd?**

Abrams nakomelingen zullen een machtig volk worden, een zegen voor alle volken van de aarde

Waarom wordt het land genoemd in Genesis 12:1 en beloofd in Genesis 12:7? Omcirkel het juiste antwoord

Dit is het land waarin de nakomelingen van Abram zullen leven

Dit is het land waarin de volken zullen leven

We zien dus dat het plan van twee dingen afhangt – land en nakomelingen. Nu weten we dat het Goddelijke plan alleen kan worden vervuld als 1) Abram heel veel nakomelingen krijgt en 2) die nakomelingen een land hebben dat van hen is.

B. Laten we nu Genesis 12:5b-10 lezen, en let daarbij vooral op vers tien. In het licht van het Goddelijke plan en het belang van het hebben van een land voor dit toekomstige volk (*onthoud goed wat we zojuist hebben geleerd over de rest van Genesis*), **hoe moeten we dan kijken naar de hongersnood in Genesis 12:10?**

Het is het tegenovergestelde van de belofte die Abram kreeg in Genesis 12:1 en 7

Laten we daar even over nadenken. Abram nam meer dan driehonderd bedienden mee uit Mesopotamië! Ze volgden hem, ze vertrouwden erop dat hij met de Heilige kon communiceren. Ze maakten een enorme reis en kwamen uiteindelijk in het “Beloofde Land”. Ze gingen erin wandelen en erin leven. **Toen kwam er een hongersnood! Geen voedsel om te eten en geen water om te drinken, niet voor hen, en ook niet voor hun dieren! – dus moesten ze het “Beloofde Land: verlaten!**

Een mooi Beloofd Land, of niet? Het kan zelfs niet voorzien in wat Abram en de zijnen nodig hebben, laat staan dat er genoeg is voor een heel volk. **Zie je het voor je? Dit is een beproeving! De Heilige beproeft Abram om te zien of hij erop vertrouwt dat JHWH zijn beloften houdt!** Het is net alsof de Heilige zei....”Zal hij zich vasthouden aan Mijn beloften van het land? Laten we eens zien... Misschien een kleine hongersnood? Zal hij dan op Mij (Elohim) blijven vertrouwen?”

C. Nou, het lijkt erop dat Abram vrolijk zijn U-Haul (kamelen) bepakte en verhuisde naar Egypte. Maar wat gebeurt er dan? **Lees Genesis 12:11-15.**

Wat wil dit verhaal ons zeggen? (dat Sarai door Farao wordt weggenomen)? Weet je nog wat het Goddelijke plan was? Omcirkel het juiste antwoord

Farao en Sara zorgen voor het grote volk

Abram kan geen groot volk worden zonder een vrouw - Sarai

Abram kan geen groot volk worden zonder een vrouw – Sarai

Dat klopt! Hoe kan hij de vader worden van een volk als Farao zijn vrouw heeft genomen en met haar is getrouwd? Dus vrienden, zoals jullie kunnen zien, **is dit beproeving nummer twee.** En wat zijn de lessen van deze beproevingen? **Land en zaad (nakomelingen)** – de belangrijkste ingrediënten van het Goddelijke plan.

Deze beide gebeurtenissen zijn het **tegenovergestelde** van de missie en de belofte om een volk te maken dat bekend staat vanwege recht en gerechtigheid, en daarom worden ze gezien als

Vertaald door Geke van Halteren

beproevingen van het geloof van Abram. Het is dan ook geen wonder dat Abram de Vader van het Geloof wordt genoemd. Als je de Torah verder zult bestuderen, probeer er dan aan te denken dat je elke gebeurtenis probeert te zien volgens de belangrijkste thema's van de Bijbel.

II. Lees Genesis 13:1-18. Is het je opgevallen dat Abram nog steeds geen nakomelingen heeft in Genesis 13:18?

Zou hij zich in feite niet aan het afvragen zijn hoe het zit met de belofte dat zijn nakomelingen een groot volk zullen worden?

A. Als je denkt aan het Goddelijke plan, waarom vertelt de Torah ons dan over de scheiding van Lot en Abram?

Kunnen we vanuit thematisch oogpunt (land en of/ zaad) iets met dit verhaal? JA of NEE
Jazeker! Maar laten we eerst nog kijken naar een aantal feiten die je misschien niet hebt overwogen.

B. **Weet je dat Lot geen vader heeft?**
Weet je dat Lot de neef is van Abram?

→ **Weet je dat Abram geen zoon heeft?**
→ **Weet je dat Lot Abram tijdens zijn hele reis is gevolgd?**

Zet nu je thematische bril op. Abram is niet de vader van zijn eigen kind, en hij weet dat Adonai hem tot een groot volk zal maken. Wat zou Abram kunnen denken over De Belofte en Lot?

De BELOFTE zou kunnen vervuld worden door Lot

C. Het verhaal van Lot en Abram die verschillende wegen gaan is nog een beproeving voor Abram. Misschien dacht hij dat Lot, zijn bloedverwant, de zoon zou zijn door wie het volk zou beginnen, net zoals hij later dacht dat zijn knecht Eliezer dat zou zijn.

III. Lees Genesis 14:1-24, en let extra op Genesis 14:21-24. Nadat hij de vier koningen heeft verslagen, wordt Abram benaderd door de koning van Sodom (namens alle vijf koningen) en die geeft hem een geschenk. Abram weigerde de geschenken van de koningen.

Laten we kort kijken wat er gebeurde tussen de koningen en Abram. Om het beter te begrijpen gaan we daarbij uit van de geschiedenis en de gebruiken van het land waarover Rav Waxman schrijft..

~ Abram werd de verlosser en redder van de Kanaänieten toen hij de vier koningen versloeg.

~ Hij had de mogelijkheid om in de Vallei der Koningen, koning over de Kanaänieten te worden, tegenover de persoon die de Allerhoogste God vertegenwoordigde (Melchizedek, de Hogepriester van JHWH),

~ Het was gebruikelijk om Abraham een tribuut (geschenk) te betalen, om daarna een formeel verbond te bezegelen waardoor zij dienstknechten van Abram zouden worden. Abram zou dan koning zijn over het hele land Kanaän.

~ Abraham weigert de opbrengst van de oorlog die hem door de Koning van Sodom wordt aangeboden, als uitnodiging voor een verbond.

~ Abraham wil alleen maar voedsel voor zijn bondgenoten. Hij wil geen enkele beloning, verbond, of formele relatie met Sodom en de andere heersers.

Deze korte samenvatting is een parafrase van Rav Chanoch Waxman.

Zoals je kunt zien, helpt het begrip van de gewoonten uit die tijd ons om een beter licht te werpen op het verhaal. Laten we dit verhaal nu bestuderen door middel van het thematisch begrijpen van het Goddelijke plan van land en nakomelingen.

A. Wat is volgens Rav Waxman de naam van de regio die zou vallen onder “verbond en heerschappij” van Abram, vanwege zijn militaire overwinning op de vier koningen? _____

Echter, Abram weigerde elke soort beloning van de vijf koningen! Kan jij de thematische betekenis van die weigering uitleggen? _____

Wow! Snap jij dat? Abram krijgt de controle over het hele land Kanaän aangeboden, nadat hij het in de strijd met de vijf koningen heeft overwonnen. Maar in plaats van dat hij vooruit loopt op het Goddelijke plan, besloot hij om te wachten tot de Heilige zou doen wat Hij had beloofd dat Hij zou doen – **Want aan u zal ik het geven (Genesis 13:17)**.

B. Ik weet dat ik in herhaling val, maar dit was opnieuw een beproeving voor Abraham. Zal hij wachten totdat de belofte wordt vervuld, of zal hij ongeduldig zijn? En opnieuw is hij geslaagd. Wat een voorbeeld van geloof getuigt uit zijn daden!