

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van een studie die is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond ter ondersteuning van de presentatie. Daarom kan het zo zijn dat de tekst niet altijd even vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zijn in literair werk. We adviseren u om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op dit schriftelijk onderwijs.”

Punten bij de Parasja: Toledot – Je ziel verkopen voor soep

Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja—korte gedachten bij het wekelijkse Torah gedeelte.

De Parasja van deze week heet Toledot. In het Hebreeuws betekent dat ‘generaties’. De Parasja gaat van Genesis 25:19 tot Genesis 28:9.

In deze Parasja lezen we het verhaal over de ruzie tussen Jacob en Ezau die al bij hun geboorte begon (Genesis 25:19-34).

We lezen ook over Izaäk die zijn vrouw Rebecca voorstelt als zijn zuster, in de voetsporen van zijn vader Abraham (Genesis 26).

Daarna lezen we het verhaal over Jacob en Rebecca die Izaäk bedriegen om te zorgen dat Jacob de zegen ontvangt (Genesis 27).

De Parasja eindigt met het verhaal van Jacob die moet vluchten naar Paddan Aram om te vluchten voor de wraak van Ezau (Genesis 28:1-9).

Er is veel te zeggen over dit Torah gedeelte. Vandaag delen we een gedachte over je richten op Gods doel voor ons in plaats van te leven in het moment.

Genesis 25:29-32

Eens had Jakob soep gekookt, toen Ezau uit het veld kwam en moe was. Toen zei Ezau tegen Jakob: Laat mij toch slurpen van dat rode, dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Toen zei Jakob: Verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. Ezau zei: Zie, ik ga toch sterven; wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht?

Waarom verkocht Ezau zijn eerstgeboorterecht aan zijn broer voor zo iets simpels als soep? De beslissing die Ezau neemt is te vergelijken met een koffer vol geld die aan jou is beloofd – honderden dollars – inruilen voor de helft van de lunch van een vriend. Dat gaat toch helemaal nergens over? Wat was de reden achter deze waardeloze ruil?

Nou, Ezau noemt de reden zelf. Hij zei: “Ik ga toch sterven; wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht?” Misschien dacht Ezau dat hij ooit toch zou sterven, dus niets had aan het eerstgeboorterecht. Of misschien had hij zichzelf overtuigd dat hij doodging van de honger. Hoe het ook zij, feit is dat hij bezig is met het ‘hier en nu’.

Het is makkelijk om kritiek te hebben op Ezau, maar hoe vaak maken wij niet precies dezelfde beslissing in ons leven? Hoe vaak ruilen wij onze ziel voor de wereld? Hoe vaak verhandelen wij ons geboorterecht om een tijdelijk verlangen te vervullen?

We doen dat van tijd tot tijd en vaak hebben we dezelfde instelling als Ezau. We willen onmiddellijk worden bevredigd. We denken niet na over de toekomst – want wat hebben we daar *op dit moment* aan? We denken niet na over hoe de keuze die we maken voor altijd van invloed kan zijn op ons eigen leven en dat van onze geliefden. Deze onverantwoordelijke en achteloze houding brengt mensen in de problemen.

Het is ironisch dat weggooien wat er echt toe doet om een tijdelijk verlangen te vervullen, alleen maar leidt tot zorgen en spijt. Ook Ezau kreeg later in zijn leven spijt van de beslissing die hij had genomen:

Genesis 27:36

Hij zei daarop: **Wordt hij niet terecht Jakob genoemd, omdat hij mij nu twee keer bedrogen heeft? Mijn eerstgeboorterecht heeft hij mij afgenomen, en zie, nu heeft hij mij mijn zegen afgenomen.**

In dit vers legt Ezau alle schuld bij Jacob neer. Maar we moeten niet vergeten dat Ezau degene was die ervoor koos om zijn eerstgeboorterecht te verkopen. Hij kon het alleen zichzelf kwalijk nemen dat hij die beslissing had genomen.

Dus lijk jij op Jacob of op Ezau? Kijk jij vooruit en richt jij je op Gods doel? Of leef je voor het moment en offer je de dingen die belangrijk zijn op voor de dingen die voorhanden zijn?

Echte vreugde en vervulling komen als je in Gods wil staat. Mag het zo zijn dat we nee zeggen tegen de verleiding en standvastig mogen blijven in het doen van de juiste dingen.

Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja!

We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom!

Wil je meer weten over dit en andere onderwerpen, bezoek dan www.119ministries.nl

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#