



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Wat is het Evangelie? Het HELE Evangelie begrijpen: Deel 1

119 Ministries heeft als hoogste prioriteit het hele Evangelie te delen met de wereld.

Om dat effectief te kunnen doen, moeten we het Evangelie dat in de Bijbel staat helemaal begrijpen.

Dus, wat is het Evangelie?

Als je deze vraag stelt, zul je veel verschillende antwoorden krijgen.

De populaire christelijke definitie van het Evangelie is "de dood, begrafenis en opstanding van Christus".

De meesten van ons hebben gehoord dat het Evangelie te maken heeft met het kruis.

Dus, laten we dat, wat de meesten van ons hebben gehoord, gaan onderzoeken.

Het overtreden van een willekeurig gebod in de Bijbel is zonde. Als we Gods Wet hebben overtreden, dan hebben we gezondigd. (1 Joh. 3:4)

We hebben allemaal gezondigd, Gods Wet overtreden, we zijn allemaal schuldig. (Romeinen 3:23)

Niemand van ons heeft zich perfect gehouden aan Gods Wet... dus iedereen is schuldig voor Hem.

Omdat onze Schepper een rechtvaardige en heilige Rechter is, moet Hij ons oordelen op basis van de standaard die Hij voor Zichzelf hanteert.

Als onze Schepper ons niet hield aan die standaard voor heiligheid, apart gezet zijn, als Hij ons niet hield aan die standaard van rechtvaardigheid, dan zou hij geen rechtvaardige Rechter zijn.

Romeinen 2:12

Want zij die zonder Wet gezondigd hebben, zullen ook zonder Wet verloren gaan, en zij die onder de Wet gezondigd hebben, zullen door de Wet geoordeeld worden.

Jacobus 2:12

Spreek zó en handel zó als *mensen* die geoordeeld zullen worden door de Wet van de vrijheid.

Omdat Hij rechtvaardig en perfect is, kan Hij niets anders dan rechtvaardige perfectie accepteren.

En niemand van ons is van zichzelf rechtvaardig (Romeinen 3:10)

Daardoor zijn we allemaal in dezelfde staat, veroemd tot de eeuwige dood, verloren en zonder hoop.

Omdat we allemaal hebben gezondigd door het overtreden van Gods rechtvaardige Wet, verdienen we allemaal de dood. We zijn vervloekt.

Maar, onze Messias, die de Wet van God perfect naleefde, nam de dood op Zich die Hij niet verdiende.

Onze Messias noemt Zijn dood de betaling voor de dood die wij verdienen.

Hij geeft deze redding, tot het eeuwige leven, aan iedereen die in Hem gelooft, en die Hem volgt.

Omdat onze Messias, het vleesgeworden Woord, alleen het Woord van God onderwees en in praktijk bracht, is Hem volgen gelijk aan vertrouwen op en volgen van Gods Woord. (Joh. 3:16, Opb.19:13)

Wij verdienen deze redding niet, en alleen door geloof krijgen we deze genade. (Efeziërs 2:8-9)

Wij ontvangen deze redding door het geloof in onze Messias, en dat is hetzelfde als geloof in het Woord van God, wat Hij onderwees en in praktijk bracht. (Efeziërs. 2:10)

De Geest van God in ons, helpt ons in het begrijpen van het Woord, en doet ons verlangen naar waarheid om die te doen. (Joh. 16:13)

Als we gaan geloven dat het Woord van God de perfecte waarheid van onze Schepper is, dan wordt dat gevolgd door een verlangen om het Woord van God in praktijk te brengen; de waarheid die ons zal heiligen (Joh. 17:17), de Wet van God is onderdeel van die waarheid. (Psalm 119:44-45)

Dat is goed nieuws, want zonder het werk van onze Messias, zijn we veroemd tot de eeuwige dood.

Als we onze Messias volgen, dan leren we op de juiste manier te wandelen, dan leren we de juiste manier om de gevestigde waarheid van het Woord van God in praktijk te brengen.

Daardoor kunnen we voorkomen dat we zondigen, omdat we verlangen om niet te zondigen, dat is immers hetzelfde als een verlangen naar de Wet van God.

Dit verlangen naar Gods Wet, om die in praktijk te brengen en te houden, zoals onze Messias al Gods geboden onderhield, is het bewijs van ons geloof, en dus het bewijs van onze redding. (1 Joh. 2:1-6)

Al deze aspecten van het Evangelie gaan we behandelen.

Maar, begon het Evangelie aan het kruis?

Is dat het volledige Evangelie?

Als dat het enige onderdeel van het Evangelie is dat in de Bijbel wordt geleerd, dan zou deze studie erg kort zijn.

De schrijver van Hebreëen zegt dat Israël bij de Sinaï hetzelfde Evangelie kreeg als wij.

Hebreëen 4:2

Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.

Heb je je dat wel eens gerealiseerd?

Blijkbaar is de Wet van God, die werd gegeven op de Sinaï, onderdeel van het Evangelie, en hetzelfde Evangelie dat wij hebben ontvangen.

Deze visie op Gods Wet is erg verwarrend voor de doorsnee hedendaagse christelijke theologie.

De meeste mensen zien de boeken van Mozes niet als onderdeel van het evangelie.

Blijkbaar is het Evangelie meer dan alleen het kruis.

Laten we het kruis gaan bestuderen.

Waarom moest Christus eigenlijk sterven aan het kruis?

En belangrijker, wat is het belang van de opstanding?

Wat is het Evangelie eigenlijk?

Jahweh predikte het Evangelie aan Abraham:

Galaten 3:8

En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend worden.

Hoeveel mensen beseffen zich dat dát onderdeel van het Evangelie is?

Hoeveel mensen weten dat het Hebreeuwse woord voor volken en heidenen hetzelfde woord is?

Wat heeft het Evangelie te maken met het zegenen van de volken?

Wat is het hele Evangelie eigenlijk?

Vaak wordt er gezegd dat we Jezus Christus, in het Hebreeuws Jesjoea ha Masjiach, moeten aannemen als onze Messias, wat betekent dat we Hem moeten volgen.

Maar vaak wordt niet onderwezen wat het betekent om “Hem te volgen”.

Hoe moet je geloven? Hoe ziet dat eruit?

We moeten onderzoeken en begrijpen wat het betekent om Hem te volgen, waarom zouden we het anders zeggen?

Dan is er ook nog het "Evangelie van het Koninkrijk" waarover Johannes de Doper en Christus zelf prediken.

Wat heeft dat te maken met het kruis, dat Evangelie werd immers al voor het kruis gepredikt?

Ook in het boek Openbaring wordt verwezen naar de prediking van "het Eeuwige evangelie" in de eindtijd.

Is het evangelie eeuwig? Is het Evangelie vandaag, gisteren en voor eeuwig hetzelfde?

Is het altijd hetzelfde geweest?

Als dit vreemd voor je klinkt en als je het raar voorkomt dat het Evangelie veel meer is dan de dood, begraving en opstanding van Christus... overweeg dan het volgende.

Paulus zei dat het een geheimenis is.

Paulus spreekt zelfs over het "Geheimenis van het Evangelie" (Efeziërs 6:19)

Paulus laat het geheimenis van het Evangelie aan ons zien, maar de meesten van ons begrijpen het niet.

Wat zijn de evangeliën, en wat zijn de overeenkomsten en verschillen daartussen?

Deze en andere vragen zullen in deze studie worden beantwoord.

DEFINITIE VAN EVANGELIE

Het woord "evangelie" is een vertaling van het Griekse woord 'euangelion' (uitgesproken als "eu-angelion") dat in de manuscripten van het Griekse Nieuwe Testament staat.

Eu-angelion is volgens het Bauer Danker Lexicon:

1. Gods goede nieuws voor mensen, goed nieuws als proclamatie.
2. Bijzonderheden over het leven en de bediening van Jezus, in het Hebreeuws Jesjoea, het goede nieuws van Jesjoea.
3. Een boek over het leven en onderwijs van Jesjoea, een verslag van het evangelie.

Thayers Griekse Lexicon legt dit woord als volgt uit:

- A. een beloning voor goed nieuws,
- B. goed nieuws.

Dus, over het algemeen wordt het vertaald als 'goed nieuws'.

Als we het woord eu-angelion verder ontleden, dan is het een samengesteld woord dat bestaat uit twee Griekse woorden 'eu' wat "goed" betekent, en 'angelion' wat "boodschap" betekent.

Vergelijkbaar; een engel is een "boodschapper".

Een eu-angelion is een boodschap van goed nieuws dat wordt bezorgd door een bode (boodschapper).

Het evangelie is dus de proclamatie van goed nieuws.

In Thayers Griekse Lexicon wordt opgemerkt dat het Griekse eu-angelion vergelijkbaar is met het Hebreeuwse woord 'be-sorah', wat ook tijdingen, beloning voor boodschapper betekent, en refereert aan de boodschap die een hardloper naar een koning brengt.

Het betekent proclameren.

Er is zeker "goed nieuws" over de Messias, wat is opgeschreven in de Nieuwtestamentische geschriften.

De nadruk ligt bij die boodschap op de verzoening die is bewerkt aan het kruis door onze Messias, en de daarop volgende bevestiging van Zijn werk door Zijn opstanding uit de dood, en Zijn bediening die is volbracht in de hemelen op de dag van Sjavoet (Pinksteren) toen Hij werd uitgeroepen tot Priester voor eeuwig naar de orde van Melchizedek.

Maar deze "proclamatie" van goed nieuws werd niet voor de eerste keer aangekondigd bij Zijn opstanding uit de dood, of tijdens de bediening van Christus op aarde.

Dit "goede nieuws" werd voor het eerst aangekondigd in de Wet van God, de Torah.

Denk even terug aan wat we lezen in Hebrëen 4 toen Israël de Wet van Mozes ontving:

Hebrëen 4:2

Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.

God gaf zijn volk een set instructies over de apart-gezette (heilige) tijden die zij moeten "verkondigen":

Leviticus 23:1-4

JHWH sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van (JHWH) de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen:

Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor (JHWH) de HEERE.

Dit zijn de feestdagen van de HEERE, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen.

Elk van deze apart-gezette dagen is bedoeld als herinnering aan iets dat de Heer heeft gedaan om te voorzien in verlossing voor zijn aloude volk Israël. En elk van deze apart gezette dagen moest een voorafschaduwing zijn van het verlossingswerk van Christus dat Hij zou volbrengen tijdens Zijn eerste komst en zal volmaken bij Zijn tweede komst.

Het Evangelie werd in eerste instantie verkondigd in de apart gezette dagen en is verder verkondigd in de vervulling van die hoogtijdagen in het werk van Christus.

De vastgestelde tijden verkondigen het Evangelie!

DE VASTGESTELDE TIJDEN VERKONDIGEN HET EVANGELIE

Laten we gaan kijken wat de vastgezette tijden, de Moadiem uit Leviticus 23, te maken hebben met het historische en toekomstige werk van onze Messias Jesjoea.

De vastgestelde tijden en het Goede Nieuws

De vastgestelde tijd van het Ongezuurde Brodenfeest is "Goed Nieuws" omdat Jesjoea ons Paaslam werd voor onze verlossing.

En daarbij, Zijn bediening was om ons het Woord van God te leren, hoe wij ernaar moeten leven, en dat wordt in de week van Ongezuurde Broden gedemonstreerd.

De boodschap die Christus ons geeft, die ook in de week van Ongezuurde Broden wordt geleerd, is "volg mij" ... of om het anders te stellen, omdat Hij het vleesgeworden Woord van God is zegt Hij "leef in gehoorzaamheid aan de geboden".

We moeten de Messias volgen, en dat is hetzelfde als het volgen van Gods Woord; Hij is het Woord van God (Johannes 1:14) ... we moeten geen menselijke doctrines en wereldse manieren volgen als ze in strijd zijn met het Woord.

We moeten het Woord volgen, niet mensen.

De instructie om alle zuurdeeg uit ons huis te verwijderen en geen gezuurde dingen te eten tijdens de week van Ongezuurde Broden is symbolisch voor het wegdoen van valse onderwijzingen en doctrines uit onze levens.

Christus predikte Gods Wet ten volle. We moeten doen zoals Hij deed, en wandelen zoals Hij wandelde, namelijk de Torah.

We moeten niet wandelen in en naar de doctrine van Farizeeërs, Sadduceeërs, Pinkstergelovigen, Baptisten, Katholieken of wat voor menselijke religieuze instelling dan ook.

Als we dat wel doen, zijn we niet duidelijk in wie we volgen ...

We moeten God gehoorzamen, niet mensen.

Handelingen 5:29

Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.

Onze Messias kwam om de Wet van God volledig te onderwijzen, en om de doctrines en tradities die in strijd zijn met het Woord van God teniet te doen (Marcus 7:5-15)(Mattheus 5:17-19)(Mattheus 23:1-3)

We zijn geroepen als zonen en dochters van God omdat we in Zijn wegen moeten wandelen, Zijn Woord moeten doen en in gehoorzaamheid aan Zijn geboden moeten leven.

Maar er is meer Goed Nieuws.

Jesjoea stond op de vastgestelde tijd van Eerstelingen op, waarmee hij de eersteling werd van de opstanding die nog moet komen.

1 Corinthiërs 15:20-24

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden *en* is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst. Daarna *komt* het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan.

Maar er is meer "Goed Nieuws."

Christus ging verder met het verlossingswerk op de vastgestelde tijd van Sjavoe'ot (ook wel Pinksteren genoemd) toen Hij Hogepriester werd (naar de orde van Melchizedek) in de hemelen.

Op dat moment begon Hij zijn werk als Middelaar voor ons. Daarover wordt geschreven in Romeinen, Hebreëen en 1 Johannes (en op andere plaatsen).

Maar er is meer "Goed Nieuws."

De vastgestelde tijd van de Dag van Bazuingeschal (ook wel "Bazuinenfeest" of "Dag van Geschal" genoemd) moet worden uitgeroepen omdat het een voorafschaduwing is van de dag waarop onze Messias zal komen op de wolken van de hemel met luid bazuingeschal, en met een roep degenen zal opwekken die bij Hem horen en alle levende discipelen tot Zich roepen.

Dat is zeker Goed Nieuws!

Maar er is meer "Goed Nieuws."

De vastgestelde tijd van Grote Verzoendag is een voorafschaduwing van de dag waarop Christus de tegenstander voor 1000 jaar zal opsluiten.

Als de Bedrieger is opgesloten, wordt Christus' koninkrijk van rechtvaardigheid gevestigd. (Opb.20:2-3)

Het zal echt "Goed Nieuws" zijn voor ons als die dag komt.

Maar er is meer "Goed Nieuws."

De vastgestelde tijd van het Feest van Soekot, ook bekend als Loofhuttenfeest, was een viering van de tijd toen God "onder de mensen leefde" toen Hij tabernakelde bij Israël in een tent terwijl zij door de wildernis zwierven.

Het werd vervuld toen het Woord vlees werd, in de persoon van Messias Jesjoea, die "leefde onder mensen " omdat hij werd geboren op de vastgestelde dag, de eerste dag van het Loofhuttenfeest.

Dat is de dag waarop onze Messias waarschijnlijk werd geboren waarna hij op de Achtste Dag van het feest werd besneden.

En deze dag is "Goed Nieuws" voor ons omdat het een illustratie is van de regering van Christus op aarde, als God opnieuw zal "leven onder mensen". Op dat moment zullen we deelnemen aan de huwelijksmaaltijd van het lam (Openbaring 19:9)

Het is ook een beeld van de Sabbat, de laatste 1000 jaar in het 7000-jarige plan van Jahweh.

De 1000-jarige regering is een beeld van een Sabbat, en nogmaals, dat is Goed Nieuws.

We mogen eruit leren dat we 1000 jaar mogen rusten met Christus voordat de nieuwe hemel en nieuwe aarde komen.

De schrijver van Hebreëen legt in hoofdstuk 4 uit dat dit de rust is die ons te wachten staat.

Wil je daar meer over weten, bekijk dan [Hebreëen 4: In Zijn rust nu of later?](#) en [De 4e en 7e dag](#)

Alle dagen die Jahweh voor Zijn volk heeft bepaald, leren ons over verschillende aspecten van het Evangelie.

Daarom vindt Jahweh deze dagen zo belangrijk voor ons.

Daarom heeft de tegenstander zo hard zijn best gedaan om Gods volk ervan te overtuigen dat deze dagen zijn afgeschaft.

De tegenstander haat het Evangelie.

De beste manier waarop de tegenstander het werk van Christus kan en zal aanvallen, is door het volk van God te overtuigen van het idee dat de vastgestelde tijden zijn afgeschaft.

Zoals we kunnen zien, zijn de vastgestelde tijden, die onze Schepper aan ons heeft gegeven als herinnering aan wat Christus deed en wat Hij nog moet doen, onderdeel van het Evangelie.

Dus de verklaring van Paulus dat het Evangelie de "dood, begravenis en opstanding van Christus " is, is slecht een beknopte samenvatting van het Evangelie in de Bijbel.

In feite beschrijft Paulus het "Evangelie" elders in andere bewoordingen.

HET EVANGELIE VOLGENS PAULUS

Het Evangelie van Paulus is meer dan alleen "dood, begrafenis en opstanding van Christus".

Het bevat ook de boodschap van "rechtvaardigheid door geloof".

In Romeinen 1 beschrijft Paulus het Evangelie als volgt:

Romeinen 1:16-17

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en *ook* voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Dus, het Evangelie dat Paulus predikte, openbaart en verklaart het principe van "rechtvaardigheid door geloof".

Hoe openbaart het Evangelie de rechtvaardigheid van God?

Het populaire christelijke onderwijs over "rechtvaardigheid door geloof" is dat Gods rechtvaardigheid wordt "toegeschreven" aan degene die "gelooft in Jesjoea."

Met andere woorden, in die visie is de rechtvaardigheid van de gelovige "theoretische" rechtvaardigheid; je hoeft niet op een rechtvaardige manier te leven om door God als "rechtvaardig" te worden gezien.

Ze zeggen: "Als God naar jou kijkt, dat ziet Hij de rechtvaardigheid van Christus, omdat jij in Christus bent"

Johannes maakt heel duidelijk wie in de ogen van de Almachtige wordt gezien als rechtvaardig; hij zegt:

1 Johannes 3:7

Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Jesjoea rechtvaardig is.

Er is geen makkelijkere manier om dat uit te leggen.

Er is geen "toeschrijving" van rechtvaardigheid aan mensen die niet wandelen in rechtvaardigheid volgens de geboden.

De waarheid is simpel en duidelijk: een rechtvaardige is iemand die rechtvaardigheid in praktijk brengt, namelijk door te wandelen in gehoorzaamheid aan de instructies van de Bijbel.

1 Johannes 3:7

Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Jesjoea rechtvaardig is.

Waarom doet zo iemand rechtvaardigheid?

Omdat zo iemand het Woord van God als waarheid gelooft; dat is hetzelfde als geloven in de Messias omdat Hij het vleesgeworden Woord van God was en is (Johannes 1:14; Openbaring 19:13)

Als je gelooft dat het Woord van God waar is, zul je het Woord van God doen, je zal rechtvaardigheid doen door de Wet van God in praktijk te brengen.

Dus geloven in de waarheid van het Woord van God, Jesjoea, dat ons redt, door genade door geloof. We doen dan wat wij als waarheid geloven, het Woord van God.

In de woorden van Paulus in Romeinen 1 legt hij uit hoe het Evangelie de rechtvaardigheid van God openbaart.

Habakuk 2:4

"...maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven."

De rechtvaardigheid van God wordt verkregen door "je geloof te leven". Dit principe van "leven uit geloof" laat zien dat je loyaal blijft aan God.

In de analogie van het huwelijk; we blijven elkaar trouw, oftewel "rommelen niet met iemand anders".

Trouw aan God betekent dat je een verlangen hebt om te wandelen in gehoorzaamheid aan de geboden.

Dus als het Evangelie de rechtvaardigheid van God openbaart, dan is het Evangelie de boodschap van de Bijbel die ons zegt dat we de geboden moeten gehoorzamen!

Luister naar wat Paulus zegt over rechtvaardigheid.

Paulus vergelijkt de rechtvaardigheid van God die in de Torah (boeken van Mozes) wordt onderwezen met de rechtvaardigheid van God zoals hij (Paulus) het onderwijst:

Romeinen 10:5-8 (Citaat Deuteronomium 30:11-13)

Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de (Torah) Wet is: De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken:

De rechtvaardigheid van God die in de Torah wordt onderwezen is precies dezelfde rechtvaardigheid die ook door Paulus wordt gepredikt!

Laten we kijken wat Mozes onderwijst over rechtvaardigheid.

Ten eerste, spreekt hij over de geboden van het Verbond.

Hij beschrijft ze niet als "moeilijk of onmogelijk", zoals sommige Christelijke denominaties zeggen.

Deuteronomium 30:11-16

Want dit gebod (Verbond), dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat *u* zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat *u* zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en *het* ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen? Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar *ook* de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

De geboden onder het "Oude Verbond " (zoals het vaak wordt genoemd) zijn NIET te moeilijk om te houden.

In feite staat er dat ze "heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te DOEN"

Als iemand ooit tegen je zegt dat het houden van Gods Wet te moeilijk is, citeer dan de woorden Paulus:

Filippenzen 4:13

Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.

Er moet een belletje gaan rinkelen bij iedereen die de brief van Paulus aan de Romeinen heeft gelezen en bestudeerd (het boek dat vaak wordt geciteerd als pleitbrief voor "rechtvaardigheid door geloof alleen").

Paulus schrijft over rechtvaardigheid door geloof,

Romeinen 10:6-8

De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken:

Bedenk dat Paulus hier "rechtvaardigheid door geloof" beschrijft. Paulus beschrijft de rechtvaardigheid door geloof als "dicht bij u" en "in uw hart " door een deel van de Bijbel te citeren dat gaat over de rechtvaardigheid van God die wordt geopenbaard door de Wet!

Deze rechtvaardigheid die is geopenbaard in de Wet, is precies diezelfde rechtvaardigheid door geloof.

Paulus stelt daarna een vraag over "rechtvaardigheid door geloof":

Romeinen 10:8-10

Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de Heere Jesjoea belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.

Luister en let op, want dit is belangrijk.

De boodschap van Paulus over "rechtvaardigheid door geloof" is precies dezelfde boodschap die door Mozes werd gegeven aan de kinderen van Israël!

Hij citeert Deuteronomium 30:14 waar staat dat het "[heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart is](#)".

Hij heeft het over de rechtvaardigheid die is geopenbaard bij de Sinaï!

Die rechtvaardigheid die was geopenbaard door de Wet bij de Sinaï is de rechtvaardigheid door geloof waar Paulus het over heeft!

Het is dichtbij, in je mond en in je hart. Rechtvaardigheid ontvang je door gelovige gehoorzaamheid aan de Schepper.

Geloof betekent "trouw" aan de God die we dienen.

Dat is de boodschap die ons leven brengt!

Terug naar Torah – de Wet leert dat leven en rechtvaardigheid worden verkregen door trouw aan het Verbond:

Deuteronomium 30:15-16

[Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.](#)

De boodschap van het Verbond dat is gegeven op de Sinaï, en de boodschap die door Paulus wordt gegeven in het boek Romeinen, zijn precies dezelfde.

De Wet van God is onze huwelijksbelofte aan onze Schepper.

Wat we nu gaan zeggen klinkt misschien als redding gebaseerd op werken. Begrijp alsjeblieft goed dat we dat niet zeggen.

Het is heel belangrijk om dit te horen, omdat Hebrew Roots er vaak van wordt beschuldigd dat het een op werken gebaseerde doctrine is.

We hebben genade nodig. We hebben gezondigd, en we zullen opnieuw zondigen. Genade bedekt die momenten en prijs God voor Zijn liefde ondanks onze tekortkomingen.

Maar we moeten ook begrijpen wat Paulus onderwijst.

Redding is door geloof (gehoorzaamheid aan de geboden) en leven ontvang je door gehoorzame trouw aan de Heer.

Maar het omgekeerde is ook waar.

Het leven is verbeurd door ongehoorzaamheid aan de geboden, wat "ontrouw" is aan de Heer.

Dood is het gevolg van ongehoorzaamheid.

Merk ook op dat niet gehoorzamen hetzelfde is als je afkeren naar andere goden.

God maakt duidelijk dat ongehoorzaamheid aan Hem gehoorzaamheid aan Satan is (1 Johannes 3:8).

Deuteronomium 30:17-20

Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen; u zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen *en* het in bezit te nemen. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door (JHWH) de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat (JHWH) de HEERE uw vaders, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.

De oproep aan iedereen die naar Zijn stem wil luisteren is “kies het leven” door “Hem te gehoorzamen en loyaal te zijn aan Hem” omdat “Hij je leven geeft en je in staat stelt om te leven...”

Dus, het Evangelie van Paulus over "rechtvaardigheid door geloof" is de eeuwige, onveranderlijke boodschap dat "de geopenbaarde rechtvaardigheid van God" wordt bewerkt door "trouw" aan zijn verbond en wordt geuit door gehoorzaamheid aan Zijn geboden.

Dus ons leven moet een leven van geloof zijn, dat zich uit in een verlangen om de geboden te houden, en wordt getoond door Zijn geboden te houden.

Onthoud dat het houden van Zijn geboden hetzelfde is als niet zondigen. (1 Johannes 3:4)

Betekent dit dat we dit perfect zullen doen? Nee, natuurlijk niet. Als we falen en zondigen, dan is er genade.

Johannes vat heel goed samen wat wij proberen te onderwijzen, dus als wij je hebben verward, dan spijt ons dat.

1 Johannes 2:1-6

Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt (wat betekent dat je de geboden houdt). En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, (Jesjoea ha Masjiach) Jezus Christus, de Rechtvaardige. (Dat betekent dat je de geboden moet houden, maar als we falen is er genade) En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor *de zonden* van de hele wereld.

En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk **als wij Zijn geboden in acht nemen**. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. (Dat betekent dat als je een leven van opzettelijke zonde leidt en Zijn geboden verlaat, je buiten zijn geloof en genade bent) Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.

Het Evangelie is een boodschap van gehoorzaamheid

Deze Evangelie boodschap, die alle mensen oproept tot gehoorzaamheid aan de geboden van het Verbond, wordt ook op andere plaatsen in de brieven van Paulus genoemd.

Bijvoorbeeld in de opening van de brief aan de Romeinen waar Paulus zijn evangelie in verband brengt met de boodschap die de heidenen tot gehoorzaamheid roept:

Romeinen 1:1-3, 5

Paulus, een dienstknecht van Messias Jesjoea, een geroepen apostel, afgezonderd tot het Evangelie van God, dat Hij tevoren beloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften, ten aanzien van Zijn Zoon... Door Hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, ter wille van Zijn Naam,

Nogmaals, Paulus wijst erop dat zijn Evangelie hetzelfde Evangelie is dat is verkondigd door de profeten in de heilige, ofwel apart-gezette, Schrift.

We zagen dat Mozes het Evangelie, de rechtvaardigheid van God, al onderwees in Deuteronomium 30.

Het doel van het Evangelie is het voortbrengen van " geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen "

Dit is in overeenstemming met de beschrijving die Paulus geeft van het Evangelie in Romeinen 10, waar hij het Evangelie dat in de Torah werd gepredikt verbindt met de boodschap van rechtvaardigheid door geloof, zoals gedefinieerd in Deuteronomium 30.

In Deuteronomium 30 is het doel van het Evangelie dat iedereen die een verbondsrelatie aangaat met God in verbondsgehoorzaamheid zal wandelen:

Deuteronomium 30:19-20

Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.

In het Evangelie wordt "rechtvaardigheid van God" verkregen door geloof (dat wil zeggen een innerlijke overtuiging van de waarheid van het Woord, waaruit gehoorzaamheid aan de geboden volgt).

Gaan we terug naar Romeinen 10, dan zien we dat Paulus de bron van "geloof" beschrijft:

Romeinen 10:16-17

Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

Hier merkt Paulus op dat het "Goede Nieuws" niet altijd werd gehoorzaamd. De relatie tussen "gehoorzamen" en "geloven" wordt hier bevestigd.

Iemand die oprecht "gelooft" in het Goede Nieuws, is daaraan "gehoorzaam".

Het bestaat niet dat je het Woord van God gelooft, maar tegelijkertijd weigert om ernaar te leven.

Denk daar even over na.

Het bestaat niet dat je het Woord van God gelooft, maar tegelijkertijd weigert om ernaar te leven.

We doen wat we geloven, en geloven wat we doen.

Paulus sluit zijn brief aan de Romeinen af met een vergelijkbare verklaring:

Romeinen 16:25-27

Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Messias Jesjoea, overeenkomstig de openbaring van de geheimenis dat *door* de tijden der eeuwen *heen* verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, *om hen* tot geloofsgehoorzaamheid *te brengen*, aan *Hem*, de alleen wijze God, *zij* door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.

Het Evangelie van Paulus is een verklaring over de Messias die ontsloten is door de Schrift (de Wet en de Profeten)) en tot gevolg heeft dat de heidenen tot geloofsgehoorzaamheid komen.

Welke gehoorzaamheid bedoelt hij hier?

En waaraan moet worden gehoorzaamd?

Het is duidelijk dat "geloof" komt door het horen; namelijk de geboden die voortkomen uit de mond van God.

Daarom zijn de geboden dat deel van het Evangelie dat moet worden gehoorzaamd, en geloof door het gehoorzamen van de geboden is de vereiste voor rechtvaardigheid.

Dit is de natuurlijke volgorde: Iemand die een verbondsrelatie met God aangaat, luistert naar de voorwaarden van het Verbond (de geboden), leeft daar naar, en doet dus rechtvaardigheid, omdat we door de geboden apart worden gezet voor God in rechtvaardigheid.

Iemand die de geboden naleeft is rechtvaardig omdat hij gehoorzaam is aan de geboden. Dat zegt Johannes ook,

1 Johannes 3:7

Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Jesjoea rechtvaardig is.

Let op dat er niet staat dat we rechtvaardig zijn omdat we in Christus zijn.

In plaats daarvan zegt hij dat iemand die rechtvaardigheid doet (leeft naar de geboden) rechtvaardig is zoals Jesjoea rechtvaardig is.

Denk aan Zacharia en Elizabeth...

Lucas 1:6

Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.

Dus wat was rechtvaardig volgens onze Schepper?

Antwoord...onberispelijk wandelen volgens alle geboden en verordeningen van JHWH.

Onberispelijk in ALLE geboden.

ALLE geboden.

Zij die in Christus zijn, zijn rechtvaardig, niet omdat Christus rechtvaardig is, maar omdat zij die "in Christus" zijn Hem, het Woord van God, volgen door de geboden te gehoorzamen die in het Woord van God staan.

Niet slechts een paar geboden, maar ALLE geboden.

Dus, "*rechtvaardigheid door geloof*" wordt vervuld als we de geboden naleven, overeenkomstig ons geloof.

Jacobus 2:21-24

Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.

Leert Jacobus hier niet dat Abraham rechtvaardig was en zijn geloof liet zien door Zijn gehoorzaamheid, en daardoor gerechtvaardigd werd?

Vanuit een Hebreeuws gezichtspunt is er geen verschil tussen geloof en werken.

Als iemand gelooft, dan blijkt dat uit zijn werken.

Jacobus 2:18

Maar *nu* zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij *dan* uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien.

Zo kan iemand geen goede werken in de ogen van God doen zonder geloof.

Jacobus 2:17

Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.

Jacobus 2:26

Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood.

Hebreeën 11:6

Zonder geloof is het echter onmogelijk *God* te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.

Paulus noemt de boodschap die de heidenen oproept tot gehoorzaamheid aan de geboden "zijn Evangelie":

Romeinen 16:25,26

Hem nu Die in staat is u vast te doen staan, overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Messias Jesjoea, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat *door* de tijden der eeuwen *heen* verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, *om hen* tot geloofsgehoorzaamheid *te brengen*,

Het Evangelie van Paulus werd geopenbaard "door de profetische Schriften" dat wil zeggen dat de Wet en Profeten deze rechtvaardigheid al laten zien. Dat is de evangelieboodschap die door Mozes werd gegeven...

Deuteronomium 30:20

Door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen –

Staat er niet precies hetzelfde in 2 Timotheüs 3:15-17?

2 Timotheüs 3:15-17

...en dat u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Messias Jesjoea is. Heel *de* Schrift *is* door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren *en* op te voeden in de rechtvaardigheid:

Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Door Gods Woord (alles, niet een deel ervan) ontvangen we de instructies voor rechtvaardigheid en alleen daardoor zijn we toegerust voor alle goede werken!

Wees gewaarschuwd tegen mensen die onderwijzen dat een deel van Gods Woord niet meer nuttig is voor onderwijs en niet meer relevant als instructie in rechtvaardigheid.

De volledige Bijbel is Waarheid!

Daar horen ook Schriftgedeelten als Leviticus 11 en 23 bij!

Het Evangelie in de Zegen en Vloek

We hebben eerder al gezien dat de evangelieboodschap van Paulus over rechtvaardigheid door geloof wordt geopenbaard en uitgelegd in Deuteronomium 30, waar de rechtvaardigheid van God ligt in de geboden van het Verbond die volgens Mozes "niet té moeilijk" noch "te ver weg" zijn. In plaats daarvan wordt de oproep om gehoorzaam te zijn aan de geboden beschreven als "dichtbij, in je mond en in je hart."

Romeinen 10:6-8, citaat van Deuteronomium 30:11-14

De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus: Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen? Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, dat wij prediken:

Laten we dieper ingaan op het Evangelie dat is geopenbaard in Deuteronomium 28-30 zodat we beter begrijpen wat vroegere generaties van populaire christelijke theologen en onderwijzers niet hebben gepakt.

Terwijl de tweede generatie van de zonen van Israël na de uittocht uit Egypte zich klaar maakte om het Beloofde Land binnen te gaan, gaf Mozes een herhaling van het Verbond dat bij de Sinai was gegeven aan heel Israël.

Hij nam het Verbond nog eens door dat God had aangeboden aan hun vaders, die vervolgens de beloften hadden verbeurd door ongeloof (ongehoorzaamheid).

Het aanbod van de verbondsrelatie zou een zegen of een vloek voor Israël zijn, afhankelijk van hoe ze ermee omgingen.

Als ze ervoor kozen gehoorzaam te zijn aan het Verbond en te wandelen in de wegen van de Heer, dan stonden er talrijke zegeningen op hen te wachten.

Maar als ze zouden kiezen om ongehoorzaam te zijn en hun eigen weg te gaan, dan zou het aanbod van het Verbond een vloek voor hen worden, omdat de Heer hen allerlei soorten vloeken had voorgehouden als ze ongehoorzaam waren.

De zegeningen voor gehoorzaamheid zijn de volgende:

Deuteronomium 28:1-13

En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan *een plaats* zal geven hoog boven alle volken van de aarde.

En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent:

Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het veld.

Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee.

Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog.

Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan.

De HEERE zal geven dat uw vijanden die u aanvallen, door u verslagen worden; over één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over zeven wegen zullen zij voor u wegvlugten.

De HEERE zal de zegen over u gebieden in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

De HEERE zal u voor Zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals Hij u gezworen heeft, als u de geboden van de HEERE, uw God, in acht neemt en in Zijn wegen gaat.

En alle volken van de aarde zullen zien dat de Naam van de HEERE over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u bevreesd zijn.

En de HEERE zal u een overvloed ten goede geven, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, in het land dat de HEERE uw vaderen gezworen heeft u te *zullen* geven.

De HEERE zal voor u Zijn rijke schatkamer, de hemel, openen, door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen.

De HEERE zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart, en u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEERE, uw God, waarvan ik u heden gebied *dat u ze* in acht neemt en houdt,

Er waren echter voorwaarden voor deze zegeningen waarmee Adonai beloofde heel Israël te zegenen.

Alleen zij die gehoorzaam bleven aan zijn geboden zouden deze zegeningen krijgen.

Maar de Heer beloofde ook vloeken voor hen die ervoor kozen ongehoorzaam te zijn aan de geboden en hun eigen weg te gaan:

Deuteronomium 28:15-34

Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen:

Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt zult u zijn op het veld.

Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog.

Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw land, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee.

Vervloekt zult u zijn bij uw *thuis* komen, en vervloekt zult u zijn bij uw weggaan.

De HEERE zal vloek, verwarring en verderf onder u zenden, in alles wat u ter hand neemt en doet, totdat u weggevaagd wordt en u *al* spoedig omkomt vanwege uw slechte daden, waarmee u Mij verlaten hebt.

De HEERE zal de pest aan u laten kleven, totdat Hij u vernietigd heeft *en u verdwenen bent* uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

De HEERE zal u treffen met tering, koorts en ontsteking, met hitte en droogte, en met korenbrand en meeldauw, die u achtervolgen zullen totdat u omkomt.

Uw hemel, die boven uw hoofd is, zal van brons zijn, en de aarde, die onder u is, zal van ijzer zijn.

De HEERE zal stuifzand en stof geven als regen voor uw land. Uit de hemel zal het op u neerdalen, totdat u weggevaagd bent.

De HEERE zal geven dat u door uw vijanden verslagen wordt; over één weg zult u tegen hen uittrekken, maar over zeven wegen zult u voor hem wegluchten. U zult een schrikbeeld worden voor alle koninkrijken van de aarde.

Uw dode lichaam zal voedsel zijn voor alle vogels in de lucht en voor de dieren op de aarde, en niemand zal ze schrik aanjagen.

De HEERE zal u treffen met zweren van Egypte, met gezwollen, met uitslag en schurft waarvan u niet genezen kunt worden.

De HEERE zal u treffen met krankzinnigheid, met blindheid en met ver dwaasdheid van hart.

U zult op de middag rondtasten, zoals een blinde rondtast in het donker. U zult uw wegen niet voorspoedig maken. U zult alle dagen alleen maar onderdrukt en beroofd worden, en er zal geen verlosser zijn.

Met een vrouw zult u in ondertrouw gaan, maar een andere man zal met haar slapen; een huis zult u bouwen, maar er niet in wonen;

Een wijngaard zult u planten, maar de vrucht ervan niet eten.

Uw rund zal voor uw ogen geslacht worden, maar u zult er niet van eten;

Uw ezel zal van voor uw *ogen* weggeroofd worden en niet naar u terugkeren;

Uw kleinvee zal aan uw vijanden gegeven worden, en er zal geen verlosser voor u zijn.

Uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden; uw ogen moeten het aanzien en zullen de hele dag naar hen smachten; maar u zult niet bij machte zijn *iets te doen*.

Een volk dat u niet kent, zal de vrucht van uw land en heel uw arbeid opeten. U zult alle dagen alleen maar onderdrukt en uitgebuit worden.

U zult krankzinnig worden vanwege het schouwspel dat uw ogen zien.

Merk op dat het de Heer is die al deze vloeken geeft aan iedereen die Zijn wegen afwijst en weigert om te gehoorzamen aan Zijn geboden.

Om het punt te maken en om heel duidelijk te zijn over de gevolgen van ongehoorzaamheid gaat de lijst met vloeken nog verder:

Deuteronomium 28:35-48

De HEERE zal u treffen met vreselijke zweren, aan de knieën en aan de benen, waarvan u niet genezen kunt worden, vanaf uw voetzool tot aan uw schedel.

De HEERE zal u en de koning die u over uzelf aangesteld hebt, naar een volk brengen dat u zelf niet kende, en *ook* uw vaders *niet*. Daar zult u andere goden dienen, hout en steen.

U zult een verschrikking, een spreekwoord en een voorwerp van spot zijn onder al de volken waar de HEERE u naartoe voeren zal.

U zult veel zaad naar de akker brengen, maar weinig inzamelen, want de sprinkhaan zal het opvreten.

Wijngaarden zult u planten en bewerken, maar u zult geen wijn drinken of iets verzamelen, want de worm zal het opeten.

Olijfbomen zult u hebben in heel uw grondgebied, maar u zult u niet met olie zalven, want uw olijven zullen afvallen.

Zonen en dochters zult u verwekken, maar zij zullen niet aan u toebehoren, want zij zullen in gevangenschap gaan.

Al uw bomen en de vrucht van uw land zullen de sprinkhanen in bezit nemen.

De vreemdeling die in uw midden is, zal hoger *en* hoger boven u uitstijgen, maar u zult lager *en* lager neerdalen.

Hij zal aan u uitlenen, maar u zult niet aan hem uitlenen. Hij zal tot een hoofd zijn en u zult tot een staart zijn.

Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat u weggevaagd wordt, omdat u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam geweest bent, door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die Hij u geboden heeft, in acht te nemen.

Ze zullen voor u en uw nageslacht tot een teken en een wonder zijn, tot in eeuwigheid.

Omdat u de HEERE, uw God, niet gediend zult hebben met blijdschap en hartelijke vreugde, vanwege de overvloed van alles, zult u uw vijanden, die de HEERE op u af zal sturen, dienen met honger en dorst, met naaktheid en gebrek aan alles.

Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen, totdat Hij u wegvaagt

De Almachtige belooft al deze verschrikkelijke dingen aan de mensen die beweren dat ze bij Hem horen, maar die weigeren om Hem te dienen door Zijn geboden te gehoorzamen.

Uiteindelijk leiden deze vloeken tot de ballingschap en de verstrooiing van Israël over de natiën van de aarde;

Deuteronomium 28:63-66

En het zal gebeuren, zoals de HEERE Zich over u verblijdde om u goed te doen en u talrijk te maken, dat de HEERE Zich zo over u zal verblijden om u om te brengen en weg te vagen.

U zult weggerukt worden uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

De HEERE zal u verspreiden onder al de volken, van het *ene* einde van de aarde tot aan het *andere* einde van de aarde.

Daar zult u andere goden dienen, die u noch uw vaders gekend hebben, hout en steen.

Daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen en uw voetzool zal geen rustplaats hebben, want de HEERE zal u daar een bevend hart, kwijnende ogen en een treurende ziel geven.

Uw leven zal voor u *aan een zijden draad* hangen; u zult nacht en dag beangst zijn en uw leven niet zeker zijn.

De geschiedenis heeft geleerd dat precies dát met Israël is gebeurd.

Het noordelijke koninkrijk van Israël, dat altijd de afgoden volgde, werd in ballingschap genomen door de Assyriërs rond 740 v.Chr.

Deze 10 stammen van Israël (ook het Huis van Israël genoemd) werden verspreid over alle volken van de wereld, en tot op de huidige dag zijn ze niet teruggekeerd naar het Beloofde Land als een herkenbaar volk.

Het Huis van Juda (en een aantal Levieten) heeft een andere geschiedenis.

Ook al werden ze weggevoerd naar Babylon rond 586 v.Chr. toch keerden ze deels terug naar het Land en hebben tot op de dag van vandaag hun unieke identiteit als "Joden" behouden.

Daarom zijn er vandaag de dag nog Joden.

Joden, zoals het Huis van Juda, zijn deel van Israël, maar niet heel Israël is joods.

Het noordelijke koninkrijk, de 10 stammen, werden over het algemeen niet gezien als Joden omdat ze niet bij het Huis van Juda hoorden... waaraan de term Joden is ontleend.

Het huidige volk Israël bestaat grotendeels uit mensen van het zuidelijke koninkrijk, het Huis van Juda, Joden.

Maar, zoals we lezen in Marcus 7 in de eerste eeuw, zijn ze nog steeds niet onverhoopt gehoorzaam aan het geschreven Woord (ze gehoorzamen hun eigen Mondelinge Torah die bestaat uit Rabbinale wetten en tradities naast de Bijbelse Wet) maar ze wonen nu in het land Israël.

We zien in de joodse geschiedenis dat zij, als volk, alle vloeken over zich heen hebben gekregen die door de Heer zijn beloofd als gevolg van ongehoorzaamheid.

Maar, ondanks al deze vloeken die het gevolg zijn van ongehoorzaamheid, is er Goed Nieuws!

Het Evangelie is verkondigd, zelfs voor de ongehoorzame:

Deuteronomium 30:1-10

Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft.

En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen.

Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.

Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, *toch* zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen.

En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het *weer* in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.

De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.

De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten *en* die u vervolgd hebben.

En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden.

De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede.

Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen;

Wanneer u zich bekeert tot de HEERE, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel.

Het is een erg duidelijke verklaring van het Evangelie.

Dit dan, is het Evangelie dat in de Torah wordt vermeld:

Als u berouw hebt en zich bekeert tot de Heer met uw hele wezen en Zijn geboden onderhoudt (die Hij op Sinai gaf), dan zullen alle zegeningen van God over u komen als hij uw hart reinigt en al uw zonden vergeeft.

Dus, als het Huis van Israël (heidenen) wordt geënt, dan moeten ze ALLE geboden gehoorzamen die oorspronkelijk aan hen werden gegeven.

Op dit punt in het verhaal beschrijft Mozes dit aanbod als "*niet te moeilijk om te doen*" en "*dichtbij u.*"

Deuteronomium 30:11-16

Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.

Het is niet in de hemel, zodat *u* zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen?

Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat *u* zou kunnen zeggen: Wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en *het* ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen?

Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen.

Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar *ook* de dood en het kwade.

Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen.

Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

En dat is het Evangelie dat Paulus beschrijft in Romeinen 10!

We ontvangen leven, zegen en vrede (vergeving van zonden) als we berouw hebben en een leven gaan leiden in gehoorzaamheid aan de geboden van de Bijbel, alle geboden die Hij ons toen heeft gegeven!

En dit werd, door onze Messias, aangeboden aan het Huis van Israël, dat heidens was geworden, verspreid onder de volken

Zelfs Jesjoea zei het:

Mattheus 15:24

Hij antwoordde en zei: Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. (De 10 stammen)

Dat is een deel van het Evangelie van Christus.

Hetzelfde Evangelie dat Paulus onderwees. Paulus die de Galaten waarschuwde toen hij hen ervan beschuldigde dat ze het Evangelie verdraaiden omdat de Galaten waren gaan geloven dat ze konden worden gered door besneden te zijn, en zodra ze besneden waren weer konden terugkeren naar de heilige dagen van hun heidense zonnegod.

Galaten 1:6-7

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.

Paulus vervolgt met een krachtige vermaning aan hen die een ander evangelie onderwijzen:

Galaten 1:8-9

Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt.

In de brieven van Paulus, leert hij hoe de heidenen, meer in het bijzonder het verstrooide Huis van Israël, nu terug kunnen komen in het geloof, redding kunnen ontvangen door genade, en daarna Gods volledige Woord leven in gehoorzaamheid... niet voor redding, maar omdat het de perfecte manier is om te leven, en er zegening op rust.

De Joodse Besnijdenis Groep in Galaten onderwees dat de mensen in Galatia op het moment dat ze waren besneden zeker konden zijn van hun redding. Dat vonden de Galaten natuurlijk goed om te horen, omdat ze dachten dat ze verzekerd waren van hun redding, en daardoor terug konden gaan naar hun vroegere goden en heidense feesten, zoals Saturnaliën -wat we vandaag kennen als Kerst- weer konden vieren.

Zie je hoe Paulus de Galaten ervan beschuldigt dat ze teruggaan naar hun vroegere goden:

Galaten 4:8-11

Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn; en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe *kunt* u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen.

Paulus maakte zich zorgen dat de Galaten teruggingen naar hun afgodsdagen, het Evangelie verdraaiden, wat ervoor bedoeld was om het Huis van Israël terug te brengen naar Jahweh's feesten, uit Leviticus 23.

De Galaten vervielen tot een wettische en verdraaide perceptie van de bedoeling van besnijdenis en gebruikten het als excuus om Gods feesten te verlaten, en terug te keren naar de heidense feesten, in strijd met Deuteronomium 12:31.

Ze besloten om weer hun eigen wegen te volgen, die volgens Jeremia 3:8 juist de reden waren dat het Huis van Israël in eerste instantie van God was gescheiden.

Nu we beseffen dat zowel Christus als Paulus onderwezen dat het Huis van Israël zou worden vernieuwd in het Verbond van Jahweh, in gehoorzaamheid aan al Gods geboden, gaan we dieper in op dat aspect van het Evangelie...

De inzameling van het Huis van Israël

De Profeten spreken vaak over de eindtijd inzameling van de verloren stammen van het huis van Israël.

De profetie van Deuteronomium 28-30 geeft een bondige weergave van de ballingschap van Israël als gevolg van hun ongehoorzaamheid aan het Verbond.

En op dat punt in de geschiedenis bevinden ze zich nu precies.

De Heer legt bij monde van Ezechiël uit waarom Hij het Huis van Israël heeft verstrooid:

Ezechiël 20:19-25

Ik ben de HEERE, uw God: ga in Mijn verordeningen, neem Mijn bepalingen in acht en houd die.

Heilig Mijn sabbatten, zodat ze tot een teken zijn tussen Mij en u, zodat u weet dat Ik, de HEERE, uw God ben.

Maar die kinderen waren Mij *ook* ongehoorzaam. Zij gingen niet in Mijn verordeningen, en Mijn bepalingen – de mens die ze doet, zal erdoor leven – voerden zij niet nauwlettend uit.

Zij ontheiligden Mijn sabbatten, zodat Ik zei dat Ik Mijn grimmigheid over hen zou uitstorten door in de woestijn Mijn toorn tegen hen ten uitvoer te brengen.

Maar Ik heb Mijn hand afgekeerd en handelde ter wille van Mijn Naam, zodat Die niet ontheiligd werd voor de ogen van de heidenvolken. Ik had hen immers voor hun ogen *uit Egypte* geleid.

Ik heb ook in de woestijn Mijn hand voor hen opgeheven om hen te verspreiden onder de heidenvolken en hen te verstrooien in de landen,

Omdat zij Mijn bepalingen niet uitgevoerd hadden, Mijn verordeningen verworpen hadden en Mijn sabbatten ontheiligd hadden, zodat hun ogen de stinkgoden van hun vaders volgden.

Toen heb Ik hun ook verordeningen gegeven die niet goed waren, en bepalingen waardoor zij niet leven zouden.

In vers 20 spreekt de Heer opnieuw over zijn verordeningen die in het Verbond staan: "neem Mijn bepalingen in acht en houd die"

Vervolgens verwijt Hij Israël dat ze "waren Mij ook ongehoorzaam. Zij gingen niet in Mijn verordeningen, en Mijn bepalingen voerden zij niet nauwlettend uit."

Daarom zwoer Hij "om hen te verspreiden onder de heidenvolken en hen te verstrooien in de landen."

En de rest is geschiedenis.

De 'twee houten-prophetie' van Ezechiël 37 spreekt over een tijd in de nabije toekomst als de Heer de verstrooiden, die zich hebben bekeerd, zal terugbrengen naar het Land om ze te verenigen met een bekeerd huis van Juda:

Ezechiël 37:15-28

Het woord van de HEERE kwam tot mij: En u, mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: Voor Jozef, het stuk hout van Efraïm, en van heel het huis van Israël, zijn metgezellen.

Breng ze dan bij elkaar, het ene bij het andere, tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden.

Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen: Wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor u *betekenen*? Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël, zijn metgezellen, en Ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één stuk hout maken. Ze zullen in Mijn hand één worden.

Die stukken hout, die u beschreven hebt, moeten voor hun ogen in uw hand zijn.

En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn.

Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben.

Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn.

Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke *afgoden* en met al hun overtredingen.

Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben,

en Ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ik zal een God voor hen zijn.

En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn.

Zij zullen in Mijn bepalingen (misjpatiem) wandelen en Mijn verordeningen (choekot) in acht nemen en die houden.

Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaders gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid,

en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn,

Ik zal hun *een plaats* geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid.

Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zij zullen een volk voor Mij zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HEERE ben, Die Israël heiligt, wanneer Mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn.

Even tussendoor ... "hout" in Hebreeuws "etz" betekent ook "boom" of "loot" of "ent" wat je in gedachten moet nemen als je Romeinen 11 leest.

De Bijbel onderwijst dat Israël een "olijfboom" is, in de context van takken die worden afgebroken

Jeremia 11:16

Een bladerrijke olijfboom, met welgevormde vruchten, had (JHWH) de HEERE u als naam gegeven. *Maar nu* heeft Hij onder het geluid van een groot gedruis een vuur onder hem aangestoken, zodat zijn takken gebroken zijn.

Het Noordelijke Koninkrijk van Israël en het Zuidelijke Koninkrijk van Juda zijn nooit herenigd sinds de dagen van Koning Salomo.

De Heer stuurde het Noordelijke Koninkrijk in ballingschap door de Assyriërs en verspreidde hen onder de volken van de aarde.

Maar deze profetie zegt dat de Heer de zonen van Israël zal terugbrengen van onder de volken waar ze naar toe zijn gaan en hen zal verzamelen in het land.

Dan zullen de bekeerde en ingezamelde zonen van Israël de geboden van de Heer gehoorzamen door te wandelen in de verordeningen en zich te houden aan de bepalingen.

Deze mensen zullen dan het Verbond gehoorzamen dat de Heer heeft aangeboden aan het volk van alle generaties, zoals we kunnen lezen in de profetie van Deuteronomium 30.

In een ander woord van de Heer aan de profeet Jeremia, legt de Heer de voorwaarden uit waarop Hij Zijn opstandige volk zal vergeven en zal inzamelen van over de hele wereld waar hij ze verstrooid heeft:

Jeremia 29:11-14

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE.

Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.

U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.

Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE,

Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE,

en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.

Als Zijn opstandige volk zich bekeert van hun verkeerde wegen en weer gehoorzaam wil zijn aan de geboden van het Verbond, dan zal JHWH hen vergeven en terugbrengen naar hun thuisland:

Mozes zei tegen de tweede generatie van Israël die uit Egypte was gekomen, dat het volk zich op een dag van de Heer zou afkeren.

Maar het Goede Nieuws is dat in de verre toekomst, als ze zich bekeren en teruggaan naar de Heer, Hij trouw zal zijn aan Zijn belofte aan hen:

Deuteronomium 4:25-31

Als u kinderen en kleinkinderen verwekt zult hebben en in het land oud geworden zult zijn en verderfelijk zult handelen, *als* u een beeld zult maken, de afbeelding van enig ding, en doen wat slecht is in de ogen van de HEERE, uw God, om Hem tot toorn te verwekken, dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuige tegen u, dat u zeker *al* snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen.

U zult *uw* dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden.

De HEERE zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult *met slechts* weinig mensen overblijven onder de heidenen naar wie de HEERE u voeren zal.

Daar zult u goden dienen die het maaksel van mensenhanden zijn, hout en steen, en die niet zien, niet horen, niet eten en niet ruiken kunnen. Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult *Hem* vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.

Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzamen. Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet loslaten, en u niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaderen, dat Hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten.

En de Profeten bevestigen deze verstrooiing van Israël en hun uiteindelijke terugkeer naar het Land.

Ezechiël 11:16-20

Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Hoewel Ik hen ver weggedreven heb onder de heidenvolken en hoewel Ik hen in de landen verspreid heb, toch zal Ik voor hen een heiligdom zijn, *hoe kort ook*, in de landen waarin zij gekomen zijn.

Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Ik zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u *overal* verspreid bent, en Ik zal u het land van Israël geven.

Zij zullen daarheen komen en daaruit al zijn afschuwelijke *afgoden* en al zijn gruweldaden wegdoen.

Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ik hun een God zijn.

We moeten opmerken dat het doel van het Nieuwe Verbond, zoals dat is uitgewerkt door de profeten, is dat het Huis van Israël weer binnen het verbond wordt gebracht, om het Verbond met onze Schepper te vernieuwen.

De profeten zeggen daarbij dat dit zal gebeuren door dezelfde eeuwige Wet die door Mozes is opgeschreven op de Sinai. Er wordt niet gesproken over een nieuwe wet, alleen over een Nieuw Verbond.

Waarom is er een Nieuw Verbond nodig?

Omdat het Huis van Israël het vorige Verbond heeft verbroken.

Daarbij is dit Verbond anders, niet in de zin dat er een nieuwe wet is, maar dat het Huis van Israël een hart zal hebben dat de Wet van God wil houden. Dit Verbond is niet zoals het Verbond dat daarvoor met het Huis van Israël was gemaakt:

Jeremia 31:31-32

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, **niet zoals het verbond dat Ik met hun vaders gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden** – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE.

Dus, waarin is dit Verbond anders?

Vanwege een nieuwe wet?

Nee...dat staat er niet ...

Dit zal anders zijn:

- De Wet zal op onze harten zijn geschreven, dat betekent dat we de Wet van God willen doen;
- We hoeven elkaar het Woord van God niet meer te onderwijzen.

Jeremia 31:33-34

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

Het verschil is dat we de Wet van God willen doen, door Zijn Geest:

Ezechiël 36:26-27

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en *dat* u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

We zullen geen nieuwe verordeningen, nieuwe bepalingen, of een nieuwe wet krijgen.... Maar dezelfde instructies die Ezechiël en Jeremia volgden... dezelfde instructies die op Sinaï werden opgeschreven.

Het feit dat we elkaar nog steeds moeten onderwijzen in het Woord van God betekent dat het Nieuwe Verbond, ook al is het begonnen, nog niet volledig van kracht is:

Jeremia 31:34

Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE

Dat... moet nog gebeuren...iets om naar uit te zien in het Nieuwe Verbond. Volgens de profeten, zal dit gebeuren bij de terugkomst van Jesjoea, in het eind der dagen...als we uit de volken zijn verzameld en in onvergankelijkheid zijn opgewekt.

In een andere proclamatie van het Goede Nieuws, wordt over de inzameling van het verstrooide Huis van Israël gezegd:

Jeremia 31:10-12

Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het *weer* bijeenbrengen

en het hoeden, zoals een herder zijn kudde *hoedt*.

Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en hem verlost uit de hand van hem die sterker was dan hij. Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion,

zij zullen toestromen naar het goede van de HEERE: naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen.

Hun ziel zal zijn als een bevloaide hof, zij zullen voortaan niet meer treurig zijn.

En nogmaals,

Jeremia 32:37-39

Zie, Ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen in Mijn toorn, in Mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben, en Ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen.

Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen, hun ten goede, en hun kinderen na hen.

En nogmaals,

Jeremia 23:3

Ik echter, Ik zal het overblijfsel van Mijn schapen bijeenbrengen uit al de landen waarheen Ik hen verdreven heb. Ik zal hen terugbrengen naar hun schaapskooien,

en zij zullen vruchtbaar zijn en talrijk worden.

Het Goede Nieuws van het Nieuwe Testament is dat Christus het verlossingswerk heeft volbracht zodat de mensen die zich bekeren en de Wet van Mozes gehoorzamen, terug zullen worden gebracht naar het Beloofde Land, de erfenis van het volk van God.

Op dit punt pauzeren wij deze studie even.

In het volgende deel van deze studie bestuderen we het onderwijs van Paulus over het geheimenis van het Evangelie, wat een aantal zeer interessante en verbazende aspecten van het Evangelie bevat, en dat wil je zeker niet missen.

Als je verder gaat met deel 2 van deze studie, zorg er dan voor dat de informatie van deel 1 nog vers in je geheugen zit, zodat de studie vloeiend verloopt.

We bidden dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)