



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

We voelden ons beledigd...

Heeft iets of iemand jou wel eens beledigd?

We zijn allemaal weleens beledigd. Velen die hebben ontdekt dat de bijbel van kافت tot kافت waar is, en daar vervolgens naar zijn gaan leven, hebben daarover veel strijd met vrienden en familie, of zelfs met degenen die ze ooit “geestelijke” leiders noemden. Dat zijn vaak geen prettige ervaringen, die dagen, maanden en soms zelfs jaren kunnen duren. Wij proberen het Woord van God te vertegenwoordigen, maar het komt niet over, of niet op de manier zoals we zouden willen.

Ook wij hebben dat meegemaakt. Zelfs onder mensen die zeggen de Torah te volgen, zijn er nog steeds veel onderlinge discussies. Er is altijd onenigheid over de kalender, of over hoe we de Naam van onze Schepper moeten spellen of uitspreken, laat staan de talrijke zaken die kunnen leiden tot niet altijd even vriendelijke discussies.

Zelfs in het gewone, dagelijkse leven kunnen en zullen vrienden, familie, en zelfs volstrekte vreemden dingen doen waardoor wij ons aangevallen voelen.

Dat kan allemaal erg frustrerend zijn, ook al ervaren we tegelijkertijd de zegeningen die voortkomen uit het realiseren en in praktijk brengen van Zijn volledige waarheid. Het is zelfs zo dat hoe meer wij Zijn waarheid in praktijk brengen, hoe meer anderen zich aangevallen zullen voelen en als reactie daarop óns zullen aanvallen. Dat kan bitterzoet zijn.

Het in praktijk brengen van de volheid van Zijn Woord brengt zeker zegeningen en vreugde voort, maar tegelijkertijd is er veel verdriet voor degenen die aangevallen worden. En soms wordt het nog erger. Zulk verdriet kan leiden tot spanningen tussen mensen. En als er spanningen zijn, kan dat in ons binnenste leiden tot bitterheid, of nog erger, tot wrok.

We zijn daar allemaal schuldig aan. Soms kan alleen het uitdragen van de waarheid van Zijn volledige Woord al omstandigheden creëren waarin wij ons aangevallen voelen. Er getuige van zijn dat iemand de waarheid afwijst en ontkent is één ding, maar aanhoren dat het Woord van God door actieve gelovigen

gebondenheid, verouderd of slecht onderwijs word genoemd is van een heel andere aard. Als iemand zulke dingen zegt over het Woord van God, kan daar een emotionele reactie op volgen, ondanks het feit dat ze hun fout gewoonweg niet inzien. Ze geloven waarschijnlijk écht dat delen van het Woord van God gebondenheid zijn.

Een aanval op de waarheid van JHWH's Woord voelt vaak als een aanval op óns, en om eerlijk te zijn, is dat een goed iets. Het Woord is God, en het Woord moet in ons zijn. Het is moeilijk om zulke dingen niet persoonlijk te nemen omdat we allemaal zouden moeten streven om *gelijk aan* het Woord van God te worden.

Dus, als het Woord van God wordt aangevallen, hoe kunnen we ons dan niet persoonlijk aangevallen voelen? De vraag die we onszelf zouden moeten stellen is: "Hebben wij het recht om ons persoonlijk aangevallen te voelen?"

Zelfs onder de paraplu met degenen die het volledige Woord van God als waarheid belijden, gebeuren er helaas vervelende dingen. We zijn allemaal mensen.

In Romeinen 7 is Paulus er heel eerlijk over dat hij worstelde met zijn vlees en de wet van de zonde. Terwijl hij tegelijkertijd een groot verlangen had om de Wet van God, de Wet van zijn verstand, te gehoorzamen.

Het kan zo zijn dat wij ons iets dieps zullen realiseren, dat tegelijkertijd erg moeilijk is om te accepteren, laats staan toe te passen. Als we ons namens iemand anders beledigd voelen, zoals Jesjoea bij de geldwisselaars in de Tempel zag dat ze misbruik van de mensen maakten, dan hebben we alle recht om ons beledigd te voelen namens die ander (Mattheus 21:12-17). Echter, als iemand ons persoonlijk beledigt, dan maakt het gewoon niet uit. We moeten het dan loslaten en ons afvragen waarom we er eigenlijk door beledigd waren, omdat je beledigd voelen alleen met je 'ik' te maken heeft. Het kan niet zo zijn dat enkel omdat het ego werd beledigd iemand anders als tegenreactie wordt beledigd.

Jesjoea voelde zich, in alle dingen die Hem werden aangedaan, in elke belediging die Hij moest ondergaan, veel meer dan wij in duizend jaar te verwerken krijgen, nooit persoonlijk beledigd. Hij ontstak nooit in woede of raakte van slag omdat mensen gemeen tegen Hem waren, niet één keer.

Tijdens zijn bediening probeerden mensen hem te vermoorden, hem in de val te lokken, hem te vernederen, en dat zijn alleen nog maar de dingen waar wij van weten doordat erover is geschreven. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoeveel beledigingen hij heeft moeten ondergaan.

Stel je voor, al die smaad, bedrog en de roddels die de ronde moeten hebben gedaan omtrent onze Verlosser.

Stel je de situatie voor waarin hij door Judas werd gekust, verraden, werd bespuugd en onterecht werd gestraft.

Als er iemand een goede reden had in de ogen van de wereld het recht om zich beledigd te voelen, dan was dat zeker Jesjoea.

Toch had Hij medelijden met anderen omdat zij misleid waren en Hij vergaf hen.

Of neem het voorbeeld van Stefanus. Hij werd de stad uitgedragen terwijl een woedende menigte Farizeeën zich tegen hem keerde en stenen op hem gooide met de bedoeling hem te doden. Stefanus had alle recht om zich aangevallen te voelen. Er zijn niet veel ernstiger situaties, toch vroeg Stefanus om vergeving voor zijn aanvallers vlak voordat ze hem succesvol door steniging vermoordden.

Handelingen 7:60

En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij.

Laten we dan naar onszelf kijken.

We voelen ons aangevallen en raken verbitterd om de kleinste dingen in vergelijking met bovengenoemde, en gaan daarbij lijnrecht in tegen het voorbeeld dat Jesjoea ons stelde. Hij ging door met Zijn onderwijs en bleef het Woord van God, zoals dat was geschreven, in praktijk brengen waarmee Hij liet zien dat het enkel en alleen het Woord van God was dat in Hem woonde. Hij liet Zijn vlees nooit de overhand krijgen. Hij vernederde Zichzelf in gehoorzaamheid, daarmee volledig de Vader verheerlijkend, en niet Zichzelf.

Door Zijn gehoorzaamheid liet Hij zien dat Hij aan zichzelf stierf, zelfs tot aan de letterlijke dood, en moet je raden? Hij is ons tot voorbeeld gegeven. Zouden wij ons niet beledigd voelen als iemand ons zou willen doden? Als Hij door dergelijke extremiteiten niet beledigd was, waarom zouden wij ons dan beledigd moeten voelen door veel minder erge dingen als we toegewijd zijn om Zijn voorbeeld te volgen?

Deze dingen zijn natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het is altijd makkelijker om te zeggen dat we in het Woord van God geloven en het onderwijzen, dan er echt naar te leven. We kunnen het Woord van God onderwijzen en leven, en daar doorheen vermanen en corrigeren met autoriteit.

Echter, er is wel een manier om dat te doen; met vriendelijkheid en respect, zachtmoedigheid en zelfcontrole, geduld en vrede, vreugde en geloof; allemaal uitingen van liefde.

We zouden het moeten uitstralen dat we liefdevol bewogen zijn, niet boos of met een houding “Kijk wat je mij hebt aangedaan!”. Als we niet in liefde vermanen, maar alleen maar corrigeren omdat we ons gelijk willen hebben, dan hebben we het niet goed begrepen. We moeten zodanig corrigeren dat anderen daardoor zonder twijfel ervaren dat we het vanuit liefde voor hen doen en niet omdat we ons beledigd voelen en daarmee de focus op onszelf leggen. Enig ander motief voor correctie, niet gebaseerd op liefde, legt de nadruk op de belediging aan het adres van de persoon *zelf* in plaats dat het een poging is om iemand in liefde terug te brengen tot het Woord van God, uit bewogenheid voor hen. Correctie die met dergelijke verkeerde motieven wordt gebracht wordt en zal nooit moeten worden ontvangen.

Een aanval op het Woord van God zou moeten leiden tot vermaning van andere gelovigen in liefdevolle betrokkenheid, in liefde, met geduld en zelfbeheersing, en als het op die manier gebeurt, dan zal de ontvanger van een dergelijke vermaning het Woord van God verwelkomen.

Alleen als je handelen volledig in overeenstemming is met Gods Woord kun je de waarheid van Gods Woord overbrengen.

Wat betekent dat? Als het fundament van het Woord van God liefde is, hoe kunnen we iemand dan terugbrengen naar het Woord van God (Liefde) terwijl we dat niet op een liefdevolle manier doen? Het op een andere manier doen zou hypocriet zijn.

Denk daar gewoon eens verder over na.

Als we proberen om iemand terug te brengen naar het Woord van God, en dat houdt in dat we God én anderen liefhebben, hoe ter wereld kunnen we dan verwachten dat we iemand terug brengen naar de liefde door liefdeloos te zijn? Dat zou belachelijk zijn, en toch is dat vaak hoe we het in de praktijk wél doen. Wat wordt overgedragen en hoe dat wordt overgedragen is dan met elkaar in strijd, en dat levert alleen maar verwarring of zal een tamelijk negatieve reactie teweegbrengen. Liefde moet liefde voortbrengen en het moet ook als zodanig worden ontvangen.

Maar op het moment dat we ons een belediging persoonlijk aantrekken, dan hebben we de oude mens weer ruimte gegeven, die gebondenheid is, en die de dingen van het vlees liefheeft, en die wegloupt voor de Wet van God en van alle geestelijke dingen, en die ons van de Wet van God naar de wet van de zonde voert (Romeinen 6-8).

Het is heel belangrijk om dit te begrijpen. Je persoonlijk aangevallen voelen legt de focus op je ego. De liefde voor je 'ik' kan anderen gewoonweg niet corrigeren en vermanen in het Woord van God. Het is gewoon niet mogelijk omdat het tegenstrijdig is. Alleen de liefde voor anderen kan anderen corrigeren en vermanen in het Woord van God.

Waarom is dat?

Dat is omdat het Woord van God erover gaat dat we anderen moeten liefhebben en dat we God moeten liefhebben en NIET op onszelf gericht moeten zijn.

Als de reden dat je een ander wilt corrigeren is dat je je aangevallen voelt, dan is dat een verkeerd en onterecht motief. Ons verlangen om anderen te corrigeren moet enkel en alleen zijn gebaseerd op onze liefde voor hen en ons verlangen om hen terug te brengen naar de waarheid van het Woord van God.

Het Woord van God geeft ons geen ruimte om iemand te corrigeren omdat diegene ons heeft beledigd, omdat de kern van het Woord van God is, dat we sterven aan onszelf.

Zie je het probleem?

Je moet de oude mens letterlijk weer doen opstaan om zelfs maar een poging te doen om iemand te corrigeren die jou heeft beledigd. Je moet je vlees toestemming geven om controle over je te hebben om beledigd te kunnen worden.

Dus, het is onmogelijk om iemand anders te corrigeren als die ons beledigt, en tegelijkertijd consistent te zijn aan de Schrift.

Maar wat is dan de oplossing?

We moeten het gewoon loslaten. Doen wat de Messias deed.

Dit is daarom een bemoediging voor iedereen. Laat de oude mens sterven. Conformeer je aan het Woord van God zodat, als Jesjoea terugkeert als het Woord van God, Hij alleen Zichzelf zal zien in jou, zodat je niet beschaamd zult zijn.

Als we ooit beledigd werden door iets dat rechtstreeks aan ons was gericht, dan zouden we ons moeten realiseren dat er nog steeds een deel van ons is dat nog gedood moet worden door het Woord. Een deel van ons is nog steeds gericht op ons ik. Er blijft nog altijd iets over om aan te pakken. Helaas zal dat, tot op zekere hoogte, zo blijven totdat Hij terugkomt. En als we werkelijk beledigd worden, dan zou dat onze ogen moeten openen dat er iets nog steeds niet in orde is in onze levens. Het brengt ons vlees aan het licht, en daar moeten we vanaf.

Natuurlijk zullen er altijd dingen overblijven die nog niet goed zijn, maar het is ons doel om elke dag meer op Zijn beeld te lijken. Het enige wat wij kunnen doen, is het Woord van God bestuderen en dat tot herstel laten zijn, en als we dan beledigd worden, dan is dat een aanwijzing dat er iets moet worden gerepareerd. Als we beledigd worden, laat dat zien dat we ons bezig houden met het liefhebben van onze 'ego', in plaats van dat we sterven aan onszelf en ons richten op het liefhebben van anderen en God.

Het gebeurt ons allemaal, maar het zou ons verlangen moeten zijn dat het steeds minder voorkomt.

We zouden dichter bij het doel moeten komen om net als Jesjoea te zijn die zich nooit persoonlijk beledigd voelde in de dingen die Hem werden aangedaan.

Bedenk je eens hoe dicht Petrus bij Jesjoea stond, toch verloochende hij Jesjoea drie keer.

Als onze naaste vrienden ons in het openbaar zouden laten vallen, zouden we ons dan niet beledigd voelen? Dat is toch een logische reactie!

Jesjoea richtte zich op datgene wat Hij moest doen in overeenstemming met de wil van de Vader. Hij richtte zich niet op hoe anderen Hem behandelden, bespotten of te schande maakten, en Hij liet zich daar niet door leiden. Hij richtte zich niet op wat anderen over Hem zeiden. Hij zorgde er gewoon voor dat Hij het Woord van God in praktijk bracht en onderwees. Zouden wij niet hetzelfde moeten doen?

De Bijbel zwijgt niet over deze kwestie en geeft ons duidelijke richtlijnen en waarschuwingen voor situaties waarin we ons aangevallen kunnen voelen.

Dus, de volgende keer als jij je aangevallen voelt, stel jezelf dan de vraag of je dat vanuit eigenbelang ervaart, terwijl je in plaats daarvan gericht zou moeten zijn op het naleven van het Woord van God.

Overweeg wat het Woord van God ten aanzien van deze kwestie onderwijst. Als iemand tegen ons zondigt, moeten we hem vergeven en het achter ons laten.

Mattheus 6:14-15

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven

We moeten alle bitterheid en boosheid die we ten aanzien van anderen kunnen hebben, afleggen.

Efeziërs 4:31-32

Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

Er is geen belediging die ons wordt aangedaan die niet door liefde kan worden opgelost, zelfs als wij de enige zijn die liefdevol is.

Spreuken10:12

Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.

Onze boosheid, die voortkomt uit ons vlees, zal nooit rechtvaardigheid voortbrengen.

Jacobus 1:19-20

Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg.

We moeten streven naar vrede met alle mensen en niet verbitterd raken.

Hebreeën 12:14-15

Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.

We moeten anderen altijd vergeven ongeacht hun gedrag of wat ze ons aandoen.

Marcus 11:25

En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft.

We moeten de eenheid van de Geest bewaren in de band van vrede.

Efeziërs 4:1-5

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop.

We moeten ons niets aantrekken van beledigingen aan ons adres.

Spreuken 12:16

De toorn van de dwaas wordt dezelfde dag bekend, maar wie schrander is, bedekt schande.

Anderen liefhebben, een van de eerste doelen van de Wet van God, kan alleen succesvol zijn als we geen wrok tegen anderen koesteren.

Leviticus 19:18

U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE.

Uiteindelijk moeten we ons realiseren dat we anderen niet moeten toestaan dat ze ons beledigen. Want daarmee staan we toe dat ons vlees controle over ons heeft in plaats van de Geest. We moeten de Geest toestaan om ons te leiden in de instructies van God waardoor we de te verwachten vruchten voortbrengen.

Efeziërs 5:8-10

Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht - want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de Heere welbehagelijk is.

Galaten 5:22

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Dus we moeten onszelf niet toestaan dat we ons aangevallen voelen omdat we daarmee de focus leggen op ons vlees, en in plaats daarvan moeten we streven naar het wandelen in de Geest; God liefhebben en anderen liefhebben terwijl we de waarheid in praktijk brengen.

Johannes 4:24

God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen daden, niet voor wat anderen ons aandoen.

Als je de mogelijkheid hebt, doe er dan je voordeel mee wanneer je beledigd wordt.

Hoe jij reageert is een uiting van het karakter van jouw Schepper in jou, of het gebrek daaraan.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)