



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De Hebreeuwse herkomst van Beking

Het Hebreeuwse woord dat over het algemeen wordt vertaald als beking is “tesjoeva”.

Het komt van de stam *shoey*, en dat betekent “omkeren”. Dit woord wordt voor het eerst gebruikt in Genesis 3:19 waarmee ook meteen de basis wordt gelegd voor de betekenis van het woord als terugkeer naar de oorspronkelijke staat:

Genesis 3:19

In het zweet van uw gezicht
zult u brood eten,
totdat u tot de aardbodem terugkeert,
omdat u daaruit genomen bent;
want stof bent u
en u zult tot stof terugkeren.

De oorspronkelijke staat van de mens werd door onze Schepper “goed” genoemd.

Genesis 1:31

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

Nadat Adam en Eva zich afkeerden door ongehoorzaam te worden aan de instructies van JHWH, heeft JHWH aan de hele mensheid ten doel gesteld dat ze zich bekeren, terugkeren naar Hem.

Ons leven moet een voortdurend *tesjoeva* zijn waarin we voortdurend strijden tegen ons vlees, dat tegen de Torah ingaat, en terugkeren naar JHWH, de bron van Torah. Uiteindelijk, nadat we ons vlees hebben overwonnen door *tesjoeva*, zullen we in onze oorspronkelijke staat, als “goed”, worden hersteld.

Paulus maakt dat duidelijk in Romeinen:

Romeinen 8:5-25

Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. Immers, **het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God.**

Het onderwerpt zich namelijk niet aan de Wet (Torah) van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.

Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege *de* zonde, maar de geest is leven vanwege *de* gerechtigheid. En als de Geest van Hem Die Jezus (Jesjoea) uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. **Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven (tegen Torah). Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God (pro-Torah).** Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. **Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.** Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baredood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk **de verlossing van ons lichaam.** Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

In het Griekse denken wordt bekering gedefinieerd als een “verandering in het denken”. Maar de Hebreeuwse uitleg is concreter. Daarin wordt namelijk erkend dat een oprechte “verandering in het denken” zal blijken uit je gedrag... dat betekent dat als je gelooft dat Torah, of het Woord van God, waarheid is, dan kun je niet anders dan willen leven conform Torah. Paulus definieerde leven naar Torah als leven in de Geest, en leven tegen Torah als leven in het vlees.

Door terugkeer naar Torah komt er herstel tot stand, het ware doel van JHWH voor de hele mensheid. Het tegenovergestelde van *tesjoeva* is ongehoorzaamheid aan JHWH, net zoals Adam en Eva in de hof.

Daarom is het doel van de mens gehoorzaamheid, en daarvoor is *tesjoeva* als voorwaarde en als voortdurend proces noodzakelijk.

Prediker 12:13

De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want **dit geldt voor alle mensen.**

Het Paleo-Hebreeuws laat ons nog duidelijker zien wat de kern is van *tesjoeva*. Het pictogram voor het woord *tesjoeva*, is een verterend vuur dat door middel van een nagel wordt verbonden met een huis.

De Hebreeuwse uitleg is dat een belediging van een ander hetzelfde is als een kapot huis. De verbinding is weg, net zoals Adam en Eva niet meer verbonden waren met het Huis van JHWH.

Totdat iemand zich “opnieuw verbindt” is het huis “buiten werking” of “in chaos.” De “*wav*” in “*tesjoeva*” symboliseert een nagel of een haak. Bekering is als het ware gebruik maken van een nagel (*wav*) om je huis door middel van die nagel weer te verbinden met iemand anders.

Je bekeren is je omkeren, en je omkeren is weer verbinding maken. Bij een hernieuwde verbinding met JHWH kom je weer in lijn met Zijn Torah. Als je in lijn wandelt met Zijn Torah, die ons onderwijst, volgt gehoorzaamheid aan de Torah. Je gaat ernaar leven.

Handelingen 26:20

Maar heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, en *later* aan de heidenen verkondigd **dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering.**

Bekering is niet “sorry” zeggen. Het is een verandering in je levensstijl. Het is terugkeren tot JHWH en Zijn Woord naleven.

Zoals onze Messias Jesjoea zei:

Mattheus 4:17

Van toen af begon Jezus (Jesjoea) te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Marcus 1:15

En Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

Marcus 6:12

En toen zij weggegaan waren, predikten zij dat men zich moest bekeren.

Lucas 5:32

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Lucas 13:3

Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

We bidden dat dit onderwijs je heeft gezegend, en vergeet niet om alles te blijven toetsen.

Sjalom!

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)