

Sjavoe'ot en discipelschap

door Tony Robinson

Basisbegrippen van Discipelschap

- **Discipelschap volgens de Bijbel**
 - **Mattheüs 28:18-20 (NBG)** En Jezus (Jesjoea) trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. *Gaat* dan henen, *maakt* al de volken tot *Mijn discipelen en doopt hen* in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, *en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb*. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Amen.

Basisbegrippen van Discipelschap

- **Discipelschap volgens de Bijbel**
 - Hoe maken we Discipelen?
 - Door ze te dopen
 - **Stap Eén** – Nieuwe burgers voor het Koninkrijk van God
 - Ze onderwijzen om de geboden van Jesjoea te houden
 - **Stap Twee** – Groei en volwassenheid in Jesjoea
 - Er wordt verondersteld dat iedereen deze twee stappen doorloopt

Basisbegrippen van Discipelschap

- **Jesjoea de Beste Leraar (ons doel)**
 - **Efeze 4:11-16** . . . totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, *tot de maat van de grootte van de volheid van Christus (de Messias)*, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, *in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus (de Messias)*

Basisbegrippen van Discipelschap

➤ Wat leerde Jesjoea over discipelschap?

- Johannes 15:5-8 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; *wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.* **6** Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. **7** *Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.* **8** Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt *en Mijn Discipelen bent.*

Basisbegrippen van Discipelschap

➤ Wat leerde Jesjoea over discipelschap?

- Wat bedoelt Jesjoea met “wie in Mij blijft en Ik in hem”?
- I Johannes 3:24 En *wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem.* En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.

Basisbegrippen van Discipelschap

- Houd in gedachten dat discipelschap volgens de Bijbel om twee dingen gaat

1. **We** moeten *in Jesjoea blijven en Hij in ons* (Zijn geboden houden)
2. **Zijn Woorden** moeten *in ons blijven*
 - Studeren, overdenken, onthouden, belijden, lezen, overpeinzen, citeren, enz., enz., enz.

Johannes 15:1-8

“Wie in Mij blijft en Ik in hem”

Houdt Zijn Geboden

Johannes 15:1-8

“En Mijn woorden in u blijven”

Basisbegrippen van Discipelschap

- Wat leerde Paulus over discipelschap?

- Romeinen 12:1-2 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om *uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.* 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, *maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid* om te onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Basisbegrippen van Discipelschap

➤ Wat leerde Paulus over discipelschap?

- Romeinen 12:1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om *uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.*
- Redelijke godsdienst = God dienen = in gehoorzaamheid aan Jesjoea wandelen, of *in Hem te blijven en Hij in u*

Johannes 15:1-8
 "Wie in Mij blijft
 en Ik in hem"
 Houdt Zijn Geboden

Basisbegrippen van Discipelschap

➤ Wat leerde Paulus over discipelschap?

- Romeinen 12:2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, *maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid* om te onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.
- Zijn woorden blijven in u

Johannes 15:1-8
 "En Mijn woorden
 in u blijven"

Basisbegrippen van Discipelschap

➤ Uit **Romeinen 12:1-2** blijkt ook dat discipelschap volgens de Bijbel om twee dingen gaat:

1. ***Uw lichamen als een levend offer aan God te wijden***, dat is uw redelijke godsdienst
2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, ***maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid***

Johannes 15:1-8

“Wie in Mij blijft en Ik in hem”

Houdt Zijn Geboden

Johannes 15:1-8

“En Mijn woorden in u blijven”

Basisbegrippen van Discipelschap

➤ **Wat leerde Jesjoea nog meer over discipelschap?**

- Lukas 9:23-24 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, ***moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen***. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.

Basisbegrippen van Discipelschap

- **Verbinding tussen de uitspraken van Jesjoea en Paulus**
 - Lukas 9:23-24 . . . *moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen . . .*
 - Romeinen 12:1 . . . *uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst . . .*
 - Hoeveel thematische verbindingen ziet u tussen deze twee uitspraken?
 - Zijn dit concepten die worden onderwezen in de Tenach?

Basisbegrippen van Discipelschap

- **Discipelschap in de Tenach**
 - Genesis 22:1-19 Olah (Volledig brandoffer)
 - Beeld van de offeraar die zijn leven geeft in volledige gehoorzaamheid aan Adonai en gehoorzaamheid aan Zijn geboden
 - Abraham – dat wat voor mij het meest kostbaar is
 - Izak – mijn eigen leven
 - Izak droeg als een olah toch zijn eigen hout?
 - De binding van Izak is Lukas 9:23-24 in levende lijve!

Basisbegrippen van Discipelschap

Discipelschap in de Apostolische Geschriften . . .



Is hetzelfde discipelschap als in de Tenach!

Basisbegrippen van Discipelschap

Discipelschap in de Tenach



Is de basis voor discipelschap in de Apostolische Geschriften

Basisbegrippen van Discipelschap

➤ Het Olah Tamid – het offer van discipelschap

- Olah Tamid is het offer waarbij wij twee keer per dag voor Adonai verschijnen, in de morgen en “tussen de avonden” (meestal 15:00 uur, maar eigenlijk elke tijd die valt tussen het moment dat de zon weer gaat dalen en het begin van de nacht)
- Ik zie een verband tussen het olah tamid en gehoorzaamheid aan de geboden van Jesjoea, maar wat zegt het Woord van God erover? Op welke wijze gaat het olah tamid over het tweede aspect van discipelschap, “zijn woorden die in ons blijven”?

Basisbegrippen van Discipelschap

➤ Discipelschap in de Tenach

- Exodus 25:22 Dan zal ik u daar ontmoeten en *van boven het verzoendeksel*, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, *zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal*.
- Adonai zal Zijn woorden spreken (Gods woorden) vanuit de Tabernakel, de plaats waar het Olah wordt geofferd

Basisbegrippen van Discipelschap

➤ Discipelschap in de Tanakh

- Exodus 29:42 Het moet een voortdurend brandoffer [olah tamid] zijn, al uw generaties door, bij de ingang van de tent van ontmoeting, voor het aangezicht van de HEERE (JHWH). *Daar zal Ik u ontmoeten om daar met u te spreken.*
- Adonai zal Zijn Woorden spreken bij de Tabernakel, *de plaats waar het Olah wordt geofferd*

#1 Basisbegrippen van Discipelschap

➤ Denk eraan dat discipelschap volgens de Bijbel om twee dingen gaat:

1. *We moeten in Jesjoea blijven en Hij in ons* (Zijn geboden houden)
2. *Zijn Woorden moeten in ons blijven*
 - Studeren, overdenken, onthouden, belijden, lezen, overpeinzen, citeren, enz., enz., enz.

Johannes 15:1-8

“Wie in Mij blijft en Ik in hem”

Houdt Zijn Geboden

Johannes 15:1-8

“En Mijn woorden in u blijven”

#2 Basisbegrippen van Discipelschap

➤ Uit **Romeinen 12:1-2** blijkt ook dat discipelschap volgens de Bijbel om twee dingen gaat:

1. Wijd *uw lichaam als levend offer voor God*, dat is uw redelijke godsdienst
2. En wees niet gelijkvormig aan deze wereld, *maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid*,

Johannes 15:1-8
"Wie in Mij blijft
en Ik in hem"
Houdt Zijn Geboden

Johannes 15:1-8
"En Mijn woorden
in u blijven"

#3 Basisbegrippen van Discipelschap

➤ **Exodus 29:42** Ook het Olah Tamid laat zien dat discipelschap volgens de Bijbel om twee dingen gaat!

1. Het moet een voortdurend brandoffer zijn [olah tamid]
2. Waar Ik *u zal ontmoeten om met u te spreken* (Gods Woorden)

Johannes 15:1-8
"Wie in Mij blijft
en Ik in hem"
Houdt Zijn Geboden

Johannes 15:1-8
"En Mijn woorden
in u blijven"

Basisbegrippen van Discipelschap

➤ Discipelschap volgens de Bijbel

- **Mattheüs 10:24-25a** De *discipel* staat niet boven de *meester* en de *slaaf* niet boven zijn *heer*. *Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de slaaf wordt zoals zijn heer.*
- Hij is de heer, wij zijn de slaven. Primaire taak . . .
 - Gehoorzaamheid aan de geboden van de heer
- Hij is de meester, wij zijn de leerlingen. Primaire taak . . .
 - De woorden van de meester kennen, begrijpen, geloven en in praktijk brengen

#4 Basisbegrippen van Discipelschap

- **Mattheüs 10:24-25a** Het onderwijs van Jesjoea over de relatie tussen de meester/slaaf en heer/discipelschap laat zien dat discipelschap volgens de Bijbel om twee dingen gaat:
 1. De primaire taak van de slaaf is *om zijn heer te gehoorzamen*
 2. Het primaire doel van de leerling is om *het onderwijs (woorden) van zijn meester te leren*

Johannes 15:1-8
 “Wie in Mij blijft
 en Ik in hem”
 Houdt Zijn Geboden

Johannes 15:1-8
 “En Mijn woorden
 in u blijven”

Psalm 119 - De Psalm van Discipelschap

- **Waarom is Psalm 119 zo bijzonder?**
 - Wat zijn volgens jou de twee belangrijkste onderwerpen van gebed, belijdenis, blijdschap en/of interesse voor de psalmist van Psalm 119?
 - Gehoorzaamheid aan het Woord van God
 - Liefde voor het Woord van God

Psalm 119 - De Psalm van Discipelschap



Psalm 119 - De Psalm van Discipelschap

Vanuit praktisch oogpunt, hoe zorgen we ervoor dat “Zijn woorden in ons blijven”?



Psalm 119 - De Psalm van Discipelschap

Vanuit praktisch oogpunt; “Hoe blijven wij in Hem en Hij in ons”



Psalm 119 - De Psalm van Discipelschap

1 Johannes 3:24a

En wie Zijn geboden
in acht neemt . . .

1 Johannes 3:24b

. . . Blijft in Hem,
en Hij in hem.

Psalm 119 - De Psalm van Discipelschap

Johannes 15:1-8

“Wie in Mij blijft
en Ik in hem”
Houd
zijn **Geboden**”



Johannes 15:1-8

“En Mijn woorden
in u blijven”

Hoe **BEN** je
een discipel
van Jesjoea

Psalm 119 - De Psalm van Discipelschap

Psalm 119:33-40 h



Psalm 119 - De Psalm van Discipelschap

Psalm 119:33-40 h



#5 Basisbegrippen van Discipelschap

- **Psalm 119** De belangrijkste onderwerpen van Psalm 119 gaan over de twee aspecten van Bijbels Discipelschap:
1. De psalmist heeft het steeds over ***gehoorzaamheid aan het Woord van God***
 2. De psalmist spreekt ook steeds over ***zijn liefde voor het Woord van God***

Johannes 15:1-8

“Wie in Mij blijft
en Ik in hem”

Houdt Zijn Geboden

Johannes 15:1-8

“En Mijn woorden
in u blijven”

Basisbegrippen van Discipelschap

- **Discipelschap in de Tenach**
- Psalm 40:7-9 U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, ***U hebt mijn oren doorboord (geopend)***. Brandoffer en zondoffer hebt U niet geëist. Toen zei Ik: Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. ***Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.***
- “Mijn oren heeft U geopend” voor wat??? ***Zijn Woord!!!***
 - “Ik vind er vreugde in om Uw welbehagen te doen” ***Gehoorzaamheid!!!***
 - “Uw wet draag ik in mijn binnenste” ***Zijn Woord!!!***

#6 Basisbegrippen van Discipelschap

- **Psalm 40:6-8** Het parallelisme van deze klassieke psalm, die ons leert over het olah tamid, spreekt over de twee aspecten van Bijbels Discipelschap:

1. “Ik vind er vreugde in om Uw welbehagen te doen” spreekt over **Gehoorzaamheid**
2. “Mijn oren heeft U geopend” en “Uw wet draag ik in mijn binnenste” spreken over **Zijn Woord!!!**

Johannes 15:1-8

“Wie in Mij blijft
en Ik in hem”

Houdt Zijn Geboden

Johannes 15:1-8

“En Mijn woorden
in u blijven”

Basisbegrippen van Discipelschap

- **Het Olah – Het Offer van Discipelschap**

- Daniël 6:10

- Het Olah offer werd gepersonifieerd in de manier waarop Daniël bad tot Adonai
- Een wezenlijk voorbeeld van één van de dienaren van Adonai die de openbaring ontving en actie ondernam!

#7 Basisbegrippen van Discipelschap

- **Job 23:11-12** *Mijn voet heeft zich aan Zijn spoor gehouden; Aan Zijn weg heb ik mij gehouden*, ik ben er niet van afgeweken. *Het gebod van Zijn lippen heb ik niet weggedaan; de woorden van Zijn mond heb ik verborgen, meer* dan het mij toegewezen deel.

1. Vasthouden aan Zijn spoor en niet afwijken van de geboden van Zijn lippen spreekt van **Gehoorzaamheid**
2. Het kostbaar achten van de woorden van Zijn mond spreekt van **een enorme honger naar het Woord van God!!!**

Johannes 15:1-8
 “Wie in Mij blijft
 en Ik in hem”
 Houdt Zijn Geboden

Johannes 15:1-8
 “En Mijn woorden
 in u blijven”

Basisbegrippen van Discipelschap

- **Psalm 1:1-2** Welzalig de man *die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters*, maar *die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE (JHWH) en Zijn wet* dag en nacht *overdenkt*.

A. In Hem blijven en Hij in Ons (Zijn Geboden Houden)

- Door drie zaken te omschrijven die deze man *niet doet*, wordt benadrukt wat hij wél doet – *hij gehoorzaamt de geboden van Adonai*.

B. Zijn woorden blijven in ons

- Hij vindt vreugde in, en *overdenkt het Woord*

#8 Basisbegrippen van Discipelschap

- **Psalm 1:1-2** Welzalig de man *die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters*, maar *die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE (JHWH) en Zijn wet* dag en nacht *overdenkt*.
1. Zijn gehoorzaamheid voorkomt ongehoorzaamheid. *Gehoorzaamheid*
 2. Hij verheugt zich en *overdenkt de wet (Torah/Woord)!!!*

Johannes 15:1-8
 “Wie in Mij blijft
 en Ik in hem”
 Houdt Zijn Geboden

Johannes 15:1-8
 “En Mijn woorden
 in u blijven”

Discipelen van Jesjoea maken

- **Hoe maakte Jesjoea discipelen**
- Jesjoea is onze Meester, dus laten we Zijn voorbeeld van discipelen maken volgen
 - Mattheüs 4:19 En Hij zei tegen hen: *Kom achter Mij*, en Ik zal u vissers van mensen maken.
 - Mattheüs 9:9 En Jezus (Jesjoea) ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: *Volg Mij!* En hij stond op en volgde Hem.

Discipelen van Jesjoea maken

➤ Hoe maakte Jesjoea discipelen

- Mattheüs 16:24 Toen zei Jezus (Jesjoea) tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en *Mij volgen*.
- *Discipelschap gaat VOLLEDIG om het volgen van Jesjoea!*
- Jesjoea volgen is de meest elementaire beschrijving van de manier waarop Jesjoea discipelen maakte.
- Dus hoe past dat binnen onze definitie van discipel zijn van Jesjoea???

Discipelen van Jesjoea maken

➤ Hoe maakte Jesjoea discipelen

- Hij *verzamelde een kleine groep personen* om Zich heen, bouwde een *vertrouwelijke relatie* met hen op en riep hen op om *Hem te volgen*, waar Hij ook maar ging
- Terwijl zij Hem volgden bij de alledaagse dingen van het leven, onderwees Hij hen (*Het Woord dat in ons blijft*) en gaf hen geboden die ze moesten houden (*In Hem blijven/Zijn geboden bewaren*)

Discipelen van Jesjoea maken

➤ Hoe maakte Jesjoea discipelen

- Het gaat volledig om het volgen van Jesjoea
- Als we Jesjoea volgen, stellen we ons onder Zijn voogdij om Zijn onderwijs te leren (het Woord dat in ons blijft) en dat in de praktijk te brengen (In Hem blijven)

Discipelen van Jesjoea maken

➤ Hoe maakte Jesjoea discipelen

- Ja, Hij hield grote bijeenkomsten waar Hij de menigte onderwees; maar dat was meer om mensen tot Zich te roepen dan om discipelen te maken
- Meestal sprak Hij tot de menigte slechts in gelijkenissen en openbaarde de dingen pas later aan Zijn discipelen
- Meestal reageerde de menigte in eerste instantie positief, terwijl ze Hem afwezen

Discipelen van Jesjoea maken

➤ Het begin

- Om discipelen te maken moet je eerst zelf een discipel zijn
- Hoeo ziet het proces van discipel-zijn eruit?
 - **Volg Jesjoea**
 - *In Hem blijven* (Zijn Geboden in acht nemen)
 - Zorgen dat *Zijn woorden in ons blijven*

Discipelen van Jesjoea maken

➤ Het begin

- Als discipel-zijn gewoon betekent dat we Jesjoea volgen, dan *betekent het maken van discipelen gewoon dat we elkaar helpen om Jesjoea te volgen!*
- Dat moeten we doen zoals Jesjoea dat deed . . .

Discipelen van Jesjoea maken

- We moeten discipelen maken zoals Jesjoea discipelen maakte
 - 1) Hij *verzamelde een kleine groep personen* om Zich heen,
 - 2) bouwde *een vertrouwelijke relatie* met hen op, en 3)
 - zorgde ervoor dat ze *Hem volgden* waar Hij ook maar ging

DAAROM

- Worden we allemaal *opgeroepen* om *vertrouwelijke relaties* op te bouwen met een *kleine groep personen* die *elkaar helpen om Jesjoea te volgen* waarheen we ook maar worden geleid in ons leven

Discipelen van Jesjoea maken

- We moeten discipelen maken zoals Jesjoea discipelen maakte
 - Terwijl zij Hem volgden bij de alledaagse dingen van het leven, onderwees Hij hen (*Het Woord dat in ons blijft*) en gaf hen geboden die ze moesten houden (*In Hem blijven/Zijn geboden bewaren*)

DAAROM

- Moeten we elkaar helpen om het onderwijs van Jesjoea te kennen, te begrijpen, te geloven (*Het Woord dat in ons blijft*) en het in de praktijk te brengen (*in Hem blijven/Zijn geboden Houden*)

Discipelen van Jesjoea maken

- **Dit doen we met één vertrouwelijk gesprek per keer**
 - We hebben al een vertrouwelijk relatie met elkaar
 - We hebben al vertrouwelijke tijd met elkaar besteed
 - We hebben al regelmatig met elkaar gesproken
 - De sleutel tot discipelschap is dat we geen enkele gelegenheid onbenut laten om onze alledaagse gesprekken over wereldse zaken te veranderen in gesprekken die als doel hebben om elkaar te helpen om Jesjoea te volgen

Discipelen van Jesjoea maken

- **Dit doen we met één vertrouwelijk gesprek per keer**
 - Wat zou er gebeuren als je elke keer dat je een gesprek hebt met een goede vriend, hem tijdens dat gesprek een van de volgende vragen zou stellen:
 - Wat doet Adonai in jouw leven?
 - Hoe leidt Jesjoea jou vandaag in deze situatie?
 - Hoe gaat het met jouw volgen van Jesjoea?
 - Maak je al vorderingen bij het leren van het Woord?
 - Zijn er geboden waar Adonai in jouw leven mee bezig is?
 - Hoe gehoorzaam jij dit of dat gebod?

Discipelen van Jesjoea maken

- **Dit doen we met één vertrouwelijk gesprek per keer**
 - Wat zou er gebeuren als je elke keer dat je een gesprek hebt met een goede vriend het gesprek begint met:
 - Hoe gaat het met je stille tijd?
 - Hoe heeft Adonai tot jou gesproken door de boodschap van afgelopen Sjabbat?
 - Zou je het leuk vinden om de komende 2, 3, 7 of 30 dagen samen een korte studie te doen?

Discipelen van Jesjoea maken

- **Dit doen we met één vertrouwelijk gesprek per keer**
 - Wat zou er gebeuren als je deze boodschap ter harte zou nemen en begint om met goede vrienden samen te komen en besluit elkaar voortaan te helpen om het onderwijs in de praktijk te brengen?
 - Wat zou er gebeuren als jij en je goede vrienden met elkaar afspreken om je in te zetten, elkaar te helpen, om Jesjoea te volgen. Zodat als je met elkaar spreekt, je van de ander mag verwachten dat hij soortgelijke gesprekken met jou voert?

Discipelen van Jesjoea maken

➤ Dit doen we met één vertrouwelijk gesprek per keer

- Wat zou er gebeuren als je na elke gesprek met je goede vrienden het volgende doet:
 - Als je hen vraagt hoe je voor hen kunt bidden totdat jullie elkaar weer spreken of ontmoeten?
 - Als je hen voor het einde van het gesprek vraagt of er iets is waarvoor je op dit moment voor hen kunt bidden?
 - Als je hen vraagt of ze er bezwaar tegen hebben om te spreken over jouw worsteling met de discipline hierin?
 - Als je jouw vriend vraagt om met jou te bidden voor kracht en/of wijsheid bij een probleem in jouw leven.

Discipelen van Jesjoea maken

➤ Dit doen we met één vertrouwelijk gesprek per keer

- Wat gebeurt er als je er een gewoonte van maakt om een bemoediger te zijn tijdens al de gesprekken met je goede vrienden?
- Wat gebeurt er als je Adonai vraagt om je wijsheid te geven over een probleem van jouw vriend om hem te bemoedigen vanuit de Bijbel?
- Wat gebeurt er als je met je goede vrienden afspreekt om te bidden voor de moeilijke aspecten van ieders leven?
- Wat gebeurt er als je de gebieden waarin je zwak bent gaat delen met een goede vriend zodat je elkaar kunt bemoedigen met gebed en liefde?

Discipelen van Jesjoea maken

- **Dit doen we met één vertrouwelijk gesprek per keer**
 - Wat gebeurt er als jij er een gewoonte van maakt om “elkaars” teksten uit de Bijbel te bestuderen en jij begint om die binnen jullie kleine groep goede vrienden in de praktijk te brengen?
 - Wat gebeurt er als jij en jouw kleine groep goede vrienden er een gewoonte van maken om “elkaars” Bijbelteksten te bestuderen en jullie beginnen om ze gezamenlijk in praktijk te brengen?

Discipelen van Jesjoea maken

- **Dit doen we met één vertrouwelijk gesprek per keer**
 - Wat gebeurt er als jij en jouw groep goede vrienden afspreken om elkaar te helpen om het Woord te bestuderen door doelen te stellen bij het lezen, overdenken enz.? En wat gebeurt er als jullie de verplichting op je nemen om elkaar erop aan te spreken die taak ook echt te verwezenlijken?