



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Tradities en Menselijke Instellingen

Jaarlijks zijn er twee seizoenen waarin mensen uit de Hebrew Roots Beweging op gespannen voet staan met niet alleen het grootste deel van het Christendom, Jodendom, Katholicisme, etc. maar ook met elkaar. We hebben het dan natuurlijk over Pasen en Kerst. Vanwege een aantal redenen is er dan veel onderling gekibbel, gescheld en bespottling in discussies over deze onderwerpen; en dat neemt alleen maar toe als het specifieke seizoen van het jaar aanstaande is. We kunnen een lang betoog houden over hoe we die verdeeldheid en onenigheid in het lichaam moeten voorkomen, maar daar willen we het nu niet over hebben.

Nee, we willen nu kort gaan kijken naar het idee dat we iets dat niet door de Schepper is gegeven gebruiken om Hem daarmee te eren en te aanbidden. Als je meer wilt weten over het onderwerp eenheid, bekijk dan onze studie [Echad: De noodzaak tot eenheid](#).

Er zijn mensen die geloven dat we iets werelds kunnen nemen, of in sommige gevallen zelfs gewoontes van afgoden en afgodendienst, en het veranderen in iets van JHWH. In het hedendaagse christendom wordt dat ‘verchristelijken’ of ‘XYZ claimen voor Jezus’ genoemd. Het christendom is niet de enige godsdienst waarbinnen dit gebeurt, maar het heeft misschien wel de bekendste reputatie daarin, in het bijzonder in relatie tot Kerst en Pasen.

Hoewel het nog niet heel gebruikelijk is binnen de Hebrew Roots, lijkt het er toch op dat velen de neiging hebben om in een van de volgende categorieën te vallen; Of ze geloven dat alles wat door mensen is opgesteld, menselijk is, oftewel ‘traditie’, slecht is; of als het een Joodse traditie is, het automatisch goed is. Om eerlijk te zijn, zijn wij het met beide uitgangspunten oneens.

Het is waar dat er menselijke tradities zijn die we niet moeten volgen; maar, er zijn bepaalde tradities die helemaal prima zijn. Bijvoorbeeld, in veel kerken is er een aanbiddingsdienst voorafgaand aan de preek. Er is niets mis met het zingen van aanbiddingsliederen voor de Schepper om daarna naar een studie te luisteren. Misschien heeft jouw familie de gewoonte om de eerstgeboren zoon of dochter te vernoemen naar een grootouder. Nogmaals, er is niets mis mee, of tegen de Torah, als je deze traditie in stand houdt.

In het Joodse geloof bestaat de gewoonte om kaarsen aan te steken aan het begin van de Sabbat. Er is helemaal niets mis met deze traditie. Maar tijdens hun traditie zeggen ze het volgende gebed:

"Gezegend bent U, HEER, onze God, Koning van het heelal, die ons heeft geheiligd met Zijn geboden en ons heeft geboden om Sabbatkaarsen aan te steken."

Zie je dat er aan het eind staat dat ons is geboden door de Schepper om Sjabbatskaarsen aan te steken? In de Torah staat eigenlijk geen gebod om Sjabbatskaarsen aan te steken. Dit is een menselijke instelling; wij zouden niet aanbevelen om te zeggen dat JHWH ons gebod om de kaarsen aan te steken, en eerlijk gezegd is het feit dat dit geen Torah gebod is bekend bij tenminste een aantal aanhangers van het Joodse geloof. Sommige Joodse tradities zijn goed, anderen niet.

Wil je meer lezen over de instructie voor het aansteken van Sjabbatskaarsen, lees dan dit artikel op Chabad.org.

http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/87131/jewish/Shabbat-Candles-Instructions.htm

Dus er zijn voorbeelden van goede en van slechte tradities, maar hoe zit het ermee als je dingen neemt die niet van JHWH zijn en ze gebruik om JHWH te aanbidden? Als je bekend bent met de bekende Hebrew Roots studies over Kerst en Pasen, dan ben je waarschijnlijk al bekend met de volgende verzen. Let in het bijzonder op de verzen 4 en 31 van Deuteronomium 12.

Deuteronomium 12:1-4

"Dit zijn de verordeningen en de bepalingen die u nauwlettend in acht moet nemen, in het land dat de HEERE (JHWH), de God van uw vaders, u gegeven heeft om het in bezit te hebben, al de dagen dat u op de aardbodem leeft. U moet al de plaatsen waar de volken van wie u het land in bezit neemt, hun goden gediend hebben, volledig vernielen, op de hoge bergen, op de heuvels en onder elke bladerrijke boom. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen met vuur verbranden en de beelden van hun goden omhakken; en u moet hun naam uit die plaats doen verdwijnen. U mag tegenover de HEERE (JHWH), uw God, niet doen zoals zij!"

Deuteronomium 12:29-31 (ESV)

"Wanneer de HEERE (JHWH), uw God, de volken waar u naartoe gaat om die uit hun bezit te verdrijven, van voor uw ogen uitroeit, en u hen verdreven hebt en in hun land bent gaan wonen, wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt, en dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het ook doen. U mag ten aanzien van de HEERE (JHWH), uw God, niet doen zoals zij! Want alles wat voor de HEERE (JHWH) een gruwel is, wat Hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Zij hebben voor hun goden immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand."

Voor veel mensen is dat voldoende reden om in te zien dat ze geen tradities moeten volgen van andere volken die andere goden aanbidden, en zulke gebruiken niet moeten doen om de Schepper te aanbidden. Maar kunnen we ze 'verchristelijken'? Is er een verschil tussen het aanbidden van JHWH op dezelfde manier waarop de volken hun goden aanbidden en het gebruiken van diezelfde, of wellicht iets aangepaste, tradities om daar JHWH mee te aanbidden?

Volgens ons is daar geen verschil in. We moeten geen dingen uit een andere godsdienst nemen en die verweven in onze aanbidding van de Schepper. Hij was in Deuteronomium 12 erg duidelijk over zulke gebruiken. Maar er zullen ook mensen zijn, die aangeven dat het gaat om je hart, je bedoelingen. Je hebt misschien wel eens iemand horen zeggen "Het is prima, God kent mijn hart". Daarin hebben ze gelijk, dat kent Hij inderdaad. Maar betekent dat, dat ons hart en onze bedoelingen alles oké maken?

De Talmoed, of rabbijnse wetten en tradities uit het Joodse geloof, staat vol met wetten en instellingen die zijn bedoeld om Gods volk te helpen in het volgen van Zijn Torah; ze hebben heel veel tradities van de ouden ontwikkeld die ze onderwezen als gelijk aan of boven de Torah staand. Hun bedoelingen waren goed, ze wilden ervoor zorgen dat ze de Torah gehoorzaamden, maar het gevolg was soms desastreus. We noemen een voorbeeld uit Markus 7:1-13.

Marcus 7:1-13

En bij Hem verzamelden zich de Farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden, die uit Jeruzalem gekomen waren. En toen zij zagen dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen brood aten, berispten zij hen. Want de Farizeeën en alle Joden eten niet, als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij **zich houden aan de overlevering van de ouden**. En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden. Daarna vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waaronder wandelen Uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen? Maar Hij antwoordde hun: “Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat:

‘Dit volk eert Mij met de lippen,
maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.
Maar tevergeefs eren zij Mij
door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn.’

Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u.”

En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of moeder vervloekt, die moet zeker sterven; maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem in orde. En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, **en zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke dingen doet u.**

De tradities die de Farizeeën volgden, waren misschien goed bedoeld, maar Messias was helemaal niet blij met wat ze deden. We weten van elders uit de Bijbel dat de Farizeeën een probleem hadden in hun hartsgesteldheid, maar we hebben het nu over de tradities. Misschien zijn er mensen die dat betwijfelen en daarom kijken we naar wat Josephus had te zeggen over een andere sekte van de Joden in zijn geschrift: Oorlogen van de Joden 2.147.

147 Zij vermijden ook dat er in hun midden wordt gespuugd, of aan hun rechterzijde. Meer nog, ze zijn strenger dan welke Joden dan ook in het uitrusten van hun werk op de zevende dag; want niet alleen bereiden ze hun voedsel op de dag ervoor, zodat ze niet verplicht zijn om op die dag een vuur te ontsteken, maar ze zullen geen enkel voorwerp verplaatsen, of naar het toilet gaan op die dag.

Snap je dat? Deze sekte verbiedt darmbewegingen op de Sjabbat om er zeker van te zijn dat ze geen enkel werk deden en dus de Sjabbat overtraden. Dat klinkt een beetje belachelijk, of niet? Hun bedoelingen waren goed, ze wilden de Schepper dienen, en daarom plaatsten ze een “hek” om te

voorkomen dat ze het gebod van rusten op de Sjabbat zouden overtreden. Maar door dat te doen, voegden ze toe aan Torah, en dat is geen goed idee.

Dus “wat wil je nu zeggen?” vraag je je misschien af. Waar het ons om gaat is dit, soms worden verkeerde dingen gedaan met de beste bedoelingen, maar onze bedoelingen maken het nog niet goed. Dat geldt ook voor tradities of andere praktijken. Soms zijn tradities of praktijken goed, maar soms... ook niet.

Over Koning Saul en zijn volk lezen we iets soortgelijks. JHWH gaf een specifieke instructie (net zoals Hij ons verbiedt om Hem op dezelfde manier te aanbidden als de volken hun goden aanbidden) en als dat dan toch wordt gedaan met de intentie Hem daarmee te aanbidden, nou dan loopt het niet zo goed af. We lezen het grootste deel van het verhaal, dat staat in 1 Samuel 15.

1 Samuel 15:1-25

Toen zei Samuel tegen Saul: De HEERE (JHWH) heeft mij gezonden om u tot koning te zalven over Zijn volk, over Israël. Luister daarom nu naar de woorden van de HEERE (JHWH). Zo zegt de HEERE (JHWH) van de legermachten: Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg, toen hij uit Egypte kwam. Ga nu heen, en versla Amalek, en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap, en van kameel tot ezel.”

Saul riep het volk op en telde hen in Telaïm: tweehonderdduizend man voetvolk, en tienduizend mannen van Juda. Toen Saul bij de stad van Amalek kwam, legde hij een hinderlaag in het dal, en Saul liet tegen de Kenieten zeggen: Ga, ga weg, trek uit het midden van de Amalekieten, opdat ik u niet samen met hen wegvaag. Want u hebt goedertierenheid bewezen aan al de Israëlieten toen zij uit Egypte kwamen. Toen gingen de Kenieten weg uit het midden van de Amalekieten. Saul versloeg de Amalekieten vanaf Havila tot in de richting van Sur, dat tegenover Egypte ligt. Agag, de koning van de Amalekieten, greep hij levend, maar al het volk sloeg hij met de ban, met de scherpste van het zwaard. Maar Saul en het volk spaarden Agag, de beste schapen en runderen, en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die niet met de ban slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de ban.

Toen kwam het woord van de HEERE (JHWH) tot Samuel: Ik heb er berouw over dat Ik Saul tot koning aangesteld heb, omdat hij zich van achter Mij afgekeerd heeft en Mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Samuel was hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot de HEERE (JHWH). Samuel stond 's morgens vroeg op en ging Saul tegemoet. Het werd Samuel verteld: Saul is in Karmel gekomen, en zie, hij heeft een gedenkteken voor zich opgericht. Daarna is hij omgekeerd en is hij doorgereisd en naar Gilgal gegaan. Toen kwam Samuel bij Saul, en Saul zei tegen hem: Wees gezegend door de HEERE (JHWH)! Ik heb het woord van de HEERE (JHWH) uitgevoerd. Toen zei Samuel: Wat is dit dan voor een geluid van schapen in mijn oren, en een geluid van runderen, dat ik hoor? Saul zei: Die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard om de HEERE (JHWH), uw God, te offeren, maar het overige hebben wij met de ban geslagen. Toen zei Samuel tegen Saul: Houd op, dan zal ik u vertellen wat de HEERE (JHWH) vannacht tot mij gesproken heeft. En Saul zei tegen hem: Spreek.

En Samuel zei: Is het niet zo, dat u, hoewel klein in eigen oog, hoofd van de stammen van Israël geworden bent, en dat de HEERE (JHWH) u tot koning over Israël gezalfd heeft? De HEERE

(JHWH) heeft u op weg gezonden en gezegd: Ga heen, sla de zondaars met de ban, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat u hen vernietigd hebt. Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de HEERE (JHWH), maar bent u op de buit aangevallen en hebt u gedaan wat slecht was in de ogen van de HEERE (JHWH)? Toen zei Saul tegen Samuel: Ik heb toch geluisterd naar de stem van de HEERE (JHWH), en ben toch de weg gegaan waarop de HEERE (JHWH) mij gezonden heeft! Ik heb Agag, de koning van de Amalekieten, meegebracht, maar de Amalekieten heb ik met de ban geslagen. Het volk heeft van de buit genomen, schapen en runderen, het beste van wat onder de ban valt, om de HEERE (JHWH), uw God, te offeren in Gilgal. Maar Samuel zei:

Heeft de HEERE (JHWH) evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers
als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE (JHWH)?

Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer,

opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen.

Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij,

en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst.

Omdat u het woord van de HEERE (JHWH) verworpen hebt,

heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn.

Toen zei Saul tegen Samuel: Ik heb gezondigd, omdat ik het bevel van de HEERE (JHWH) en uw woorden overtreden heb, want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd. Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde, en keer met mij terug, dan zal ik mij voor de HEERE (JHWH) neerbuigen.

Let op de instructie, de Torah, die JHWH aan Saul gaf in vers 2 en 3.

1 Samuel 15:2-3

Zo zegt de HEERE (JHWH) van de legermachten: Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg, toen hij uit Egypte kwam. **Ga nu heen, en versla Amalek, en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap, en van kameel tot ezel.**

Lees nu vers 15.

1 Samuel 15:15

Saul zei: Die heeft men van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard om de HEERE (JHWH), uw God, te offeren, maar het overige hebben wij met de ban geslagen.

Zie je hoe JHWH iets gebod, waarna Saul het volk toestemming gaf (en daarmee zichzelf) om ongehoorzaam te zijn aan JHWH? Ook al dachten de mensen misschien dat ze iets goeds deden, door het beste van de schapen en ossen te wijden in een offer aan JHWH, toch was de Schepper het daar niet mee eens. Kijk maar naar wat er met Saul gebeurt omdat hij iets nam dat was bedoeld om te worden vernietigd (net zoals de afgoden en gebruiken van afgodendienst moeten worden vernietigd) en het wijdde aan JHWH (of tegenwoordig zouden we zeggen hij 'verchristelijkte'). Nogmaals vers 22-23

1 Samuel 15:22-23

Maar Samuel zei:

Heeft de HEERE (JHWH) evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers

als in het gehoorzamen aan de stem van de HEERE (JHWH)?
Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer,
opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen.
Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij,
en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst.
**Omdat u het woord van de HEERE (JHWH) verworpen hebt,
heeft Hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn.**

Saul werd afgewezen als koning van Israël omdat hij iets nam dat was gewijd om te worden vernietigd door JHWH in vers 3 en het in plaats daarvan gebruikte om JHWH een offer te brengen in vers 15.

Zie je dat, terwijl Saul en het volk de bedoeling hadden om de Schepper te eren, ze iets deden wat Hij hen specifiek had verboden. Ze kwamen in opstand tegen het Woord van God. We kunnen niet iets nemen wat we volgens JHWH moeten wegdoen, vernietigen of waar we bij vandaan moeten blijven, en dat vervolgens gaan offeren of gebruiken om Hem te eren. Of dat nu een traditie, gebed of zelfs offerdieren zijn, we mogen de dingen gewoon niet op onze eigen manier doen, ook al zijn we van plan Hem te eren.

Als we doen wat juist is in onze ogen, als we de instructies van onze Schepper negeren en de dingen die Hij ons verbiedt juist doen, dan zijn we opstandig tegen Hem.

Soms doen we dingen uit bepaalde tradities en dat is helemaal prima. Soms volgen we ook tradities die niet oké zijn. In Deuteronomium 12:4 en 12:31 lezen we dat we JHWH niet moeten aanbidden op de manier waarop de volken hun goden aanbidden. Dus als we ervoor kiezen om iets te doen dat JHWH ons verbiedt, dan rebelleren we. Wat we kiezen om te doen hoeft niet perse een traditie te zijn, het kan ook een daad van aanbidding voor JHWH zijn.

Het gaat er niet om dat we alleen mogen doen wat in de Bijbel duidelijk wordt opgedragen. Er zijn veel dingen waarover de Torah geen specifieke uitspraak doet, bepaalde principes en kwesties van het hart, en dat betekent niet dat we die dingen niet mogen doen. Als jij lichten wilt aansteken op de wekelijkse Sjabbat, doe dat dan alsjeblieft. In de Bijbel wordt dat niet verboden. Lees jij je kinderen een verhaaltje voor, voordat ze naar bed gaan? Doe dat dan in alle redelijkheid!

Maar, voordat je erop uitgaat en menselijke tradities onderwijst als instructies van JHWH, of voordat je een traditie ontdekt die afkomstig is uit afgodendienst en JHWH op dezelfde manier gaat aanbidden, neem eerst een moment om na te denken over Saul in 1 Samuel 15. Bestudeer het Woord en wat JHWH zegt over het gebruik van de tradities van afgodendienst om Hem daarmee te aanbidden, en overdenk het in gebed.

Onze Schepper is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Als Hij in Deuteronomium 12 tegen Israël zei dat ze Hem niet mochten aanbidden op de manier waarop de heidenen hun goden aanbaden, dan wil Hij ook niet dat wij dat vandaag de dag doen. Als Hij het koningschap afscheurde van Saul en zei dat het offeren van dieren die volgens de opdracht van JHWH vernietigd hadden moeten worden rebellie was, dan geldt datzelfde principe nu nog steeds. We moeten geen dingen nemen die we volgens de Schepper moeten vermijden en vernietigen en die gebruiken om Hem te aanbidden.

We hopen dat dit onderwijs je tot zegen is geweest.

Vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)