



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Antwoorden aan Atheïsten: trouwen met een verkrachter

Soms is het niet altijd meteen duidelijk wat de bedoeling en de uitleg is van de geboden van onze Schepper en moeten we ze zorgvuldig overdenken en afwegen.

Bijvoorbeeld de kwestie uit Deuteronomium 22 waar het erop lijkt dat een vrouw moet trouwen met haar verkrachter.

Deuteronomium 22:28-29

Wanneer een man een meisje aantreft, een maagd die niet in ondertrouw is, en hij grijpt haar en slaapt met haar, **en zij worden ontdekt**, dan moet de man die met haar geslapen heeft, aan de vader van het meisje vijftig zilverstukken geven, en zij zal hem tot vrouw zijn, omdat hij haar vernederd heeft. Hij mag haar al zijn dagen niet wegsturen.

Dit vers moet worden vergeleken met **Exodus 22:16-17**:

Wanneer iemand een maagd **verleidt** die niet in ondertrouw is, **en hij met haar slaapt**, moet hij haar voor zichzelf tot vrouw nemen door volledige betaling van de bruidsschat. Maar als haar vader beslist weigert haar aan hem te geven, moet hij een geldsom afwegen die overeenkomt met de bruidsschat voor een maagd.

In Deuteronomium 22:28-29 gaat het niet over verkrachting, maar over ontucht tussen een man en een vrouw.

Afhankelijk van de vertaling die je gebruikt, kan de tekst enigszins misleidend zijn.

Maar als je de context bestudeert, is het duidelijk dat dit gedeelte over ontucht gaat, en niet over verkrachting.

In Deuteronomium staat “en zij worden ontdekt” (betreft op ontucht), dan heeft de man geen andere keus dan de bruidsschat aan haar vader te betalen, en met haar te trouwen, precies wat ook in Exodus wordt aangegeven.

Overweeg ook de verzen 25-27 van hetzelfde hoofdstuk in Deuteronomium.

Deuteronomium 22:25-27 (NBG)

Maar als de man het ondertrouwde meisje in het veld ontmoet, haar **vastgrijpt (Str. H 2388 chazaq)** en gemeenschap met haar heeft, dan zal alleen de man sterven, die gemeenschap met haar gehad heeft; het meisje echter zult gij niets doen, aan het meisje kleeft geen zonde, waarop de doodstraf staat, want dit geval is hetzelfde als wanneer iemand zich tegen zijn naaste keert en hem om het leven brengt. Want hij heeft haar in het veld ontmoet; het ondertrouwde meisje heeft **om hulp geroepen**, maar er was niemand, die haar te hulp kwam.

Het gaat er om dat de verloofde vrouw gedwongen is tot onvrijwillige seks, daarom wordt er in de tekst gezegd dat ze “om hulp geroepen” (vers 27).

In de verzen 28-29 wordt niets gezegd over het feit dat de vrouw om hulp riep, en dat wijst erop dat de vrouw van vers 28-29 vrijwillig koos om seks te hebben.

Daarbij worden beide partijen verantwoordelijk geacht in het geval van ontucht, omdat het met wederzijdse instemming gebeurt.

In het geval van verkrachting wordt echter alleen de man gestraft.

Als de Bijbel spreekt over verkrachting, dan wordt een compleet ander woord gebruikt voor “haar grijpen” (*chazaq*).

In Deuteronomium 22:28 wordt echter een woord gebruikt (*tafas*) dat over het algemeen wordt vertaald met “neemt”.

Het Hebreeuwse woord 'tafas' betekent 'iets pakken', iets vastgrijpen met je hand en (door toepassing) iets innemen of toe-eigenen.

In Genesis 4:21 werd het gebruikt voor het 'bespelen' van de fluit.

Dat, in combinatie met het feit dat het vers zegt "en ZE worden ontdekt", wat betekent dat beide schuldig waren, verwijst dit vers duidelijk naar seks met wederzijds goedkeuren.

Het is vergelijkbaar met wat we tegenwoordig een "MOETJE" noemen. Ze moesten trouwen.

We hopen dat de algemene verwarring rondom dit vers hiermee is weggenomen.

We hopen dat deze studie voor jou tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken

Sjalom

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)