



“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

De Rechtvaardigen zullen Leven door Geloof

Handelingen 13:39 wordt regelmatig gebruikt als bewijs dat de Wet afgeschaft zou zijn en dat iemand NU alleen in Christus gerechtvaardigd is. Laten we dus eens kijken naar dat vers.

Handelingen 13:39

... en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de Wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden.

De Willibrordvertaling zegt het zo:

Handelingen 13:39 (WV)

... van alles waarvan de Wet van Mozes u geen vrijspraak kon geven, wordt ieder die gelooft vrijgesproken door Hem.

Om een goede uitleg te kunnen geven van deze tekst, moeten we onszelf twee vragen stellen. De eerste vraag is: “Kon iemand OOIT gerechtvaardigd worden door de Wet?” De tweede is: “Was het geloof OOIT nodig VOORDAT Christus er was?”

Galaten 3:11

En dat door de Wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Volgens Paulus wordt niemand gerechtvaardigd voor God door het houden van de Wet. Om dat te ondersteunen citeert Paulus uit het Oude Testament waar staat dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. Daar gaan we zo verder op in.

Maar laten we eerst kijken naar een soortgelijke tekst in Romeinen 1:17:

Romeinen 1:17

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

“Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.” Opnieuw een citaat uit het Oude Testament.

Is de gedachte "de rechtvaardige zal uit het geloof leven" dus een concept uit het Nieuwe of het Oude Testament? Sommigen zullen verbaasd zijn als we zeggen dat deze verzen uit Galaten en Romeinen eigenlijk citaten zijn van Habakuk.

Habakuk 2:4

Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.

We weten dat alles wat Paulus onderwees, overeen moest komen met het Oude Testament. Hoe weten we dat? Omdat zelfs de mensen uit Berea zijn woorden vergeleken met de Schrift.

Handelingen 17:11

En dezen (de Bereanen) waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.

Niet alleen dat, maar Paulus moest ook voldoen aan de Deuteronomium 13 test. Daar staat dat iedereen die anderen wegleidt van de gehoorzaamheid aan de geboden van God, een valse profeet is. Voor meer informatie over dit onderwerp, kun je onze studie: ‘[De Deuteronomium 13 Test](#)’ bekijken.

Dus alles wat Paulus zei, moest ook in overeenstemming zijn met hoe de mensen in het Oude Testament leefden. Dus als hij in Romeinen 3:28 zegt ...

Romeinen 3:28

Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de Wet.

... dan weten we dat dit ook zo was voor de mensen die leefden in het Oude Testament. Daarom zegt hij ook enkele verzen later:

Romeinen 3:31

Doen wij dan door het geloof de Wet teniet? Volstrekt niet, **maar wij bevestigen de Wet.**

Gehoorzaamheid aan de Wet heeft NOOIT iemand gerechtvaardigd. Maar, het naleven van de Wet toont duidelijk iemands liefde en gehoorzaamheid aan de Vader.

Het ging STEEDS om geloof. Altijd ! Laten we Romeinen 1:17 nog eens lezen:

Romeinen 1:17

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Nu we dit vers in Romeinen 1:17 hebben gelezen; wat zegt Hebreëen over ... het Evangelie?

Hebreëen 4:2

Want ook aan ons is het Evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden.

Merk op dat de auteur het heeft over de mensen die Mozes uitleidde maar die niet het beloofde land binnen gingen. Welk Evangelie hebben wij gehoord ... dat ook zij hebben gehoord?

Het was dat IEDEREEN, Hebreëer en vreemdeling, in Zijn verbond kon wandelen. Maar zoals dit vers in Hebreëen zegt, moest het gepaard gaan met geloof.

Maar waarom zou dit belangrijk zijn? We hebben het hier over het Oude Testament...

... Omdat geloof zonder werken dood is. Net zoals Jakobus zei in Jakobus 2:14-26.

Om het in de context te lezen, laten we enkele verzen bekijken die vlak voor Hebreëen 4 worden genoemd:

Hebreëen 3:15-19 (WV)

De Schrift zegt: Vandaag, als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen, zoals vroeger bij het oproer. Wie waren dat, **die Zijn stem hoorden en rebelleerden**? Toch allen die onder Mozes uit Egypte waren getrokken? En op wie was God toornig, veertig jaar lang? Toch op hen die **gezondigd** hadden, van wie de lijken in de woestijn lagen? En aan wie anders heeft Hij onder ede de toegang tot zijn rust ontzegd dan aan hen **die weigerden te gehoorzamen**? Het is duidelijk dat **ongeloof** hun belet heeft zijn rust binnen te gaan.

Zie je dat? De auteur van Hebreëen stelt ongehoorzaamheid hier gelijk aan ongeloof.

Het is interessant om op te merken dat we, slechts 7 hoofdstukken later, in Hebreëen 11 lezen over deze rechtvaardige mensen die wandelden DOOR GELOOF ... in het Oude Testament. Dit hoofdstuk krijgt vaak de titel 'geloofsgetuigen'. Hebreëen 11.

Kijk eens naar:

Hebreëen 11:13

Deze allen zijn in het geloof gestorven.

Wandelden deze mensen niet in het Oude Verbond? En toch leefden ze door geloof. Zoals Hebreëen 4:2 nadrukkelijk aangeeft, is geloof altijd nodig geweest voor de verlossing.

Naast Galaten en Romeinen, wordt Habakuk 2:4 ook geciteerd in Hebreëen hoofdstuk 10. Het is een verwijzing naar de tijd van de antichrist. Laten we het citaat uit Habakuk lezen en de verzen die volgen, tot in het 'geloofsgetuigen' hoofdstuk.

Hebreeën 10:37-11:2

Want: Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, **maar mensen die geloven, tot behoud van hun ziel.** Het **geloof** nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. **Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen.**

Hoe vaak wordt dit vers over het hoofd gezien?

De rechtvaardige HEEFT geleefd en ZAL leven door geloof, terwijl hij Gods perfecte Wet uit liefde en gehoorzaamheid nastreeft.

De context en nader onderzoek lijkt aan te geven dat Paulus en Barnabas een bepaalde groep aanspraken in Hand 13:39. We zien dat Hand 13:39 verwijst naar een verkeerde doctrine uit de eerste eeuw. Hand 13:39 spreekt de mensen aan die probeerden om gerechtvaardigd te worden door de Wet VOOR hun redding. Er zijn verscheidene zaken die hierop wijzen. Ze waren bijvoorbeeld in Galatië geweest. De brief aan de Galaten gaat helemaal over het niet houden van de Wet van God om zo gerechtvaardigd te worden voor je redding. Vers 43 lijkt juist een boodschap van genade te benadrukken.

We zien dat deze boodschap van Paulus en Barnabas veel Joden kwaad maakten. Nadat Paulus was vertrokken lijkt het erop dat de Joden de verkeerde gedachte over het verkrijgen van je redding, nog steeds bleven doordrukken onder de gelovigen in Galatië, wat later tot de brief aan de Galaten zou leiden. En zelfs het probleem waarover we kunnen lezen in Handelingen 15 lijkt ook zijn oorsprong te vinden in Galatië. Handelingen 13:39 leidt tot het debat van Handelingen 15 en bespreekt dezelfde boodschap. Je moet de Wet van God niet houden om daarmee je rechtvaardiging te bewerken. Maar we gehoorzamen de Wet van God als het bewijs van ons geloof.

Voor meer informatie, bekijk dan onze studie "[Handelingen 15 - Gehoorzaamheid of Wetticisme](#)".

Het feit blijft, en zo is het altijd geweest, dat niemand OOIT door de Wet gerechtvaardigd kan worden. Alleen door het geloof in Christus, het Woord van God, is iemand gerechtvaardigd ... en dat wordt bewezen door onze gehoorzaamheid aan datzelfde Woord van God. De Wet van God, zoals opgeschreven door Mozes, kan ons niet vrijzetten van onze zonde.

In ons geloof is de genade door Jesjoea, onze Messias, de enige manier om vrijgezet te worden van onze zonde. De Wet van God definieert voor ons de zond (1 Johannes 3:4). We zouden niet moeten willen zondigen en daarom moeten we de Wet nog steeds blijven gehoorzamen in ons geloof. Dit komt uiteraard overeen met de woorden van Paulus in Romeinen 3:31 ...

Romeinen 3:31

Doen wij dan door het geloof de Wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de Wet.

Voor meer informatie over dit onderwerp raden we aan om onze studie te bekijken: "[Rechtvaardiging](#)"

We hopen dat deze studie tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken!

Sjalom!

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)