

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Is de Wet van Mozes moeilijk?

Is er ooit tegen u gezegd dat de Wet van Mozes te zwaar was en dus door God werd verwijderd om het makkelijker te maken voor ons? Heeft u dat onderzocht aan de hand van Gods Woord of geloofde u eenvoudigweg wat u werd verteld?

Deuteronomium 30:9-16 (WV)

Want de HEER (JHWH) zal er weer vreugde in vinden om u gelukkig te maken, zoals Hij dat ook bij uw voorouders deed. Maar dan moet u aan de HEER (JHWH) gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden die in dit wetboek staan opgetekend; dan moet u met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de HEER (JHWH) uw God. **De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik.** Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen: “Wie zal naar de hemel gaan om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?” Ze zijn niet overzee en u hoeft niet te zeggen: “Wie zal de zee oversteken om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?” Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. U kunt het dus volbrengen. Ik houd u vandaag leven en geluk voor, maar ook dood en ongeluk. Als u luistert naar de geboden van de HEER (JHWH) uw God, die ik u vandaag geef, als u de HEER (JHWH) uw God bemint, zijn wegen gaat en zijn geboden, voorschriften en bepalingen nakomt, dan zult u leven en talrijk worden en zal de HEER (JHWH) uw God u zegenen in het land dat u in bezit gaat nemen.

Klip en klaar ... wat Mozes schreef is GEMAKKELIJK.

We lazen ook dat het naleven van Gods geboden DE manier is om van God te houden. Het is het belangrijkste doel van de aan ons gegeven geboden.

Dus God heeft het makkelijk gemaakt om van Hem te houden en liet ons precies weten wat Hij van ons verwacht. Dat is precies de reden waarom we in het Nieuwe Testament nog steeds het gebod 'houdt van God' lezen.

Lukas 10:27

Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.

En ... hoe we God kunnen laten zien dat we Hem liefhebben

1 Johannes 5:3

Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.

God maakt het nog steeds eenvoudig om van Hem te houden, en definieert het als het naleven van de geboden die Hij al gegeven had. Er zijn weinig geboden waarvan het reguliere christendom zegt dat we ze niet moeten naleven. Het ironische is dat we volgens 'hen' alle moeilijkere geboden wel moeten naleven.

Als we bang zijn dat de geboden te moeilijk zijn, kijken we er wellicht verkeerd tegen aan. Hebben we er goed naar gekeken? Welke geboden hebben we proberen te houden? Worstelen we niet dagelijks in onze gehoorzaamheid aan die geboden?

Is de zonde niet een worsteling? Zelfs als we doen alsof er maar negen in plaats van tien geboden zijn, vinden we die negen toch nog best moeilijk! We zeggen dit omdat sommige mensen de Sjabbat niet houden.

Het is ironisch dat de belangrijkste geboden door het christendom in de vuilnisbak zijn gegooid, terwijl dat juist de BESTE en GEMAKKELIJKSTE zijn.

Als God de Wet afschafte om het gemakkelijker te maken, waarom deed Hij dan de GEMAKKELIJKE geboden weg in plaats van de MOEILIJKE? Denk daar maar eens over na!

Welke van deze twee geboden vind je moeilijker? "Rust uit op de zevende dag en heilig die" OF "Lieg niet".

En als je tussen deze twee moeten kiezen? ""Werk niet op de Verzoendag maar heilig die" of "Kijk niet wellustig naar een vrouw."

Het houden van een feest van acht dagen waarop je samen bent met familie en vrienden en leert uit Gods Woord, is toch niet moeilijk? Ik zou het me kunnen voorstellen als je niet met ze kan opschieten.

Maar even serieus.

Acht dagen eten, vieren, en over God leren met vrienden en familie zou zwaar zijn?

En is er iemand die beweert dat het zwaar is om één dag per week te rusten? SERIEUS? IS RUSTEN ZWAAR?

En bepaalde producten niet eten, is dat echt zo moeilijk? ECHT?

Vinden we het moeilijk om honden en katten niet te eten. Je moet er toch niet aan denken?

De dieren die God als onrein (voedsel) aanwijst, zijn ook om heel duidelijke biologische en wetenschappelijke redenen walgelijk

Je hoeft het alleen maar te onderzoeken!

Hoe kon Jesjoea de verleiding van de duivel in Mattheüs 4 weerstaan?

Hij citeerde de Wet. Het interessante is dat Zijn eerste quote alle goed samenvat ...

Mattheüs 4:4

Hij antwoordde en zei: 'Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, **maar van elk woord dat uit de mond van God komt.**'

Dus wanneer veranderde "IEDER woord dat uit de mond van God komt" in "SOMMIGE van de woorden die uit de mond van God komen"? Voordat we iets beweren of iets aannemen dat door anderen wordt beweerd ten aanzien van de Bijbel, moeten we doen wat Paulus zei; Toets alles aan het Woord van God en behoud alleen wat GOED is.

We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.

Sjalom

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#) (USA)