

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Jouw beste Leven komt LATER

Velen hebben gehoord van het populaire boek "De Tijd van je Leven", geschreven door Joel Osteen. Het boek gaat volledig over het bereiken van je meest succesvolle en gelukkigste leven op dit moment. Maar deze houding is de belichaming van een geloof dat niet in overeenstemming is met wat God bedoelde. Het is een bewijs dat de focus is verdwenen.

Het doel van ons leven is niet om op dit moment ons beste leven te hebben, en ook moet onze focus niet gericht zijn op onszelf. In feite leert de Bijbel ons precies het tegenovergestelde. Onze focus ligt niet op onszelf, maar op het liefhebben van God en het liefhebben van anderen, wat uiteindelijk God de eer brengt. Ook moet ons beste leven niet op dit moment zijn. Dat kan niet. Ons beste leven vindt pas plaats na de opstanding tot het eeuwige leven. Dit is de hoop die we hebben en waar we naar moeten uitkijken.

De meesten van ons weten dit al, maar soms raak je gemakkelijk verstrikt in het op jezelf gerichte onderwijs, dat nu zo populair is. Het trekt veel mensen aan omdat ze iets horen waardoor ze een goed gevoel over zichzelf krijgen.

De wereld verandert razendsnel en niet ten goede. De meesten van ons weten wel waarom. Het is geen verrassing. Zulke dingen werden ons van tevoren verteld.

Mattheüs 24:12

[En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.](#)

Misschien moet jouw focus opnieuw worden uitgelijnd. We willen voorstellen dat we allemaal van tijd tot tijd wat aanpassingen nodig hebben in onze zienswijzen. In de rest van deze studie willen we tijd besteden om hierover wat meer perspectief te bieden.

Wat betekent het om God lief te hebben en anderen lief te hebben? Waarom is dat belangrijk? Waarin verschilt dat van het huidige gangbare wereldbeeld? Moeten we nu op zoek naar ons beste leven, of volgt je beste leven later? En hoe verhouden deze dingen zich tot elkaar?

GOD LIEFHEBBEN EN ANDEREN LIEFHEBBEN

Koning Salomo werd uitgeroepen tot een man met grote wijsheid en God zegende hem. Toch maakte ook hij veel fouten in zijn leven. Als er iemand is die een groot deel van zijn leven een egocentrische houding heeft laten zien, dan spant Salomo zeker de kroon.

Prediker 2:10

Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen.

1 Koningen 11:1-3

Koning Salomo had veel uitheemse vrouwen lief, en dat naast de dochter van de farao: Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, en Hethitische vrouwen, uit de volken waarvan de HEERE (JHWH) tegen de Israëlieten had gezegd: U mag niet naar hen toe gaan en zij mogen niet bij u komen. Zij zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken, achter hun goden aan. Aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Hij had zevenhonderd vrouwen – vorstinnen – en driehonderd bijvrouwen. Zijn vrouwen deden zijn hart afwijken.

1 Koningen 11:8-9

Zo deed hij voor al zijn uitheemse vrouwen, die hun afgoden reukoffers en slachtoffers brachten. Daarom werd de HEERE (JHWH) toornig op Salomo, omdat zijn hart van de HEERE (JHWH), de God van Israël, Die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken.

We oogsten wat we zaaien. Salomo hield niets achter en leefde zijn leven met volle teugen, genietend van alles wat de wereld te bieden had. Maar zijn hart werd koud voor JHWH. Uiteindelijk aanbad hij andere goden, en het lot van Salomo zou heel anders zijn geweest als hij zich later in zijn leven niet echt had bekeerd. Niet alleen schreef hij gedetailleerd over zijn fouten - gelukkig in ons voordeel - maar hij heeft er zelf ook veel van geleerd. Hij vatte samen wat hij vond van zijn buitensporige leven en zijn 'egocentrische' bezigheden.

Prediker 1:2

Een en al vluchtigheid, zegt Prediker, een en al vluchtigheid, al is even vluchtig.

Prediker 1:14

Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden, en zie, het was alles vluchtig en najagen van wind.

Nadat hij uit de eerste hand de zinloosheid had ervaren van een leven, dat was gewijd aan zichzelf en plezier, concludeerde Salomo:

Prediker 12:13

De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: vrees God, en houd u aan Zijn geboden want dit geldt voor alle mensen.

Nadat hij zich jaren alleen op zichzelf en zijn verlangens had gericht, realiseerde Salomo zich uiteindelijk dat hij zich op het foute pad bevond. Door al zijn ervaringen kwam hij tot de conclusie dat het hele punt van zijn bestaan - en in feite van ieders bestaan - is om God te vrezen en Zijn geboden te houden.

Die conclusie is precies het tegenovergestelde van hoe Salomo had geleefd. Salomo had een leven geleid dat helemaal om hemzelf ging, om elk vleeselijk verlangen te bevredigen. Maar de geboden van God onderhouden betekent een leven leiden dat erop is gericht is om God lief te hebben en anderen lief te hebben. Zoals onze Messias ons onderwees:

Mattheüs 22:36-40

Meester, wat is het grote gebod in de Wet? Jezus (Jesjoea) zei tegen hem: u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.

De geboden om God lief te hebben (Deuteronomium 6:4) en anderen lief te hebben (Leviticus 19:18) zijn duidelijk niet de enige geboden in de Bijbel. Dat wilde onze Messias ons niet duidelijk maken, maar het punt is dat alle geboden in de Bijbel op de één of andere manier verband houden met het liefhebben van God en/of anderen. Zoals Paulus schreef: liefde is de vervulling van de Wet (Romeinen 13:10).

Door ons leven te leiden in overeenstemming met Gods beoogde doel, door God lief te hebben en anderen lief te hebben, geven we Hem alle eer. Dat is ons doel en de volledige plicht van de mens.

Hoe moeten we God liefhebben en anderen liefhebben? Welnu, dat is wat alle geboden in de Bijbel uitgebreid voor ons beschrijven.

Jouw beste Leven komt LATER

Salomo concentreerde zich een tijdlang alleen maar op wat hij uit dit leven kon halen. Maar uiteindelijk realiseerde hij zich dat dit leven zonder God, echt zinloos is. Wat betekent dat?

Als je een atheïst bent, maakt het niet uit om nu je beste leven te leiden, althans op de lange termijn. In feite doet je leven er met een dergelijk wereldbeeld helemaal niet toe. Met zo'n wereldbeeld is het hele punt van jouw bestaan eenvoudigweg om niet te bestaan, en dat is hetzelfde lot en hetzelfde doel van iedereen en alles om je heen - een lot van niet-bestaan zonder echt doel. Salomo realiseerde zich dat hij uiteindelijk zou sterven. Wat hij ook maar deed of niet deed, zonder God deed dat er uiteindelijk allemaal niet toe. Het was allemaal waardeloos.

In het Bijbelse geloof maakt het uiteindelijk niet uit of ons leven nu goed of slecht is. Dit is echter om een heel andere en diepere reden dan voor de atheïst. In het Bijbelse geloof beseffen we dat deze wereld gebroken is, zelfs als we alles hebben wat de wereld te bieden heeft. Net zoals Salomo ooit alles had wat hij dacht dat hij wilde, realiseerde hij zich dat het allemaal onbeduidend is in vergelijking met de eeuwige perfectie en het grootse doel dat we zullen ervaren na de opstanding in de komende wereld.

1 Thessalonicenzen 4:13

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hem die ontslapen zijn, dat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben.

Johannes 5:28-29

Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.

Dit wil niet zeggen dat JHWH ons niet zal zegenen in dit leven, en ook niet verwachten dat ons leven een ellendig bestaan zal zijn. Soms is het echter gewoon goed om je te herinneren, en vooral als we dingen meemaken die niet als fijn worden ervaren, dat dit bestaan niet onze eeuwigheid is. Onze focus moet liggen op het geven van eer aan God, ondanks al de problemen waarmee we worden geconfronteerd.

Velen kunnen tegenwoordig niet verder kijken dan de horizon van deze wereld. Om onze kortzichtigheid te corrigeren, schrijft God ons een gezichtscorrectie voor, die ons in staat stelt om door de lens van de eeuwigheid te kijken. Dan beseffen we ons dat dit huidige leven slechts een korte kans is om te investeren in wat eeuwig zal voortduren.

Een eeuwig perspectief zal niet alleen onze werken veranderen, het zal ook onze houding veranderen. Leven met de eeuwigheid in onze gedachten zal ons vreugde en een doel schenken, die ons in het dagelijks leven kunnen ondersteunen, zelfs als we moeilijke dingen meemaken.

2 Korinthe 4:18

Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet: want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.

Dit leven is kort als we het vergelijken met de eeuwigheid. Willen we dat dit leven ons beste leven is, wat minder is dan een nanoseconde in vergelijking met de omvang van de eeuwigheid?

Paul Washer predikte ooit:

Deze Olympiërs, hoe majestueus ze ook zijn, zijn dat slechts voor een kort moment. Ze beginnen met trainen als ze tussen de vier en vijf jaar oud zijn; ze doen niets anders dan trainen tot ze tweeëntwintig zijn, dan rennen ze een race van negen seconden voor een medaille, die hangen ze op en dan is het klaar ... Oh, dit leven stelt helemaal niets voor.

-Paul Washer, *Live for Eternity, I'll Be Honest: Will You?* www.illbehonest.com

Maar we hebben zoveel meer om naar uit te kijken dan dit leven. In alle opzichten komt ons beste leven later.

1 Korinthe 15:52-55

...in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

Mogen we tot die dag, ongeacht wat het leven ons ook brengt, ons concentreren op het liefhebben van God en het liefhebben van anderen, terwijl we allemaal wachten op de opstanding die komen gaat.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries# \(USA\)](http://www.twitter.com/119Ministries#(USA))