

119

MINISTRIES

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Antwoorden aan Atheïsten: Het Kwaad en het Lijden begrijpen

Er wordt vaak gezegd: "God kan niet bestaan omdat er te veel kwaad en lijden is in deze wereld."

Dit is een heftig bezwaar tegen het bestaan van God, omdat het probleem van het kwaad en het lijden niet alleen een academische of theoretische vraag is. Het is een realiteit die ons allemaal op een zeer persoonlijke manier raakt.

Misschien bestaat er geen enkele ervaring die pijnlijker of verwoestender is dan het verliezen van een geliefde aan de dood. En toch is dit een moeilijke weg die de meesten van ons zullen meemaken en mee moeten leren omgaan. Als we iemand verliezen van wie we houden, zoals een kind, een vriend of onze partner, en we worden geconfronteerd met dat verlammeende verdriet, dan is het moeilijk om niet boos te zijn op God of om ons af te vragen of Hij wel bestaat.

Een ander soort lijden dat we ervaren, is ziekte. Zelfs als we er zelf niet mee te maken hebben gehad, kennen we misschien wel mensen die moeten leven met chronische pijn. Vaak ontroert ons dat en vragen we ons af: "Waarom moet deze persoon in pijn leven? Waarom geneest God ze niet gewoon?"

Daarnaast zijn we allemaal wel eens getuige geweest van het lijden van anderen als gevolg van onrechtvaardigheid en onderdrukking: abortus, sekshandel, racisme, verkrachting, kindermishandeling. Als we kijken naar het lijden in deze wereld als gevolg van het pure kwaad dat in de harten van de mensheid woont, eindigen we vaak in een staat van totale verbijstering.

Velen van ons hebben vrienden of kennissen die hebben gezegd dat ze niet in God kunnen geloven vanwege het kwaad en het lijden in deze wereld. Misschien heb je dat zelf ook gevoeld. De pijn die we hebben gezien en ervaren, zelfs als gelovigen, kan ons laten worstelen om te geloven dat God erbij betrokken is of zelfs om ons geeft. Hoe kan een God die zogenaamd van mensen houdt, dit kwaad en lijden laten voortduren?

Dit is een belangrijke vraag waarmee we worstelen. Gelukkig zwijgt de Bijbel niet over deze kwestie. In deze studie zullen we vier vragen beantwoorden die betrekking hebben op het probleem van kwaad en lijden:

- 1) Weerlegt de realiteit van het kwaad en het lijden het bestaan van God?
- 2) Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen?
- 3) Wat zijn Gods oplossingen voor het kwaad en het lijden?
- 4) Hoe moeten we reageren op het kwaad en het lijden in onze wereld?

De antwoorden die we in deze studie aandragen, zijn geenszins een volledige aanpak van dit onderwerp. Gelovigen worstelen hier al duizenden jaren mee. Er zijn vele boeken geschreven over dit onderwerp.

Als we echter een basiskennis hebben van hoe we deze vragen moeten beantwoorden, *kunnen* we de realiteit van het kwaad en het lijden met de goedheid van God laten samengaan.

Weerlegt de realiteit van het kwaad en het lijden het bestaan van God?

Een veelgehoord bezwaar dat je van atheïsten zult horen, zou als volgt kunnen luiden: "Er kan geen God zijn omdat er te veel kwaad en lijden in deze wereld is."

Emotioneel gezien is dit een heftig bezwaar. Vanuit emotioneel oogpunt is het moeilijk te geloven dat een liefdevolle, almachtige God toestaat dat een kind aan kanker sterft of dat een jonge vrouw verkracht en vermoord wordt.

Ironisch genoeg is de realiteit van kwaad en lijden echter logischer te begrijpen met een theïstisch wereldbeeld dan met een atheïstisch wereldbeeld. Dat wil zeggen, theïsme - in het bijzonder het Bijbelse christendom - geeft ons het beste filosofische raamwerk om te begrijpen waarom kwaad en lijden bestaan en hoe we ermee kunnen omgaan.

Dus, hoe is de realiteit van kwaad en lijden logischer te begrijpen met een theïstisch wereldbeeld? Omdat het hele concept van "kwaad" ook maar iets zou betekenen als er geen God is. Als het atheïsme waar is, kan er geen goed en kwaad zijn.

Vanuit de atheïstische visie hebben mensen geen feitelijke morele waarden. We zijn gewoon dieren. Wat wij 'moraliteit' noemen, is daarom slechts een evolutionaire aanpassing, die we hebben ontwikkeld om ons te helpen overleven. Daarnaast zal al het leven in ons universum, zoals we het nu kennen, uiteindelijk eindigen in het niets, dus eigenlijk doet het er allemaal niet toe in het grote geheel van de dingen - en zeker niet de vooringenomen zaken als 'goed' en 'fout', die uit ons zijn voortgekomen als hoogontwikkelde apen.

Maar wij allemaal, zelfs atheïsten, erkennen dat goed en kwaad niet alleen persoonlijke voorkeuren zijn. Het hele bezwaar tegen Gods bestaan op basis van het kwaad berust op de aanname dat sommige dingen slecht zijn.

Maar als sommige dingen slecht zijn, zou dat betekenen dat sommige dingen goed zijn. Dus goed en kwaad bestaan.

Maar het feit dat goed en kwaad bestaan, betekent dat er een overstijgende morele wet bestaat waarmee goed en kwaad kunnen worden geïdentificeerd. Anders zouden "goed" en "kwaad" objectief gezien niet echt zijn. Objectieve moraliteit overstijgt per definitie het individu. Net als logica of wiskunde bestaat er geen moraliteit in de fysieke wereld; daarom overstijgt het onze fysieke wereld. Het feit dat er goed en kwaad bestaat, houdt dus in dat er een overstijgende morele wet bestaat.

Maar het bestaan van een overstijgende morele wet houdt in dat er een overstijgende morele Wetgever bestaat. Aangezien moraliteit van nature een verplicht karakter heeft - dat wil zeggen morele plichten - veronderstelt dit het bestaan van een morele Wetgever - dat wil zeggen een overstijgend persoonlijk Wezen met de autoriteit om bevelen uit te vaardigen.

Luister naar hoe professor in de filosofie, Peter Kreeft, het verwoordt:

Wat zijn morele wetten? In tegenstelling tot de wetten van de natuurkunde of de wetten van de wiskunde, die ons vertellen wat er gewoon is, vertellen de wetten van moraliteit ons wat er zou moeten zijn. Maar net als natuurkundige wetten sturen ze dingen aan en bevelen ze dingen. En deze dingen zijn het goede menselijke gedrag. Maar aangezien moraliteit fysiek niet bestaat - er zijn geen morele of immorele atomen, of cellen of genen - moet de oorzaak iets zijn dat losstaat van de fysieke wereld. Dat ding moet daarom boven de natuur staan - of bovennatuurlijk zijn. Alleen al het bestaan van moraliteit bewijst dat er iets buiten de natuur en de mens om bestaat. Net zoals een ontwerp suggereert dat er een ontwerper bestaat, suggereren morele bevelen het bestaan van een morele commandant.

-Peter Kreeft, "Where Do Good and Evil Come From?" www.prageru.com

Dus nogmaals, het bezwaar tegen het bestaan van God op basis van het kwaad is ironisch, omdat je het bestaan van God moet aannemen om zelfs ook maar bezwaar te kunnen maken. Zonder God kunnen we eigenlijk alleen maar zeggen dat we de vreselijke daden die worden gepleegd, zoals de Holocaust of seks-slavernij, persoonlijk niet leuk vinden, maar we kunnen het op geen enkele zinvolle manier kwaad noemen. Waarom? Omdat we niets slecht kunnen noemen zonder een objectieve maatstaf, en de enige manier waarop die maatstaf kan bestaan, is als God bestaat.

Dus zonder God is elk bezwaar dat we hebben op basis van het kwaad en het lijden dus zinloos. Alleen als God bestaat, kunnen we het probleem van het kwaad en het lijden op een zinvolle manier bespreken.

Voor een meer uitgebreide behandeling van dit argument voor het bestaan van God op basis van objectieve moraliteit, bekijk dan onze studie, "[Antwoorden aan Atheïsten: Bestaat God? - Het Morele Argument](#)".

Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen?

Je zou zoiets kunnen zeggen als: "Oké, dus zelfs als de realiteit van het kwaad en het lijden niet onverenigbaar is met het *bestaan* van God, dan nog kan God niet *helemaal goed* zijn als Hij het kwaad en het lijden in onze wereld toestaat!"

Dit bezwaar kan op een aantal manieren worden beantwoord. Het eerste antwoord is dat God mensen de mogelijkheid heeft gegeven om te kiezen tussen het doen van goed of kwaad. Het is Gods verlangen dat de mensen ervoor kiezen om goed te doen. Zoals Mozes zei:

Deuteronomium 30:19

[Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,](#)

Het probleem is dat wij mensen er vaak voor kiezen om tegen de wil van God in te gaan door het kwaad te doen. In plaats van voor het leven te kiezen, kiezen we voor de dood. In plaats van voor liefde en zegeningen te kiezen, kiezen we ervoor om dingen te doen die anderen en onszelf kwetsen.

In feite worstelen we uiteindelijk met deze kwestie van het kwaad en het lijden vanwege de keuze van Adam, om de dingen te doen die in strijd waren met Gods wil. De apostel Paulus zegt dat de zonde in de wereld is gekomen door één mens, en met de zonde kwam ook de dood, het verdriet en het lijden (Romeinen 5:12). Dit is de wereld die we hebben geërfd vanwege de keuze die Adam heeft gemaakt.

Maar het was niet alleen Adam die de keuze heeft gemaakt om van de boom van kennis te eten - we hebben dat allemaal gedaan. De Bijbel zegt dat we allemaal gezondigd hebben (Romeinen 3:23). Elke keer dat we tegen iemand liegen, van hem stelen, hem verraden, nemen we net als Adam een hap van die verboden vrucht. We hebben allemaal de dood verkozen boven het leven.

We moeten begrijpen dat veel van het menselijk lijden in onze wereld het resultaat is van de menselijke keuzes om het kwaad te doen. Maar het feit dat mensen ervoor kiezen om het kwaad te doen, bewijst niet dat God niet goed is.

Iemand zou kunnen zeggen: "Dat is prima, maar hoe zit het dan met het zinloze lijden dat niet het directe gevolg lijkt te zijn van menselijke keuzes?"

Welnu, een andere manier waarop we de goedheid van God kunnen begrijpen, in het licht van het lijden, is door nog een eigenschap van God in overweging te nemen: Zijn *alwetendheid*. God is alwetend en ziet het einde vanaf het begin. Maar wij, als eindige schepselen, hebben beperkte kennis van het universum en van de plannen van God. Daarom kunnen we niet oordelen dat God geen goede reden heeft om het lijden toe te staan. We hebben gewoon niet alle informatie.

Met andere woorden, de bewijslast ligt bij de persoon die bezwaar maakt om aan te tonen dat het kwaad en het lijden eigenlijk onverenigbaar zijn met een geheel goede God. De atheïst moet bewijzen dat het voor God *onmogelijk* is om goede redenen te hebben om het kwaad en het lijden te laten voortduren. Maar zolang het *mogelijk* is dat God goede redenen heeft om het kwaad en het lijden toe te staan, valt dat bezwaar weg. Omdat wij niet alwetend zijn, zijn we gewoon niet in staat om te bewijzen dat God geen goede redenen heeft.

De filosoof, Dr. William Lane Craig, zegt het al volgt:

Het kwaad dat voor ons zinloos lijkt binnen ons beperkte kader, moet worden beschouwd als dat het terecht wel is toegestaan binnen het bredere kader van God. Om een illustratie te ontlenen aan een zich ontwikkelend wetenschapsgebied, de Chaos Theorie, hebben wetenschappers ontdekt dat bepaalde macroscopische systemen, bijvoorbeeld weersystemen of insectenpopulaties, buitengewoon gevoelig zijn voor de kleinste verstoringen. Een vlinder die op een tak in West-Afrika rondfladdert, kan krachten in beweging zetten die uiteindelijk tot een climax komen in een orkaan boven de Atlantische Oceaan. Maar het is absoluut onmogelijk voor een persoon die de vlinder op die tak ziet fladderen, om een dergelijke uitkomst te voorspellen. De brutale moord op een onschuldige man of het sterven van een kind aan leukemie zou, door de geschiedenis heen, een soort rimpeleffect kunnen hebben, zodat er voldoende reden is om aan te nemen dat Gods moreel pas eeuwen later duidelijk wordt en misschien zelfs in een ander land.

-William Lane Craig, "The Problem of Evil." www.reasonablefaith.org

Nogmaals, vanwege onze beperkte kennis kunnen we gewoon niet beoordelen of God al dan niet goede redenen heeft om het kwaad en het lijden toe te staan.

Dit is waar het Bijbelse theïsme het voordeel heeft boven atheïsme, vooral emotioneel. Als het atheïsme waar is, is er geen enkele hoop op een grotere betekenis van het lijden dat we moeten ondergaan. Maar als volgelingen van Jesjoea kunnen we erop vertrouwen dat God er *wel* goede redenen voor heeft. We kunnen erop vertrouwen dat Zijn wegen rechtvaardig zijn, ook al zien we het nog niet vanuit ons beperkte perspectief. En dit is overigens geen blind geloof - velen van ons hebben dit in ons eigen leven meegemaakt! We herinneren ons bepaalde moeilijkheden die we hebben moeten doorstaan, en hoewel ze op dat moment niet logisch voor ons waren, kunnen we nu terugkijken en inzien dat God er een goede reden voor had om ze toe te staan.

Een goed Bijbels voorbeeld is de zoon van Jakob, Jozef. Het verhaal begint met het feit dat God Jozef allerlei verbazingwekkende dromen en beloften gaf. Het verhaal beschrijft vervolgens hoe hij werd verraden door zijn broers, die hem in een put gooiden en hem vervolgens als slaaf verkochten. Later werd hij vals beschuldigd en gevangengezet. Je kunt je waarschijnlijk voorstellen hoe Jozef zich voelde toen hij deze verschillende ontberingen onderging: 'God, ik dacht dat U mij al deze geweldige beloften had gegeven! Ik dacht dat U een geweldig plan voor mijn leven had! Waarom laat U mij dit overkomen?'

Jozef wist destijds niet dat God hem in die positie had gebracht om de beloften die Hij hem had gedaan, juist te vervullen. Als Jozef deze reeks van pijnlijke gebeurtenissen niet had meegemaakt, die ertoe hadden geleid dat hij een gevangene was geworden in een vreemd land, zou hij niet de gelegenheid hebben gehad om de Farao te ontmoeten. Hij zou nooit de tweede plaats hebben gekregen in het bevel over het hele land van Egypte, zodat Israël van de hongersnood kon worden gered. Op basis van de Schrift kunnen we erop vertrouwen dat God goede redenen heeft om het lijden toe te staan, zelfs als iets vanuit ons beperkte perspectief niet logisch lijkt.

Wat zijn Gods oplossingen voor het kwaad en het lijden?

Hoewel het probleem van het kwaad en het lijden misschien wel het grootste obstakel is om in God te geloven, biedt de God van de Bijbel de enige echte oplossing. Atheïsme biedt ons niets - het identificeert alleen het probleem en laat ons verder bungelen!

Op deze vraag zullen we vier antwoorden neerleggen. Het eerste antwoord is dat het op een zekere dag zal eindigen. De Bijbel leert dat het Koninkrijk van Jesjoea in de toekomst in volheid naar de aarde zal komen, en deze gebeurtenis zal eens en voor altijd een einde maken aan het kwaad en het lijden:

Openbaring 21:2-4

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Deze passage uit Openbaring is een profetie die zal plaatsvinden na de wederkomst van Jesjoea, na het duizendjarige rijk, wanneer een Nieuw Jeruzalem werkelijkheid zal worden. De Heer belooft dat er op een zekere dag geen dood, pijn of rouw meer zal zijn. God zal alle dingen gaan rechtzetten.

Als je God uit deze vergelijking verwijdert, en daarom het komende Koninkrijk van Jesjoea verwijdert, wordt het lijden nooit opgelost. Er komt nooit gerechtigheid. Onschuldige mensen lijden en het kwaad overheerst en meer niet - dat is wat het atheïsme ons biedt.

Maar bij God hebben we hoop. In feite is de realiteit van het komende Koninkrijk zo'n geweldige belofte dat Paulus het lijden in dit leven vergelijkt met een "tijdelijke lichte verdrukking" in vergelijking met de alles-overtreffende eeuwige vreugde die ons te wachten staat (2 Korinthe 4: 16-18).

Iemand zou kunnen vragen: "Waarom kan God het lijden dan niet meteen afschaffen? Waarom moeten we wachten op de komst van dit toekomstige Koninkrijk?" Het antwoord op die vraag ligt in het tweede antwoord dat de Bijbel geeft op het probleem van het kwaad en het lijden.

Maar voordat we daarop ingaan, moeten we eerst een belangrijke populaire valse doctrine bespreken die zich over een groot deel van de kerk heeft verspreid. Deze valse doctrine gaat over het idee dat door "welvaartspredikers" wordt gepredikt, dat het de bedoeling is van dit leven om gezondheid, rijkdom en welvaart te hebben. Met andere woorden, het is Gods taak om ervoor te zorgen dat Zijn kleine menselijke schepsels een fijn en comfortabel leven leiden, en dat God op magische wijze al hun problemen zal laten verdwijnen!

Als de Bijbel dit idee werkelijk onderwees, dan zouden we het met de atheïst eens moeten zijn dat het lijden zinloos is. Maar dat is niet wat de Bijbel onderwijst. Het doel van dit leven is niet om gezondheid, rijkdom en voorspoed te verwerven, maar om God te vrezen en Zijn geboden in acht te nemen (Prediker 12:13-14). Daarvoor is het lijden niet zinloos, maar in feite een kans om het doel van dit leven te vervullen.

En dat brengt ons bij het tweede antwoord op het probleem van het kwaad en het lijden: Verlossing en Heiliging. [God laat alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die volgens Zijn voornemen geroepen zijn](#) (Romeinen 8:28). Door het lijden worden we geestelijk sterker; we leren gehoorzaamheid en verwerven wijsheid.

Zoals Jakobus het zegt, brengt ons lijden standvastigheid voort, wat ertoe leidt dat we "volmaakt en compleet worden, en niets tekortkomen" (Jakobus 1:4). De psalmist zei: "[Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik Uw Woord in acht](#)" (Psalm 119:67). Als het niet om het lijden was dat we in het leven hebben moeten doorstaan, zouden velen van ons gewoon niet zijn wie we vandaag zijn

Volgens de Schrift kunnen we alleen maar ons doel vervullen, geestelijke volwassenheid bereiken en de ware vervulling hebben, door God te kennen en Hem de heerlijkheid te geven in ons leven - en dat komt vaak door lijden.

Nu komen we bij ons derde antwoord op het probleem van het kwaad en het lijden: God.

God begrijpt ons lijden. Hij is erbij betrokken. Hij reageert. God geeft ons lijden een betekenis.

In de Bijbel was Job een man die niet te bevatten leed meemaakte, en we zien dat hij - slechts een man - belangrijk genoeg was voor God dat God hem in zijn beproeving tegemoet kwam. God antwoordde Job.

En ja, God gaf Job en zijn vrienden een terechtwijzing, maar het is genoeg dat hij überhaupt nog antwoordde. Denk er eens over na: Hij is de soevereine Schepper en de Koning van het Heelal. Hij is ons niets verschuldigd, maar Hij kiest er toch voor om op ons te reageren in onze ellende in plaats van ons te laten rondobbereren in onze ellende.

Behalve dat Hij op ons reageert in onze beproevingen, begrijpt God onze diepste pijn en verdriet. Onze Messias, Jesjoea, werd bijvoorbeeld diep getroffen door de pijn van het verlies. De Bijbel vermeldt dat Hij weende over de dood van Zijn vriend Lazarus:

Johannes 11:33-36

Toen Jezus (Jesjoea) haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom het zien. Jezus (Jesjoea) weende. De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had!

“Jesjoea weende.” Wat een diepzinnige uitspraak! Deze twee eenvoudige woorden spreken boekdelen over het karakter en de liefde van onze Messias. Toen Jesjoea de pijn zag van allen die getroffen waren door de dood van Lazarus, was Hij heel diep in tranen bewogen.

Het verbazingwekkende hieraan is dat Jesjoea al wist dat Lazarus spoedig uit de dood zou worden opgewekt (Johannes 11:11, 41-44). Dit wetende, waarom was Hij zo diep ontroerd en verontrust? Omdat, zoals de passage zegt Hij: “... haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen.” Jesjoea heeft ons leed op Zich genomen: “Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen” (Jesaja 53:4).

De dood is niet het einde voor de mensen die Jesjoea kennen. Net als Lazarus zullen degenen die in slaap zijn gevallen weer opstaan. Er zal een dag komen waarop God alles weer goed zal maken en de tranen uit onze ogen wissen, en op die dag zal de dood er niet meer zijn.

Maar ondertussen kunnen we troost putten uit het feit dat God onze pijn begrijpt. In onze momenten van enorm verdriet en hartzeer huilt God met ons mee. De Bijbel zegt dat de Heer dichtbij de gebrokenen van hart is (Psalm 34:18). Hij heeft een speciaal plekje in Zijn hart voor de gekwetste mensen.

Daarom is het lijden verre van zinloos, het is een gelegenheid om God te aanbidden en Zijn liefdevolle aanwezigheid op een dieper niveau te ervaren. Charles Spurgeon zegt het goed:

Heb je nooit geweten wat het is om in tijden van rust en stilte het gevoel te hebben dat je de grootsheid van de aanwezigheid van God hebt gemist? Ik heb met een soort verlangen teruggekeken naar de tijden van beproeving, niet om ze terug te laten komen, maar om de kracht van God te voelen zoals ik die toen heb gevoeld, om de kracht van het geloof te voelen, zoals ik het toen heb gevoeld, om op de machtige armen van God te leunen toen ik die vasthad, en om God aan het werk te zien zoals ik dat nog nooit van Hem had gezien.

-Charles H. Spurgeon, *Commentary on James 1:4*

Hoe moeten we reageren op het kwaad en het lijden in onze wereld?

Het vierde antwoord van de Bijbel op het kwaad en het lijden zijn we zelf! De Bijbel onderwijst ons dat God via Zijn volk wil werken om het lijden van de wereld te verlichten. Hoe doen we dat?

Nou, ten eerste moeten we stoppen met het veroorzaken ervan. We moeten onze naaste liefhebben als onszelf. We moeten stoppen met liegen, stelen en misbruik maken van mensen. We moeten ons leven neerleggen voor anderen, zelfs voor onze vijanden. We zullen het probleem van het kwaad en het lijden nooit oplossen door eraan bij te dragen door middel van onze eigen keuzes.

Ten tweede moeten we ons verzetten tegen onrecht. We moeten de zieken, de armen en de onderdrukten actief gaan bezoeken en verzorgen. We moeten niet alleen voor de mensen bidden, maar ook in hun leven investeren. Net als Jesjoea moeten we huilen met degenen die huilen (Romeinen 12:15). In Jesaja 58 worden we opgedragen om de onderdrukten te bevrijden, ons voedsel te delen met de hongerigen, onderdak te bieden aan de daklozen, de naakten te kleden en te voorzien in de behoeften van degenen die lijden. DAN zal er genezing en herstel in de wereld gaan plaatsvinden

Ten derde moeten we bidden om lichamelijke, emotionele en geestelijke genezing. Als discipelen van Jesjoea hebben we de autoriteit gekregen om demonen uit te drijven en de zieken te genezen (Markus 16:17-18). We moeten deze manifestaties van de kracht van God gaan verwachten als we wandelen in geloof. We kijken enorm uit naar de tijd dat Jesjoea's Koninkrijk in volheid zal arriveren en het lijden zal stoppen, maar dat betekent niet dat we op onze handen moeten zitten. Als discipelen van Jesjoea spelen we een actieve rol in het tot stand brengen van het Koninkrijk op deze aarde, in onze huidige tijd.

In conclusie, de pijn die we zien en ervaren is niet onverenigbaar met een alles liefhebbende God. In feite, zoals we hebben geleerd, geeft het Bijbelse christendom ons het beste filosofische raamwerk om te begrijpen waarom het kwaad en het lijden bestaan en hoe we daarmee om moeten gaan.

We weten dat het kwaad en de dood aan het kruis zijn overwonnen en dat het lijden op een zekere dag volledig zal worden afgeschaft.

We weten dat God de gebrokenen van hart dichtbij Zich houdt. In het diepst van onze wanhoop houdt Hij ons vast en huilt Hij met ons mee.

Uiteindelijk weten we dat het lijden een verlossende kant heeft. God gebruikt ons lijden voor onze heiliging - opdat we "volmaakt en compleet worden, en in niets tekortschieten" (Jakobus 1:4).

Ten slotte weten we dat het Gods verlangen is dat Hij ons kan gebruiken om leven en genezing te brengen in deze gekwetste wereld. En aangezien de echte vervulling in dit leven alleen voortkomt uit het kennen van God, het groeien in onze relatie met Hem en het doen van Zijn wil, kunnen we ons verheugen te midden van allerlei beproevingen.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)