

119

M I N I S T R I E S

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia's, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”

Antwoorden op Jouw Vragen (Nieuwe Maan, Stil Gebed, Voeten Wassen, Akoestische Uitdagingen 1^e Eeuw, en meer)

119 Ministries ontvangt duizenden e-mails per jaar. Zoals je kunt verwachten, staan er vooral veel vragen in die e-mails. Heel vaak ontvangen we verschillende vormen van dezelfde vragen. Idealiter maken we voor elke vraag een studie, maar sommige vragen kunnen we vrij kort beantwoorden en daarvoor is geen afzonderlijke studie nodig. Dat is het doel van deze reeks studies. Zo beantwoorden we de veelgestelde vragen op toegankelijke wijze.

In deze reeks studies lezen we een aantal zorgvuldig geselecteerde vragen voor die we per e-mail ontvingen. Daarna geven we, voor wat het waard is, een kort antwoord en hopen we geïnteresseerde mensen in de juiste richting te sturen in hun zoektocht naar antwoorden.

Dus, laten we beginnen. De eerste vraag:

Hebben jullie een studie of informatie over Rosh Chodesh/Nieuwe Maan? Hoe moeten we die dag houden of vieren?

Dit is een geweldige vraag. Laten we eerst wat verzen lezen die betrekking hebben op de eerste dag van de maand.

Numeri 10:10

En op de dag van uw blijdschap, op uw feestdagen **en aan het begin van uw maanden** moet u ook **op de trompetten blazen**, bij uw brandoffers en bij uw dankoffers. Ze dienen u tot gedachtenis voor het aangezicht van uw God. Ik ben de HEERE (JHWH), uw God.

Numeri 28:11-15

Ook aan het begin van elke maand moet u de HEERE (JHWH) een **brandoffer** aanbieden: twee jonge stieren – de jongen van een rund – één ram en zeven lammeren van een jaar oud, zonder enig gebrek. Verder drie tiende efa meelbloem per jonge stier als graanoffer, met olie gemengd, en twee tiende efa meelbloem als graanoffer, met olie gemengd, per ram, en een tiende efa meelbloem per lam als graanoffer, met olie gemengd. Het is een brandoffer, een aangename geur, een vuuroffer voor de HEERE (JHWH). En de bijbehorende plengoffers moeten zijn: een halve hin wijn bij de jonge stier, een derde hin bij de ram, en een kwart hin bij het lam. **Dit is het maandelijke brandoffer, voor elke maand van het jaar.** En één geitenbok moet als zondoffer voor de HEERE (JHWH) worden bereid, naast het voortdurende brandoffer met het bijbehorende plengoffer.

In deze verzen vinden we dat de instructies rondom de eerste dag van de maand beperkt zijn tot het blazen op de trompetten gecombineerd met verschillende brandoffers. Het zijn specifiek zilveren trompetten (Numeri 10:2). Het doel van het houden van de eerste dag van de maand lijkt een manier te zijn om de gemeenschap volgens de kalender op één lijn te houden. Zo bleef iedereen in de Israëlitische samenleving op het gebied van landbouw, de maatschappij en in het geloof op dezelfde lijn. Het markeren van de eerste dag van de maand was bijvoorbeeld belangrijk bij het bepalen van het tijdstip van de apart gezette dagen, de vastgestelde tijden (Leviticus 23).

Deze instructies rondom de eerste dag van de maand zijn duidelijk gericht op de activiteiten in de Tempel of de Tabernakel. Enkele bewijzen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat de instructie om op de trompetten te blazen specifiek aan de zonen van Aäron wordt gegeven (Numeri 10:8). Het veronderstelt ook een "tent van samenkomst" waar de gemeenschap zou samenkomen als de trompetten worden geblazen (Numeri 10:3). Er zijn ook extra offers zoals die worden voorgeschreven in de Torah. Aangezien er vandaag de dag geen functionerend aards priesterschap is in de Tabernakel of de Tempel, is er geen manier om deze geboden te onderhouden.

Wanneer onze Messias terugkeert, wat zal leiden tot een functionerende Tempel, zullen deze praktijken weer worden hervat, precies zoals de Torah dat voorschrijft. In de tussentijd, zoals we doen met soortgelijke geboden, die we technisch gezien niet kunnen houden zonder een Tabernakel of een Tempel, kunnen we ervoor kiezen om deze geboden gewoon in de praktijk te brengen of te gedenken. Dat wil zeggen, we kunnen zilveren trompetten blazen om deze dagen te markeren als we ervoor kiezen om dit te doen, maar het is niet echt noodzakelijk, omdat we deze geboden niet echt kunnen naleven op de exacte manier zoals de Torah die voorschrijft.

Los van de Dag van Bazuinen (Jom Teroeah) op de eerste dag van de zevende maand, die enkele aanvullende geboden omvat, zoals het rusten, zijn er op de eerste dag van de maand over het algemeen geen speciale instructies voor iemand die de Torah volgt. Er zijn aanwijzingen die suggereren dat er op de eerste dag van de maand, volgens de traditie, één of andere feestactiviteit heeft plaatsgevonden (1 Samuël 20). Maar dit zou dan slechts een historische traditie zijn. Sommige mensen zetten deze traditie voort door op de eerste dag van de Bijbelse maand een familie- of gezamenlijke maaltijd of bijeenkomst te organiseren. Dit is zeker acceptabel, zolang maar wordt erkend dat het een traditie is en geen gebod.

De Misjna stelt dat er bij elke nieuwe maan speciale synagogediensten werden gehouden. Het maakt ook duidelijk onderscheid tussen de nieuwe maan en de opgedragen feesten (m.Megilla 4.2). Dit zou erop kunnen wijzen dat de Joden de nieuwe maan vroeger als een speciale dag beschouwden, terwijl ze het niet beschouwden als een "feest" zoals die worden opgedragen in Leviticus 23. Dit is logisch omdat de nieuwe manen in de Bijbel zelf worden onderscheiden van de feesten. Sommigen wijzen misschien op Amos 8:4-6 en suggereren dat de nieuwe maan is bedoeld als een Sjabbat. Maar we weten dat de Torah dat de nieuwe maan niet als een Sjabbat beschouwt. Dus ofwel de nieuwe maan werd volgens de traditie een rustdag of, wat waarschijnlijker is, Amos 8 verwijst naar de Dag van Bazuinen, die zowel een nieuwe maan als een rustdag is.

Laten we verdergaan met de volgende vraag.

Het lijkt steeds vaker voor te komen dat gelovigen en ongelovigen het eens zijn met de leer dat God stille gebeden verhoort. Ik heb geen Bijbelse instructie gevonden die beide overtuigingen ondersteunt. Kunnen jullie mij een studie aanraden of zouden jullie hierover een studie kunnen maken?

Het lijkt geen twijfel dat God "stille gebeden" hoort - dat wil zeggen gebeden die niet hardop worden uitgesproken - en dat Hij ook bereid is om die te beantwoorden. Hoewel de meeste voorbeelden van gebed die we in de Bijbel tegenkomen, hardop lijken te worden uitgesproken, zijn er enkele opmerkelijke uitzonderingen.

Het gebed van Hanna werd bijvoorbeeld alleen uitgesproken "in haar hart" en "haar stem werd niet gehoord" (1 Samuël 1:13), maar God verhoorde het gebed. De Psalmen zeggen dat God het gebed al weet "voordat er een woord op mijn tong is" (Psalm 139:4), wat logischerwijs suggereert dat God "onuitgesproken gebeden" hoort. God "kent de gedachten van de mens (Psalm 94:11). Hij kan zeker onze gebeden horen die via onze gedachten worden gebeden.

Als de gebeden alleen maar hardop moeten worden uitgesproken, dan zouden we dat in de Bijbel moeten tegenkomen. Maar de enige gebeden die worden bekritiseerd, zijn de "gebeden" die worden uitgesproken met de bedoeling om dat aan anderen te laten zien (Mattheüs 6:5), gebeden die worden tot een "veelheid van woorden" (Mattheüs 6:7-8), of gebeden van een persoon die de geboden van God verwerpt (Spreuken 28:9).

De volgende vraag krijgen we heel vaak.

Moeten we elkaars voeten wassen bij het Pascha?

Bij wat we vaak het Laatste Avondmaal noemen, zien we dat Messias Jesjoea de voeten van de discipelen waste. Er bestaat wat discussie over de vraag of het Laatste Avondmaal een Paschamaaltijd was. Voor wat het ook waard is, 119 Ministries stelt zich op het standpunt dat het Laatste Avondmaal geen Paschamaaltijd was. Voor wie daarin geïnteresseerd is, leggen we onze mening uit in de 119 studie "Was het laatste Avondmaal een Paschamaaltijd?" De vraag die we behandelen gaat er dus vanuit dat het Laatste Avondmaal een Paschamaaltijd was.

Ongeacht de exacte timing van het Laatste Avondmaal met betrekking tot de Paschamaaltijd, is het de vraag hier of Jesjoea ons opdroeg om letterlijk elkaars voeten te wassen. Laten we gaan lezen.

Johannes 13:1-11

En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus (Jesjoea) wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te verraden, stond Jezus (Jesjoea), Die wist dat de Vader Hem alle dingen in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt U mij de voeten wassen? Jezus (Jesjoea) antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus (Jesjoea) antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus (Jesjoea) zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein.

Hierna gaf Jesjoea ons een opdracht:

Johannes 13:14-15

Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat **ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.**

Sommigen hebben daaruit geconcludeerd dat we elkaars voeten moeten wassen, op de dag vóór de Paschamaaltijd of tijdens de Paschamaaltijd, afhankelijk van hoe je naar het Laatste Avondmaal kijkt.

Maar is dat wat Jesjoea werkelijk bedoelde? Laten we de context eromheen lezen. Let vooral op de dikgedrukte tekst.

Johannes 13:12-17

Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: **Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?** U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. **Want Ik heb u een voorbeeld gegeven,** opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: **Een dienaar is niet meer dan zijn heer,** en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, **zalig bent u als u ze doet.**

Jesjoea gebruikte het wassen van de voeten als voorbeeld om een belangrijker principe te onderwijzen aan Zijn discipelen ... namelijk dat we anderen moeten dienen, ongeacht wie we zijn of wie we denken te zijn. Het is duidelijk dat Jesjoea wil dat we Zijn voorbeeld zullen volgen.

Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat u zult doen zoals Ik u heb gedaan.

Dan legt Jesjoea uit wat dat voorbeeld of die les inhoudt:

Johannes 13:16-17

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: **Een dienaar is niet meer dan zijn heer**, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, **zalig bent u als u ze doet**.

De les of het voorbeeld geeft aan dat Jesjoea de Meester is, maar toch anderen dient. Dus zouden wij, volgens het onderwijs van Jesjoea, hetzelfde moeten doen. Jesjoea koos voor het wassen van de voeten om dit voorbeeld te illustreren, maar we kunnen anderen op allerlei manieren dienen.

Daarom vroeg Jesjoea: "**Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?**" Het voor de hand liggende antwoord is dat Jesjoea net hun voeten heeft gewassen, en daarmee zou je kunnen aannemen dat Jesjoea verlangt dat we letterlijk elkaars voeten wassen, maar dat is niet de les. De les is niet de letterlijke voetwassing. De les van Jesjoea kan het wassen van de voeten omvatten, maar daar gaat het niet om.

De vraag van Jesjoea toont aan dat deze instructie meer inhoudt dan de letterlijke uitvoering. De les is om anderen te dienen, ongeacht wie je bent of wie je denkt dat je bent ... we moeten onszelf vernederen en dienstbaar zijn. Wat Jesjoea deed, was het liefdevol dienen van anderen, zelfs op een manier waarvan wij denken dat het beneden ons pijl is. Dat is wat Jesjoea specifiek wil dat we doen. Zoals de Torah al onderwijst, en Jesjoea hier hetzelfde doet, moeten we anderen liefhebben. Door dit te doen zullen we volgens Jesjoea gezegend worden.

De timing van dit onderwijs was gericht op de praktijk. Jesjoea wist dat Hij op het punt stond om te sterven aan het kruis, wat het ultieme voorbeeld was van dienstbaarheid en liefde voor anderen, en deze les van zelfvernederen als een liefdesoffer voor anderen is de duidelijk les die Jesjoea wilde geven tijdens het Laatste Avondmaal.

Dus wanneer moeten we het voorbeeld van Jesjoea volgen? Wilde Jesjoea dat we Zijn voorbeeld alleen de dag vóór of de dag van het Paschamaal zouden volgen? Natuurlijk niet!

We moeten niet alleen anderen dienen, wie we ook maar zijn, maar we moeten dit elke dag doen en niet alleen op of vóór de Paschamaaltijd.

Laten we verdergaan met de volgende vraag.

Soms denk ik na over gekke dingen, maar afgezien van een wonder, kunnen jullie uitleggen hoe een menigte van meer dan 5.000 mensen Jesjoea kon horen terwijl Hij sprak? Er was toen geen geluidspodium of apparatuur beschikbaar. Of was het gewoon een wonder?

Deze vraag is helemaal niet zo gek, maar heel redelijk. In de moderne wereld van vandaag zijn we bekend met elektronische versterking van het geluid als een effectief middel om duizenden, of in sommige gevallen tienduizenden, te bereiken. We kunnen ons moeilijk voorstellen hoe zo'n grote menigte slechts één man kon horen spreken, zonder de hulp van de huidige technologie.

Dus in de situatie waarbij Jesjoea duizenden mensen toesprak, hoe kon men Hem dan horen?

Archeoloog Cobbe Crisler voerde samen met akoestisch ingenieur Mark Myles tests uit in de buurt van Tell Hum, de plaats van het oude Kapernaüm.

(Zie B. Cobbe Crisler, 'The Acoustics and Crowd Capacity of Natural Theatres in Palestine', *Biblical Archaeologist* (december 1976), blz. 128-41.)

Er zijn meerdere baaien in de buurt van Kapernaüm, maar één daarvan functioneert bijzonder goed als natuurlijk amfitheater, en zou de plaats kunnen waar Jesjoea een toespraak hield vanaf de boot (Lukas 5:1-3).

In 1976 onthulden akoestische tests dat een menigte van vijf- tot zeventuizend mensen één spreker heel duidelijk kunnen horen vanaf een boot nabij het midden van de baai via natuurlijke geluidsversterking.

Archeoloog Crisler en akoestisch ingenieur Myles voeren geluidstesten uit op Tell Hum, een locatie in de buurt van het oude Kafarnaüm, 1976.



In de experimenten werden nauwgezette metingen gedaan



Kaart C Galilea Situatie schets van het Kapernaüm Amfiteater

Natuurlijke geografische amfiteaters werden vaak gebruikt door regerings en/of religieuze leiders om zo boodschappen te verkondigen aan grote groepen mensen. Uiteindelijk werden de natuurlijke geluidsversterkings-eigenschappen bestudeerd en met succesvol nagebootst in de door mensen gemaakte bouwwerken.

Oud Romeins amfitheater dat gebruik maakt van vergelijkbare akoestische principes



We weten niet zeker welke natuurlijke amfiteatersettings in de eerste eeuw door Jesjoea werden gebruikt. Wat we echter wel weten, is dat dergelijke geografische wonderen bestonden en in de eerste eeuw vaak werden gebruikt om grote menigten toe te spreken. Er is geen gebrek aan archeologisch onderzoek naar het bestaan van natuurlijke amfiteaters in de oude wereld. Er is geen reden om aan te nemen dat Jesjoea deze natuurlijke wonderen niet gewoon voor Zijn eigen doeleinden heeft gebruikt.

Dat zijn alle vragen die we hebben voor dit deel van de serie. Als deze serie en deze wijze van studie je interesseren, zijn er nog veel meer vragen die we in de volgende delen van deze studiereeks zullen behandelen. Als je vragen hebt voor 119 Ministeries, gebruik dan de Contactpagina op onze website, <http://119ministries.com/contact-us>.

En als je contact met ons opneemt, bedankt voor je geduld. Ons team gaat aan de slag voor een reactie.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website
www.testeverything.net

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)