



*“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vereenvoudigen. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.”*

## **Het zondaarsgebed**

Romeinen 10:9 is een vers dat door de hedendaagse kerk vaak uit zijn verband wordt getrokken. In hoofdstuk 10 heeft Paulus het over de Wet van God, die hij de WET VAN GERECHTIGHEID noemt. Laten we dit hoofdstuk opnieuw bestuderen om de werkelijke betekenis van vers 9 te begrijpen. Klaar? ... Vers 1 ...

### **Romeinen 10:1**

Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. (NBV)

Om te beginnen, spreekt hij de lezers aan als “broeders”. Daarmee laat hij ons weten dat de lezers van deze brief al gelovigen zijn. Hij benoemt dan verder dat zijn verlangen en gebed voor het vleeselijke Israël is dat ze zullen worden gered. We merken hier op dat de “redding” die hier wordt bedoeld niet de redding *in de zin van bekering* is maar *het feit dat je wordt gered bij de wederkomst van Christus*. We gaan hier later dieper op in. Vers 2....

### **Romeinen 10:2**

Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. (HSV)

Paulus maakt hier een duidelijk statement dat Israël ijverig is voor God, maar dat hun ijver NIET met het juiste inzicht gepaard gaat. Paulus zegt dat hun ijver niet is gebaseerd op de kennis die de Vader hen heeft gegeven – DE WET- *het ware fundament van kennis*. Is er een Schriftgedeelte wat daar dieper op ingaat? Er zijn er een paar ...

### **Spreuken 1:7**

Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht. (NBV)

Dus, als ontzag voor de HEER, bijbels gezien, het begin is van alle kennis, wat betekent het dan om ontzag te hebben voor de Heer?

### **Deuteronomium 6:1-2**

<sup>1</sup> Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. <sup>2</sup> U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. (NBV)

Je zou dus kunnen zeggen dat de Bijbelse definitie van kennis, waarover het Paulus het hier heeft, de vrees voor Jahweh is – en VOOR DE HEER UW GOD ONTZAG TONEN EN U HOUDEN AAN ZIJN GEBODEN zoals die in Deuteronomium werden gegeven.

We zouden het anders kunnen interpreteren, maar ik denk dat het duidelijk is dat Paulus hier zegt dat hun ijver niet is gebaseerd op kennis die van de Vader komt – de WET- het ware fundament van kennis. Dit wordt nog duidelijker in het volgende vers. Vers 3...

### **Romeinen 10:3**

Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. (HSV)

Dit is precies hetzelfde wat de Messias zelf zei over de Farizeeën en de leraren van de Wet. Ze hielden zich aan de overleveringen in plaats van aan het Woord van God.

### **Marcus 7:8-9**

<sup>8</sup> Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u. <sup>9</sup> En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te houden. (HSV)

En in vers 13 onderwijst de Messias ons DAT WAT MOZES HEEFT GESCHREVEN HET WOORD VAN GOD IS.

### **Marcus 7:13**

...en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen. (NBV)

Ze maakten daarmee hun eigen gerechtigheid in plaats van dat ze zich vasthielden aan wat het Woord gerechtigheid noemt. En wat is die gerechtigheid?

### **Deuteronomium 6:25**

Het zal voor ons gerechtigheid zijn als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen, voor het aangezicht van de HEERE, onze God, zoals Hij ons geboden heeft. (HSV)

Dus de gehoorzaamheid aan de Wet is de gerechtigheid waarvan de Heer wil dat wij die uitleven. Nu zullen sommigen zeggen: "Dat was het Oude Testament! We leven nu in het Nieuwe Testament!" Maar benoemt het NT de wet voor onze gerechtigheid? Even verderop zullen we duidelijk zien dat in dit zelfde hoofdstuk de Wet -DE GERECHTIGHEID DIE DOOR HET GELOOF IS- wordt genoemd, – het geloof waarin wij moeten wandelen. Enkele andere teksten zijn...

### **Romeinen 2:13**

Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. (NBV)

### **1 Johannes 3:7**

Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is. (HSV)

Als we nu in Bijbelse termen spreken, wat betekent dan deze tekst in 1 Johannes; rechtvaardigheid doen? Laten we opnieuw naar de Bijbelse definitie kijken...

### **Deuteronomium 6:17-18**

<sup>17</sup> U moet de geboden van de HEER uw God stipt nakomen, de verordeningen en voorschriften die Hij u heeft gegeven. <sup>18</sup> Richt u naar de wens en de wil van de HEER. Dan zult u gelukkig zijn en bezit gaan nemen van het goede land dat de HEER uw vaders onder ede beloofd heeft. (WV)

EN...

### **Deuteronomium 12:28**

Let erop dat u aan al deze woorden die ik u gebied, gehoor geeft, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat tot in eeuwigheid, als u doet wat goed en juist is in de ogen van de HEERE, uw God. (HSV)

Daarnaast merken we op dat er in 1 Johannes veel wordt gesproken over gehoorzaamheid aan de Wet.

### **1 Johannes 2:3-6**

<sup>3</sup> Hoe weten wij dat we God kennen? Doordat we ons houden aan zijn geboden. <sup>4</sup> Wie zegt dat hij Hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar; in zo iemand woont de waarheid niet. <sup>5</sup> Maar in een mens die Gods woord bewaart, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt; daardoor weten we zeker dat we in Hem zijn. <sup>6</sup> Wie zegt dat hij met God verbonden is, moet zelf leven zoals Jezus geleefd heeft. (WV)

### **1 Johannes 3:4**

Wie zonde doet, overtreedt Gods wet, want de zonde is Gods wet overtreden. (WV)

### **1 Johannes 3:22-24**

<sup>22</sup> en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. <sup>23</sup> En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. <sup>24</sup> En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft. (HSV)

### **1 Johannes 5:2-3**

<sup>2</sup> Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. <sup>3</sup> Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, (NBV)

Dus we moeten streven naar de gerechtigheid van God. Er is een vers waarin de Messias dat Zelf zei:

**Mattheus 6:33**

Maar zoek eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en deze dingen zullen u bovendien geschonken worden.

Hier wordt precies hetzelfde Griekse woord gebruikt dat door Paulus in vers 3 voor gerechtigheid wordt gebruikt. Laten we opnieuw vers 3 lezen om op te frissen waar het om ging in Romeinen 10.

**Romeinen 10:3**

Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. (HSV)

Het probleem dat zowel toen als vandaag geldt, is dat de mens probeert om zijn eigen gerechtigheid te doen. Vaker wel dan niet baseren we dat op de vroegere kerkvaders, net zoals de Farizeeën en de leraren van de Wet deden. Ze borduurden voort op wat was overgeleverd in plaats van dat ze terug gingen naar wat het Woord van God zei. We vergeten echter, dat onze gerechtigheid in de ogen van de Heer, volgens de woorden van Jesaja, als een bezoedeld kleed is.

**Jesaja 64:6**

Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind. (HSV)

Toch is dat precies wat Israël deed. Ze zetten hun eigen rechtvaardigheid in de plaats van Gods rechtvaardigheid. En daarover spreekt Paulus in vers 3. Dat Israël de aan hen gegeven Wet, werkelijke rechtvaardigheid, volledig aan de kant had gezet, en ze zich richtten op hun eigen rechtvaardigheid.

Paulus gaat hier in vers 4 dieper op in...

**Romeinen 10:4**

Want Christus is het doel van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.

Op dit punt begint de kerk met een verkeerde weergave van Paulus. Ze gebruiken dit vers om aan te tonen dat Paulus zegt dat de Messias de Wet heeft afgeschaft. Ze zeggen dat Jesjoea een einde maakte aan de Wet, door te zeggen dat hij het einde (doel) is van de Wet. Als dit echter de juiste interpretatie is dan waren de woorden van Paulus in tegenspraak met de woorden van de Messias zelf. Want Hij zei...

**Mattheus 5:17-18**

<sup>17</sup> Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. <sup>18</sup> Want, voorwaar, Ik zeg u: TOTDAT DE HEMEL EN DE AARDE VOORBIJGAAN, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. (HSV)

Voor een meer diepgaande studie op dit vers verwijzen we naar onze studie "Accepteren of verwerpen" of het onderwijs "Pleroo de Wet".

Maar we gaan even terug naar de frase "totdat de hemel en de aarde voorbijgaan ". We gaan dat verderop dieper uitwerken.

#### **Romeinen 10:4**

Want Christus is het doel van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.

Hier in vers 4, zegt Paulus dat de Messias het doel is van de Wet vergelijkbaar met het eindstuk van een voetbalveld, Hij is het doel van de Wet. Hij is het levende voorbeeld van datgene waar wij naar streven. Net zoals Openbaring het einde is van de Bijbel, zo is Christus het einde van de Wet. En net zoals er met Openbaring geen einde wordt gemaakt aan de rest van de Schrift, zo maakte de Messias geen einde aan de Wet.

Het Griekse woord voor "einde" is Telos. Het draagt de betekenis van einde in de zin van een doel. We zullen het straks begrijpen. Omdat de verzen volgend op vers 4 precies het tegenovergestelde laten zien van de betekenis die de kerk in deze woorden van Paulus legt. In het volgende vers laat Paulus namelijk zien dat de Wet nog steeds springlevend is.

#### **Romeinen 10:5**

Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven.(HSV)

"Leef naar die gerechtigheid". "Leef" is een werkwoord. Het betekent dat we moeten DOEN, in ACTIE moeten komen.... ten diepste dat we GERECHTIGHEID MOETEN UITLEVEN. We kunnen er niet omheen dat de gerechtigheid waar Paulus het hier over heeft, de gerechtigheid is waarover Mozes schreef. Paulus heeft het over dezelfde gerechtigheid waarover hij het ook in vers 3 heeft. Wat is die gerechtigheid?

#### **Romeinen 10:3**

Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. (HSV)

Dus, de Farizeeën en leraren van de Wet hebben wellicht de gerechtigheid van God – de Wet- gepredikt maar ze lazen het alleen terwijl ze hun eigen wetten naleefden. Ze leefden die Wet niet. Zelfs de Messias zei tegen zijn discipelen...

#### **Mattheus 23:1-3**

<sup>1</sup> Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen <sup>2</sup> en zei: 'De Schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. <sup>3</sup> Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden.(NBV)

De Heer verlangt van ons dat we de Wet – Gods rechtvaardigheid- LEVEN met ons hele hart, vanuit een intrinsiek verlangen om God lief te hebben en niet slechts uit gehoorzaamheid.

In vers 5 gaat Paulus dieper in op een citaat uit Leviticus 18:5... Lees maar.....

## **Leviticus 18:5**

Mijn verordeningen en Mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben de HEERE.

Dit was precies de gerechtigheid van God waarnaar ze zouden moeten leven. Dezelfde gerechtigheid waarvan de Messias zei dat we die moeten zoeken. De gerechtigheid van God die dóór Mozes werd gegeven. VERVOLGENS, in vers 6, zien we dat Paulus uit Deuteronomium citeert... Voordat we de woorden van Paulus gaan lezen, gaan we eerst naar de verzen kijken die hij aanhaalt uit Deuteronomium 30.

## **Deuteronomium 30:11-14**

<sup>11</sup> De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. <sup>12</sup> Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: "Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?" <sup>13</sup> Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: "Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?" <sup>14</sup> Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. (NBV)

Deze verzen gaan over de Wet die Mozes had gegeven.

Laten we nu lezen wat Paulus in de verzen 6-8 schrijft... Onthoud goed dat Paulus in deze drie verzen Deuteronomium aanhaalt en het heeft over Gods Wet – niet over een menselijke wet of zelfs een voorgestelde 'nieuwe' wet van God die in het Nieuwe Testament zou zijn gegeven.

Daarnaast moet je weten dat de Griekse vertaling van het eerste woord in het opvolgende vers "δε" - Dae – is. Het is een koppelwoord met de simpele betekenis "En, Maar of Welnu" - afhankelijk van de interpretatie van de vertaler. En in dit geval de visie die de vertaler heeft in hoeverre de Wet vandaag de dag voor ons van toepassing is. Een vertaler die ervan overtuigd is dat de Wet heeft afgedaan zal erop gebrand zijn een scheiding te leggen tussen de gerechtigheid die in het citaat van Leviticus werd gegeven en die Paulus noemt in vers 5, tegenover de gerechtigheid door het geloof, zoals genoemd in vers 6. Maar je staat op het punt om te ontdekken dat deze verzen naar precies dezelfde gerechtigheid verwijzen - die door de Wet komt. PRECIES dezelfde.

Dus als we Paulus' citaat uit Deuteronomium lezen, zullen de Griekse woorden en hun betekenissen laten zien, waar de vertalers het woord "maar" hebben geplaatst, we laten jou beslissen welke vertaling het best in de context past. Laten we naar het citaat van Paulus gaan, te beginnen bij vers 6.

## **Romeinen 10:6-8**

<sup>6</sup> En (δε - en, maar of welnu) over de rechtvaardigheid die op grond van geloof geschonken wordt staat geschreven: 'Zeg niet bij uzelf: Wie zal opstijgen naar de hemel?' – en dat betekent: wie zal Christus naar beneden brengen? <sup>7</sup> Of: 'Wie zal afdalen naar de onderwereld?' – en dat betekent: Christus bij de doden vandaan naar boven brengen. <sup>8</sup> Maar (ἀλλά maar, echter, in tegendeel) vervolgens zegt Mozes: 'Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart' – en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is dicht bij u. (NBV)

Dus Paulus citeert uit Deuteronomium ten aanzien van de Wet, de Wet van gerechtigheid die door het GELOOF is. Hij zegt het hier duidelijk. Het woord van geloof waarover Paulus predikt was de WET!

Dit zou glashelder moeten zijn omdat de Messias het vleesgeworden Woord is.

Dit vers laat duidelijk zien dat vers 5 EN 6 allebei spreken over DEZELFDE wet en zo moeten worden benaderd dus moeten ze NIET uit elkaar worden gehaald. Het woord “δε” moet niet worden vertaald als “maar”, het zou moeten worden vertaald als “en” of “welnu” waardoor duidelijk wordt dat de “wet” die in vers vier en vijf wordt genoemd dezelfde “wet” is waarnaar wordt verwezen in de verzen zes tot acht. Paulus brengt geen scheiding, hij laat zien dat het om hetzelfde gaat. Als we deze verzen proberen te scheiden zodat ze niet over dezelfde wet zouden spreken - de wet van God door Mozes - zoals duidelijk blijkt uit de context, dan zaaien we verwarring en worden we gedwongen een nieuwe wet in het leven te roepen die simpelweg niet bestaat.

Op dit punt zullen velen verwijzen naar Filippenzen...

### **Filippenzen 3:9**

en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; (HSV)

Ten eerste staat er in het Grieks niet “de wet”. In het Grieks staat er “wet”. Vanuit de context blijkt over welke wet er wordt gesproken. En dat is de wet van mensen waarover in vers 6 van hetzelfde hoofdstuk wordt gesproken. We beginnen bij vers 3....

### **Filippenzen 3:3-6**

<sup>3</sup> Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. <sup>4</sup> Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer: <sup>5</sup> besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreëer uit de Hebreëen, wat de wet betreft een Farizeeër, <sup>6</sup> wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk.

Dit is de wet op grond waarvan hij onschuldig en foutloos was, maar we weten dat Paulus over Gods Wet het volgende zegt....

### **Romeinen 3:23**

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God (HSV)

Laten we voorop stellen dat NIEMAND, behalve de Messias, onschuldig is ten opzichte van Gods Wet. Toch kan iemand zich perfect aan menselijke wetten houden. Dat is wat Paulus ook in Filippenzen 3 aanhaalt. En dat is juist datgene wat Paulus in vers 7 een verlies noemt in vergelijking met het kennen van de Messias. Hij verlangde naar de gerechtigheid van God die op geloof is gebaseerd zoals in vers 9 wordt genoemd.

### **Filippenzen 3:9**

en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; (HSV)

Dat gezegd hebbende...laten we het laatste vers nog eens lezen en daarna verder gaan met waar we waren gebleven...

### **Romeinen 10:8-9**

<sup>8</sup> Maar (ἀλλά maar, echter, integendeel) wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, DAT WIJ PREDIKEN. <sup>9</sup> Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

Vergeet niet, dat Paulus hier Deuteronomium 30 aanhaalt. Dit werd gezegd over de wet, Paulus heeft het hier over de gerechtigheid die door GELOOF is. Het woord van geloof dat Paulus hier proclameerde was de WET! Niet wetten van mensen, maar Gods WET! En vergeet niet dat Paulus het hier tegen gelovigen heeft, zoals we uit vers 1 konden opmaken.

### **Romeinen 10:1**

Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. (NBV)

Hij betreft hen zelfs in vers 8 waar hij hen aanspreekt op wat ze verkondigen.

### **Romeinen 10:8**

<sup>8</sup> Maar (ἀλλά maar, echter, integendeel) wat zegt zij? Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van het geloof, DAT WIJ PREDIKEN

Hij heeft het hier dus niet over bekering. Hij heeft het over de redding die gelovigen zullen ontvangen bij de tweede komst. Hoe weten we dat? Uit de volledige tekst in zijn context. Laten we kort naar de verzen 4-13 kijken... Vers 13 is een citaat uit Joel 2:32. In vers 13 staat:

### **Romeinen 10:13**

Want IEDER DIE DE NAAM VAN DE HEERE ZAL AANROEPEN, ZAL ZALIG WORDEN (HSV)

Laten we nu Joel 2:32 erbij pakken en het vers daarvoor om de context te zien van datgene waar Paulus het over heeft.

### **Joel 2:31-32**

<sup>31</sup> De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. <sup>32</sup> Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal. (HSV)

Hieruit kunnen we opmaken dat Paulus het heeft over de redding bij de tweede komst. Dus, wat ZEGT Romeinen 10:9 ons dan? Laten we er opnieuw naar kijken...

### **Romeinen 10:9**

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.



Vers 9 volgt op het citaat uit Deuteronomium over de gerechtigheid die uit het geloof is, de Wet. Paulus openbaart hier aan ons het geheim van hoe de Messias de levende Wet is, doordat hij het levende Woord is en hoe de Wet in Jesjoea was en is net zoals het Woord in Jesjoea was en is.

De Messias zei ook dat Hij het Leven was.

#### **Johannes 14:6**

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.(HSV)

Zijn er in de Schrift andere definities van “LEVEN”?

#### **Deuteronomium 30:19**

Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! (HSV)

Laten we hier even bij stilstaan. Eerder in dit onderwijs haalde ik een tekst aan waarbij ik je vroeg om die te onthouden. Weet je nog welke tekst dat was? Het was uit Mattheus 5 waar Jesjoea zei:

#### **Mattheus 5:17-18**

<sup>17</sup> Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. <sup>18</sup> Want, voorwaar, Ik zeg u: TOTDAT DE HEMEL EN DE AARDE VOORBIJGAAN, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. (HSV)

Dus waarom zei Jesjoea dit? Omdat, zoals we hier in Deuteronomium kunnen lezen, ZIJ de getuigen zijn van het feit dat de Wet van kracht is totdat de NIEUWE HEMEL en de NIEUWE aarde komen.

Laten we dat vers nog een keer lezen, en daarna gaan we verder met onze definities van “Leven”.

#### **Deuteronomium 30:19-20**

<sup>19</sup> Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! KIES DAN HET LEVEN, opdat u leeft, u en uw nageslacht, <sup>20</sup> door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – WANT HIJ IS UW LEVEN en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaders, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven. (HSV)

God wordt dus “LEVEN” genoemd. Dus, bijbels gezien is de Messias leven EN God is leven. Welke andere definities van Leven hebben we?... We vinden ze een aantal hoofdstukken verderop...

#### **Deuteronomium 32:46-47**

<sup>46</sup> zei hij tegen hen: Neem al de woorden waarmee ik u heden waarschuw, ter harte, zodat u uw kinderen gebiedt al de woorden van deze wet nauwlettend te houden. <sup>47</sup> Want het is geen woord zonder inhoud voor u, MAAR HET IS UW LEVEN. En door dit woord zult u de dagen verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. (HSV)

Hier zien we dus dat de WET “LEVEN” WORDT GENOEMD. Jesjoea, Jahweh en de Wet worden in de Schrift allen “Leven” genoemd. Als je Jesjoea aanneemt, neem je het leven aan. Dus je neemt Jahweh en de Wet aan! Ze zijn volledig synoniem met elkaar.

DAT is wedergeboorte – OMDAT je Jesjoea belijdt die leven IS en GEEFT – de levende wet- TORAH. Dus dat wat leven is- geeft leven... Je kan je redding niet verdienen door de Wet na te leven. Het naleven van de Wet is het BEWIJS van je redding omdat de Geest de Wet in je hart heeft geplant. Geloof is de wortel, en gehoorzaamheid de vrucht. Dat is niets nieuws- gewoon de waarheid. Denk ook aan het gesprek tussen de Messias en Nicodemus...

### **Johannes 3:7-10**

<sup>7</sup> Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. <sup>8</sup> De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. <sup>9</sup> Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? <sup>10</sup> Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet?

Zie je hoe verbaasd Jesjoea is over Nicodemus. De Messias laat hier NIETS nieuws zien. Het komt rechtstreeks uit de Schrift. In feite is vers 13 van Johannes 3 een rechtstreekse verwijzing naar Deuteronomium 30:20. Laten we er even naar kijken...

### **Johannes 3:13-17**

<sup>13</sup> En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is. <sup>14</sup> En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, <sup>15</sup> opdat ieder die in Hem gelooft (leven, wet, God), niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. <sup>16</sup> Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. <sup>17</sup> Want God heeft Zijn Zoon (de Levende Wet/ leven) niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem (de Levende Wet/ leven) behouden zou worden. (HSV)

Klinkt dit je vreemd in de oren? Laat me je in herinnering brengen waardoor redding komt...

### **1 Petrus 1:23**

u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.

Het is niet het “veranderende woord van God” of zelfs het “gedeeltelijke woord van God”. Het is het “EEUWIG BLIJVENDE WOORD VAN GOD”.

Nogmaals, het naleven van de Wet brengt je geen redding. Het naleven van de Wet is het BEWIJS van je redding- omdat datgene wat in je is (de Messias – de Wet volgens Jeremia 31:33 en Ezechiël 36:27) naar buiten zal komen. Nogmaals, het Woord dat in jou is, zal ook uit je komen. Het Woord is het zaad zoals 1 Petrus verwoordt. Dit is in overeenstemming met de gelijkenis van de zaaier, waarin Jesjoea zei dat....

### **Lucas 8:11**

Dit is de betekenis van de gelijkenis: Het zaad is het woord van God. (NBV)

En het is datzelfde Woord dat in onze harten moet worden geplant. Vergelijk maar met....

**Jeremia 31:33**

Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.(HSV)

**Ezechiël 36:27**

Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.(HSV)

Als je het zaadje van een appel plant, krijg je een appelboom. Als je het woord (Messias – de levende wet) in je hart plant, krijg je het Woord (Messias – de levende wet) als vrucht. Soort brengt soort voort.

Laten we verder gaan met vers 10

**Romeinen 10:10**

Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. (HSV)

Wel eens gehoord van de uitdrukking “aan de vruchten kent men de boom”? Dat is precies wat Paulus zegt. Hij weet dat als iemand het Woord werkelijk in zijn hart heeft, het uit zijn mond zal komen en dat de rest van het lichaam dan zal volgen. Het is een directe verwijzing naar Deuteronomium 30:14

**Deuteronomium 30:14**

Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. (NBV)

Merk op dat het in onze mond en in ons hart moet zijn, zodat we zullen gehoorzamen. Messias zei zelf in Lucas 6:45

**Lucas 6:45**

De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond.(HSV)

Als het Woord werkelijk in je is, ZAL het naar buiten komen. Het zal aantonen dat het naleven van de Wet het BEWIJS is van je redding. We moeten niet vergeten dat het IN ONZE HARTEN EN IN ONZE MOND moet zijn.

Er zijn teksten waarin over die lippendienst wordt gesproken, terwijl het niet in het hart was. Daardoor werd het niet gevolgd door gehoorzaamheid.

**Ezechiël 33:31**

Ze komen in grote groepen naar je toe en nemen tegenover je plaats, ze luisteren naar je woorden maar handelen er niet naar. Ze hebben hun mond vol van de liefde, maar ze denken alleen aan hun eigen voordeel. (NBV)

Werkelijke gehoorzaamheid begint in het hart en vindt zijn weg naar buiten. Daarom staat er in Deuteronomium 30:14 dat het in onze mond en in ons hart moet zijn. Paulus gaat dan verder:

### **Romeinen 10:11-12**

<sup>11</sup> Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. <sup>12</sup> ER IS IMMERS GEEN ENKEL ONDERSCHIED TUSSEN JOOD EN GRIEK. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen.

Is dit iets nieuws? Natuurlijk niet.

### **Numeri 15:15**

Voor u, gemeente, en voor de vreemdeling die bij u verblijft, geldt één verordening, een eeuwige verordening, al uw generaties door: NET ZOALS U, ZO MOET OOK DE VREEMDELING VOOR HET AANGEZICHT VAN DE HEERE ZIJN.

Terug naar Romeinen 10...

### **Romeinen 10:13**

Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. (HSV)

Zoals we al eerder noemden, is dit een directe verwijzing naar Joel hoofdstuk 2 waar over de terugkomst van de Messias wordt gesproken.

Verder met vers 14...

### **Romeinen 10:14-15**

<sup>14</sup> Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En (δε) hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En (δε) hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? <sup>15</sup> En (δε) hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede nieuws verkondigen! (HSV)

Welk goede nieuws? Dit is een citaat uit Jesaja 52:7. Uit Jesaja 52:8 blijkt dat het over de terugkomst van de Heer op de Sion gaat, het onderwerp van Zijn tweede komst. Dit Schriftgedeelte wordt door Paulus geciteerd:

### **Jesaja 52:7-8**

<sup>7</sup> Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning. <sup>8</sup> Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog, als de HEERE terugkeert naar Sion. (HSV)

We gaan verder in Romeinen 10.

### **Romeinen 10:16**

Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft

onze prediking geloofd?

Dus was geloof ook toen al een voorwaarde? Absoluut!

In Hebreeën 3 en 4 wordt expliciet genoemd dat het gebrek aan geloof de reden was dat de eerste generatie onder Mozes niet in het beloofde land kon binnengaan. Denk daar even over na. Het gebrek aan geloof zorgde dat ze NIET in het beloofde land konden binnengaan. Laten we het lezen....

### **Hebreeën 3:14-19**

<sup>14</sup> Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, <sup>15</sup> terwijl er wordt gezegd: Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. <sup>16</sup> Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij Hem verbitterd, maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. <sup>17</sup> Op wie is Hij dan veertig jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd (DE WET OVERTREDEN) hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? <sup>18</sup> En aan wie heeft Hij gezworen dat zij Zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die (DE WET) ongehoorzaam geweest waren? <sup>19</sup> Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof.(HSV)

Merk op dat ongeloof hier gelijk wordt gesteld aan ongehoorzaamheid aan de Wet. Maar hoe kan dat? Omdat iemand die gelooft en belijdt iemand is die in gehoorzaamheid wandelt. Gehoorzaamheid is het bewijs van iemands geloof. Nogmaals, geloof is de wortel, gehoorzaamheid de vrucht. Als het zaad in je is, zal het opgroeien vanuit jou. In dit geval, was hun gebrek aan geloof het bewijs. Dus was geloof destijds een vereiste? JA! Absoluut! Dat was het zeker. De Vader heeft ALTIJD geloof vereist. Dat is geen Nieuw-Testamentisch iets. Denk ook na over de woorden van Paulus 3 verzen voor hoofdstuk 10...

### **Romeinen 9:30-32**

<sup>30</sup> Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het geloof is. <sup>31</sup> Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. <sup>32</sup> Waarom niet? OMDAT ZIJ DIE NIET UIT GELOOF ZOCHTEN, MAAR ALS UIT WERKEN VAN DE WET. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots,(HSV)

Zie je dat GELOOF de STEEN DES AANSTOOTS was? Ze dachten dat ze ervoor moesten werken, daarmee wordt opnieuw gedoeld op de werken die ook de Farizeeën deden, namelijk de voorvaderlijke overleveringen.

We gaan verder...

### **Romeinen 9:33**

...zoals geschreven staat: ZIE, IK LEG IN SION EEN STEEN DES AANSTOOTS EN EEN STRUIKELBLOK. EN: IEDER DIE IN HEM GELOOFT, ZAL NIET BESCHAAMD WORDEN (HSV)

De gerechtigheid die de Vader voor ogen heeft moest EN moet worden nagestreefd in GELOOF. Dat is altijd zo geweest. Hebreeën vervolgt...

### **Hebreeën 4:1-2**

<sup>1</sup> Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. <sup>2</sup> Want OOK aan ons is het Evangelie verkondigd, EVENALS AAN HEN. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het NIET MET GELOOF GEPAARD GING bij hen die het hoorden. (HSV)

Ten eerste valt het op dat wij hetzelfde evangelie hebben ontvangen als degenen in de dagen van Mozes. Ze maakten echter geen connectie tussen gehoorzaamheid en datgene wat ze hoorden. Wat hoorden ze? De Wet.

Nu we het over geloof hebben, laten we verder gaan met onze tekst in Romeinen, vers 17:

### **Romeinen 10:17-18**

<sup>17</sup> Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. <sup>18</sup> Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld.(HSV)

Welk geluid is uitgegaan? Dit is een citaat uit Psalm 19:4. De context van deze Psalm beschrijft de hemelen die de glorie van God verkondigen. Waarom is dat van belang? Omdat het hier gaat over de getuigen (hemel en aarde) die Gods Wet verklaren, totdat de nieuwe hemel en aarde komen.

### **Psalm 19:5**

Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal. Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon. (NBV)

We gaan verder. ...

### **Romeinen 10:19**

Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u tot jaloezie verwekken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken. (HSV)

Waarom zou Israël jaloezie of zelfs boos zijn op een andere natie of volk? Alleen omdat deze mensen (Jahweh) de Heer volgen in de wegen die Hij in eerste instantie aan hen had gegeven. (Zie ook onze studie “Boosheid en Jaloezie” voor meer over dit onderwerp).

We gaan verder...

### **Romeinen 10:20**

En (δε) Jesaja durft het aan te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen.

Dat was het doel van de reizen van Paulus- om het goede nieuws naar de heidenen (de volken) te brengen. Ze vroegen er niet om – maar het werd aan hen verteld.

We concluderen dus....

**Romeinen 10:21**

Met het oog op Israël zegt Hij echter (δε) (en, maar, welnu): Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk (HSV)

Ongehoorzaam waaraan? DE WET! Schaft Hij de Wet daarom af, zodat ze niet meer ongehoorzaam zullen zijn? ABSOLUUT NIET.

Degenen die Jesjoea afwezen bij Zijn eerste komst waren dezelfde mensen die de Wet afwezen en hun eigen regels naleefden.

Concluderend gaat het in Romeinen 10:9 NIET over bekering of een zondaarsgebed, maar het gaat om het LEVEN NAAR GODS GERECHTIGHEID DIE IS GEBASEERD OP GELOOF – DE WET.

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs.  
Denk eraan om altijd alles te toetsen.

*Sjalom!*

*Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op [www.testeverything.net](http://www.testeverything.net) (Engelstalig onderwijs)*

**Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.**

EMAIL: [info@119ministries.com](mailto:info@119ministries.com) (USA); [info@119ministries.nl](mailto:info@119ministries.nl)

FACEBOOK: [www.facebook.com/119Ministries](http://www.facebook.com/119Ministries); [www.facebook.com/119ministriesnederland](http://www.facebook.com/119ministriesnederland)

WEBSITE: [www.TestEverything.net](http://www.TestEverything.net) & [www.119ministries.nl](http://www.119ministries.nl)

TWITTER: [www.twitter.com/119Ministries#](https://twitter.com/119Ministries#) (USA)